



LEIDSCHENDAM

KOM JE SAMEN NAAR DE KLIEDERKERK?

ZONDAG 16 JUNI 2019 VAN 10.00 – 12.00 UUR

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waar jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.

Op zondag 16 juni a.s. staat het [verhaal van Abraham](#) centraal.



SAMEN *ontdekken*

Al 'kliederend' ontdekken we het Bijbelverhaal over Abraham. Wat een vertrouwen, hebben wij dat ook? Kom je ook in de tent? En wat doen we met die zandkorrels?



SAMEN *vieren*

We zien en horen het verhaal over Abraham. Natuurlijk zingen we ook.



SAMEN *eten*

Tot slot is er drinken met wat lekkers voor iedereen. Sterrenzandkoekjes?



"De Heer zei tegen Abraham: 'Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken.'" (Genesis 12:1-2 & 4-5)

Voor iedereen is er wat te doen: kinderen, jongeren, ouders, opa's & oma's en andere bekenden: **iedereen is welkom!**

Zondag 16 juni a.s. om 10.00 uur in de
Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 in Leidschendam