



**2 mei 2021, 10.00 uur**

Voorganger: ds. Maarten Hameete  
Organist: Annemieke Hartman

Protestantse Gemeente  
te Leidschendam



***Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd digitaal verbonden zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt!***

## **Muziek vooraf**

## **Inleiding op de dienst**

## **Bemoediging en Groet**

**We luisteren naar:** U kennen, uit en tot U leven | Lied 653: 1, 5 & 7

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt de wijnstok van het leven,  
in duizend ranken uitgebreid,  
het leven, ons in U gegeven,  
draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,  
doorstroom ons met uw hartenbloed.

O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

## **Verootmoedigingsgebed**

## **Leefregel**

**Muziek:** Zolang er mensen zijn op aarde | Lied 981: 1, 2 & 5

Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.

Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

## **Gebed**

**Lezing:** Psalm 139

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,  
u weet het als ik zit of sta,  
u doorziet van verre mijn gedachten.  
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,  
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,  
of u, HEER, kent het ten volle.  
U omsluit mij, van achter en van voren,  
u legt uw hand op mij.  
Wonderlijk zoals u mij kent,  
het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,  
hoe aan uw blikken ontkomen?  
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,  
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,  
al ging ik wonen voorbij de verste zee,  
ook daar zou uw hand mij leiden,  
zou uw rechterhand mij vasthouden.

**We kijken en luisteren naar:** Ken je mij | Trijntje Oosterhuis & Yosina Rumajouw

**Lezing:** 1 Johannes 3: 18 – 24

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

**Muziek:** Moment van bezinning terwijl muziek klinkt

**Uitleg en verkondiging**

**Muziek:** Heer, U doorgrondt en kent mij | Lied 139b

Heer, U doorgrondt en kent mij;  
mijn zitten en mijn staan  
en u kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent.

*Refrein:*

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen,  
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door u geweven;  
U bent oneindig groot.  
Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.

*Refrein*

**Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en  
gezamenlijk gebeden Onze Vader**

**Collecte & bloemengroet**

**Slotlied:** Vervuld van uw zegen| Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

**Zending en zegen**

**Muziek**

**Collecte:**

de collecte gaat voorlopig digitaal. U kunt uw bijdrage geven via de collecte-app, of overmaken naar het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zie voor verdere informatie de website, de nieuwsbrief of het kerkblad.

**Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413**

Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak.

U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot 10.00 uur.

**Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar.**

[www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl)