

Het **Kerkblad**

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



32e JAARGANG - No 5, 23 april 2021

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen



Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

liedboek 653, vers 4



	Dorpskerk Damhouderstraat 2A Aanvang: 10.00 uur	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6 Aanvang: 10.00 uur	De Leidraad Harriët Freezerhof 20 Aanvang: 10.00 uur
Zondag (wit) 25 april 2021	Vorbereidingsgroep Alleen digitale uitzending		
Zondag (wit) 2 mei 2021		Ds. Maarten Hameete Alleen digitale uitzending	
Zondag (wit) 9 mei 2021		Ds. Fulco de Vries Bouwstra Alleen digitale uitzending	
Hemelvaart (wit) 13 mei 2021			Ds. Fulco de Vries Bouwstra Ds. Maarten Hameete
Zondag (wit) 16 mei 2021	Ds. Maarten Hameete Alleen digitale uitzending		
Pinksteren (rood) 23 mei 2021		Ds. Fulco de Vries Bouwstra Ds. Maarten Hameete Alleen digitale uitzending	
Zondag (wit) 30 mei 2021	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Alleen digitale uitzending		

Bij de diensten



Toelichting bij het rooster

Voor dit kerkblad zijn we van de huidige situatie uitgegaan. Mochten er wijzigingen zijn, dan zullen die in ieder geval via de nieuwsbrief en de website gecommuniceerd worden. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Neem dan contact op met het pastoraal centrum.

In de komende periode zijn we op weg naar Pinksteren. In de Paastijd reflecteren we in het bijzonder in diensten op het Paaswonder. De kindernevendienst gaat deze route ook, met elke week een eigen verhaal voor de kinderen.

Drie diensten springen er voor ons in het bijzonder uit. Op **25 april** wordt de dienst geleid door twee kerkenraadsleden. Zij laten zo de altijd beschikbare nooddienst klinken voordat er een

nieuwe wordt voorbereid. Mooi dat zo de vele talenten in onze gemeente ingezet kunnen worden.

Op **13 mei** is het Hemelvaartsdag. Op die dag zullen we de dienst op een creatieve manier vormgeven. We gaan (als het weer het toelaat) naar buiten en we worden op weg gezet. Meer informatie volgt rondom de diensten en natuurlijk in de nieuwsbrief.

Op **23 mei** is het Pinksteren. Het vuur zal ontbranden, letterlijk en figuurlijk. Het feest van de Geest is een bijzonder gebeuren. We kijken uit naar een feestelijke dienst waarin we samen voor gaan.



Zo gaan de diensten steeds door. En mogen we ons laten inspireren terwijl we elkaar en God ontmoeten rondom de digitale diensten. Tot ziens bij de diensten,

Ds. Fulco de Vries Bouwstra & ds. Maarten Hameete

Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Mirjam Ephraïm, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 4 juni en zal gegevens bevatten voor een periode van 5 weken: 5 juni t/m 9 juli.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 28 mei om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem

Overige diensten



'**SCHOORWIJCK**', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96
Vrijdag 30 april, 16.00 uur: ds. Maarten Hameete
Vrijdag 28 mei, 16.00 uur: dhr. Boudewijn Tiggelman

Ter overweging



Jezus, het licht voor de wereld

Soms als ik mijn laptop gebruik, krijg ik een waarschuwing als 'Accu bijna leeg, aansluiten aan netstroom'. Negeer ik dat, dan duurt het niet lang of het scherm is zwart, maar als ik het advies opvolg, wordt ineens alles een stuk helderder.

Misschien zijn er wel meer dingen die zo gaan in het leven, zat ik te denken. Als ik denk aan het lied dat steeds terugkwam in de Stille Week 'Jezus u bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt', dan lijkt het mij dat Jezus ons kan helpen niet in de duisternis weg te zakken. Waarmee ik overigens niet beweer dat christenen niet depressief worden. Dat is helaas niet waar. Maar bij Jezus zijn, dat Jezus bij ons is, is wel iets van levensbelang. Zoals die netstroom voor mijn laptop.

Ik vind dat mooi verwoord in een morgengebed van Dietrich Bonhoeffer:

*Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.*

*In mij is duisternis, bij U is licht
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.*

En ik denk dat we elkaar daar bij (kunnen) helpen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de kerkdiensten of de online veertigdagenkalender.

Voor mij is hierin ook de Gemeentegroep belangrijk. Samen lezen uit de Bijbel, praten en bidden, helpt mij om bij Jezus te blijven. Dit seizoen gaat het over *Durf Daniël te zijn - Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel*. In het gespreksmateriaal dat we gebruiken staat: 'Hoe heeft Daniël zich staande gehouden midden in een samenleving vol afgoderij en weezinwekkende praktijken? Daniël werkte volgens een opvallende strategie die ook wij goed kunnen gebruiken in onze tijd. Lever je niet uit aan de wereld, maar sluit je ook niet op in je eigen wereld of christelijke bubbel. Stevig verworteld in God, ben je in staat om je takken breed uit te laten waaiëren naar de wereld.' Blijkbaar wordt ons licht voor de ander ook helderder als we aangesloten zijn op God.

Verder kijk ik uit naar de (digitale) Pinksterconferentie. Met duizenden christenen, van jong tot oud, uit verschillende kerken en gemeenten, samen Pinksteren vieren. Een heel weekend lang de kans om aan te sluiten. Dit jaar is het thema '*Het komt door ZIJN naam*'. Voelt het een beetje of je accu bijna leeg is, overweeg dan ook eens je accu op te laden tijdens het pinksterweekend, zou ik zeggen. Overigens, wat mij betreft is dat ook als uw en jouw accu goed opgeladen is, het overwegen waard. <https://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie/over-de-conferentie/digitale-pinksterconferentie>.

Sandra Tukker-van Vuuren

Kerkkalender

voor Leidschendam
en Leidschenveen

Oud papier

De container staat op **donderdag 20 mei** naast de Dorpskerk en op **donderdag 27 mei** naast de Kruisheuvelkerk.





Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl

Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman

Predikanten

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

Meeleven:

Wij denken aan: jongeren die eindexamen gaan doen, mensen die thuis of elders revalideren, mensen voor wie de oorlog nog elke dag voorbij komt, mantelzorgers, aan mensen die een dierbare moeten missen.

Wij noemen de namen van:

Meivakantie

In de week van 24 april is ds. Fulco de Vries Bouwstra afwezig. In de week van 1 mei is Annemieke Hartman afwezig, er is dan geen pastoraal spreekuur. Uiteraard is het pastorale nummer in dringende gevallen altijd bereikbaar.

Kleurwedstrijd

Wat zagen de ramen van onze kerken er vrolijk uit in de week voor Pasen. Heel veel kleine en grote mensen hadden meegedaan met onze kleurwedstrijd en de inzendingen waren voor voorbijgangers te bewonderen. De prijzen waren heel grote chocoladehazen en chocolade-eieren.

Jeugd: Willem Kemeling, Lidewij van der Ven en Madelief Rommelse.

12+: Gerard Hoogenboom, Janny Hagesteijn en An Verkerk.

In memoriam Martien van der Tas

Op maandag 22 maart is op 82-jarige leeftijd Martien van der Tas overleden. Hij was een bekend gezicht in Leidschendam: bijna iedere zondag kwam hij in de Kruisheuvelkerk, samen met andere bewoners van Julianahof. Gebracht met de eigen bus door een van de vrijwilligers, Martien sloeg bijna nooit een dienst over. Ook de middagen van het ouderenwerk in Heuvelwijk bezocht hij graag. Veel mensen zullen Martien ook kennen als de helper van de draaiorgelman in en rond Leidsenhage, waar hij als een volleerde *manser* met de centenbak het ritme aangaf. Of van het zwembad, of van zijn werk in Zoetermeer... Martien hield van mensen, van gezelligheid, hij zal dan ook op veel plekken gemist worden.

Op maandag 29 maart hebben we afscheid genomen van Martien in een dienst in zijn eigen Kruisheuvelkerk. Hennie stak een kaars aan, zijn broer deelde herinneringen, en ook vanuit

Julianahof werd over Martien verteld. We lazen uit de eigen bijbel van Martien het verhaal van de Goede Herder, die van alle schapen evenveel houdt. Het was een van zijn lievelingsverhalen, mooi om daar ook bij zijn afscheid naar te luisteren. Na de dienst is hij begraven in Zoetermeer, in het familiegraf waar ook zijn ouders begraven liggen. Dat de gedachtenis aan Martien van der Tas ons tot zegen mag zijn.

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Bericht van overlijden

Meije Terpstra

Op vrijdag 2 april is in de leeftijd van 82 jaar Meije Terpstra overleden. Hij woonde met zijn vrouw Nel aan de Zaagbekstraat (nr. 91, 2492 NT Den Haag). Na een kort ziekbed moesten zijn geliefden plotseling afscheid van hem nemen.

Meije was een rustig en evenwichtig mens, die klaar stond voor een ander. Zo was hij met liefde betrokken bij de voedselbank in Leidschenveen. In de dienst mochten herinneringen klinken, en werden met liefde het verdriet en de dankbaarheid gedeeld.

Johanna Vrolijk - Rog

Op dinsdag 12 april is in de leeftijd van 84 jaar Johanna 'Annie' Vrolijk-Rog overleden. Zij woonde met haar man Cor aan de Watervogelstraat (nr. 252, 2492 PW Den Haag). Na een kort maar hevig ziekbed moeten haar geliefden nu afscheid van haar nemen.

We herinneren mevrouw Vrolijk onder andere door haar actieve betrokkenheid bij de kerk. Al vanaf het moment dat De Leidraad nog in De Walvis samenkwam, tot het allerlaatste wist zij zich verbonden aan de gemeente. Dat dit gevoel wederzijds was mocht blijken uit de vele steunbetuigingen die Annie en Cor mochten ontvangen. Ze bezat handen die niet snel stil stonden, en die creatief aan de gang gingen voor zichzelf, anderen, en de kerk. Zo werkte ze onder andere mee aan de antependia van De Leidraad. Het orgel van De Leidraad deed haar glimlachen, en de verbondenheid in de wijk was haar veel waard. Haar gemis laat een lege plek achter in het leven van Cor. We bidden hem veel kracht toe bij dit verlies.

Ds. Maarten Hameete

Opdracht

Ik ben er dit voorjaar opnieuw van onder de indruk: hoe de natuur zo maar ineens uitloopt. Er is groei en nieuw leven. En als mens mogen we daar getuige van zijn, het zelf ook aan den lijve onder vinden. De warmte van de lentezon, het verfrissende van langere dagen en nog veel meer. We zijn met huid en haar onderdeel van deze wereld. Ik begreep uit goede bron dat ook de Keukenhof langzaam maar zeker weer in bloei staat.

De christelijke traditie spreekt over de mens als schepsel, gemaakt en gewild door de Allerhoogste. Onderdeel van het grotere geheel van die wereld, waarin nog veel meer schepselen te vinden zijn die ook gemaakt en gewild zijn door God. Met die ogen kijk ik graag om mij heen naar alles wat ik in de tuin zie groeien en bloeien. Naar de verschillende vogels die een takje komen zoeken voor hun nest. Of de veelkleurige tulpenbollen.

Diezelfde traditie spreekt over de mens als een kroon op de schepping. Dat is een constatering over, maar nog veel meer een opdracht voor de mens. Die opdracht willen we in de



komende periode, en in het bijzonder volgend seizoen, extra aandacht gaan geven. Wat is onze plaats in deze wereld, en hoe kunnen we op een vruchtbare manier met de aarde en al die schepselen omgaan?

Nicoline doet hieronder al een eerste aanzet, waarvan er hopelijk nog veel meer gaan volgen. We gaan dit thema in de komende tijd voorbereiden. Spreekt dit thema je bijzonder aan, en wil je graag meedenken? Of heb je een idee voor ons? Meldt het aan het pastorale centrum, we kijken ernaar uit!

Maarten

Samen een klein duurzaam stapje zetten

Iets meer dan een jaar geleden ontstond het idee om in de gemeente (extra) stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. De startzondag in 2020 zou een mooie gelegenheid zijn om met dit thema te starten. We hadden plannen voor workshops. Bijvoorbeeld over duurzaamheid in de bijbel, over energiebesparing of over het aankoopbeleid in de supermarkt. Over dat laatste onderwerp heb ik toen een boekje gekocht, met tips en ideeën ('SuperWaar' van Alfred Slomp).

Het liep anders en het was al ingewikkeld genoeg om het 'normale kerk-zijn' te laten doorgaan. Het hele idee om iets te doen met het thema Duurzaamheid verdween daarbij een beetje uit beeld. En helaas moet ik toegeven dat het aangeschafte boekje een jaar lang bijna ongebruikt in de kast is blijven liggen. Geen zin, geen energie en andere smoesjes. Want het is best ingewikkeld om je normale levensstijl te moeten veranderen. Maar we weten allemaal dat we in de toekomst toch echt aan de slag zullen moeten.

Drastische veranderingen zouden het beste zijn (ook al lijkt dat zinloos omdat veel anderen dat niet doen; en zo heb je er weer een smoesje bij). Maar kleine veranderingen helpen ook al iets. En die zijn misschien wel makkelijk(er) om uit te voeren. Daarom ben ik het afgelopen jaar wel op zoek gegaan naar zulke kleine veranderingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een blok shampoo of een tabletje tandpasta. Dat scheelt toch weer een plastic verpakking. En ook als je het niet elke keer gebruikt, maakt het al enig verschil.

Bij die zoektocht heb ik behoorlijk wat miskopen gedaan. Want een blok shampoo dat niet wil schuimen, vind ik vervelend. En sommige vleesvervangers zijn echt niet lekker. Maar af en toe zat er ook een aankoop tussen die wel succesvol was. En die wil ik graag met jullie delen. Wie weet bevat het jullie ook wel. En nog véél liever krijg ik tips van jullie, want er zijn vast veel meer mensen op deze manier bezig. De wereld redden we daar niet mee. Maar het helpt misschien een heel klein beetje.

Hoe kunnen we zulke tips met elkaar delen? Voorlopig heb ik het padlet daarvoor gebruikt (je bent 'mrs padlet' of niet 😊). Dat is een digitaal prikbord, dat we wel vaker hebben gebruikt. Ik heb een speciale subpagina aangemaakt op: <https://padlet.com/Verbonden/Duurzaam>. Daar heb ik mijn eigen tips gedeeld.

Bij elk product heb ik vermeld waar dit verkrijgbaar is. Een aantal producten heb ik online besteld. Als hiervoor belangstelling bestaat, mag je dat doorgeven. Dan kan ik in één keer een grotere hoeveelheid bestellen; dat scheelt weer een ritje van de postbezorger 😊. En hopelijk volgen er heel veel tips van jullie. Dat hoeven overigens niet alleen producten te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een creatieve manier zijn om energie of water te besparen. Als het niet lukt om je tip op het padlet te plaatsen, mag je mij ook mailen (breunese@ziggo.nl) of appen (06 54 91 20 20), dan zet ik de tip erop. En als iemand een idee heeft voor een andere manier van het delen van tips, dan hoor ik dat graag!

Hopelijk geven we het denken over duurzaamheid in de kerk hiermee weer een kleine impuls. En nog meer hoop ik dat er ook ideeën ontstaan voor grotere, praktisch haalbare veranderingen. Allen vast hartelijk dank en ik zie jullie hopelijk op het padlet of elders!
Lieve groet van

Nicoline Breunese

Vertel je verhaal: Eta Woudenberg



Ruth en Boaz

Het boek Ruth lees je bijna als een roman. Een jong gezin dat, vanwege de hongersnood in eigen land, zijn heil ergens in het buitenland zoekt. Wij kennen denk ik allemaal wel een gezin dat, om wat voor reden dan ook, Nederland verliet in ruil voor Canada, Nieuw-Zeeland, Australië of dichterbij Frankrijk of Spanje. Ander werk, andere taal, andere gewoontes en vaak ook andere culturen maakten het niet altijd makkelijk. Sommigen hielden het vol en pasten zich aan, de kinderen trouwden met iemand uit dat land, culturen en talen mengden zich. Maar ook kwamen velen na jaren teleurgesteld of uit heimwee terug naar eigen land, vaak kinderen en kleinkinderen achterlatend.

Zo ook het gezin van Elimelech met zijn vrouw Noömi en hun twee zonen Machlon en Kiljon. De heersende hongersnood in Juda deed hen besluiten hun geluk te zoeken in Moab. En, zo staat er in het verhaal, zij bleven daar als vreemdelingen wonen. Beide zonen trouwden met een Moabitische vrouw. Elimelech sterft en als na tien jaar ook haar twee zonen overlijden, besluit Noömi terug te gaan naar haar geboorteland, waar de situatie inmiddels beter is. Zo gaan drie weduwen die elkaar steunen in hun verdriet op weg naar Juda. Maar dan besluit Noömi om haar twee schoondochters terug te sturen, omdat zij meer kans hebben hun leven weer op te bouwen in eigen land, Moab. Schoondochter Ruth blijft echter bij haar: "Waar u gaat zal ik gaan, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God, waar u sterft zal ook ik sterfen". Wat een mooie woorden!



Eenmaal aangekomen in het stadje Bethlehem valt de terugkomst van Noömi onmiddellijk op. Het zal als een lopend vuur door de stad zijn gegaan, hebben jullie gezien wie weer terug is? En ze is niet alleen, maar met haar schoondochter, een Moabitische, een vreemde! Maar Noömi heeft hier gelukkig nog familie, Boaz, een belangrijke en welgestelde persoon in Bethlehem. Hij zal zich uiteindelijk over Ruth ontfermen. Ruth, die uit den vreemde kwam, zal de overgrootmoeder van koning David worden. In de stamboom van Jezus zullen wij haar naam en haar - schitterend verteld - verhaal tot op de dag van vandaag in het naar haar genoemde boek in het Eerste Testament kunnen lezen. En wie haar verhaal leest zal kunnen begrijpen dat het de liefde is - de liefde in al haar veelkleurigheid en haar verschillende gedaantes - die leven en toekomst opent.





Scriba: dhr. Floris van Hoek
Telefoon: 06-26 57 40 25
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl

Uit de vergadering, maart 2021

Op een wrange manier werd ik verrast in het eigen bewustzijn bij het schrijven van deze bijdrage aan het kerkblad. Ik greep als geheugensteun naar de agenda van de afgelopen vergadering, eind maart. In die vergaderagenda stond onder de herkenbare vergaderpunten voor de komende vergadering (eind april) het volgende: "De locatie wordt nog bepaald." Nu medio april weet ik dat de locatie weer digitaal wordt, geen fysieke bijeenkomst, niet voor leden van de kerkenraad, ook niet voor onze kerkdiensten. Dat kleine moment van terugblik en wederom beseffen dat onze wereld er anders uitziet dan ik zou wensen doet wel even pijn. Het is van een andere orde, maar deed me wel denken aan 'functie elders'.

De vergadering van eind maart zelf kende de gebruikelijke structuur: verslag van voorgaande vergadering, ingekomen post, financiën, wijken en commissies, preekrooster, corona en rondvraag. Ingekomen post over COVID-19 is besproken en meegenomen in de verschillende argumentaties over positionering en risicomangement bij groepsbijeenkomsten en openstelling. Daarnaast hebben we gesproken over een nieuwe samenwerking met de voedselbank en een vernieuwd vlaggenprotocol voor onze vierplaatsen. Enkele onderwerpen worden in het kerkblad separaat en uitgebreider beschreven. De vergadering - zij het digitaal - was weer een nuttige en plezierige bijeenkomst. Het is goed dat we dat wel kunnen, via de techniek elkaar zien, elkaar spreken en samen werken aan de opgaven voor onze gemeenschap.

Floris van Hoek, scriba

Vanuit de Taskforce COVID-19

Besluit: alle activiteiten tot en met medio mei worden niet fysiek gehouden

Gezien de ernst van de situatie in onze samenleving, is besloten geen enkele activiteit gedurende de periode van deze lockdown fysiek te laten plaatsvinden. De deuren van onze gebouwen zullen dus volledig gesloten blijven (behalve voor uitvaarten). Dit betekent voorsnog dat alle erediensten tot en met 30 mei digitaal zullen plaatsvinden.

Iedereen, ook wij, vinden dat een zeer pijnlijke keuze, maar tegelijk achten wij het niet verstandig om onszelf buiten de maatschappij te plaatsen. Als PGL willen we immers een kerk zijn die in de samenleving staat en willen we uit naastenliefde ook ons steentje bijdragen om de verspreiding van dit virus het hoofd te bieden.

Hoe gaan we dan wel samen kerk zijn in deze periode?

Gedurende deze periode zullen onze eigen predikanten alle diensten digitaal invullen vanuit een van de kerkgebouwen. Een rooster hiervoor wordt door de predikanten gemaakt en beheerd. In het kerkblad staat exact wie er waar vandaan voorgaat. Voor alle andere activiteiten wordt gekeken hoe we deze weer kunnen opstarten zodra de lockdown wordt versoepeld.

En hoe dan verder?

In de persconferentie van 13 april heeft de regering een plan gepresenteerd, met veel slagen om de arm, om de samenleving weer te openen. Afhankelijk van het aantal opnames in de ziekenhuizen en de hoeveelheid vaccinaties komen er versoepelingen. Wij zullen deze stappen op de voet volgen en onze activiteiten hieraan aanpassen. Dat betekent dat eerst de buitenactiviteiten, en zodra het weer mogelijk is, ook de activiteiten binnen onze gebouwen worden opgepakt. Dit kan ook voor medio mei het geval zijn. Uiteraard wordt u hierover dan via de website en de wekelijkse nieuwsbrief geïnformeerd.

We hopen dat in het volgende kerkblad de erediensten eindelijk weer volgens het oorspronkelijke rooster kunnen worden geplaatst, maar ook daarvoor geldt momenteel nog de 'slag om de arm'.



Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2
Telefoon: (070) 320 42 24
Koster: mw. Shirley Hoffland, 06-12 33 14 99
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13
Scriba: mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84
E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl
Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

Van de wijkkerkenraad Vlietwijk

Plannen voor de Preek van de Leek

De Preek van de Leek is ontstaan in de Singelkerk in Amsterdam als een evenement om spraakmakende personen met een overtuiging aan het woord te laten over actuele vraagstukken in relatie tot een door hen gekozen Bijbeltekst. Het concept is sinds 2008 in verschillende protestantse gemeenten met veel succes overgenomen.

Dus het is geen gewone lezing, maar een preek! De (s)prekers worden uitgedaagd om in hun preek een verbinding te leggen met een Bijbeltekst. Een predikant begeleidt de leek en geeft hem of haar de vrijheid om op een Bijbeltekst te reflecteren en een persoonlijke liturgie te ontwerpen. Dit levert verrassende diensten op.

In Vlietwijk maken we plannen voor een Preek van de Leek aan het einde van dit jaar op een zondagmiddag in de Dorpskerk. Er zal die zondag dan geen ochtenddienst in de Dorpskerk zijn. De dienst biedt een mooie aanleiding om met de bezoekers na afloop na te praten over wat men gehoord en beleefd heeft.

Het kan natuurlijk alleen doorgaan als er vanwege de coronamaatregelen geen beperkingen meer zijn voor het kerkbezoek. Maar we hopen op betere tijden.

Actuele informatie

Voor de actuele informatie over de kerkdiensten en andere activiteiten verwijst ik nog steeds naar de wekelijkse nieuwsbrief, omdat op dit moment nog veel onzeker is.

Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba

*De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.*

*De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.*

*De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.*

*De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.*

*Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.*

Liedboek 676.



Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6

Telefoon: (070) 327 44 61

Koster: dhr. Ebo Roek

E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: dhr. Gert van Ingen

Telefoon: (070) 369 43 03

E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk

Op 8 april hielden we als wijkkerkenraad Heuvelwijk een digitale vergadering via Zoom. Hieronder wat we onder andere besproken hebben.

- **Contact en activiteiten in coronatijd:** Hoewel velen steeds meer moeite hebben met de beperkingen vanwege de coronamaatregelen, is er ook veel waardering voor de initiatieven en contactmomenten en kijken gemeenteleden naar elkaar om. Na discussie wordt besloten geen 'live' activiteiten voor gevaccineerden (mede vanuit solidariteit met nog ongevacceerden) te organiseren maar de instructies van de PGL Taskforce COVID na de volgende persconferentie af te wachten. Er valt voor ambtsdragers nu soms wat minder 'zinnov' te doen en dat valt soms zwaar. Bij de zaken die het pastoraal team organiseert zijn wellicht hier en daar wat extra handen in te zetten.
- **Kerkdienstgemist:** Er zijn nog aanloopproblemen met Kerkdienstgemist en het streamen. M.b.t. de opnames zodra de kerk weer vol mensen is: Ingrid zorgt voor een update van de privacy-statement die op de website staat, zodat deze naast foto's ook film omvat. De opnames kunnen goed gemaakt worden zonder (duidelijk) kerkgangers in beeld te hebben.
- **Streamerteam:** Er worden nieuwe leden gezocht voor het streamerteam. Niet iedereen hoeft een ware cameraman/vrouw te zijn, hopelijk maakt dat de drempel om zich hiervoor op te geven wat lager (zie oproep elders!).
- **Ambtsdragers gezocht:** Er worden nieuwe kerkrentmeesters gezocht. De opvolging van ambtsdragers staat op de agenda van de volgende vergadering (20 mei). In de tussentijd denken we na over mogelijke nieuwe kerkrentmeesters en overige ambtsdragers (die zich naar aanleiding van dit artikel in het kerkblad uiteraard ook kunnen melden! via mailadres: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl).
- **Terugblik diensten:** Het pastoraal team is druk geweest met de activiteiten rondom de Stille Week en Pasen. De diensten, avondgebeden en andere activiteiten zijn zeer gewaardeerd. Er was voor elk wat wils.
- **Jeugdwerk:** Met Palmпасen zijn door de kinderen van de Kindernevendienst veel palmpaasstocken uitgedeeld. De Paas-Challenge was een groot succes; als beperkingen door corona nog lang duren, wil de Youth Group nog een keer zoiets organiseren. Ook de kleurwedstrijd (voor kinderen én volwassenen) was een groot succes en de jury had plezier in het kiezen van de winnaars. In de Paasdienst waren leuke filmpjes te zien van de Kindernevendienst en de Youth Group.
- **Website:** In de AK heeft Ingrid de diverse gremia verzocht om te kijken of de beleidsplannen op de website aan een update toe zijn. In elk geval het beleidsplan van de AK wordt binnenkort vernieuwd. Aan de mogelijkheid tot het indienen van voorbeden op de website wordt gewerkt; in de tussentijd ontvangt het pastoraal team ook via de mail voorbeden.
- **Kruisheuvelkerk als mogelijk uitgiftepunt voor de Voedselbank (naast de Dorpskerk):** Met ingang van 21 april is de Dorpskerk een uitgiftepunt van de Voedselbank. Afhankelijk van de ervaringen hiermee zal worden bekeken hoe ook de Kruisheuvelkerk als uitgiftepunt kan dienen en nadere afspraken worden gemaakt. Er zullen dan ook vrijwilligers nodig zijn.
- **Diaconie:** De Diaconie van Voorburg vraagt bezorg(st)ers voor maaltijden voor alleenstaande ouderen in Leidschendam, te bezorgen vanuit de Kruisheuvelkerk. Het betreft elf adressen. Annemieke Hartman plaatst hierover een berichtje in de Nieuwsbrief. Ook dit jaar zijn er weer vakantietasjes

voor kinderen via de Voedselbank.

- **Classis:** Fulco de Vries Bouwstra en Rokus van den Bout hebben zitting in de classis, die onlangs online heeft vergaderd. Er is een nieuw breed moderamen gekozen. Fulco is daar nu lid van. De classispredikant ds. Julia van Rijn gaat werkbezoeken afleggen.
- **Bezinning:** Als bezinning is in groepjes gediscussieerd over het hoofdstuk 'Genade als grondtoon' uit de PKN visienota 2021 'Van u is de toekomst'. 'Genade' is een mooi en niet door iedereen vaak gebruikt woord. De rode draad in de aparte groepjes was dat je het gewoon zomaar, gratis, wie je ook bent en wat je ook doet, ontvangt.

Ingrid den Hartog, voorzitter

Streamers gezocht!

Voor de diensten op zondag en bij bijzondere diensten zoeken wij nog streamers, mensen die ervoor zorgen dat de dienst, zoals die in de kerk plaatsvindt, live in beeld komt bij de mensen thuis via computer, tablet of smartphone en internetverbinding.

De verwachting is dat je ongeveer eens in de vier tot zes weken wordt ingeroosterd om een dienst te streamen. Hieronder een korte beschrijving zodat je weet wat het inhoudt:

- Op zondag ben je een half uur voor de dienst aanwezig om alles in gereedheid te brengen.
- Je begint met het aanzetten van de apparatuur en controleert of alles werkt. 15 tot 10 minuten voor de dienst zorg je ervoor dat de uitzending online is.
- Voor je in je eentje een dienst gaat streamen, kijk je een paar keer met een ervaren streamer mee en doe je het een keer zelf met ondersteuning.
- Tijdens de dienst schakel je tussen de camera's en de beaminput. Daarmee zorg je dat de mensen online de dienst goed kunnen volgen en ze het gevoel hebben deel te zijn van de dienst.
- Het streamen vraagt niet veel voorbereiding. Je moet tijdens de dienst wel weten wat er gebeurt en gaat gebeuren zodat je daar op in kunt spelen en je de juiste camerapositie kan kiezen.
- Het is fijn als je gevoel hebt voor compositie, zodat de dienst goed en mooi weergegeven wordt.
- De beaminput wordt verzorgd door iemand van een ander team, het beamerteam, die op de zondagen en bij bijzondere diensten, als er weer diensten met publiek zijn, naast je zit. Jullie kunnen je bij mij opgeven, of contact opnemen als je vragen hebt. Hopelijk kunnen we snel ons team uitbreiden!

Rokus van den Bout
kerkwebradio@pgleidschendam.nl



Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: momenteel vacant

Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)

E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl

Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag





Secretaris: dhr. Mark Rip
Telefoon: 06-48 15 40 09
E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl
IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam
IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

Gezocht: kerkrentmeesters!

In de komende periode loopt van verschillende kerkrentmeesters hun termijn af. Na jarenlang inzet voor de PGL is het dan voor hen tijd om een stapje terug te doen. Daarom zoeken we nieuwe kerkrentmeesters! In het college worden de praktische en materiële zaken behandeld, zoals het onderhoud van de gebouwen, installaties, financiën, verzekeringen, en nog veel meer zaken.

Vind je het leuk om mee te denken en beslissen over deze praktische zaken die nodig zijn om samen kerk te kunnen zijn? Dan is de rol van kerkrentmeester er één voor jou. Met elkaar kijken we dan welke werkzaamheden je zou willen oppakken.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Toon van Velzen (06-41 43 32 45), André Vaders (06-22 59 23 86) of Mark Rip (06-48 15 40 09).



Secretaris: vacature
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Collectebestemmingen

Pasen 2021 en de 40dagentijd zijn voorbij en in het stukje van de ZWO kunt u lezen wat de opbrengst voor de stichting Hethuis is geworden. We zijn dankbaar voor alle giften en collectes die we mogen ontvangen op welke wijze dan ook. We hopen dat we binnenkort de kerkdiensten met elkaar in de gebouwen kunnen vieren. En waarin we ook de collectezakken weer door de banken kunnen laten gaan. Dat is echter nog niet het geval en daarom willen we de oproep doen om ook in 2021 digitaal te geven.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag de onderstaande wekelijkse collectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieronder staat hoe het werkt.

Collecten-app - digitaal collecteren

Als thuis-luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw mobiele telefoon kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust. Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

Zondag 25 april - Kerk in Actie - Diaconaat (NL - kinderen)

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

Zondagen 2 en 30 mei ZWO project 2021 – 2022

Hospice Gentlecare

Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voorheen 'Colesberg' die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. U kunt ook een gift storten op de rekening van de diaconie onder vermelding van: Zorgcentrum Gentlecare.

Zondag 9 mei – Diaconie – Ouderenwerk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk met en voor de ouderen in onze gemeente. Door middel van uw bijdrage maakt u het mogelijk dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de contacten met de senioren o.a. gezellige middagen en andere speciale activiteiten kunnen organiseren, maar ook in de gelegenheid zijn kleine attenties te verzorgen zoals een bloemengroet voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder, kerstgroeten enzovoorts.

Donderdag 13 mei en zondag 16 mei

Diaconie - Vluchtelingenwerk

Op veel plekken in onze gemeente wonen vluchtelingen en statushouders die, vaak na traumatische ervaringen, terecht zijn gekomen in een voor hen onbekend land met een vreemde taal en onbekende gewoonten. Velen van hen weten dat zij nooit meer terug kunnen naar het land van herkomst. Zij moeten hier een nieuw leven opbouwen. Sommigen leven in onzekerheid over hun familie en vrienden die in hun land van herkomst zijn achtergebleven. Net als Kerk in Actie staat ook onze diaconie met andere organisaties samen op de bres voor de vluchtelingen en statushouders en hun kinderen in onze gemeente. De foto-expositie 'omzien naar elkaar' waar ook onze diaconie bij betrokken is, vertelt in beeld en woord hun verhaal. Uw bijdrage aan deze collecte kan kleur geven aan het leven van deze nieuwe inwoners van onze gemeente en hun kinderen.

Zondag 23 mei Kerk in actie

Zending Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Tijdens een groot bijbelfestival op verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! Meer informatie: kerkinactie.nl/bijbelcompetitie.

Maaltijdbezorgers gezocht op woensdagmiddag

De Koningkerk in Voorburg heeft samen met een aantal buurtorganisaties een maaltijdproject opgezet: Koken voor de buurt. Vrijwilligers doen de boodschappen en koken in wijkcentrum De Groene Loper. Daarna worden de maaltijden bezorgd, veelal bij alleenstaande ouderen en mensen met een smalle beurs. Mensen die vooral in de corona-tijd angst hebben om zelf boodschappen te doen. Omdat het aantal Leidschendamse adressen groeit, kwam de vraag om ook vanuit de Kruisheuvelkerk te gaan bezorgen. Wie wil er wekelijks op woensdag rond 16.00 uur helpen rondbrengen? Het gaat momenteel om elf adressen. Aanmelden kan bij: diaconie@pgleidschendam.nl.

Secretaris: mw. Dory de Niet
Telefoon: (070) 367 70 43
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

40dagentijd project 2021, Stichting Hethuis

En alweer is een mooi project afgerond. Het verheugt mij u/jullie te kunnen melden hoeveel wij met elkaar hebben opgehaald. Het is weer een heel mooi bedrag geworden: € 4.500,-. Inclusief 43 huispaaskaarsen die verkocht zijn en waarvan maar liefst € 9,- per kaars voor het project is bestemd. In de regel is het zo dat wij in onze Pinksterdienst, dit jaar op zondag 23 mei, een cheque overhandigen. Hoe en in welke vorm dit plaats kan vinden verneemt u van ons in het volgende kerkblad. De diensten zijn nog steeds digitaal, maar we wachten af hoe het er dan voorstaat. De commissie hoopt en bidt dat u het allemaal nog even volhoudt, hoe moeilijk ook. Maar wij hebben goede hoop dat we het volgend jaar weer in alle vrijheid in de kerken kunnen beleven. Wij willen u/jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken voor uw/jullie bijdrage aan dit mooie project. En wat zijn we benieuwd hoe het huis eruit zal zien en wat de reactie is op dit mooie bedrag.

Dory de Niet

Gentlecare



Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan
Telefoon: 06-22 64 45 66
E-mail: krijn.jongejan@outlook.com
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Beste vrienden

We hebben er geen woorden voor om aan u te uiten hoeveel u ons helpt hier in ons centrum. Het is zeer lastig om deze moeilijke Covid-tijd door te komen. Er heerst momenteel een werkloosheid van 90% en op dit moment zijn er enorm veel HIV, TBC

en coronabesmettingen.

Onze capaciteit aan bedden is toereikend voor 30 patiënten, maar dit is slechts een druppel op de gloeiende plaat, omdat er op dit moment geen plaatsen in Zuid-Afrika zijn die doen wat wij doen. Onze capaciteit is vol bezet, maar ook de lokale ziekenhuizen en sociale ontwikkelingscentra. We krijgen geen financiering vanuit de overheid en zijn afhankelijk van donaties.

We zullen jullie enkele verhalen vertellen van de patiënten hier bij Gentlecare terwijl we de reis met u meegaan! Deze maand sturen we u het verhaal van Gerrie. Gerrie is 60 jaar oud en woonde met zijn broer in Witbank in Gauteng, toen mensen in hun huis inbraken. De twee broers werden aan stoelen vastgebonden terwijl een vrouw verkracht werd! Zijn broer kon niet verdragen toen hij zag wat ze deden, kreeg een hartaanval en stierf. Gerrie ontsnapte en vluchtte weg. Hij werd later gevonden door een Nigeriaan die een winkel had. Hij nam Gerrie mee en gaf hem onderdak. Hij moest weer vluchten en rennen voor zijn leven nadat de winkel in brand was gestoken. Tijdens zijn vlucht viel Gerrie in een Telkom Mangat*) en werd na enkele dagen gevonden door een aantal kinderen. Hij was er slecht aan toe, hij is nu blind en doof. Hij werd naar ons gestuurd omdat hij nergens heen kon en ze konden hem niet in het ziekenhuis houden. Het leven heeft hem niet goed behandeld, maar we zijn in staat geweest om hem vertrouwen en liefde in zijn hart terug te geven. Hij wacht nu op een operatie en we zijn blij dat we hem nabij kunnen zijn als hij geopereerd wordt en dat we er voor hem zijn als hij weer bij ons terugkomt om verder te genezen. Dat is waarom we het allemaal doen en dit soort verhalen zoals nu over Gerrie maakt het allemaal zeer de moeite waard. Het zijn uw gulle donaties die ons leven zo veel beter maken om de minder bedeedden te helpen. Het is veruit het meest prachtige geschenk dat men kan krijgen om mensen in nood te helpen en we danken u daar zo veel voor. Veel zegeningen en liefde van alle bewoners en medewerkers van Gentlecare.

*) Een mangat is een opening die bedoeld is om toegang te krijgen tot een installatie of voertuig om onderhoudswerkzaamheden of controles uit te voeren.

Nieuws uit de Oecumene



Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

Helaas kon de Vrouw en Geloof groep dit seizoen alleen in september en oktober bij elkaar komen en konden de bijeenkomsten in november en december vorig jaar en de bijeenkomsten in 2021 tot nu toe geen doorgang vinden. Ook in de maand april zal dat niet mogelijk zijn en er is nu nog lang geen zekerheid of een bijeenkomst, om het seizoen af te sluiten, in mei wel zal kunnen. De kerngroep blijft natuurlijk optimistisch, maar moet ook de realiteit onder ogen zien.

Nu veel deelnemers van de kringen inmiddels gevaccineerd zijn, of dat binnenkort worden, zitten echte ontmoetingen er over een poosje misschien weer in. Die mogelijkheid stemt tot grote vreugde en dankbaarheid, want wat wordt daarnaar verlangd. Maar wanneer is nog maar de vraag. Mocht het misschien toch mogelijk zijn op 19 mei een bijeenkomst te organiseren, dan zullen de deelnemers daarvan persoonlijk bericht krijgen in de vorm van een uitnodiging per mail of per post. Na aanmelding krijgen zij dan nog een bevestiging.

Maar als een bijeenkomst als groep vóór de zomer niet mogelijk is, dan blijft gelukkig de mogelijkheid elkaar te bellen, of te schrijven. Hoewel dat altijd minder is dan een ochtend bij elkaar komen onder het genot van een kopje koffie of thee en een goed gesprek. Houd moed, houd contact met elkaar en blijf hopen op betere tijden.

Namens de kerngroep van het Vrouwenwerk,
Marianne Pompert en Plony Korving-Harteveld

Vraag en Aanbod



Pleegzorg bij Timon



Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien.

We zoeken in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders in Haaglanden. Dit is belangrijk voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. Er vindt een informatieavond over pleegzorg plaats op **27 mei 2021** in de **Ontmoetingskerk** aan de **Anjerlaan 47** te **Naaldwijk**. Aanvang 19.45 uur.

Pleegouder worden?

Heb jij ruimte in je hart en huis? Wil jij je thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatiesessie krijg je informatie over wat pleegzorg is. Aanmelden of meer informatie: deeljethuis.nl.



Maak samen met Kerk in Actie een 'Feest van Hoop' van Pinksteren

Hoop is maar een woord van vier letters, maar wat het zegt is meer welkom dan ooit. Zelden verlangden we zo naar uitzicht. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. Kinderen leven die hoop voor. Bij de Pinkstercampagne 'Feest van Hoop' van Kerk in Actie staan kinderen centraal. We komen in actie met en voor kinderen ver weg en dichtbij. Doe ook mee!

Zelden beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden. Altijd laten juist kinderen zien dat het leven ondanks alles doorgaat. Met haar pinkstercampagne 'Feest van Hoop' wil Kerk in Actie die hoop doorgeven, ver weg en dichtbij. Ook uw gemeente kan op allerlei manieren meedoen. Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijkheden. Alle activiteiten zijn zowel online als fysiek te organiseren en in beide gevallen coronaproof. Uiterlijk 23 april zijn alle materialen beschikbaar.

Wat kunt u doen?

1. Luister mee naar kinderconcerten of een familievoorstelling
In de periode naar Pinksteren organiseren we elke week een online kinderconcert. Leuk om samen met de club naar te kijken, of gewoon thuis. Bestel nu gratis tickets van concerten van Marcel en Lydia Zimmer, Simara & Kids Crew samen met Elly Zuiderveld of voor de familievoorstelling van Schapen en Zo! Gratis online tickets zijn te bestellen via kerkinactie.nl/pinksteren.

2. Stuur Feest van Hoop-kaarten naar mensen in de buurt
Meer dan ooit leven we in een tijd waarin we hoop willen delen, de ander een hart onder de riem willen steken. Dat kan met de 'Feest van hoop'-kaarten, getekend door kinderen uit het azc in Almere. Deze zijn vanaf 23 april te bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk.

3. Doe met uw jeugdgroep mee met de PinQsterchallenge
Na het succes van de Paaschallenge komt er nu ook een Pinksterchallenge, een samenwerking van Jong Protestant en een lokale gemeente. In het programma staat de hoop centraal onder het motto 'Wie bouwt het grootste feest?' Meer informatie volgt.

4. Vier mee in Pinksterdienst, kindernevendienst of met kliederkerk
Voor de dienst op Pinksterzondag zijn er tips en suggesties die predikanten kunnen gebruiken om er een feest van hoop van te maken. Voor kinderen is er een kindernevendienstprogramma. Voor thuis is er een kant-en-klaar filmpje, met daarin liedjes uit de concerten over Pinksteren en hoop. Daarnaast heeft kliederkerk een mooi kliederkerkprogramma gemaakt dat gezinnen thuis kunnen gebruiken over het thema Feest van Hoop. Ook komt er een bloemschiksuggestie voor Pinksterzondag beschikbaar. Alle materialen zijn uiterlijk 23 april beschikbaar op kerkinactie.nl/pinksteren.

Meer informatie op:
<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/maak-samen-met-kerk-in-actie-een-feest-van-hoop-van-pinksteren/>



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

Digitale lunchconcerten in de Koningkerk
In samenwerking met Jörn Boysen, docent aan het Utrechts conservatorium en leider van het Haagse Barokgezelschap 'Musica Antica', klinkt er de komende maanden weer muziek in de Koningkerk. De concerten worden georganiseerd op de

zondagmorgen zonder publiek en beginnen om 12.00 uur. U kunt de concerten live via www.Kerkomroep.nl volgen. (www.kerkomroep.nl opzoeken; vervolgens invullen 'Koningkerk Voorburg' of eerst 'Voorburg' en dan aanklikken 'Koningkerk'.) Naderhand kunt u de concerten alsnog via onze website www.muzeikindekoningkerk.nl beluisteren.

Als alternatief voor de vrijwillige collecte na afloop van de concerten kunt u een donatie overmaken naar: Wijkkas Koningkerk inzake lunchconcerten NL11 INGB 0008 7741 51. Wij geven uw bijdrage voor het concert met veel dank en plezier door aan de musici. We stellen deze steun zeer op prijs. Goed om te weten voor een eventuele gift aan de concerten: onze concerten hebben de ANBI-status!

Zondag 25 april: Sinelime Quartet o.l.v. Clara Sawada met werken van J.S. Bach, een arrangement van Clara Sawada van een muziekstuk van C.P.E. Bach en een compositie van F.J. Haydn. We gaan op reis door de geschiedenis van de vioolkwartetmuziek in de 18e eeuw in Duitsland. We beginnen bij het hoogtepunt van de Barok: 'Die Kunst der Fuge' van Johann Sebastian Bach, gevolgd door een korte selectie van zijn fuga's gecomponeerd voor vier stemmen. In de Barok was het spelen van vioolkwartetten - zonder de aanwezigheid van een basso continuo - bedoeld voor entertainment. Dit monumentale werk past perfect bij de instrumenten van dezelfde 'familie'. Dit vraagt van de uitvoerende musici helderheid van toon en evenwicht in de vier muzieklijnen, zodat ze allemaal even belangrijk zijn. Daarna maken we met de Fuga in E groot van Carl Philipp Emanuel Bach een stap voorwaarts in de tijd. Het is een hommage aan zijn vader, maar Carl Philipp Emanuel was zich ervan bewust dat de esthetische smaak intussen een andere weg was ingeslagen: de Galante Stijl, gekenmerkt door elegantie en verfijning. Onze reis eindigt met een absoluut meesterstuk 'Sunrise', gecomponeerd door de zgn. 'vader van het viool-kwartet', Franz Joseph Haydn. Dit stuk is een uitstekend voorbeeld van de nieuwe manier waarop voor vioolkwartetten geschreven werd in die periode. Dit stuk, gecomponeerd in 1797 kent de vorm van een sonate en vertoont duidelijke kenmerken van de Weense School, voorloper van de Klassieke Periode van o.a. Mozart en Beethoven. Het benadert niet alleen perfectie in vorm maar ook in sfeer, waardoor bij de luisteraar het beeld van een ontwakende nieuwe dag ontstaat. De manier waarop naar we hopen elke dag voor ieder van ons een nieuwe start zou kunnen zijn: Sunrise.

Werk maken van je inspiratie
"Het was even zoeken, hoe kunnen we er in tijden van onzekerheid en onrust zijn voor de gemeenteleden? Dat is tenslotte het hart van ons werk, er zijn voor de ander. Door ervaringen te delen en te sparren tijdens de colleges zijn we op creatieve mogelijkheden gekomen om de ander te zien, te horen, om samen te gedenken en te vieren."

Een uitspraak van een van onze studenten die werk met studenten combineert en een nieuwe stap neemt door een opleiding te volgen bij Theologie & Levensbeschouwing. Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet bij onze opleidingen aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden - in deeltijd en voltijd - mensen op bachelor - en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker, leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads, reli-ondernemer en geestelijk verzorger.

Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening. Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger. Als je geïnteresseerd bent, kun je onze website of een online open avond bezoeken of je aanmelden voor een proefles. Dat kan via de site: <https://www.windesheim.nl/professionals/hulp-bij-studie-keuze/online-proefles-volgen>.

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!



Wake voor vluchtelingen: ontmoeting verandert

Zaterdag 19 juni 12 uur tot zondag 20 juni 12 uur

Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.

Iedereen die in 2018/2019 iets van het intense en impactvolle kerkasiel voor de familie Tamrazyan in de Bethelkapel heeft meegemaakt, weet het: ontmoeting verandert. Als je gevluchte mensen ontmoet, doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit, gastvrijheid. Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land en de wereld anders zien. Diezelfde ontmoetingen doen ook iets met de mensen die hierheen gevlucht zijn, met ieders gevoel van waardigheid. Je gehoord en gezien voelen maakt veerkrachtig.

Voor de familie Tamrazyan kwam, na een onafgebroken kerkdienst van 97 dagen en nachten, een einde aan de onzekerheid ten aanzien van hun verblijf in ons land. Voor veel andere mensen is het laveren tussen hoop en vrees - helaas nog vaak veel te lang - de dagelijkse realiteit.

Met de jaarlijks terugkerende 24-uurs wake op Wereldvluchtelingendag staan we stil bij de nood van alle mensen die hun land zijn ontvlucht. Dit jaar gaat het om 'ontmoetingen' met deze mensen en de 'veranderingen' die deze ontmoetingen teweeg brengen. De Wake voor vluchtelingen bestaat vooral uit afwisselend korte vieringen, ervaringsverhalen en interviews. Met kerken en mensen die ervaringen hebben met vluchtelingen komen we graag in contact om te kijken hoe we deze ervaringen een plek kunnen geven in het programma (graag melden bij info@wakevoorvluchtelingen.nl). De wake in Bethel zal in ieder geval te volgen zijn via een livestream, waarvan de link te vinden is op www.wakevoorvluchtelingen.nl. Als er mensen fysiek aanwezig kunnen zijn, wordt dit later bekend gemaakt.

De Wake voor vluchtelingen is een initiatief van de Protestantse Kerk en Diaconie Den Haag en Stek, stichting voor stad en kerk. Dankzij Kerk in Actie worden er dit etmaal ook elders in het land door kerken wakes georganiseerd. Een overzicht is te vinden op www.wakevoorvluchtelingen.nl.

Kerkelijke administratie



Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

Vlietwijk: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: markrip1@gmail.com

Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: hgrolle@ziggo.nl

Leidschenveen: dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

Advertenties

*want met afscheid
begint herinnering*



UitvaartZorgDiensten

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur



Voor een waardevol
afscheid met zorg en
respect afgestemd op
ieders persoonlijke
wensen.

070-3202040  **www.vdhuz.nl**



Pasen
2019