

Het **Kerkblad**

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



32e JAARGANG - No 6, 4 juni 2021

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen

Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Lied 8b,
couplet 1





	Dorpskerk Damhouderstraat 2A Aanvang: 10.00 uur	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6 Aanvang: 10.00 uur	De Leidraad Harriët Freezerhof 20 Aanvang: 9.30 uur
Zondag (groen) 6 juni 2021	Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Crèche, kindernevendienst	Ds. Arend van de Beld (te Almelo) Crèche, kindernevendienst	Ds. Tim van Iersel (te Wateringen) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 13 juni 2021	Pastor Jacqueline Bakker (te Voorburg) Crèche, kindernevendienst	Ds. Adrie Sterrenburg (S) (te Voorburg) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 20 juni 2021	Ds. Klaas Wigboldus Crèche, kindernevendienst	Mw. Bertien Bos (S) (te Leiden) Crèche, kindernevendienst	Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 27 juni 2021	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst	Dhr. Mario Boelen (te Hoofddorp) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 4 juli 2021	Geen dienst	Geen dienst	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst

Bij de diensten



Aanmelden blijft noodzakelijk en dit kunt u vanaf maandag bij voorkeur doen via e-mail:

- Dorpskerk: aanmeldendk@pgleidschendam.nl
 - Kruisheuvelkerk: aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl
 - De Leidraad: aanmeldenld@pgleidschendam.nl
- Iedereen uit alle wijken is overal welkom. Geeft u zich, bij voorkeur via e-mail, uiterlijk vrijdag 18.00 uur op, onder vermelding van het aantal personen per huishouden. U kunt zich aanmelden als u geen klachten heeft. Bij het lopen naar uw plek is het dragen van een mondkapje verplicht. Als u onverhoopt niet komt, wilt u dat dan tijdig doorgeven?
- Er is ook crèche en kindernevendienst. Ook hiervoor is aanmelden noodzakelijk. De kinderen voor de nevendienst gaan rechtstreeks naar hun eigen ruimte.

Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het centrale telefoonnummer 06-825 289 45. Geeft u daarbij duidelijk aan welke kerk u wilt bezoeken. In ieder kerkgebouw is slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Bij overintekening zal worden geloot. Als dat het geval is, krijgt u voor zaterdag voor 18.00 uur bericht.

Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeentelieden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Mirjam Ephraïm, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 9 juli en zal gegevens bevatten voor een periode van acht weken: 10 juli t/m 3 september.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 2 juli om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem

(S) Deze dienst wordt gestreamd via kerkdienstgemist.nl.

6 juni 2021

In de **Kruisheuvelkerk** ontvangen wij deze zondag onze oud-predikant ds. Arend van de Beld. Hij vindt het fijn om jaarlijks een keer in zijn oude gemeente voor te gaan. En daar doet hij velen een plezier mee. Helaas mogen er maar maximaal dertig mensen deze dienst bijwonen, maar via www.kerkomroep.nl kan een ieder die dat wil deze dienst meebeleven. Zowel rechtstreeks als op een later moment.

13 juni 2021

In de **Kruisheuvelkerk** is de voorganger deze morgen ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg. Hij is in alle drie onze kerken een bekende gastpredikant. Regelmatig staat hij op een van de kansels. De dienst zal deze zondag worden gestreamd, zodat niet alleen de dertig aanwezigen in de Kruisheuvelkerk, maar een ieder van ons in de gelegenheid is om de dienst mee te beleven. In de nieuwsbrief van die week zullen de inloggegevens worden weergegeven. Uiteraard is deze dienst ook weer via www.kerkomroep.nl op ieder moment te volgen.

20 juni 2021

In de **Kruisheuvelkerk** gaat deze zondag mevrouw Bertien Bos uit Leiden voor. Deze dienst zal niet alleen worden gestreamd, maar is ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Het is voor het eerst dat mevrouw Bos bij ons als gastpredikant voorgaat. We heten haar dan ook van harte welkom! Zij stelt zichzelf aan u voor: "Op zondag 20 juni ben ik voor het eerst bij u als voorganger te gast. Mijn naam is Bertien Bos en ik woon met mijn gezin in Leiden. Na een loopbaan in de ontwikkelingssamenwerking ben ik in 2014 begonnen aan een deeltijdstudie theologie en de predikantenopleiding. Deze hoop ik begin 2022 af te ronden, het einde van mijn opleiding komt dus in zicht. Sinds ik mijn preekconsent heb, maak ik kennis met steeds meer gemeentes in de (wijde) omgeving van Leiden. Ik vind het leuk om kennis te maken met verschillende gemeentes en kijk er dan ook naar uit om u/jullie in juni te ontmoeten."

Overige diensten



'SCHOORWIJCK', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96
Vrijdag 25 juni, 15.00 uur: dhr. Gert Leurdijk



Barmhartigheid

Onlangs ging ik even langs bij een kennis die vier maanden geleden zijn vrouw verloren heeft. Ik had hem sindsdien niet meer gesproken. Ik vroeg hem hoe het nu met hem ging. "Niet zo goed." zei hij. Ik liet hem vertellen. Hij was vooral verbitterd om al de pijn die zijn vrouw moest lijden en hij vroeg zich af waar de God van barmhartigheid zich toonde toen die zo nodig was, zijn vrouw was een zeer gelovig iemand. Ten slotte vroeg ik "Kan ik iets voor je doen?" Hij aarzelde even, maar zei: "Nee hoor, ik red me wel." Jammer, dacht ik toen ik weer op weg naar huis was. Ik had het fijn gevonden om hem ergens mee te kunnen helpen. Ik dacht na over die barmhartigheid, wat is dat eigenlijk precies, hoe kan je dat uitleggen aan iemand die zo'n verdriet heeft.

Als je even gaat zoeken op internet kom je o.a. het volgende tegen: **Barmhartigheid** is het tonen van erbarmen, van

mededogen met mensen die het moeilijk hebben. **Barmhartig** zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben. Het is nauw verbonden met naastenliefde en rechtvaardigheid. God vraagt ook barmhartigheid van mensen voor hun medemensen, bewijs elkaar liefde en barmhartigheid (Zacharia 7 vers 9). De christelijke traditie spreekt ook over 'Zeven werken van barmhartigheid', die gelovigen kunnen doen om hun medelijden, hun compassie te tonen. Een prachtig onderwerp om mee te gaan werken voor de woensdag met het Middaggebed in de Dorpskerk. In ieder geval al een start voor mij op woensdag 2 juni met een lezing over de barmhartige Samaritaan.

Eta Woudenberg

Kerkkalender

voor Leidschendam
en Leidschenveen

Oud papier

De container staat op donderdag 17 juni naast de Dorpskerk en op donderdag 24 juni naast de Kruisheuvelkerk.

Terras Het Kruispunt weer open

Op 1 oktober 2019 sloten we het terras af. In 2020 bleef het terras dicht. Maar: **vanaf woensdag 2 juni tot en met woensdag 29 september is terras Het Kruispunt weer open!**

U bent in die periode elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee en om contact te maken met de overige bezoekers. Koffie en thee en koek zijn gratis (maar een kleine bijdrage wordt wel op prijs gesteld). Bij slecht weer wordt het terras (zo mogelijk) verplaatst naar de hal van de kerk.

Voor vragen over het terras kunt u contact opnemen met:

- Krijn Jongejan, (070) 327 62 00; 06 22 64 45 66 of
- Harry van Tol, (070) 327 72 36; 06 44 64 65 65 en per mail vantolharry@gmail.com.

U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee! Lijkt het u leuk om gastvrouw/gastheer te zijn? Neem contact op met Harry van Tol.

Catechisatie in Leidschenveen

Op de onderstaande data is er catechisatie voor alle kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Jongeren uit de eerste klas van de middelbare school zijn ook nog welkom. De catechisatie wordt gehouden in De Leidraad.

- 9 juni van 19.00-20.00 uur
- 20 juni van 9.30-10.30 uur
- 1 juli van 19.00-20.00 uur
- 11 juli van 9.30-10.30 uur.

Carianne Bron

Middaggebed op woensdag om 12.00 uur

Vanaf woensdag 5 mei gaat iedere week op woensdag om kwart voor twaalf de deur van de Dorpskerk open. U kunt naar binnen, een kaarsje aansteken en rustig even in de kerk zitten. Nadat de kerkklok om 12.00 uur geluid heeft, is er een kort liturgisch moment, verzorgd door een gemeentelid. Een moment van verstillings, gebed en samenzijn in de kerk, een rustpunt in de week. Na al die maanden waarin de deuren dicht bleven, is het heel fijn dat dat weer kan.

Medewerkers gezocht voor het Middaggebed

Het Middaggebed op de woensdag in de Dorpskerk is inmiddels van start gegaan. Er zijn nu gemiddeld tien (vaste) bezoekers en het is duidelijk dat we met het Middaggebed in een behoefte

voorzien. Willen we dat het Middaggebed op deze manier een mooi ritueel kan worden, dan hebben wij dringend nog enkele medewerkers nodig, zowel voor de ontvangst bij de kerkdeur als ook voor het verzorgen van de gebedendienst. Wij hopen dat ook leden uit Leidschenveen en Heuvelwijk zich hiervoor willen aanmelden. Wij doen dit op toerbeurt zodat we een keer per vier à zes weken aan de beurt zijn. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal gemeenteleden dat mee wil doen. Voelt u/jij een aarzeling om de gebedendienst te verzorgen, dan zijn wij heel graag bereid om ideeën aan te dragen. Heeft u een uur de tijd op de woensdag (van 11.30-12.30 uur) en vindt u het ook zo belangrijk om de kerk open te stellen voor een moment van rust en bezinning, meldt u zich dan aan bij Gerrie Jansze g.jansze@ziggo.nl voor meer informatie.

Gerrie, Marianne en Eta

High Tea op de boerderie

Op Hemelvaartsdag was de High Tea op de boerderie van Arie Breedijk. Vijftig gasten hebben genoten van de lekkere hapjes, het mooie uitzicht maar bovenal van elkaars gezelschap! Op de webpagina van PG Leidschendam kunt u onder Nieuws de foto's vinden.

De opbrengst van High Tea en foto's bedraagt 685 euro netto. Een mooi bedrag voor de herinrichting van de Dorpskerk. Maar bovenal was het erg gezellig! We beraden ons op een volgende activiteit aan het begin van het najaar.

Alja, Arie, Coert, Liesbeth, Maarten
Rob, Ron, Ronald en Wilma



Op de achterkant van dit kerkblad staan meer foto's.



Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman

Predikanten

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

Verantwoording

In het pastoraat ontving ik een gift van 10 euro en een van 20 euro 'voor de kerk'. Waarvoor onze hartelijke dank.

Annemieke Hartman

Afwezig

Ds. Maarten Hameete heeft vakantie tot en met maandag 21 juni.

Nieuwsbrief

Sinds maart 2020 is er een wekelijkse nieuwsbrief. Eerst vooral om de Zoom-codes te delen zodat zoveel mogelijk mensen de online diensten konden volgen. Daarna ook om pastoraal nieuws door te geven en activiteiten die wél kunnen in coronatijd te promoten.

Elke vrijdag wordt deze via de mail verstuurd en ook bij rond de 80 gemeenteleden in de brievenbus (met dank aan de bezorgers!) bezorgd. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl of bel tijdens de spreekuren.

Voorbeden aanvragen

Sinds kort kunt u bij de diensten op de website een formulier vinden waarmee u voorbede kunt aanvragen. Graag uiterlijk vrijdagavond inleveren. Alle andere manieren blijven natuurlijk ook mogelijk zoals: bellen tijdens het spreekuur, mailen en opschrijven in het voorbedenboek in de kerk.

Wij denken aan:

Mensen die weten dat ze niet meer beter worden, mensen die een jubileum vieren, tieners en studenten die nog steeds vooral online lessen volgen, mensen die een dierbare moeten missen.

Wij noemen de namen van:

*Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.*

*Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.*

*Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.*

*Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.*

*Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.*

*Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.*

*Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!*

Lied 695

Huwelijk Robert en Méanne

Op vrijdag 18 juni hopen Robert Huizinga en Méanne van Velzen elkaar het ja-woord te geven. Ze trouwen in Bunnik, daar is ook de dienst waarin ze de zegen over hun huwelijk zullen vragen. Ds. Fulco zal de dienst leiden, een muziekgroep met veel Leidschendamers begeleidt de viering. De ouders van Méanne, Toon en Diana, broer Tim, en andere familie: vanaf deze plek van harte gelukgewenst met deze bijzondere dag!

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

In memoriam Tonny van der Wulp

Op zondag 18 april is op 86-jarige leeftijd Tonny van der Wulp overleden. Lange tijd heeft zij op de Burg. Sweenslaan gewoond, en velen kennen haar van de wandelingen die zij maakte met haar geliefde hondje. Het leven viel haar niet altijd makkelijk, dit ging met zowel lichamelijke als geestelijke gebreken. Ze had veel vriendinnen, het contact met hen deed haar goed – en dat heeft het tot het laatst toe gedaan. Zij was al langere tijd niet meer de vrouw die zij geweest was. Zij woonde dan ook al een tijd in Nieuw Mariënpark, gelukkig bleven de contacten met de mensen die om haar heen stonden.

Op vrijdag 23 april namen we afscheid van Tonny in een dienst in de voor haar zo vertrouwde Kruisheuvelkerk. We lazen een gedeelte uit Johannes 14, en we luisterden naar liederen die Tonny speciaal voor deze dienst heeft uitgezocht, en die door Arthur Vos op passende wijze werden gespeeld. We herinneren ons Tonny als de lieve vrouw die zij is geweest. Dat de gedachtenis aan Tonny van der Wulp tot zegen mag zijn.

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Terugblik Hemelvaart/Pinksteren

In de afgelopen maand waren er bijzondere diensten waar we met veel plezier op terugkijken. De dienst waarin Liesbeth en Nelleke ons voorgingen liet zien hoeveel talenten we als gemeente ontvangen. Fijn om zo met elkaar gemeente te zijn. Met Hemelvaart hadden we een wandeling uitgezet in de Nieuwe Driemanspolder die door een heel aantal mensen is gedaan. Zo zoeken we steeds opnieuw naar manieren om binnen de mogelijkheden inspirerende activiteiten te organiseren. Het feest van de Geest, Pinksteren, wakkerde bij ons het vuur weer aan. Letterlijk, maar vooral ook figuurlijk mochten we merken dat het Pinkstervuur brandt. Dat is een troostvolle gedachte die ook weer energie geeft om vooruit te kijken. De samenwerking tussen Annemieke en Johan in de muziek maakte de dienst nog feestelijker. In de Pinksterdienst gebruikten we in de overdenking een gedicht. Op veler verzoek plaatsen we die hieronder:

*Tien kleine christenen
ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek,
toen waren er nog maar negen.*

*Negen kleine christenen,
ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg,
toen waren er nog maar acht.*

*Acht kleine christenen,
op de smalle weg door 't leven,
één vond een and're weg zo mooi,
toen waren er nog maar zeven.*

*Zeven kleine christenen,
lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ik ga!
toen waren er nog maar zes.*

*Zes kleine christenen,
actief in het kerkbedrijf;
één miste het echte protestantse,
toen waren er nog maar vijf.*

*Vijf kleine christenen,
traditie in het banier,
één werd het allemaal teveel,
toen waren er nog maar vier.*

*Vier kleine christenen,
zongen "abide with me"
één meende niet wat hij zong,
toen waren er nog maar drie.*

*Drie kleine christenen,
ieder met zijn eigen idee;
één dacht alleen maar aan zichzelf,
toen waren er nog maar twee.*

*Twee kleine christenen,
met z'n tweeën heel alleen,
en met ruzie wie de grootste was,
toen was er nog maar één.*

*Eén heel gewone christen,
vol van de lieve vree;
zijn vijand werd zijn goede vriend,
toen waren er weer twee.*

*Twee heel oprechte christenen,
aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden uit,
toen waren er weer vier.*

*Vier heel bescheiden christenen,
ze hielpen dag en nacht;
en die geholpen werden hielpen mee,
toen waren er weer acht.*

*Acht vriendelijke christenen,
ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens erbij,
toen waren er weer negen.*

*Negen kleine christenen,
ze hadden in mensen God gezien;
en zongen zich samen de misère uit,
toen waren er weer tien.*

*Tien kleine christenen,
ze brachten Hem tot leven
die niet voor kerk maar voor de
mens, Zijn leven heeft gegeven.*

*Tien kleine christenen,
wanneer zij leven net als Hij
dan komen er weer net als toen,
in één dag duizend bij!*

Eindeloos

Elke maand zetten we een ander gemeentelid in het zonnetje in de rubriek Eindeloos. De bijbehorende sculptuur mag die maand bij hem of haar op de schoorsteenmantel pronken.



Naam: Mijn naam is Ineke Post-Tas. **Doopnaam:** Kniertje! Ik ben geboren in Dordrecht, twee maanden voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Spannende tijden voor mijn ouders. In de eerste oorlogsdagen werd er gevochten en geschoten op de weg waar wij woonden. Kogel dwars door mijn wieg! Gelukkig had mijn moeder mij net daarvoor uit de wieg gehaald. Mijn ouders hebben dit gebeuren als een Wonder ervaren. Ik heb vanaf mijn twaalfde jaar - met heel veel plezier - aan het Gereformeerd jeugdwerk meegedaan, zowel in Dordrecht als op provinciaal niveau. Ik kan wel zeggen dat ik mijn vorming en scholing vanuit de kerk heb meegekregen. Op Valentijnsdag 1964 ben ik getrouwd met Jaap Post. Hij kerkte ook in de Julianakerk in Dordrecht, dus je begrijpt... We zijn toen in Leidschendam komen wonen. We kregen drie zonen. In december 1989 is onze oudste zoon - Harm - overleden. In die tijd heeft ons gezin veel steun en warmte ondervonden vanuit de kerkgemeenschap. We voelden ons gedragen. In al die warme mensen was God voor ons aanwezig. We kregen ook vijf kleinkinderen.



Werk: Voor mijn trouwen heb ik bij de Spaarbank in Dordrecht gewerkt, was ik secretaresse op een scheepvaartkantoor in Rotterdam en ook nog op het gemeentehuis van 's-Gravendeel. Na mijn trouwen ben ik pianolessen gaan geven (heb geen conservatorium) en heb 20 jaar als telefoniste in ziekenhuis Antoniushove gewerkt.

Actief in de kerk: In het begin van het wonen in Leidschendam kon ik gelukkig weer aan de slag in het jeugdwerk van de kerk. In 1971 ben ik voor de eerste keer bevestigd als ouderling. Ik kreeg de taak om namens de Gereformeerde Kerk het verplegend personeel van 'Hulp en Heil' (Schakenbosch) pastoraal te bezoeken. Met tussenpozen ben ik nog drie maal bevestigd. Ik had het niet willen missen! Ook de kerkenraadsvergaderingen niet!

Omdat: Als kind had ik al belangstelling voor de mensen die in de kerk bezig waren. Dat wilde ik ook wel! Als jong kind vertelde ik Bijbelverhalen aan mijn vriendinnetjes. Heel vroom, denk ik. Zij geloofden in een hemel voor de honden. Nou, die bestond volgens mij echt niet. Daar heb ik nog spijt van. Maar ja, opvoeding! Maar ik zou het zonder God en geloof in Hem niet hebben gered in mijn leven. En daar hoort bezig zijn in de kerk zeker bij.

Ontspanning: Mijn fiets is mijn favoriete vervoermiddel en mijn uitlaatklep. Zeker in deze tijd! Jaap loopt heel graag, maar samen fietsen we ook veel. Vakanties met de fiets en de tent achterop! Nog niet eens zo lang geleden! Honderden kilometers: Denemarken, Frankrijk, Nederland. Wat een vrijheid en plezier. Nog steeds zijn de fietsvakanties favoriet, maar nu zonder tent.

Muziek: Muziek heeft een grote rol in mijn leven gespeeld. Ben er vanaf de wieg mee opgegroeid. Mijn vader was pianostemmer, muzikleraar en kerkorganist. Ook mijn broer is zeer muzikaal. Ik houd van zingen in koren. In Leidschendam ben ik 30 jaar lid geweest van de Oratoriumvereniging en ik zing met veel plezier in het projectkoor van Vigilia (wanneer weer?) en niet te vergeten in de musicals. Wat een diep en warm gevoel gaf dat om met elkaar iets moois tot stand te brengen. Ook heb ik nog fluit gespeeld met Aat en Frouk de Waal en hun zoon Dirk. Aat begeleidde ons op het orgel. Dat gebeurde zeer lange tijd om de twee weken.

Kruisheuvelkerk: Mijn tweede huis. Ondanks de mooie en zinvolle digitale diensten op het ogenblik mis ik de fysieke kerkgang zeer. Ik mis de mensen, het gesprek, de vertrouwelijkheid en de diepgang die je met elkaar kunt hebben bij het koffiedrinken en bij bijvoorbeeld De Bijbel op tafel-groep. Het duurt ook

Ds. Maarten Hameete

al zo lang! Maar het komt zeker goed en we blijven elkaar vasthouden. Al was het maar via de koffie-app.

Favoriete Lied: Ik heb er vele. Zeker in het Liedboek, waaruit we nu zingen. Maar een lied begeleidt mij al zeer lang en dat is lied 427 uit het Liedboek van 1973: Beveel gerust uw wegen en dan de laatste strofe van vers 1:

*Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.*

Beste gemeenteleden,

Langs deze weg wil ik u allen hartelijk bedanken voor de steun en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw Annie Vrolijk. Steunbetuigingen in de vorm van de meer dan honderd kaarten en mooie bloemen die ik mocht ontvangen. Het is voor mij helaas niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Maar het heeft mij, de kinderen en kleinkinderen heel goed gedaan dat er zoveel medeleven is in onze gemeente. Het zal moeilijk zijn en tijd kosten dit grote verdriet een plekje te geven. Mijn dank in het bijzonder aan ds. Maarten Hameete voor de mooie afscheidsdienst. Het is een grote troost te weten dat Annie nu bij haar Heer is. Hartelijke groet,

Cor Vrolijk

Algemene Kerkenraad



Scriba: dhr. Floris van Hoek
Telefoon: 06-26 57 40 25
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl

Uit de AK-vergadering

De voorbereidingen om de kerkgebouwen te kunnen openen en te benutten voor onze vieringen hebben afgelopen maand verder vorm gekregen. In de vorige vergadering is besloten de eerste stappen te zetten, zonder ons helemaal vast te pinnen aan een openingsdatum. Uw kerkenraden hebben in verschillende besprekingen inmiddels besloten vanaf 30 mei fysieke bijeenkomsten mogelijk te maken. Het kabinet geeft sinds kort ook aan dat het nieuwe credo luidt: "Open tenzij", het einde van de harde lockdown.

Het weer opstarten van fysieke diensten is een fijn en groot goed, daar zullen we ook voorzichtig mee omgaan omdat de risico's van het virus nog niet verdwenen zijn. De afspraken om weer veilig naar de kerk te kunnen gaan leest u elders in dit blad.

Verschillende leden van onze gemeenschap hebben actief meegedacht bij de mogelijkheden om open te gaan en voorzichtigheid te behouden. Ook via dit artikel wil ik u danken voor uw betrokkenheid en dat u dit via e-mail of brief met de kerkenraden wilde delen. Uw suggesties zijn besproken en afgewogen vanuit de verantwoordelijkheid die de kerkenraden dragen voor onze brede PGL-gemeenschap. Ik hoop u allen snel weer te mogen zien in onze gebouwen (en daarbuiten).

Floris van Hoek, scriba PGL

Vlietwijk



Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2
Telefoon: (070) 320 42 24
Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13
Scriba: mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84
E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl
Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

Van wijkkerkenraad Vlietwijk

Eredienst

Al u dit leest is er al een dienst in de Dorpskerk met gemeenteleden in de kerk geweest. Vanaf 30 mei kunnen we weer, zij het

met vooraf aanmelden en maximaal dertig gemeenteleden, naar de kerk. En ook houden we ons nog aan de bekende maatregelen, mondkapje bij het naar binnen gaan, handen ontsmetten en anderhalve meter afstand houden. Dus ook als we al volledig gevaccineerd zijn. Wilt u er allemaal aan meewerken? Het is mooi als iedereen dat uit zichzelf doet. Aanmelden voor de kerkdienst blijft noodzakelijk. Dit kunt u bij voorkeur doen via e-mail naar: aanmeldendk@pgleidschendam.nl (voor de overige kerkgebouwen, zie mailadressen op pagina 2) en wel voor vrijdag 18.00 uur voor de volgende zondag, onder vermelding van het aantal personen per huishouden. U kunt u aanmelden als u geen klachten heeft. Als u onverhoopt niet komt, wilt u dat dan tijdig doorgeven? Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het centrale telefoonnummer 06-82 52 89 45.

Er is ook crèche en kindernevendienst. Daarvoor is aanmelden ook noodzakelijk. De kinderen voor de nevendienst gaan rechtstreeks naar hun eigen ruimte. Bij over intekening zal worden geloot. Als dat het geval is krijgt u voor zaterdag 18.00 uur bericht. Als er meer dan dertig aanmeldingen zijn moeten we wel mensen teleurstellen, maar iedere zondag is er een kerkdienst online uit een van de drie gebouwen te volgen voor de mensen die thuis moeten blijven. Zo gaan we toch weer stap voor stap steeds weer meer richting 'normaal'. Het is heel fijn als we op zondag met elkaar in de kerk samen kunnen zijn.

Foto expositie 'Zeven wegen van barmhartigheid'

In de maand juli komt er een foto-expositie in De Binnenhof. Kees de Winter, theoloog maar tegenwoordig vooral fotograaf, geeft de zeven werken op zijn foto's letterlijk handen en voeten. Je moet goed kijken voordat de beelden al hun geheime prijsgeven. Er zijn meer lagen dan je denkt. In het volgende kerkblad volgt er nadere informatie. Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba

Heuvelwijk



Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6
Telefoon: (070) 327 44 61
Koster: dhr. Ebo Roek
E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl
Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13
Scriba: dhr. Gert van Ingen
Telefoon: (070) 369 43 03
E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl
Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04.

Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk

Op 20 mei hielden we als wijkkerkenraad Heuvelwijk een digitale vergadering via Zoom. Hieronder wat we onder andere besproken hebben.

- **Coronazaken:** De wijkkerkenraad staat achter het advies van de COVID Taskforce om per zondag 6 juni de deuren van de Kruisheuvelkerk te openen voor de ochtenddienst, met maximaal 30 kerkgangers. (Op 30 mei is er in de Dorpskerk voor het eerst weer een dienst met kerkgangers). Uiteraard met alle benodigde maatregelen voor het waarborgen van een ieders gezondheid, zoals ook eerder toegepast.
- **Streamen en privacy:** De privacyverklaring van de PGL zal worden uitgebreid naar het uitzenden van beelden. Verder zal Ingrid den Hartog, in overleg met betrokkenen (zoals het communicatieteam dat zich eerder over de website boog, en Rokus als coördinator streamerteam Kruisheuvelkerk), zich buigen over wat er nog meer nodig is, zoals: communicatie in de kerkgebouwen over het filmen, communicatie naar kerkgangers, naar ambtsdragers en overige personen met een rol/plek op het liturgisch centrum, en regels voor het filmen).
- **Hethuis:** Op 14 juni wordt Hethuis, een woonplek voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking,

geopend. We zorgen voor een bos bloemen voor onze nieuwe burens.

- **Ambtsdragers:** Vanwege het vertrek van enkele ambtsdragers (Arie van der Giessen, Doortje Kloos, Toon van Velzen) zoeken we aanvulling voor onze wijkkerkenraad. Diverse mogelijke kandidaten zullen worden benaderd, zodat we na de zomer weer op volle sterkte verder kunnen.
- **Terras:** Het terras bij de Kruisheuvelkerk gaat per 2 juni weer open. De organisatoren werken met een gebruiksplan conform de gebruikelijke coronamaatregelen. Uit een inventarisatie van meningen en ideeën van wijkkerkenraadsleden rondom of/hoe 'versoepelen' in en om de Kruisheuvelkerk, kwam het terras ook enkele keren als optie naar voren. Voorzichtigheid in alle activiteiten (zo koppelden diverse leden eveneens terug) blijft daarbij het devies.
- **Bezinning:** in groepjes is gediscussieerd over de veilige kerk; vertrouwen en respect zijn sleutelwoorden. Verder is duidelijk dat 'veiligheid' diverse aspecten omvat: je veilig voelen in je contact met anderen in onze kerkelijke gemeente, letterlijke veiligheid bijvoorbeeld indien er brand uitbreekt, en hoe we omgaan met het filmen van diensten en (niet) in beeld brengen van kerkgangers.

Ingrid den Hartog, voorzitter

Leidschenveen



Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: momenteel vacant

Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)

E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl

Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag

Autorijdienst

Vacant

Beste gemeenteleden,

Met veel plezier kondigen we aan dat er vanaf 6 juni weer kerkdiensten georganiseerd worden waarbij mensen fysiek aanwezig kunnen zijn. In het bijzonder hopen we dat u daar ook weer bij wilt zijn. We zijn dankbaar voor alle digitale mogelijkheden, maar het is fijn om elkaar ook te kunnen treffen.

Iedereen uit alle wijken is overal welkom, wel is aanmelden voor de kerkdienst noodzakelijk. Dit kunt u bij voorkeur doen via e-mail tot uiterlijk vrijdag 4 juni 18.00 uur, onder vermelding van het aantal personen per huishouden. U kunt u aanmelden als u geen klachten heeft. Bij het lopen naar uw plek is het dragen van een mondkapje verplicht. Als u onverhoopt niet komt, wilt u dat dan tijdig doorgeven? Wilt u naar De Leidraad, mail dan naar aanmeldenld@pgleidschendam.nl. Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen op vrijdag 4 juni tussen 10.00 en 12.00 uur op het centrale telefoonnummer 06-825 289 45. Er is ook crèche en kindernevendienst. Ook hiervoor is aanmelden noodzakelijk. De kinderen voor de nevendienst gaan rechtstreeks naar hun eigen ruimte. Bij overintekening zal worden geloot. Als dat het geval is krijgt u voor zaterdag 18.00 uur bericht.

We gaan weer een nieuwe periode in, en we kijken er ontzettend naar uit. Wilt u daar ook concreet een rol in spelen? Schroom niet om iemand van ons aan te schieten. Kerk-zijn doen we samen, en iedereen is nodig. Zo maken we met elkaar mogelijk dat we als gemeente mogen bloeien.

We hopen van u te horen.

Namens de kerkenraad,

André Vaders



Secretaris: dhr. Mark Rip

Telefoon: 06-48 15 40 09

E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl

IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam

IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

Jaarrekening 2020

Namens het College van Kerkrentmeesters bieden wij u de samenvatting van de Jaarrekening 2020 aan. Deze is in de vergadering van de Algemene Kerkenraad besproken en de goedkeuringverklaring van de accountant is inmiddels ontvangen. Het resultaat van dit jaar is vrijwel gelijk aan de begroting. De lagere lasten vanwege de predikantsvacature voor de eerste helft van het jaar zijn in het geheel teniet gedaan door de financiële gevolgen van de coronabeperkingen rond kerkdiensten en onze activiteiten rond de gebouwen.

	Begroting 2020	Rekening 2020
BATEN		
Verhuur, activiteitencommissies en rentebaten	€ 104.000	€ 94.259
Kerkelijke bijdragen, collecten en giften	€ 303.000	€ 296.522
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen	€ 20.000	€ 14.293
	€ 427.000	€ 405.074
LASTEN		
Kosten predikanten	€ 191.500	€ 156.848
Kerkgebouwen – lasten, onderhoud & inrichting	€ 108.000	€ 148.628
Kerkdiensten, koster, catechese & jeugdwerk	€ 92.000	€ 69.617
Centrale kosten en beheer	€ 42.700	€ 37.033
	€ 434.200	€ 412.126

Begrotingstekort -exploitatieresultaat 2020 - € 7.200 - € 7.052

Verhuur, activiteiten en rentebaten: De verhuurinkomsten van de kerkelijke ruimten zijn aanzienlijk lager dan begroot, met als belangrijkste oorzaak de beperkingen rond de coronacrisis.

Kerkelijke bijdragen: De vrijwillige bijdragen, collecten en giften zijn 4% lager dan in 2019 en rond 2% lager dan begroot.

Onttrekking aan fondsen en voorzieningen: Er is € 10.000 gebruikt uit het pastoraal fonds. Het saldo van dit fonds is nu € 83.200.

Predikant traktementen: Het totaal van de traktementen is aanzienlijk lager vanwege de predikantsvacature.

Kerkgebouwen: Een groot deel van de kosten voor onderhoud en herinrichting van de Dorpskerk en onderhoudskosten voor de Kruisheuvelkerk zijn vanuit de voorzieningen betaald. Voor de Dorpskerk en de Kruisheuvelkerk was dit respectievelijk € 32.200 en € 19.700.

Kerkdiensten, koster e.d.: De beperkingen rond kerkdiensten en de verminderde activiteiten in en rond de kerkgebouwen laten hier lagere uitgaven zien.

Centrale kosten en beheer: Deze kosten zijn lager dan begroot en ook lager dan 2019.

Resultaat 2020: Het resultaat over 2020 is vrijwel gelijk aan de begroting en komt uit op een tekort van € 7.052. Dit zal ten laste komen aan de algemene middelen.

Legaten: In 2020 zijn twee legaten ontvangen voor een totaal aan € 10.200. Een legaat is aangewend voor de herinrichting van de Dorpskerk en het andere is toegevoegd aan het pastoraal fonds.

De volledige jaarrekening 2020 zal per 1 juni 2021 beschikbaar zijn op de website van onze gemeente onder de 'downloads'. Diegenen die een papieren kopie op prijs stellen worden verzocht contact op te nemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Gert van Spronsen, penningmeester
penningmeestercvk@pgleidschendam.nl, 06-14 18 14 55

Deelname actie Solidariteitskas

Ook dit jaar nemen we als PG Leidschendam weer deel aan de solidariteitskas, grote kans dat u al een uitnodiging om mee te doen heeft ontvangen. Maar wat houdt deze actie eigenlijk precies in? De landelijke kerk beheert een fonds – de solidariteitskas – waar alle kerken in het land een beroep op kunnen doen. Deelnemende gemeenten storten voor alle leden van 21 jaar of ouder een bedrag van € 5,- in dit fonds. Eventuele meeropbrengsten zijn voor de eigen gemeente. Wij nodigen u allen van harte uit aan deze actie deel te nemen!

Mark Rip, scriba

College van Diakenen

Diaconaat Diensten
Delen
Doen

Secretaris: vacature

E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Collectebestemmingen

Bij het verschijnen van het kerkblad hebben de eerste kerkdiensten alweer plaatsgevonden. Fijn dat het weer kan en dat we elkaar weer mogen ontmoeten. We hopen en bidden dat we snel weer de kerken helemaal open mogen en kunnen gooien en dat iedereen weer kan komen.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag de onderstaande wekelijkse collectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieronder staat hoe het werkt.

Collecten-app - digitaal collecteren

Als thuis-luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw telefoon kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust.

Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

Zondag 6 juni – Diaconie - Stichting Zulu Aid

Op verzoek vanuit de gemeente hebben we dit doel op het collecterooster gezet. Deze Stichting heeft als doel: het ondersteunen van projecten van het Hillcrest Aids Centre en Hillcrest Aids Centre Trust en de aan hen verbonden organisaties in KwaZulu-Natal, Zuid Afrika. Deze organisaties zorgen ervoor dat mensen die leven met HIV/Aids en/of mensen waarvan de familieleden besmet zijn met het virus, toegang krijgen tot zorg, preventie, behandeling, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

Zondag 13 juni Protestantse Kerk – Missionair werk - Kerk voor het dorp

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.

Zondag 20 juni ZWO project 2021 – 2022

Hospice Gentlecare

Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voorheen 'Colesberg' die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. U kunt ook een gift storten op de rekening van de diaconie onder vermelding van: Zorgcentrum Gentlecare.

Zondag 27 juni – diaconie Godly Play

De diaconale collecte is bestemd voor Godly Play, de vertelmethode waarmee gewerkt wordt in de kindernevendienst. Door middel van materiaal en vragen worden de kinderen gestimuleerd zelf de onderdelen van het verhaal te ontdekken. Jongere kinderen zullen zich meer bezig houden met het verhaal, oudere kinderen zullen doordat zij het verhaal al kennen de diepere betekenis gaan ontdekken. Met de opbrengst van deze collecte kunnen nieuwe materialen aangeschaft worden.

Zondag 4 juli – Kerk in Actie – Actie vakantietas

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangkaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

Ook wij als PG Leidschendam zullen dit jaar weer mee doen met de actie vakantietas. Voor meer informatie zie hieronder.

René Bron, penningmeester

Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2021

De verraste blik van kinderen is het allemaal dubbel en dwars waard! Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes naar zonnige oorden vertrekken, blijven zij thuis achter. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2021 opnieuw de actie 'Vakantietas', waarmee kerken in heel Nederland kinderen in armoede, in hun regio, kunnen verblijden met een rugzak vol verrassingen. Ook in de gemeente Leidschendam/Leidschenvveen gaan we dit jaar weer meedoen. Daar hebben wij uw/jullie hulp bij nodig. Zoals u weet is er in de Dorpskerk en in Leidschenvveen een uitdeelpunt van de Voedselbank. Wat zou het fijn zijn als wij een aantal kinderen van onze cliënten blij kunnen maken met een gevulde tas (voor ongeveer zestig kinderen). De tasjes worden voorzien van een label met de leeftijd



en of het een jongen of een meisje is. Er komt een brief bij met daarop wat suggesties over de aard van de inhoud. Wij denken nog na over hoe wij de tasjes gaan (laten) vullen. Als ze gevuld zijn geven wij ze bij de uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen ervoor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen. De tasjes zijn al in Nederland gearriveerd. U hoort van ons via de nieuwsbrief hoe wij de tasjes willen uitdelen en ontvangen. Wie doet er mee? Aanmelden kan via vakantietasjes@pgleidschendam.nl of telefonisch bij

Anneke Joffers, 06-13 75 72 21
Rokus van den Bout, 06-23 73 53 94
Marianne Pompert, 06-28 14 97 19

Commissie voor ZWO



Secretaris: mw. Dory de Niet
Telefoon: (070) 367 70 43
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

Kerstactie Kinderen in de Knel 2020

Ja u leest het goed. Op zondag 29 november zijn er envelopjes uitgedeeld in de kerken voor de actie Kinderen in de Knel. Zoals u weet collecteren wij ieder jaar rond en met de kerstdagen voor deze mooie actie. Nu is het vanwege het COVID-virus helaas niet mogelijk geweest voor u om deze envelopjes in te leveren in de kerken. De ZWO-commissie hoopt dat u deze envelopjes bewaard heeft: nu we weer, hetzij beperkt, open gaan kunt u ze alsnog inleveren.

Een aantal van u heeft ze bij mij in de bus gedaan en daarvoor mijn dank. Ik hoop alsnog op een leuke opbrengst ook al zijn we vele maanden verder. Want zoals u weet zijn er nog altijd heel veel kinderen in de knel.

Stichting Zulu Aid collecte zondag 6 juni

Zoals u zich nog herinnerd was ons 40dagentijdproject in 2019 bestemd voor het Hillcrest Aids Centre van de stichting Zulu Aid. Hoop en perspectief voor kansarme jongeren. Daarom is het mooi te kunnen meedelen dat ondanks vertragingen van projecten er nu alsnog wordt gestart met het Jongeren Project voor jongeren die leven met HIV en Aids, voetballen voor kinderen op de basisschool, het peer-education team op de middelbare school, werkgelegenheid stimulerend projecten etc. Graag willen wij deze collecte onder uw aandacht brengen! De volledige nieuwsbrief vindt u op de website van de ZWO

Dory de Niet, secretaris

Aanbieden cheque 40dagentijd Hethuis

Wat een hartelijke ontvangst was het zaterdagmiddag door leden van het bestuur in Hethuis. Na een uitleg over hoe het allemaal zo ontstaan is heeft onze voorzitter Margreet Meijer de cheque aangeboden. En als het goed is heeft u dat inmiddels in de Pinksterdienst kunnen zien.

En wat zijn ze blij met deze bijdrage voor de aanleg van de tuin. Na de thee kregen wij een rondleiding door het gebouw. Wij waren zeer onder de indruk van de prachtige ruimtes. Alles zo zorgvuldig gebouwd, en al gedeeltelijk ingericht. Alles voor een goede zorg voor de toekomstige bewoners. De studio voor iedere bewoner is ook ruim opgezet met een eigen keuken en badkamer en ook heerlijk licht. De algemene ruimtes zijn groot en met een tilsysteem aan het plafond om degene die rolstoelgebonden is gemakkelijk te kunnen verplaatsen, indien nodig. Er wordt nog hard gewerkt om het op tijd klaar te krijgen. De ouders richten zelf de studio van hun kind in. Het kost ook enorm veel geld om alles te realiseren. De voorzitter vertelde dat hij voor zijn dochter een bed had aangeschaft dat maar liefst € 5.000 kost. Er was al één van de toekomstige bewoners aanwezig en alhoewel hij er voor het eerst was, leek hij toch al aardig op zijn gemak. Ging ook al op verkenning uit in het gebouw en daarbuiten. Mooi om te zien! Het is voor de ouders ook dubbel, straks moet je toch je kind loslaten en de zorg



overgeven aan anderen. Vaak hebben zij al vele jaren van zorg achter de rug dus dat zal nog wel even moeilijk zijn. Zij beschrijven dit zelf als volgt: Het beseft dat ook ons kind met een beperking eens het huis zal verlaten is niet even gemakkelijk. Het hoofd beseft de noodzaak op termijn, maar het hart is dit nog aan het verwerken.

Wij hopen natuurlijk in de toekomst, als het kan gezien de nog steeds beperkte regels, wederom een bezoek te brengen. Het ligt ook in de bedoeling juist met de omgeving in contact te treden. Wij wensen iedereen van Hethuis, ouders en de toekomstige bewoners, heel veel geluk en woongenot toe en hopen fijne burens van elkaar te worden met onze kerkelijke gemeente. Ik zet hieronder het banknummer van de stichting. Mocht u denken wat een prachtig initiatief is dit en wilt u nog iets bijdragen: NL89 RABO 0152 3180 38 t.n.v. Stichting Hethuis. www.stichtinghethuis.nl



Gentlecare



Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan

Telefoon: 06-22 64 45 66

E-mail: krijn.jongejan@outlook.com

IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Beste vrienden

Het zijn een paar vreselijke weken geweest. We hebben zes sterfgevallen gehad en op één dag stierven twee van onze oude patiënten, Frik en Smile die al heel veel jaren bij ons waren.

Frik was bijna 9 jaar bij ons, dus het is een zeer moeilijke tijd voor ons allemaal geweest. We weten dat onze tijd niet Gods tijd is en we zijn echt gezegend dat we een klein verschil hebben gemaakt in hun leven. Het is ook erg moeilijk en traumatisch als iemand overlijdt. Vanwege de COVID zijn onze lokale begrafenisondernemers gesloten, dus we moeten wachten tot er een begrafenisondernemer komt die gecertificeerd is. Het kan wel tot twaalf uur duren vóórdat zij komen, en met de huidige hoge temperatuur in Karoo is dat geen pretje. De pandemie is hier in de Noordkaap nog niet op een hoogtepunt, maar we ontspannen ons niet omdat, wanneér het komt, het als een golf over ons heen zal komen.

In het maartnummer van dit kerkblad hebben we al bericht over de kleine baby Mirical. Ons nieuws voor deze maand gaat ook over Mirical.

Ik werd opgeroepen om naar een huisje verderop in de buurt te komen. Toen ik daar aankwam was het erg warm en toen ik de tuin inliep, zag ik een kleine baby aan de voorkant op de stoep liggen. De vliegen waren overal om hem heen en hij had een sonde in zijn buik. Zijn familie kon niet veel over hem zeggen en ze wisten niet eens zijn naam. Onnodig om te zeggen dat ik onmiddellijk het gevoel kreeg dat ik hem mee moest nemen, biddend dat hij geen besmettelijke ziekte had. We kwamen erachter dat hij tweeënehalf jaar oud was en slechts 6 kg woog. Hij is hiv-positief en heeft tbc-meningitis, maar hij had geen besmetting met het coronavirus. Was dát geen wonder. We

werden allemaal verliefd op de kleine man, de sonde in zijn buik was zo vies en geblokkeerd dat we moeite hadden om die open te krijgen. Maar met bidden en liefde kregen we de sonde open en konden we hem wat eten geven. Hij was erg ondervoed, dus we wisten niet zeker hoe hij het met eten zou doen. We waren heel blij toen hij zijn eerste luier volgepoept had. Dat was een goed teken dat zijn kleine lichaam het eten kon verdragen. We begonnen hem heel langzaam door zijn mond te voeren en we waren zo blij dat er iets werkte. Velen hadden hem al opgegeven, maar hij bewees het tegendeel. Echt een wonder. Toen we hem naar de lokale kliniek brachten, werd hij gewogen en toen bleek dat hij bijna 2 kg was aangekomen. We namen hem mee naar Kimberley om de specialist te zien en te horen over de sonde. Hij heeft ook een grote bult op zijn hoofd waar we ons zorgen over maken, maar we zijn vol hoop voor hem. Hij heeft niet eens een naam omdat zijn moeder hem bij de geboorte nooit heeft geregistreerd. Voor ons is het nu praktisch onmogelijk om hem nog te laten registreren, want een late registratie kan wel tot twee jaar duren. We hopen en bidden dat we hem in een stadium kunnen brengen waarin hij een beter leven zal hebben. Hij zal nooit normaal zijn, maar hij zal geen honger bij ons hebben en geen pijn lijden! Dank dat jullie de tijd nemen om onze pijn en vreugde te lezen en te delen. We voelen jullie gebeden en jullie vriendelijke harten en donaties. Dat maakt het in ons leven ook mogelijk om een verschil te maken in Mirical's leven.



We wensen jullie het allerbeste en we wensen jullie liefde, vrede en vreugde in overvloed. Moge de zon op jullie ziel schijnen als de zomer dichterbij komt. Veel wensen en zegeningen van iedereen bij Gentlecare.

Love, Tommie & Ivonne

Nieuws uit de Oecumene



Oecumenisch Vrouwenwerk

Helaas was een afsluiting van het seizoen in mei nog niet mogelijk. Daarom sloten we het seizoen af met een brief aan alle vrouwen. In de brief stonden we stil bij het verhaal over de wijnstok en de ranken uit Johannes 15, waar Jezus zegt: Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. In deze prachtige metafoor van de wijnstok vergelijkt Jezus zichzelf met de stam van de druivenboom. De levenssappen, Gods Geest of de Bron van leven, van deze stam, de wijnstok, werken door in de takken of ranken via de stam en zo kunnen er druiven groeien. De ranken moeten uiteraard in de wijnstok blijven, anders sterven ze af en komen er geen vruchten. Jezus benadrukt in deze metafoor dus vooral het belang van het verbonden blijven met die stam, met Gods Geest of de Bron van leven. In deze moeilijke tijd, deze coronatijd, kunnen we ons soms zo afgesneden voelen. Afgesneden van geliefden, van vrienden, van onze geloofsgemeenschap. En soms ook afgesneden voelen van de Bron van ons leven, van God. Mag het daarom een troostende en bemoedigende gedachte zijn dat, ook al voelen we ons soms verlaten, de verbinding met de Bron van leven en liefde nooit afgesneden zal worden. We blijven verbonden met de Bron en daardoor ook met elkaar. We blijven hoopvol en zien er naar uit om op **woensdag 15 september** een nieuw seizoen van het vrouwenwerk te starten in de Kruisheuvelkerk. Weet je de komende periode gezegend met de zegen van de Eeuwige. Met hoopvolle en liefdevolle groeten namens de kerngroep van het vrouwenwerk,

Marianne Pompert en Plony Korving

Van heinde en verre



Een nieuw 'Lied van eenheid'

De EO en de Protestantse Kerk in Nederland hebben vrijdag 21 mei een nieuw 'Lied van eenheid' uitgebracht, onder de titel 'Zo zingt mijn ziel (Aan het einde van mijn kracht)'. In deze onrustige tijden komen meer dan twintig verschillende kerken samen met zangers uit tientallen plaatselijke gemeenten om het nieuw vertaalde en samengestelde lied te zingen.

Al meer dan een jaar hebben we te maken met zorgen en beperkingen door corona. In deze moeilijke situatie willen kerken en christenen in al hun verscheidenheid een gezamenlijk statement maken. De afgelopen weken is er door zangers, muzikanten en andere meewerkenden hard gewerkt aan een nieuw lied: 'Zo zingt mijn ziel (Aan het einde van mijn kracht)'. Het lied is een resultaat van een gezamenlijk initiatief van de EO en de Protestantse Kerk. Met dit omvangrijke kerkmuur-overstijgende project brachten zij tientallen zangers bij elkaar van kerken uit de breedte van christelijk Nederland, van evangelisch tot katholiek en van Gereformeerde Bond tot vrijgemaakt gereformeerd.

In de basis is het lied opgebouwd uit drie verschillende bestaande liederen. Het begint klein met het lied 'Even when it hurts', waarin je de pijn van deze tijd voelt en op de achtergrond de onrust van het vuur. Vuur heeft twee kanten en welke kant het opgaat is nog niet bekend. Daarna volgt de bridge van 'Behold': het vuur gaat branden, de dynamiek neemt toe. Tot slot volgt twee keer het refrein van het bekende lied 'How great Thou art'.

Een nieuw begin

Tekstdichter Roeland Smith zorgde voor een nieuwe Nederlandse vertaling. "Ik heb geprobeerd de ziel van het lied op een toegankelijke manier te vertalen met woorden en zinnen waar een breed publiek bij kan aanhaken. Het sluit aan bij de tijd waarin we leven. Velen zijn moe, we verlangen naar uitkomst. Dit lied moedigt aan om niet alles vanuit jezelf te willen halen, maar daarin ook op God te vertrouwen. Hij is het die een nieuw begin geeft. Nieuwe hoop. Een nieuw lied."

De EO en Protestantse Kerk en alle andere betrokkenen hopen dat het lied christenen zal bemoedigen om nog even vol te houden en te blijven zingen. Het lied is te vinden op YouTube (www.youtube.com/watch?v=Tgl3r-gdF5U) en Facebook. (Uit www.protestantsekerk.nl, 21 mei 2021)





Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

Vlietwijk: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: markrip1@gmail.com

Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: hgrolle@ziggo.nl

Leidschenveen: dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

Advertenties

want met afscheid
begint herinnering



UitvaartZorgDiensten

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur



Voor een waardevol
afscheid met zorg en
respect afgestemd op
ieders persoonlijke
wensen.

070-3202040  www.vdhuz.nl



Het was genieten!