

Het **Kerkblad**

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



32e JAARGANG - No 7, 9 juli 2021

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Liedboek 567 vers 4





	Dorpskerk Damhouderstraat 2A Aanvang: 10.00 uur	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6 Aanvang: 10.00 uur	De Leidraad Harriët Freezerhof 20 Aanvang: 9.30 uur
Zondag (groen) 11 juli 2021		Ds. Rob van Essen (te Delft) Crèche, kindervevendienst	
Zondag (groen) 18 juli 2021	Mw. Marianne Pompert Crèche, kindervevendienst		
Zondag (groen) 25 juli 2021			Ds. Attie Minnema (te Den Haag) Crèche, kindervevendienst
Zondag (groen) 1 augustus 2021		Ds. Maarten Hameete Crèche, kindervevendienst	
Zondag (groen) 8 augustus 2021	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindervevendienst		
Zondag (groen) 15 augustus 2021			Dhr. Ies de Jong (te Delft) Crèche, kindervevendienst
Zondag (groen) 22 augustus 2021		Mw. Anita Winter (te Amsterdam) Crèche, kindervevendienst	
Zondag (groen) 29 augustus 2021	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindervevendienst		

Bij de diensten



Anmelden blijft noodzakelijk en dit kunt u vanaf maandag bij voorkeur doen via e-mail:

- Dorpskerk: aanmeldendk@pgleidschendam.nl
 - Kruisheuvelkerk: aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl
 - De Leidraad: aanmeldenld@pgleidschendam.nl
- Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het centrale telefoonnummer 06-825 289 45. Geeft u daarbij duidelijk aan welke kerk u wilt bezoeken. In ieder kerkgebouw is slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Bij over intekening zal worden geloot. U kunt de dienst ook online meemaken via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 'mijnPGL online diensten' (wachtwoord zie hieronder in 'Colofon') Meeluisteren en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl.

Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Mirjam Ephraïm, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 3 september en zal gegevens bevatten voor een periode van vier weken: 4 september t/m 1 oktober.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 27 augustus om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdriift 49, 6824 GP Arnhem

Alle diensten in juli en augustus zijn gezamenlijke diensten.

11 juli 2021

In de **Kruisheuvelkerk** is ds. Rob van Essen uit Delft onze voorganger, een bekende en graag geziene gastpredikant. Hij was voor zijn emeritaat predikant in Den Haag (Bethelkerk in Loosduinen en Laakkapel), ook bekend als voormalig voorzitter van de Nederlandse Lucasorde (kerk en genezing) en momenteel o.a. redacteur bij het maandblad 'Kerk in Den Haag'.

18 juli 2021

In de **Dorpskerk** gaat Marianne Pompert voor. In de dienst zal de foto 'Vreemdelingen laven' van de foto-expositie over de 'Zeven wegen van Barmhartigheid', die in de maand juli in De Binnenhof hangt, centraal staan.

25 juli 2021

In **De Leidraad** gaat ds. Attie Minnema te Den Haag voor.

8 augustus 2021

Ds. Maarten Hameete gaat voor in de **Dorpskerk**.

15 augustus 2021

Dhr. Ies de Jong (te Delft) gaat voor in **De Leidraad**.

22 augustus 2021

In de **Kruisheuvelkerk** gaat mw. Anita Winter voor, student met preekconsent aan de VU te Amsterdam. Zij stelt zichzelf voor: 'Ik ben 58 jaar, moeder van vijf kinderen en grootmoeder van een kleindochter en op latere leeftijd begonnen met de studie theologie. Ik ben inmiddels al aardig opgeschoten, maar nog niet afgestudeerd. De Bijbel is voor mij een boek waarin ik in de verhalen, gelijkenissen, wetten en aansporingen, en ervaringen van mensen met God lees, waardoor ik zelf God beter kan leren kennen. Een boek dat troost en bemoedigt, richting geeft en vermaant en ons ook in 2021 iets te zeggen heeft'.

29 augustus 2021

Ds. Maarten Hameete gaat voor in de **Dorpskerk**.

Overige diensten



'SCHOORWIJCK', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96
Vrijdag 30 juli, 15.00 uur: mw. Marianne Pompert
Vrijdag 27 augustus, 15.00 uur: dhr. Gert Leurdijk



Je had erbij moeten zijn

Zoals velen van u inmiddels wel weten, ben ik een groot liefhebber van popmuziek met een verhaal. De Top2000dienst in onze gemeente is voor mij dan ook een van de hoogtepunten van het jaar. Muziek is misschien wel de belangrijkste spreekbuis van het hart: als we onze eigen gevoelens niet onder woorden kunnen brengen, is er altijd wel een lied of muziekstuk dat dat wel voor ons kan. Het interessante is dat dit niet alleen voor ons in het heden geldt, maar ook voor al die mensen in de eeuwen en millennia voor ons. Het boek 'Psalmen' is hier een goed voorbeeld van. Voor iedere stemming is er wel een Psalm te vinden en ook in de Psalmen zelf komt het belang van muziek regelmatig naar voren (denk maar aan Psalm 150).

Twee weken geleden ben ik gepromoveerd in de archeologie aan de universiteit Leiden. Het leuke is dat mijn onderzoek ging over zo'n 3.000 tijdgenoten van de Psalm dichters, maar dan uit het gebied dat we nu kennen als 'Nederland'. Meer dan vier jaar ben ik bezig geweest om te onderzoeken hoe deze 3.000 mensen door hun geliefden zijn begraven. De zorg en aandacht die wij nu schenken aan onze doden lijkt in het verleden niet anders te zijn geweest. Net als bij ons werden mensen begraven volgens de toen geldende algemene normen, maar toch zie je in veel graven nog een persoonlijke noot terug in de vorm van een grafgift of versiering van de urn. Wat mij misschien nog wel het meest fascineerde aan mijn onderzoek, is het groeiende besef dat deze mensen niet anders waren dan u en ik: sociale, liefhebbende en intelligente wezens die zich ook hebben afgevraagd hoe ze het grote geschenk van het Leven zinnig moesten inrichten.

Ik denk dat we ook met deze bril naar de verhalen in de Bijbel moeten kijken. Zodra we beseffen dat ook de verhalen van Genesis tot Openbaringen zijn opgetekend door mensen zoals u en ik, krijgen deze verhalen er een nieuwe dimensie bij. Laat die

bril uit de 21e eeuw af en toe op uw nachtkastje liggen, en kijk eens mee over de schouders van die vele schrijvers van wie de werken het hebben gehaald tot onze canon.

Tijd om het cirkeltje rond te maken. We vertrokken bij hoe muziek kan fungeren als spreekbuis van het hart. Een nummer waaraan ik moest denken bij het schrijven van dit stuk heet 'If I was there' van de Amerikaanse Thrash Metal band 'Tourniquet'. Schrikt u niet, het betreft een ballad zonder scheurende gitaren die u met een gerust hart kunt opzoeken op YouTube. Het nummer zou zelfs niet misstaan tijdens de collecte van de Paasochtendienst (ja, dit is een niet zo stille hint...). De schrijver positioneert zichzelf in de menigte verzameld op Golgotha en vraagt zich hardop af wat hij zou hebben gedaan. Wat komt dit ons zo bekende verhaal dan ineens tot leven:

*"...What if I was there, just a face in the crowd?
Would I hide in shame or would I laugh out loud?
Would I pity Him or think that he is just a fool?
Another criminal, or just the truth?"*

*And as He marched up that hill,
I can picture him still,
In my mind;
All the blood and the sweat on His brow,
And as he passed me on by,
I could see in His eyes,
That His pain,
Was a gift of His Love..."*

(Tourniquet; Album: Crawl to China; 1997)

Arjan Louwen

De vertaling van de songtekst staat op pagina 4

Kerckalender

voor Leidschendam
en Leidschenveen

Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, juli en augustus

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Wo. 21 juli, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	p.verhaar@planet.nl
Do. 22 juli	Oud papier	Dorpskerk	
Wo. 28 juli, 15.00 uur	Seniorenmiddag	De Leidraad	lrotteveel@hotmail.nl
Do. 29 juli	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Wo. 4 augustus, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	p.verhaar@planet.nl
Wo. 18 augustus, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	p.verhaar@planet.nl
Do. 19 augustus	Oud papier	Dorpskerk	
Do. 26 augustus	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Do. 26 augustus, 15.00 uur	Kinderclub (4 – 12 jaar)	De Leidraad	rene.carianne@online.nl
Wo. 1 september, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	p.verhaar@planet.nl
Wekelijks			
Wo. 10.00 uur	Terras 't Kruispunt	Kruisheuvelkerk	vantolharry@gmail.com
Wo. 12.00 uur	Middaggebed	Dorpskerk	
Wo. 12.30 uur	Open Kerk & Buurtbieb	Dorpskerk	
Vr. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	

Open Kerk in de Dorpskerk

Vanaf **30 juni** is de Open Kerk in de Dorpskerk weer gestart op de woensdagmiddagen vanaf 12.30 tot 15.00 uur.

De kerkdeuren aan de sluis kant blijven na het middaggebed open staan. De boekenkast staat open voor uitleen in de kerk, er zal muziek klinken en er is de mogelijkheid een kaarsje aan te steken. Ook is er ruimte voor een één op één gesprek als u daar behoefte aan heeft. Tevens is het juridisch spreekuur dan open, voor wie in een persoonlijk gesprek advies nodig heeft. Informatie bij Marianne Pompert of Lida Verhage.

Een ieder is van harte welkom, zowel voor het middaggebed als voor de Open Kerk. We zijn erg blij, dat deze mogelijkheden er nu weer zijn. Namens de kerkenraad Vlietwijk,

Gerrie Jansze

Koffiedrinken in De Leidraad

Vanaf **vrijdag 9 juli** is er wekelijks de mogelijkheid om een kop koffie te komen drinken in De Leidraad. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Heeft u geen corona gerelateerde klachten, dan bent u van harte welkom om langs te komen om op veilige afstand van elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Maarten Hameete

Spelletjesochtend

Elke woensdag in de oneven week in De Binnenhof. Piroska Verhaar is op woensdag 7 juli weer van start gegaan met de spelletjesochtend. Op **woensdag 21 juli** is de volgende spelletjesochtend. Er worden spelletjes gedaan, o.a. Skip-Bo, Rummikub

etc. Echter het elkaar ontmoeten is zeker net zo belangrijk, natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee. Een praatje hoort daar ook bij. Iedereen is welkom om **10.00 uur in De Binnenhof, einde om 11.30 uur.**

Voor informatie en/of opgave kunt u terecht bij Pirooska, tel. 06-43 12 96 63.

Seniorenmiddag Leidschenveen

Eindelijk is het dan weer zover! Op **woensdag 28 juli** mogen we weer een seniorenmiddag houden. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. De opening zal worden verzorgd door ds. Maarten Hameete. Daarna is er volop gelegenheid om met elkaar te spreken en gedachten uit te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Mocht er behoefte aan zijn, dan kunnen we nog een spelletje bingo spelen. De middag begint om 15.00 uur en vindt plaats in De Leidraad, Harriët Freezerhof 20. Aanvang is om 15.00 uur en de middag eindigt rond 17.00 uur. Als het vervoer een bezwaar is, kunt u contact opnemen met ondergetekende. Graag tot dan.

Plony Rotteveel, 06 21 42 73 74

Middaggebed en de foto-expositie 'Zeven wegen van Barmhartigheid'

Tijdens het middaggebed elke woensdag om 12.00 uur in de Dorpskerk zullen in de maand juli en deels in augustus de foto's van de expositie centraal staan. Ze zijn gemaakt door fotograaf/theoloog Kees de Winter uit Culemborg. In alle foto's zijn vele aspecten te ontdekken. Alles aan de hand van het bijbelverhaal uit Matteüs 25: 37-40.

Woensdag 14 juli:

- **Naakten kleden**, derde werk; door Eta Woudenberg

Woensdag 21 juli:

- **Zieken bezoeken**, vijfde werk; door ds. Meindert Burema

Woensdag 28 juli:

- **Gevangenen bezoeken**, zesde werk; door Marianne Pompert

Woensdag 4 augustus:

- **Doden begraven**, zevende werk; door Meindert Burema

Het vierde werk '**Vreemdelingen herbergen**' wordt door Marianne Pompert als thema genomen in de dienst op **zondag 18 juli** in de Dorpskerk. Deze dienst wordt ook gestreamd.



Op de **woensdagen 14 en 28 juli** is er vooraf koffie en thee, vanaf 11.00 uur. U kunt dan tevens de foto's bekijken in De Binnenhof. Aansluitend is er dan het middaggebed. Elke woensdag vrije inloop vanaf 11.45 uur door de grote deur aan de sluis kant. Iedereen is van harte welkom.

Marianne, Eta en Gerrie

Kerkkamp 2021

Na een lange tijd stilte hebben we nieuws. We gaan dit jaar op Kerkkamp naar Helvoirt en dat staat dit jaar in een andere periode gepland dan andere jaren, namelijk van **vrijdag 24 september 2021 tot en met zondag 26 september 2021**. Binnenkort zullen de uitnodigingen voor aanmelding weer rondgebracht en gemaïld worden, zodat je je zo snel mogelijk kan aanmelden. Uiteraard houden we de maatregelen rondom Covid-19 nauwlettend in de gaten en zullen we de opgelegde maatregelen volgen. Mochten er nog vragen zijn, neem dan vooral contact met ons op via mail: Kerkkamp@pgleidschendam.nl. Wij hebben er als leiding weer zin in om op kamp te gaan en ik hoop dat ook jullie allemaal zin hebben.

René Bron

Stichting Vrienden van de Dorpskerk

Op **zaterdag 11 september 2021** wordt in Leidschendam weer Open Monumentendag gehouden. Hierop stelt ook de Dorpskerk haar deuren open van 10.00 tot 15.00 uur. Het thema is '*Mijn monument is jouw monument*'. Er zijn die dag onder andere rondleidingen in en om de kerk met een presentatie over de geschiedenis van de Dorpskerk (De Peperbus) en de toren kan worden beklommen. Het definitieve programma volgt.

Op deze dag is er ook een nazomerfeest, georganiseerd door de Activiteitencommissie Vlietwijk. Zie hieronder in dit kerkblad. Open Monumentendag en dit feest kunnen niet alleen prima op die dag naast elkaar plaatsvinden: ze versterken elkaar. Het wordt gezellig! Zie ook binnenkort de site van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.

Bert van Viegen, Stichting Vrienden van de Dorpskerk
bertvanviegen@gmail.com

Nazomerfeest

De Activiteitencommissie heeft bedacht om aan het eind van de zomervakantie een nazomerfeest te plannen. Misschien kunt u de dag alvast reserveren: **zaterdag 11 september**, Open Monumentendag. De Stichting vrienden van de Dorpskerk draagt zorg voor een programma in en om de kerk (zie hierboven in het kerkblad). Wij zullen voornamelijk op het plein en in De Binnenhof onze activiteiten organiseren.

We willen veel:

- Verse en gebakken vis verkopen
- Pannenkoeken om lekker ter plekke op te eten of mee te nemen
- Boekenverkoop
- Mooie herfstchrysanten die de tuin opfleuren tot de kerststerren weer komen
- Lekkere koeken van bakker Van Maanen voor op zondag na de kerkdienst ☺ (of eerder)
- en bovenal veel gezelligheid met elkaar.

We zetten de grote tent op, dus regen of niet, wat ons betreft kan het doorgaan. Vanzelfsprekend houden we ons aan de dan geldende coronamaatregelen. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Tot dan!

Alja, Arie, Coert, Liesbeth, Maarten
Rob, Ron, Ronald en Wilma

'If I was there', Tourniquet

"...Stel dat ik erbij was, gewoon een gezicht in de menigte?
Zou ik me schamen of zou ik hardop lachen?
Zou ik medelijden met hem hebben of hem een dwaas vinden?
Gewoon een crimineel, of alleen de waarheid?"

En terwijl Hij die heuvel op marcheerde,
Zie ik hem nog voor me,
In mijn gedachten;
Al het bloed en het zweet op Zijn voorhoofd,
En toen hij me voorbijging,
Kon ik in Zijn ogen zien,
dat Zijn pijn,
Een geschenk van Zijn liefde was..."

Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13
E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annetieke Hartman

Predikanten

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

Meeleven

Jubilea

Gelukkig zijn er geregeld gemeenteleden die een huwelijksjubileum mogen vieren. Uiteraard besteden wij daar graag aandacht aan, bijvoorbeeld in het buurtwerk, de appgroep of in de nieuwsbrief. Helaas staan niet alle huwelijksdata in ons ledenadministratiesysteem. Dus laat het ons alstublieft weten via uw contactpersoon of via: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.

Bedankje Robert en Méanne

We hebben een schitterende dag gehad. Onwijs genoten. Wij zijn dankbaar met alle lieve mensen vanuit de PG Leidschendam die met ons hebben meegeleefd. We hebben lieve kaartjes en attenties ontvangen en wat leuk dat er ook bekende stonden langs de route waar wij met de sloep langs zijn gevaren.



Huwelijk

Dinsdag 17 augustus is de grote dag voor Manouk de Pree en Noah van Hek. Ze gaan dan trouwen in Haastrecht. Daarna gaat het kersverse echtpaar voorlopig wonen bij de ouders van de bruidegom. De zolderverdieping wordt momenteel verbouwd tot een appartement voor hen. Gelukwensen kunnen worden gestuurd naar: Oude Middenweg 44, 2491 AB Den Haag.



Wij denken aan

Mensen die graag op vakantie zouden willen gaan maar niet (meer) kunnen, aan mensen die een dierbare moeten missen, aan mensen die thuis herstellen na een operatie.

Wij noemen de namen van:

Pelgrimszegen van Peter Denneman

Dat gezegend is deze tijd van groei en bloei.

Dat gezegend is deze periode van minderen en loslaten.

Dat je rennen, wandelen en dadendrang genieten wordt.

Dat juist nu je huis meer een thuis wordt en vriendschapsbanden sterker worden.

Neem de tijd om stil te staan bij hetgeen je draagt.

Leef in verbondenheid met je ziel en met respect voor je lichaam.

Geniet van wat mensen je bieden en van wat de natuur je schenkt.

Heb een goede tijd en ga met de kracht van de hemel, het licht van de zon,

de jacht van de wind, de vastheid van de aarde.

Fulco de Vries Bouwstra

12½ jaar bij de PG Leidschendam

Op 14 juni 2021 was ds. Fulco de Vries Bouwstra 12½ jaar verbonden aan de PG Leidschendam. Uiteraard een mooie mijlpaal om bij stil te staan! Als verrassing hield Ingrid den Hartog, voorzitter wijkkerkenraad Heuvelwijk maar in deze als lid van de Algemene Kerkenraad, een korte toespraak aan het begin van de zondagse dienst op 27 juni. Fulco werd bedankt voor zijn "manier van doen, samenwerken, doorspreken, oppakken, creatief zijn, altijd vol plannen, variërend van nieuwe vormen van liturgie ontwikkelen tot en met bierproefavonden." Hierna overhandigde Gert Gahrman een feestelijk pakket met speciale biertjes, volgens zijn zeggen door hem "met 'duvels' genoeg" uitgekozen. De Zoomdiensten vanaf het begin van de coronatijd waren een speciale vermelding waard, een periode dat Fulco er als predikant alleen voor stond en we met z'n allen in hetzelfde schuitje zaten, thuis achter pc, laptop of smartphone. Op naar hopelijk nog vele jaren met Fulco als predikant in ons midden!



Fotowedstrijd 'Van binnen naar buiten'

De vakantie staat voor de deur, er komen steeds meer versoepelingen, we willen en gaan er weer op uit: tijd voor de fotowedstrijd dus! We zijn de afgelopen periode veel op binnen gericht geweest. Veel van het dagelijks leven speelde zich thuis af. Werk, school, maar ook quarantaine, ziek-zijn... Gelukkig komt er nu meer ruimte, is er weer van alles mogelijk.

De opdracht voor de fotowedstrijd dit jaar is: *Van binnen naar buiten*. En geef daarbij je gedachten en fantasie gerust de ruimte! Niets is fout, alles is goed. En graag ook een verhaal, een uitleg, een anekdote.

Graag ontvangen we de foto's (lieft digitaal) voor begin september. Insturen kan via het pastoraal centrum (pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl). In september vinden we dan vást een goede gelegenheid om alle foto's te laten zien – en de winnaars te belonen met... een passende prijs!

Doet u, doe jij mee? Leuk! We zijn benieuwd.

Annemieke, Maarten en Fulco

Eindeloos

Elke maand zetten we een ander gemeentelid in het zonnetje in de rubriek Eindeloos. De bijbehorende sculptuur mag die maand bij hem of haar op de schoorsteenmantel pronken.



Naam: Dick Kaajan, 71 jaar. Ik ben geboren in Utrecht en 42 jaar getrouwd met Wilma. We hebben elkaar in Den Haag leren kennen bij het algemene werk van de Navigators. Onze dochter heet Marianne. We wonen sinds 1989 in Leidschendam, eerst aan de Binnenweg en daarna en nu nog steeds aan de Graaf Lodewijklaan.

Werk: Ik heb 40 jaar met veel plezier als archivaris gewerkt bij wat eerst het Algemeen Rijksarchief heette en nu het Nationaal Archief. De combinatie van geschiedenis en Nederlands is wat het voor mij zo boeiend maakte. Ik begon op de afdeling Zuid-Holland. Toen heb ik een tijd aan de archieven van Johan van Oldenbarnevelt en Johan de Witt gewerkt. Daarna volgde de begeleiding van de bewerking van ministeriële archieven en werd ik vertrouwensfunctionaris. Dat betekende dat ik ook staatsvertrouwelijke archieven mocht beheren, zoals de archieven van het ministerie van Algemene Zaken. Door mijn werk ging ik met een andere blik de krant lezen. Verder was het interessant om de inventarisatie van de archieven van oorlogsdocumentatie te mogen begeleiden. Mijn laatste grote klus was het onderzoek naar de treinkaping bij De Punt. Bij zo'n reconstructie begrijp je waarom het belangrijk is dat archieven bewaard worden.

Actief in de kerk als: ik ben in Den Haag diaken en (jeugd)ouderling geweest en in Leidschendam ouderling. Daardoor heb ik het hele Samen op Weg proces van nabij meegemaakt. Verder ben ik afgevaardigd naar de classis en de generale synode en heb ik drie beroepingscommissies geleid. Leerzaam was ook de tijd als scriba van de Algemene Kerkenraad. Nu ben ik vrijwilliger bij het terras, iets heel anders maar ook heel mooi om te doen.

Omdat: Je wordt gevraagd. En: ik vond kerkenwerk altijd boeiend. Het is mooi om mee te kunnen denken over een gemeente en je opgedane ervaring te kunnen benutten. Bovendien leer je mensen (op een andere manier) kennen. Vooral in het beroepingswerk, waarin je een tijd intensief met een groep gemeenteliden optrekt.

Ontspanning: Ik lees heel graag, geschiedenisboeken en ook (christelijke) romans. Ik ben redactielid bij een tijdschrift voor gereformeerde kerkgeschiedenis. Daarin ben ik verantwoordelijk voor de rubrieken Romanfragment en In memoriam. Daarnaast heb ik als hobby's nog: fietsen, wandelen, schilderen en museumbezoek.

Kruishevelkerk: Ineke Post noemde het haar tweede thuis en dat geldt ook voor mij. Hier ken ik iedereen. Vanaf het begin aan vond ik het een heel fijne wijk en we hebben hier zoveel meegemaakt als gemeentelid. Zingen in de gelegenhedskoren

is voor mij een heerlijke uitlaatklep. Meedoen aan de musicals was fantastisch. Als deelnemers leef je enorm met elkaar mee. Heel fijn: mijn moeder heeft alle uitvoeringen nog kunnen bijwonen. Deelname aan de gemeentegroeigroep en de Met de Bijbel op tafel-groep betekent veel voor mijn persoonlijk geloof. Als het om het gebouw gaat ben ik heel blij met het liturgisch centrum, met het kruis aan de muur. Je oog is erop gericht tijdens de dienst, je voelt je erdoor gesteund. En als je dan tijdens het avondmaal naar voren loopt, dan komt het echt dichtbij.

Mooiste lied: Sytze de Vries is een dichter die mij met zijn teksten heel erg kan raken. Ze gaan altijd wat dieper en blijven ook na herhaling boeien. Als ik één lied moet kiezen: Lied 657 'Zo lang wij ademen'. Dat is een lied voor alle levensfasen en heel bemoedigend. Het gaat ook over de kerk als gemeenschap: als je verdriet hebt, is er het lied op andere lippen. In couplet 4 komt de Geest aan bod. De Heilige Geest is voor mij heel belangrijk, Wilma en ik hebben conferenties bezocht van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. En dan is het lied ook nog geschreven op een hymne met een heerlijke melodie. Verder houd ik van de indringende liederen van Taizé.

Ridder: Dat ik zou worden geridderd zag ik helemaal niet aankomen. Dat het vooral voor het kerkenwerk was vind ik heel bijzonder. Reden voor dankbaarheid. De vele felicitaties daarna van gemeenteliden, dat doet je enorm goed.

Zomervakantie: Wij zijn alweer terug van vakantie. We hebben heerlijk weer gehad in Haaksbergen en in Zuid-Limburg. Begin oktober gaan we nog naar een huisje dat prachtig in de natuur ligt, vlakbij de schaapskooi in het Drentse Ruinen.



Foto Robin Thoma

Lieve mensen van de PG Leidschendam,

Met pijn in mijn hart maar met goede moed en vol vertrouwen in de toekomst heb ik wegens persoonlijke omstandigheden besloten te verhuizen en te stoppen met al mijn kerkelijke taken. Heel veel dank voor de ruim 21 jaar die ik, eerst samen met Martin en daarna alleen, heb mogen doorbrengen met u allen in deze fijne gemeente. Mijn grootste dank gaat uit naar God, die mij in alles bijstond en bijstaat. Ik ga dan ook in het volste vertrouwen voort op de weg die voor mij ligt. Het gaat u allen goed en we zullen elkaar vast nog wel eens tegenkomen. Heel veel gemeente lieve groeten,

Nelleke Bibbe-de Kleijnen

Op vakantie...

Vakantie. Als je de herkomst van dit woord opzoekt in het woordenboek, dan kom je bij het Latijnse woord *vacantia*, wat zoveel betekent als vrij zijn van verplichtingen, of: vrije tijd. Het is tijd om tot jezelf te komen, om te ontspannen, om andere dingen te doen dan die je normaal doet.

Voor ons als gezin betekent vakantie meestal: kamperen met de tent, in binnen- of buitenland. Lieft aan zee, om te kunnen vissen, snorkelen, surfen en zwemmen. En o ja, papa wil ook graag heel veel kerken zien... Gelukkig vindt de rest van het gezin dit ook leuk, en mooi, en interessant – en ik probeer mij te beperken door niet bij alle kapelletjes en kerken te stoppen. Een paar jaar geleden waren we een weekje in Belgisch Limburg, net over de grens, en tijdens een ritje in de omgeving zag ik een bordje: Calvarieberg. Nou had ik die naam wel eens ergens gelezen, maar wat het precies was wist ik niet. Maar goed, we hadden al een romaanse kapel in de buurt bezocht, dus reden we door. De volgende dag ben ik op weg naar een supermarkt tóch even gaan kijken, en het maakte grote indruk op mij. De Calvarieberg ligt in het dorpje Moresnet Chapelle, een plek waar Maria wordt vereerd. Naast de Calvarieberg met kruisweg

zijn er een genadekapel en een druk bezochte bedevaartkerk. Zo was er toen ik daar binnenkwam net een dienst afgelopen voor meer dan honderd dames op leeftijd, die met twee bussen speciaal naar deze kerk waren gekomen. Een uitje van een RK-vrouwenvereniging uit de buurt. Het bedevaartsoord vindt zijn oorsprong in de wonderbaarlijke genezing van een inwoner van Moresnet, Arnold Franck, die rond 1750 genas van de vallende ziekte.

In 1875 vestigden de Franciscanen uit Aken zich in Moresnet en namen de organisatie van de beginnende verering van Maria rond Moresnet over. Ze bouwden een kruisweg voor de gelovigen op de Calvarieberg. Voor elke statie van de kruisweg werden grotvormige gewelven uit ringoestenen gebouwd. Het decoratiemateriaal voor de staties werd geleverd door lokale fabrieken en geschonken door ambachtslieden. In de tuin van de kruiswegstaties werden ruim 68.000 sierplanten - waarvan een gedeelte exotisch was - geplant. Tot op vandaag is het nog altijd een kleurrijk park. De Calvarieberg werd uiteindelijk voltooid in 1903. Sindsdien zijn er talrijke processies naar de Calvarieberg.

En ik moet zeggen: ik was onder de indruk. Het was voor mij de zoektocht en het extra ritje meer dan waard. Los van allerlei andere zaken, vrij van verplichtingen, kwam dit op mijn pad. Het gaf het weekje vakantie éxtra glans, en een ervaring om nog lang met plezier aan terug te denken. Benieuwd wat we déze vakantie op ons pad vinden.

Fulco de Vries Bouwstra

Kerkdienst in de kampvuurkuil

Pas halverwege de middelbare school ging ik voor het eerst met mijn ouders naar het buitenland op kampeervakantie. Daarvoor gingen we iedere zomer naar RCN-camping de Noordster in Dwingeloo, een kwartier autorijden vanaf ons huis in Hoogeveen. Als kind was ik nog ongeduldiger dan nu en de zondagsdiensten in de gereformeerde Hoofdstraatkerk duurden me vaak veel te lang. Hoe vaak ik alle orgelpijpen niet heb geteld... Maar op vakantie was de kerkdienst een hoogtepunt in de week. Je mocht er als campinggast volop aan meewerken: in de muziekgroep. Samen met mijn vriendin Bea haalde ik op vrijdag of zaterdag het liturgieblaadje op. Voor haar of onze caravan oefenden we dan op dwarsfluit (zij) en blokfluit (ik) de liederen. Op zondagochtend liepen we met onze instrumenten en muziekstandaard samen naar de kampvuurkuil (bij mooi weer) of naar de recreatiezaal (bij regen). En dan voegden we ons bij de pianist en de andere muzikanten, allemaal mensen die ook in Dwingeloo op de camping stonden.

Die oecumenische diensten begonnen om half elf, een prima vakantietijdstip. Campingdirecteur Jan Klop was vaak de voorganger. Geregeld onderbrak hij zijn preek voor een opmerking in de trant van: 'wie het nu te warm wordt, pak je stoel op en zoek een plekje onder de bomen'. Inhoudelijk waren het verder heel gewone diensten, met veel aandacht voor de liturgie en een preek van een kwartier. Maar iedereen zat er veel ontspannender bij dan in een kerkbank. In de openlucht kon je de Geest soms letterlijk zien en voelen waaien. En in je korte broek deed het er niet toe wie je was of waar je vandaan kwam. Dat allemaal samen maakte de vieringen heel bijzonder.

In Dwingeloo heb ik leren samen spelen en veel liederen buiten het oude (rode) liedboek leren kennen. Een lied van Huub Oosterhuis zongen/speelden we bijna elke week en werd daardoor mij heel dierbaar. Nog iedere keer als ik het hoor of speel, ben ik weer dertig jaar terug in de tijd: 'Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan ons vandaag. Dat vuur van het begin, wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt. Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en nieuwe wegen baande, Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe en komt en zegt Ik ben uw Vader.'

Annemieke Hartman

Kerken

Onlangs waren Annet en ik op vakantie in Zuid-Limburg, kamperen in de buurt van Valkenburg. En bij een camping op de Cauberg kun je er niet om heen: de liefde voor de fiets. Deze beroemde heuvel (of berg, of col), jaarlijks bedwongen tijdens de Amstel Gold Race is een magneet voor snelle en minder snelle fietsers die door de omgeving van Zuid-Limburg ploeteren.

Dat onderweg zijn op de racefiets geen 100% veilige bezigheid is zal iedereen die de Tour de France wel eens kijkt kunnen onderschrijven. En het is dus ook niet gek dat fietsers hun toevlucht zoeken bij Maria om haar voorspraak bij haar zoon te vragen voor de reis. In de regio van Zuid-Limburg kom je vele kapelletjes tegen, maar het kan natuurlijk altijd nog groter.

Het is niet gek dat juist in Italië hiervan het toppunt (op 754 meter hoogte) ligt. In een kapel uit 1632, op de heuvel Ghisallo in Italië, brandt een eeuwige vlam voor alle gestorven renners. Vernoemd naar een legendarische Mariaverschijning is deze plaats een bedevaartsoord geworden voor gelovige fietsers. (Maria zou verschenen zijn, en zo graaf Ghisallo gered hebben van rovers) Madonna del Ghisallo is door Paus Pius XII zelfs formeel uitgeroepen tot beschermheilige van het wielrennen. Misschien klinkt dit allemaal wat vergezocht. Maar als geloven op alle onderdelen van het leven betrekking heeft, dan zeker ook op reizen en fietsen. Alle zegen gewenst op uw reis, ga met God!



Vakantie

Ds. Fulco de Vries Bouwstra en Annemieke Hartman zijn afwezig van 6 t/m 30 augustus. In die periode is er geen pastoraal spreekuur. Mailen naar pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl kan wel en uiteraard is het pastorale telefoonnummer (070) 327 84 13 voor dringende gevallen altijd bereikbaar.

Bezorgers gezocht

De uitgeprinte nieuwsbrief wordt wekelijks bij tientallen gemeenteleden zonder internet bezorgd. En keer op keer horen we hoe fijn mensen dat vinden: 'Zo blijf ik toch betrokken bij het gemeentelieven.' In deze vakantieperiode gaan we graag door met bezorgen maar kunnen we wel wat extra lopers/fietsers gebruiken. Wilt u meehelpen? Laat het ons weten via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.

Annemieke

Algemene Kerkenraad



Scriba: dhr. Floris van Hoek

Telefoon: 06-26 57 40 25

E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl



Vlietwijk



Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2

Telefoon: (070) 320 42 24

Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99

E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84

E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

Autorijdienst

De coördinator van de autorijdienst in Vlietwijk is de heer Nico van Leeuwen, telefoonnummer 06-53 87 54 66.

Van wijkkerkenraad Vlietwijk

- Afscheid

Van Nelleke Bibbe kregen we bericht dat ze in juli gaat verhuizen naar Zoetermeer. Dat betekent dat ze helaas afscheid gaat nemen als ouderling in Vlietwijk. In de dienst in de Dorpskerk op 29 augustus zullen we terugkijken op het vele werk dat Nelleke als ouderling heeft gedaan. Dit was haar tweede periode. Ze was ook van mei 2011 tot en met mei 2014 ouderling.

- Autorijdienst

De afgelopen 15 jaar heeft Gerrit de Jeu het rooster voor de autorijdienst geregeld. En daarbij zorgde hij ook dat er steeds chauffeurs beschikbaar waren om mensen die daar prijs op stellen naar de kerk de te rijden. We zullen, nu hij stopt als regelaar, Gerrit daar persoonlijk voor bedanken. En heel fijn dat er een opvolger bereid is om het regelen van de autorijdienst over te nemen.

Nico van Leeuwen zal vanaf 22 juli bereikbaar zijn op telefoonnummer 06-53 87 54 66. Als u naar de kerk gereden wilt worden kunt u dus naar Nico van Leeuwen bellen. Het is dan wel nodig dat u zich ook aanmeldt voor de kerkdienst.

Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba

Heuvelwijk



Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6

Telefoon: (070) 327 44 61

Koster: dhr. Ebo Roek

E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: dhr. Gert van Ingen

Telefoon: (070) 369 43 03

E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04.

Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk

Op 1 juli 2021 hielden we als wijkkerkenraad Heuvelwijk een digitale vergadering via Zoom. Hieronder wat we onder andere besproken hebben.

- **Coronazaken:** We zijn blij met de versoepelingen, al wordt ook door menigeen gevoeld dat we alert en voorzichtig moeten blijven: we zijn er nog niet! Naast mensen voor wie het niet snel genoeg kan gaan met 'terug naar normaal', zijn er ook die het te snel vinden gaan en die bijvoorbeeld liever nog niet de kerk bezoeken. We willen er voor zorgen dat iedereen zich veilig kan weten en voelen in de kerk bij de diensten en andere activiteiten. Als wijkkerkenraad zullen we pas na de zomer weer fysiek vergaderen (gesteld dat de situatie rondom corona het toelaat).

- **Streamen en privacy:** De privacyverklaring op de website is aangepast, op de website en in de nieuwsbrief is gecommuniceerd over het onderwerp, en de wijkkerkenraden zullen

(zoals gevraagd in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 2 juni) nadenken over de minimaal te maken afspraken voor wat/wie niet in beeld te brengen. Voor de drie kerkgebouwen zijn bordjes 'Hier worden opnames gemaakt' besteld.

- **Ambtsdragers:** Vanwege het vertrek van enkele ambtsdragers (Arie van der Giessen, Doortje Kloos, Toon van Velzen) zijn diverse mogelijke kandidaten benaderd voor onze wijkkerkenraad. Het ziet er naar uit dat we na de zomer weer op volle sterkte verder kunnen! De vier personen die met 'ja (waarschijnlijk)' hebben geantwoord, kunnen zich de komende tijd oriënteren op hun gewenste rol en taak. Nadere afspraken worden nog gemaakt voor het bevestigen van nieuwe en afscheid nemen van vertrekkende ambtsdragers.
- **Terras:** Het terras bij de Kruisheuvelkerk is per 2 juni weer open. Goed om te zien dat het op een grote opkomst mag rekenen.
- **Bezinning:** Na een korte toelichting is in groepjes gediscussieerd over het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad: hoe kunnen we dit PGL-brede beleidsplan vertalen naar een actieplan voor de Kruisheuvelkerk, waar liggen wat ons betreft de prioriteiten? Hier kwamen goede, enthousiaste en bruikbare ideeën uit die we gaan verzamelen en op een rijtje zetten.

Ingrid den Hartog, voorzitter

Leidschenveen



Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: momenteel vacant

Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)

E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl

Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag

Autorijdienst

Vacant

Van de kerkenraad Leidschenveen

Met veel plezier kunnen wij u vertellen dat onze kerk De Leidraad aan het Harriët Freezerhof 20 weer geopend is. Wij zijn blij dat wij elkaar weer in ons kerkgebouw kunnen ontmoeten. In de zomer zijn we om de drie weken open, dat is op 25 juli, 15 augustus en 5 september. De kerkdienst in De Leidraad begint elke zondagmorgen om 9.30 uur en voorlopig wordt u verzocht uzelf en uw naasten voor vrijdagmiddag 18.00 op te geven via aanmeldenld@pgleidschendam.nl of 06-82 52 89 45 te bellen op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Volg verder de berichtgeving in het kerkblad en de nieuwsbrief over de verdergaande versoepelingen.

Voorwaarde om een vitale gemeente te blijven is een gemeente waar initiatief en durf getoond kan worden met inzet van al onze kennis en ervaring. Dit om een antwoord te kunnen geven op vragen van kerk-zijn van deze tijd. Wij willen een gemeente zijn voor zowel gemeenteleden als ook voor de mensen daarbuiten. Dat heeft u zelf ook aangegeven in een eerdere gemeentebijeenkomst. U begrijpt dat daar vele handen voor nodig zijn. Doordat binnenkort meerdere gemeenteleden hun taken neerleggen nadat zij deze jarenlang hebben vervuld, zijn wij op zoek naar invulling van vrijgevallen werkzaamheden en nieuw ontstane taken. Waarbij voor bepaalde taken de noodzaak van invulling dringender is dan voor andere. Meer in het bijzonder moet daarbij worden gedacht aan nieuwe ambtsdragers.

Hieronder volgt een opsomming van de vele mogelijkheden om uw inzet voor het behoud van onze wijkgemeente te kunnen tonen. De keuze is aan u, omdat wij uitgaan van de persoonlijke wil en mogelijkheden. Voor de dagelijkse leiding/ondersteuning is uitbreiding van het aantal ouderlingen, diakenen gewenst. Wat betreft andere taken kunt u denken aan:

Voor de zondagse dienst:

- streamers om de dienst te kunnen uitzenden,
- koster, koffie/theezetters, kindernevendienst, voorlezen uit de bijbel, crèche (als er aanmeldingen zijn)
- het drukken van de orde van dienst,
- het beheren van de lijst met leden die zich voor de

zondagochtend hebben aangemeld.

Doordeweekse mogelijkheden zijn:

- rondbrengen verjaardagskaarten,
- contact houden met de vrijwilligers,
- contact houden met mede huurders
- openstellen van de kerk op een doordeweekse dag voor een stiltemoment, spelletjesavond of ander initiatief,
- het ondersteunen van bijeenkomsten van de jeugd (lounge) en/of onze oudere jongeren.

Bovenstaande is incompleet maar geeft een aantal mogelijkheden aan. Veel kan ingevuld worden op basis van de talenten die iemand heeft. We zijn erg flexibel en we vullen elkaar aan daar waar nodig. Wilt u zich inzetten, dan kunt u ons zondagmorgen aanspreken in De Leidraad of zich melden bij scriba.leidscheven@pgleidschendam.nl. Bij voorkeur voor 1 september 2021. Rest ons u een paar mooie zomermaanden toe te wensen!

Namens de wijkkerkenraad,

Marianne Kruizinga
André Vaders

Beste gemeenteleden,

Het is al weer halverwege het jaar 2021, en wat een tumult ligt er achter ons. Misschien bent u inmiddels ingeënt, of u twijfelt nog, doe ik er goed aan? Feit is dat momenteel de rust enigszins weergekeerd is in de samenleving en zo ook in de kerk. Ik heb de diensten kunnen volgen via mijn laptop en dat gaf toch een gevoel van samenzijn in onze PG Leidschendam. Je verbonden voelen met elkaar doet goed. En nu mogen we weer naar de kerk, nog een beetje beperkt maar afgelopen zondag in De Leidraad mochten wij lied 416 meezingen, nog een beetje bescheiden. Maar ik zeg u dat er dankbaar gebruik van werd gemaakt. En het voelde voor mij persoonlijk heel fijn. Ook de kerk wordt goed bezocht, maar toch ontbreken nog zoveel ons bekende gezichten en families. En dat vind ik jammer, wij willen toch graag verder met De Leidraad en dan hebben we jullie hard nodig. En ik denk dat het voor de ouderen ook fijn is. Er is een aantal gemeenteleden die het flink moeilijk heeft, verdriet om gemis van een geliefde, ernstige ziekte. Zij komen trouw iedere week naar de kerk. Dus ik zou zeggen, **KOM**, we missen jullie. Laten we samen er weer iets moois van gaan maken. De vakanties gaan beginnen en als gemeenteleden op reis gaan dan wens ik jullie veel plezier en een veilige vakantie. "Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen". Hartelijke groet,

Dory de Niet

College van Kerkrentmeesters



Secretaris: dhr. Mark Rip

Telefoon: 06-48 15 40 09

E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl

IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam

IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

Opbrengsten AKB fors lager

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze gemeente. Het CvK wil langs deze weg iedereen die voor 2021 een toezegging heeft gedaan van harte bedanken. Helaas moeten we concluderen dat de toezeggingen ten opzichte van vorig jaar circa tien procent lager liggen. Dat is een forse daling, en behoorlijk meer dan op basis van de afgelopen jaren verwacht werd.

De komende periode zullen we als CvK de gemeenteleden die de afgelopen jaren een toezegging deden, maar dat voor 2021 nog niet gedaan hebben, opnieuw benaderen. Op deze manier hopen we deze zeer belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente op het niveau te houden dat nodig is om onze activiteiten (nu, én in de toekomst) te kunnen blijven uitvoeren.

Mocht u nog geen toezegging gedaan hebben, maar wel graag willen bijdragen? Of wilt u uw toezegging aanpassen naar aanleiding van dit bericht? Dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor een bericht sturen naar kerkbalans@pgleidschendam.nl of contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.

Mark Rip, secretaries

Secretaris: vacature

E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Collectebestemmingen

Het is goed om elkaar weer in de kerken te zien en elkaar weer te mogen ontmoeten. Na een lange periode van thuis zijn, breekt het vakantie seizoen aan, waarin mensen weer weg mogen. De grenzen gaan open en er zullen weer veel mensen zijn die op vakantie kunnen gaan. Maar helaas is het niet voor iedereen weggelegd. En dan wil ik bidden dat er voor deze mensen ook thuis een vakantiegevoel is. En ondanks dat de versoepelingen er zijn, kijk naar elkaar om. Dit willen we ook als diaconie altijd doen, waarbij we vanuit de diaconie de actie vakantietasjes hebben geïnitieerd. Maar dat is niet het enige, we willen u vragen om ook tijdens de vakantieperiode de collectes niet te vergeten: ook al bent u ver weg of dichtbij, uw giften zijn altijd welkom.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven, aangezien we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag de onderstaande wettelijke collectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieronder staat hoe het werkt.

Collecten-app - digitaal collecteren

Als thuis-kijker en -luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw smartphone kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust. Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

Zondag 11 juli – Diaconie – Algemene middelen diaconie

De diaconie ondersteunt een groot aantal algemene zaken, maar daarvoor is ook aanvulling nodig van de middelen. Deze zondag is de collecte voor de aanvulling van de algemene middelen.

Zondag 18 juli ZWO – Stichting Interserve Nederland

Geloof werkt, het stempelt ons leven en bepaalt hoe we ons gedragen op de werkvloer, in huis of op straat. Daarom zenden we enthousiaste vakmensen uit om in Azië en de Arabische wereld te werken en te laten zien hoe goed het is om met God te leven. Voor meer informatie zie verder onder ZWO.

Zondag 25 juli – Diaconie Bloemengroet

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloemengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen. Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de gemeente gegeven aan gemeenteleden als bemoediging, als felicitatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te maken.

Zondag 1 augustus - ZWO project 2021 – 2022

Hospice Gentlecare

Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede

zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart, worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voorheen 'Colesberg' die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. U kunt ook een gift storten op de rekening van de diaconie onder vermelding van: Zorgcentrum Gentlecare

Zondag 8 augustus – Diaconie – Kerkwebradio

De diaconie maakt jaarlijks kosten voor de exploitatie van de kerkwebradio. Gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid zijn om de dienst in 'hun' kerk bij te wonen kunnen via de kerkwebradio die dienst thuis beluisteren en daardoor verbonden blijven met hun kerk. Met uw bijdrage blijven wij dankzij de kerkwebradio samen één gemeente.

Zondag 15 augustus – Kerk in Actie – Zending (Pakistan) 2021

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

www.kerkinactie.nl/christeninpakistan

Zondag 22 augustus – Diaconie – Algemene middelen

De diaconie ondersteunt een groot aantal algemene zaken, maar daarvoor is ook aanvulling nodig van de middelen. Deze zondag is de collecte voor de aanvulling van de algemene middelen

Zondag 29 augustus – ZWO project 2021 – 2022

Hospice Gentlecare, zie zondag 1 augustus.

Commissie voor ZWO



Secretaris: mw. Dory de Niet

Telefoon: (070) 367 70 43

E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

Zondag 18 juli collecte Interserve

Geloof werkt. Het stempelt ons leven en bepaalt hoe we ons gedragen op de werkvloer, in huis of op straat. Daarom zenden we enthousiaste vakmensen uit om in Azië en de Arabische wereld te werken en te laten zien hoe goed het is om met God te leven. We geloven dat een ontmoeting met Jezus Christus een blijvende verandering brengt. Dit is het motto op de website van Interserve.

Ik deel met u een verhaal van een theologiestudente die daar werkt: "Ik ben in Libanon aan het werk in mijn eigen vakgebied. En dat bevalt prima!". Babeth verblijft vier maanden in Libanon. Net als in Nederland volgt ze colleges, aan een theologische universiteit in Beiroet. Ze trekt veel op met de andere studenten. Maar ze werkt ook als vrijwilliger in een opvanghuis voor vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En iedere vrijdag is Babeth te vinden in een Palestijnse vluchtelingenkamp. Bijzonder, zo'n jonge vrouw in een gebied waar het niet altijd veilig is.

Binnen onze wijkgemeente zijn verschillende gemeenteleden actief betrokken bij dit mooie zendingswerk. Doet u ook weer mee met onze jaarlijkse collecte?

Meer informatie op www.interserve.nl.

Dory de Niet, secretaris

Gentlecare



Telefoon: 06-22 64 45 66

E-mail: krijn.jongejan@outlook.com

IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Beste vrienden en vriendinnen in Leidschendam

Wat gaat de tijd toch snel. De eerste helft van het jaar is alweer om. Wat geweldig dat jullie allemaal ons een warm hart toedragen. We hopen dat de coronapandemie bij jullie niet te erg is. De derde golf heeft nu ook ons land getroffen, vooral provincie De Noordkaap is hard getroffen. Wij verloren een van onze boeren als gevolg van Covid en een goede vriendin van ons verloor ook haar leven op 42-jarige leeftijd. Kimberley heeft momenteel geen bedden of beademingsapparatuur meer. Ten gevolge hiervan moest ze twaalf uur wachten vóórdat er een arts bij haar kon komen. Hij besloot om haar over te brengen naar een ziekenhuis in het stadje Welkom, dat 400 km hier vandaan ligt. Maar helaas is ze daar na een week overleden. Gentlecare had ook een slechte maand april met zeven sterfgevallen. Niet vanwege corona maar als gevolg van HIV en kanker. Het is zo moeilijk als iemand overlijdt omdat onze lokale begrafenisondernemers de lichamen niet mogen weghalen vanwege corona, dus moesten we de lichamen soms twaalf uur bewaren voordat een begrafenisondernemer uit een naburige stad kwam. Dit was heel erg.

Ons verhaal gaat deze maand over Cathey Brand. Zij werd deze maand 9 jaar oud. Haar moeder pleegde zelfmoord in het bijzijn van Cathey toen ze 6 jaar oud was. Haar moeder en vader maakten constant ruzie met elkaar. Haar moeder kon het niet langer volhouden. Cathey werd geboren met ADHD, ze slaapt 's nachts nooit; ze kan niet praten of lopen. Haar oma legde haar op haar rug en ging dan naar haar werk. Omdat haar oma ook zeer slecht sliep, stortte ze op haar werk in. Wij namen Cathey



vervolgens onder onze hoede. Er is hier zo'n enorme vraag naar zorgcentra waar kinderen speciale zorg en behandeling kunnen krijgen, maar dat is niet mogelijk vanwege financiering. Dus veel kinderen blijven bij familie en gemeenschapsleden en krijgen heel weinig hulp en goed voedsel. We zijn echt gezegend om de kinderen bij Gentlecare te kunnen helpen en hen te geven wat ze nodig hebben. We kunnen dit nooit doen zonder uw royale harten en donaties.

Heel erg bedankt en moge jullie allemaal gezegend worden in overvloed en mogen jullie allemaal veilig en gezond worden gehouden. Gentlecare zegeningen en groeten uit de Karoo.

Tot de volgende maand!

Tommy en Yvonne Gentle

Binnengekomen berichten



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

Vakanties met aandacht

Voor senioren en mensen met een zorgvraag.

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk in Nederland biedt elk jaar weer vakanties aan voor mensen die graag op stap gaan en kunnen met de lieve zorg en aandacht van zorgmedewerkers en vele vrijwilligers. Ook dit jaar na de coronaperiode zijn er weer vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld in Doorn en Ermelo. Bent u er ook zo aan toe om er even tussenuit te zijn?

Anneke Joffers, tel. 06-13 75 72 21 of Gerrie Jansze tel. (070) 346 02 66 kunnen u aan de vakantiegids helpen. Ook is er de mogelijkheid om de website te bekijken: www.hetvakantiebureau.nl. Hier vindt u de meest actuele informatie. Wilt u persoonlijk advies, dan kunt u bellen naar het vakantiebureau, tel. 0343-74 58 90.

Kerkelijke administratie



Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

Vlietwijk: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: markrip1@gmail.com

Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: hgrolle@ziggo.nl

Leidschenveen: dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

Jongeren Aan Bod Aanbod voor jongeren

E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl

Kindernevendienst Vlietwijk

Kleine meisjes worden groot. En dat geldt ook voor Jasmijn van Romburgh. Na de zomervakantie gaat zij naar de middelbare school. Dat betekent ook voor haar een einde aan haar tijd bij de kindernevendienst in de Dorpskerk. Wij willen dan ook graag afscheid van haar nemen in de dienst op 29 augustus. Vanzelfsprekend is ze daarna van harte welkom in The Lounge, in De Leidraad of in de Kruisheuvelkerk.

Leiding kindernevendienst en crèche Dorpskerk

in de afgelopen tijd hebben we heel wat wisselingen gehad in de leiding van de crèche en nu ook bij de kindernevendienst. Door de coronamaatregelen is dat vaak ongemerkt voorbij gegaan. Maar weet, iedereen heel hartelijk bedankt voor de vaak jarenlange inzet!

Wilma Bemer



Advertenties

want met afscheid
begint herinnering



UitvaartZorgDiensten

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur



Voor een waardevol
afscheid met zorg en
respect afgestemd op
ieders persoonlijke
wensen.

070-3202040  www.vdhuz.nl



Onze kerkdeuren gaan weer open

Wat hebben we het gemist: samen in de kerk! Voorzichtig en natuurlijk binnen alle benodigde maatregelen, kunnen we elkaar – voor nu in kleine groepen – weer ontmoeten in en om onze kerkgebouwen.

We zijn als kerk nooit gesloten geweest: elke week is er sinds de coronatijd een (online) zondagse dienst geweest. Ons pastorale team heeft met veel inzet en creativiteit gezorgd voor de online diensten en overige activiteiten. Maar wat fijn is het om weer samen te kunnen komen in onze gebouwen! Niets kan dat vervangen. Ter inspiratie een paar foto's 'uit de oude doos'. Zo was het, en zo zal het weer zijn!

