

Het **Kerkblad**

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



32e JAARGANG - No 8, 3 september 2021

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen



**God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.**

Liedboek 426



	Dorpskerk Damhouderstraat 2A Aanvang: 10.00 uur	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6 Aanvang: 10.00 uur	De Leidraad Harriët Freezerhof 20 Aanvang: 9.30 uur
Zondag (groen) 5 september 2021	Ds. W. Lagrouw Crèche, kindervevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindervevendienst	Pastor Jacqueline Bakker (te Voorburg) Crèche, kindervevendienst
Zondag (groen) 12 september 2021	Mw. Marianne Pompert Crèche, kindervevendienst Aanvang 15.00 uur	Ds. Gert Jan de Bruin (te Leidschendam) Crèche, kindervevendienst	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindervevendienst
Zondag (groen) 19 september 2021	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindervevendienst	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindervevendienst	Dhr. Ies de Jong (te Delft) Crèche, kindervevendienst
Zondag (groen) 26 september 2021		Ds. Maarten Hameete Startzondag Crèche, kindervevendienst	

Bij de diensten



Aanmelden blijft noodzakelijk en dit kunt u vanaf maandag bij voorkeur doen via e-mail:

- Dorpskerk: aanmeldendk@pgleidschendam.nl
 - Kruisheuvelkerk: aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl
 - De Leidraad: aanmeldenld@pgleidschendam.nl
- Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het centrale telefoonnummer 06-825 289 45. Geeft u daarbij duidelijk aan welke kerk u wilt bezoeken. In ieder kerkgebouw is slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Bij over intekening zal worden geloot.

U kunt de dienst ook online meemaken via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 'mijnPGL online diensten' (wachtwoord zie hieronder in 'Colofon'). Meeluisteren en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl.

Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Mirjam Ephraïm, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 1 oktober en zal gegevens bevatten voor een periode van 5 weken: 2 oktober t/m 5 november.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 24 september om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem

5 september 2021

In de **Dorpskerk** gaat ds. W. Lagrouw voor. Ds. W. Lagrouw uit Gouda is sinds 2013 predikant en gaat voor in diverse gemeenten. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht, het Remonstrants seminarium en de Protestantse Theologische Universiteit.

12 september 2021

Om 10.00 uur is er geen dienst in de **Dorpskerk**. 's Middags om 15.00 uur gaat Marianne Pompert voor in een themadienst met als onderwerp 'Dichter bij het Lied'. Voor meer informatie zie het artikel hierover in dit kerkblad.

In de **Leidraad** gaat ds. Maarten Hameete voor in de dienst waarin twee nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen worden. Daarover meer informatie verderop in dit kerkblad.

19 september 2021

Ds. Maarten Hameete gaat voor in de **Dorpskerk**.

26 september 2021

Op zondag 26 september is de jaarlijkse startzondag waarbij we het nieuwe kerkelijke seizoen feestelijk starten. We kijken uit naar een seizoen van verdere samenwerking, inspirerende ontmoetingen en verdieping. Een jaar waarin we stil zullen staan bij het thema duurzaamheid, en zullen gaan ontdekken op welke onderdelen van ons kerk-zijn dat allemaal invloed heeft. In de dienst in de **Kruisheuvelkerk** zal ds. Maarten Hameete voorgaan. We zien u graag in de dienst! Opgeven kan via de gebruikelijke kanalen. Let ook even op de PGL-bakt actie in het weekend van startzondag, meer informatie verderop in het kerkblad!

Overige diensten



'**SCHOORWIJCK**', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96
Vrijdag 24 september, 15.00 uur: ds. Maarten Hameete



Levensweg

Ook dit jaar verzamelen een heleboel mensen zich om mee te doen aan de Cycle for Hope, een ronde waarin lichamelijk afgezien gaat worden, want in 48 uur wordt er door drie subteams 1.200 kilometer gefietst. Maar ook geestelijk wordt het aan de ene kant afzien. Aan de andere kant is het een geestelijke verrijking door de gesprekken en de contacten die je onderling met elkaar hebt. Maar ook de contacten die je tijdens deze reis hebt met God. We weten: Hij gaat met je mee.

“Hij gaat met je mee.” werd er laatst door een collega van mij gezegd bij het afscheid van een vertrekkende collega. Welke weg je ook gaat, God is met je en nee, dat is geen garantie voor een weg die altijd makkelijk is en die gaat zoals jij zou willen. Maar dan rijst de vraag wel eens: ‘Is de weg die jij wilt altijd wel de weg die God met jou voorheeft?’ We zoeken daarin vaak tekenen dat God ons stuurt en Hij aanwezig is, maar je zal Hem niet altijd ervaren op dat moment. En soms herken je Hem ook niet en kom je later tot de conclusie: ‘Hé, daar was God aan het werk en ik zag het op dat moment niet.’

Maar nu, na de vakantie, zijn een hoop mensen weer op reis geweest en hebben op verschillende plekken van Gods schepping mogen genieten. En dat kan thuis in je eigen omgeving en elders in Nederland of ook buiten Nederland. Dit is een reis die voor veel mensen vaak overzichtelijk is, maar ik kom weer terug op de reis die God met mensen maakt op hun levensweg. God is in je leven bij je en daar mogen we met Hem hoogte- en dieptepunten beleven. Ik denk dat iedereen voor zichzelf wel een aantal momenten kan benoemen van een hoogte- en ook van een dieptepunt. En op beide punten mogen we Hem niet vergeten. Op hoogtepunten mogen we Hem dankbaar zijn, dat Hij er is en dingen mogelijk maakt en mogen we dat vieren met Hem. En bij de dieptepunten mag je je geborgen voelen bij Hem en mag je vertrouwen op Hem, vertrouwen dat je bij Hem veilig bent en Hij er voor je is en jou troost.

We hebben afgelopen jaar elkaar weinig in levende lijve gezien. We zijn blij dat de kerken weer meer open gaan en dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Afgelopen jaar zijn er op dit gebied zeker dieptepunten geweest, waarin we op God mochten en mogen vertrouwen. Maar ook hoogtepunten, waarin we Hem mochten en mogen eren.

Terug naar de levensweg die een ieder loopt. Ik kom daarbij terug bij mijn werk bij de Hoop GGZ. Daar kom je mensen tegen die heel wat tegenslag gehad hebben en daarvoor ook hulp hebben gezocht. Daarbij zie je ook mensen vanuit het dal opkruipen en weer een leven oppakken. Vaak zijn het ook mensen die nooit God toelieten bij hun levenswandel, maar nu wel toelaten. Ze geven daarbij aan dat ze een ander leven hebben gekregen. Ze hebben vaak een keuze gemaakt voor de levenswandel met God en het is een keuze die ze van dag op dag maken. Het is een keuze die iedereen eigenlijk steeds zou moeten maken, dag aan dag.

We volgen onze levenswandel met God, maar daarbij hebben we ook elkaar. We zijn ook Gods instrument op de levensweg van anderen. Dus in hoogte- en dieptepunten is God er voor ons, maar zijn we als mensen er ook voor elkaar. Het kan zijn in even dat bakje koffie of thee drinken met die ander om er gewoon te zijn of een luisterend oor te zijn. Maar wat wij als mens soms nog lastiger vinden is het vragen aan de ander om een luisterend oor te zijn en dat jij degene bent die de hulp of aandacht nodig hebt. Schroom niet, vraag het. Het getuigt juist van heel veel moed om hulp te vragen. Op die manier kunnen mensen met jou meewandelen, waardoor we met zijn allen met God onze levensweg volgen.

René Bron

Kerkkalender

voor Leidschendam
en Leidschenveen

Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, september 2021

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Za. 11 september, 10.00 uur	Nazomerfeest	Dorpskerk	fam.bemer@ziggo.nl
Wo. 15 september, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	p.verhaar@planet.nl
Wo. 15 september, 10.00 uur	Vrouw en Geloof ochtend	Kruisheuvelkerk	p.korving@outlook.com
Do. 16 september	Oud papier	Dorpskerk	
Wo. 22 september, 15.00 uur	Seniorenmiddag Leidschenveen	De Leidraad	Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74
Wo. 29 september, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	p.verhaar@planet.nl
Do. 30 september	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Di. 5 oktober, 20.00 uur	Zin-nig café	Kruisheuvelkerk	
Wekelijks			
Wo. 10.00 uur	Terras 't Kruispunt	Kruisheuvelkerk	vantolharry@gmail.com
Wo. 12.00 uur	Middaggebed	Dorpskerk	
Wo. 12.30 uur	Open Kerk & Buurtbieb	Dorpskerk	
Vr. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	

Het middaggebed in de Dorpskerk

We hebben een succesvolle serie middaggebeden gehouden. Naar aanleiding van de foto-expositie ‘De zeven wegen van barmhartigheid’, van de theoloog/fotograaf Kees de Winter, stond tijdens elk middaggebed een van de wegen van barmhartigheid centraal. Op woensdag 11 augustus hebben we de serie afgesloten met het voorstel van Paus Franciscus om een zogenaamde ‘Achtste werk van barmhartigheid’ in te stellen, namelijk: ‘De zorg voor de aarde’. De milieufilosoof Matthijs Schouten stelt: “Wij veroorzaken veel lijden bij dieren en koloniseren de natuur. Dus moeten we ook barmhartig zijn naar niet-menselijke wezens.”

Op woensdag 18 augustus zijn we begonnen met een nieuwe serie middaggebeden met als thema: ‘Een goed gesprek, ontmoetingen met Jezus in het Johannes evangelie’. Het wordt een serie van zes gesprekken met de volgende onderwerpen: *Gezien worden. Opnieuw geboren worden. Een bron vinden in jezelf. Opstaan. Oordelen en vergeven. Volgen.*

Eta Woudenberg, Meindert Burema en Marianne Pompert zullen afwisselend zorg dragen voor de invulling van het woensdagmiddaggebed.

Nazomerfeest

Op **zaterdag 11 september** is er tijdens het nazomerfeest van 10.00 tot 16.00 uur van alles te doen bij de Dorpskerk. Buiten op het plein is er de verkoop van haring en vers gebakken kibbeling en lekkerbek, versgebakken pannenkoeken (ook om mee te nemen) en fleurige chrysanten. Het Shantykoor Midscheeps zingt tussen 13.30 en 15.00 uur. De bar is open voor koffie/thee en fris. Binnen, in de voorzaal is de verkoop van koffie/thee en fris met een lekkere koek (ook om mee te nemen). In De Binnenhof is de boekenverkoop en zijn er zitjes waar u uw koffie en thee kunt opdrinken. We zetten de grote tent op, dus regen of niet, wat ons betreft kan het doorgaan. Vanzelfsprekend houden we ons aan de dan geldende coronamaatregelen. De opbrengst van alle activiteiten is voor de herinrichting van de Dorpskerk. Tot dan!

Alja, Arie, Coert, Liesbeth, Maarten
Rob, Ron, Ronald en Wilma

Dichter bij het Lied

Zondagmiddag 12 september om 15.00 uur is er een themaviering in de Dorpskerk. De predikant en organist Erick Versloot heeft een boekje geschreven met de titel: *'Dichter bij het Lied'*. Hij schrijft o.a.: "Neem een liedboek in handen en je hebt een schatkamer binnen handbereik, gevormd door de eeuwen heen. Elk lied vertelt een verhaal. Maar wie kent het verhaal? Wat weten we eigenlijk van de liederen die ons lief zijn en die we graag zingen? Wie schreef het en wie was de componist? Wat hebben ze toen willen zeggen en wat wil het ons nu nog zeggen?"

Tijdens deze themaviering willen wij ons speciaal verdiepen in één zo'n bekend lied. Naast het lied dat centraal zal staan, zullen we een Bijbeltekst, een overweging en orgelspel laten klinken. Ook zullen we nog andere, bijpassende liederen zingen of beluisteren (afhankelijk van de dan geldende coronaregels). We hopen u/jou op die middag te mogen ontmoeten.

Arthur Vos, Vigilia van Akkeren en Marianne Pompert

Terras Het Kruispunt

Elke week genieten op woensdagmorgen zo'n 15 à 20 bezoekers van koffie, thee én gezelligheid op het Terras. Er is géén leeftijds grens dus bezoekers van alle leeftijden zijn welkom!

Let op: het Terras van woensdag 15 september wordt verplaatst naar **dinsdag 14 september** i.v.m. verhuur van de kerk. Woensdag 29 september is het Terras voor de laatste keer dit seizoen open.

Zin om volgend seizoen gastvrouw/gastheer te zijn? (2x per seizoen) Neem even contact op met Harry van Tol, (070) 327 72 36 of 06-44 64 65 65.

Seniorenmiddag Leidschenveen

Op **woensdag 22 september** wordt er weer een seniorenmiddag gehouden in De Leidraad, Harriët Freezerhof 20 te Den Haag. De middag wordt geopend door ds. Maarten Hameete. Daarna geven wij het woord aan Gerrit Knaap, die ons het e.e.a. gaat vertellen over Nederlands-Indië/Indonesië. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. We beginnen om 15.00 uur en eindigen rond 17.00 uur. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Wij hopen u allen weer te mogen verwelkomen.

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74
Dory de Niet, 06-23 94 78 00

Koffiedrinken in De Leidraad

Sinds deze zomer is er wekelijks de mogelijkheid om een kop koffie te komen drinken in De Leidraad. Natuurlijk is de gehele PG Leidschendam welkom. De koffie staat elke vrijdagmorgen om 10.00 uur klaar. Heeft u geen coronagerelateerde klachten, dan bent u van harte welkom om langs te komen om, op veilige afstand van elkaar, een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Maarten Hameete

Heel PGL bakt

De vorige editie was een groot succes. Nu is het tijd voor een herhaling. Zo kunnen we met een versgebakken traktatie beginnen aan het nieuwe kerkelijke seizoen.

Hoe ging het ook alweer?

We zoeken bakkers (en baksters natuurlijk!) die iets lekkers willen maken en die dat ook willen bezorgen bij gemeenteleden. En we zoeken veel mensen die een traktatie willen ontvangen! Het plan is dat de bakkers de traktaties ergens rond het weekend van de startzondag (op 26 september) langsbrengen. Iedereen die mee wil doen, kan zich bij ons aanmelden. Dat mag natuurlijk ook voor beide groepen (zowel voor het bakken als het smullen). Wij maken dan een indeling van bakkers en smulpapen. De aanmeldingen moeten bij ons binnen zijn op woensdag 15 september. In het weekend van 18 september maken wij de indeling. De bakkers krijgen dan te horen voor wie ze mogen bakken.



Wil je bakken:

Geef dan graag je naam, telefoonnummer en/of mailadres door. Dan kunnen we je laten weten bij welke adressen je iets kunt bezorgen. Je kunt bij je aanmelding aangeven hoeveel je wilt bakken en bij hoeveel adressen je maximaal langs wilt gaan.

Wil je smullen:

Geef dan je naam, adres en telefoonnummer door. En eventuele dieetwensen of allergieën. Deze informatie geven wij door aan de bakker die voor jou gaat bakken. De bakker neemt contact met je op over de bezorging. Jullie kunnen dan een tijdstip afspreken waarop je de traktatie ontvangt. De bakker bepaalt zelf wat voor een traktatie hij/zij gaat bakken (rekening houdend met de dieetwensen of allergieën). Maar als je denkt dat een hele cake of taart te veel is, kun je wel aangeven dat je een halve of een kwart traktatie wil ontvangen. Hopelijk valt dit idee weer in de smaak. We hopen dus op veel aanmeldingen!

Mandy de Pree, 06-33 00 48 73 of m.a.h.depree@ziggo.nl
en Noline Breunese, 06 54 91 20 20 of breunese@ziggo.nl

Fotowedstrijd 'Van binnen naar buiten'

De vakantie staat voor de deur, er komen steeds meer versoepelingen, we willen en gaan er weer op uit: tijd voor de fotowedstrijd dus! We zijn de afgelopen periode veel op binnen gericht geweest. Veel van het dagelijks leven speelde zich thuis af. Werk, school, maar ook quarantaine, ziek-zijn... Gelukkig komt er nu meer ruimte, is er weer van alles mogelijk.

De opdracht voor de fotowedstrijd dit jaar is: *Van binnen naar buiten*. En geef daarbij je gedachten en fantasie gerust de ruimte! Niets is fout, alles is goed. En graag ook een verhaal, een uitleg, een anekdote.

Graag ontvangen we de foto's (liefst digitaal) begin september. Insturen kan via het pastoraal centrum (pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl). In september vinden we dan vast een goede gelegenheid om alle foto's te laten zien – en de winnaars te belonen met... een passende prijs!

Doet u, doe jij mee? Leuk! We zijn benieuwd.

Annemieke, Maarten en Fulco

Kampeerweekend PG Leidschendam

We hebben weer een heel gezellig Kampeerweekend achter de rug. Op camping De Vergarde in Erichem. Naast onze accommodatie hadden we ook onze partytent mee om gezellig gezamenlijk te eten. We konden weer heerlijk bijkletsen, lachen en de kinderen hebben gezwoommen en gespeeld.

Volgend jaar gaan we op 2-3-4 september. Voor wie dit een keer mee wil maken, er zijn nog diverse kampeerplaatsen voor een eigen tent of caravan beschikbaar en een complete luxe tent. Voor informatie kun je terecht bij:

Barbara Rijnveld
Barbararijnveld@gmail.com

Komt u ook graven?

Op 5 oktober is er om 20.00 uur in de Kruisheuvelkerk een Zinnig-Café. Arjan Louwen neemt ons dan mee naar de late bronstijd en vroege ijzertijd, zeg maar de tijd van de Assyriërs en de Babyloniërs en de tijd van de koningen van Israël. We gaan overigens niet ver op reis, we blijven in de lage landen. Viel er toentertijd hier wel iets te beleven? Op die vraag gaat Arjan ons antwoord geven. Hij zal dat doen op basis van de kennis die hij opdeed bij zijn onderzoek naar de wijze waarop in die tijd de mensen hun doden begroeven. Arjan is op dit gebied uitermate deskundig, u weet wellicht dat hij aan het begin van de zomer in

Leiden op dit onderwerp is gepromoveerd tot doctor in de Archeologie. Voor ons zal Arjan een lekenpraatje houden, een praatje in gewone taal. Tegen Omroep West zei Arjan "Het voelt of ik deze mensen leerde kennen". Dat gevoel wil Arjan ook op ons overbrengen. Natuurlijk verschillen wij van onze verre voorgangers maar wij hebben ook dingen met hen gemeen. Laat u bij koffie en/of een drankje verrassen door Arjan. Aanmelden is niet nodig.

Jaap Post

Nieuws uit de gemeente

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl

Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman

Predikanten

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

We denken aan

Allen die na deze vakantietijd weer aan het werk moeten op school of bij hun baan. Of ze daar nu ontzettend naar uitkijken, of bijzonder tegenop zien.

Allen die jarig zijn geweest in de vakantieperiode, vanaf deze plek: van harte gefeliciteerd!

We noemen in het bijzonder de namen van Leny Crooij en Nel van Empel die beiden herstellende zijn van een ziekenhuisopname.

Onze enige hoop,

Eeuwig licht van hemel en aarde,

Wij verbreken de vredige stilte van de nacht:

Goddelijke Redder, richt uw oog op ons.

Spread het vuur van uw machtige genade over ons uit.

(Uit: Canticque de Jean Racine)

In memoriam: Corry Thijs-Prins

In de leeftijd van 93 jaar is Corry Thijs-Prins overleden. Ze woonde sinds 2010 niet meer in Leidschendam, maar velen zullen haar en haar man Jan nog kennen als trouwe leden van onze kerkelijke gemeente. Ze kwam met haar man Jan na hun trouwen in 1959 op de Nassaulaan in Leidschendam wonen, waar ze heel hun gezamenlijke leven hebben gewoond. Beiden waren nauw betrokken bij de Kruisheuvelwijk. Jan was onder meer wijkouderling en actief in de commissie van beheer. Corry bezocht met haar man wekelijks de zondagse dienst in de Kruisheuvelkerk en nam onder andere deel aan de groothuisbezoeken. Jan overleed in januari 2010 op 92-jarige leeftijd. Een half jaar later vertrok Corry naar een verzorgingshuis in Amersfoort, om dichterbij haar dochters Els en Wendeline te wonen. In 2018 verhuisde ze naar zorgcentrum Lisidunahof in Leusden. Corry was een zeer zorgzame vrouw, betrokken bij de kerk en begaan met de mensen om haar heen. We wensen haar dochters en verdere familie veel sterkte met het verlies.

Ingrid den Hartog

In memoriam Jan Passchier

Op 24 augustus is in de leeftijd van 81 jaar Jan Passchier overleden. Na een ziekbed heeft Jan nu rust gevonden. In de dienst op 30 augustus mochten we stilstaan bij de trouwtekst van Jan en Diny, gelezen uit hun eigen trouwbijbel: Johannes 15: 9. 'Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.' Jan Passchier heeft afscheid genomen in het vertrouwen dat hij geborgen was in die liefde.

We denken aan Diny, de kinderen en kleinkinderen en bidden hen veel sterkte toe op de weg die voor hen ligt. Dat ze troost mogen putten uit de mooie herinneringen, en mogen ervaren dat God met hen meeloopt in dit verdriet.

Ds. Maarten Hameete

Podcast

Er is weer een nieuwe aflevering van de podcast 'PGL in gesprek met'. In deze aflevering gaat Maarten in gesprek met Marieke Tiggelman en Jenny Roeleveld over (christelijk) onderwijs. Beiden zijn zij jarenlang werkzaam (geweest) in het onderwijs, en in dit gesprek mogen we iets ontdekken van hun inzichten. Wat maakt het onderwijs zo mooi om in te werken, welke uitdagingen zijn er, en wat is het bijzondere aan christelijk onderwijs? De podcast is te vinden via de website, Spotify (zoek op PG Leidschendam) en via de volgende link:

<https://www.buzzsprout.com/1480465>.

Huwelijk

17 augustus was voor ons, ondanks het wat mindere weer, een geweldig mooie dag. In de Steinse tuin in Haastrecht hebben we met familie en naasten een prachtige voltrekking van ons huwelijk gehad, met aansluitend een gezellig samenzijn met de nodige verrassingen. Het meest verrassend was een flash-mob waarbij Amazing Grace gezongen werd, natuurlijk met een aangepaste tekst. Kortom, een dag om nooit te vergeten.

We willen hierbij ook graag alle mensen van de PG Leidschendam bedanken die aan ons gedacht hebben. We hebben namelijk ongelooflijk veel kaarten en cadeautjes ontvangen. Het was heel bijzonder om te merken dat er zo met ons meegeleefd werd, we waarden dat enorm. We hopen jullie spoedig weer eens te zien.

Manouk en Noah van Hek



Eindeloos

Elke maand zetten we een ander gemeentelid in het zonnetje in de rubriek Eindeloos.

Dat was even schrikken toen ik het beeldje van Dick kreeg (die met een smoes aan de voordeur stond). Stukjes schrijven over leuke activiteiten is niet zo moeilijk. Maar over jezelf schrijven is andere koek. Hieronder dan toch het resultaat 😊.

Naam en gezin: Nicoline Breunese-van Goor. Ik ben 50 jaar oud en getrouwd met Henk Martijn. Op ons eerste afspraakje gingen we samen naar de Kloosterkerk. Dat is niet zo raar als je bedenkt dat we elkaar op een koor hebben leren kennen en ik hem aansprak met de legendarische woorden: "Jij kunt zo mooi zingen, jij gaat vast ook naar de kerk." Ahhh, wat een openingszin! Maar het was dus een schot in de roos. Samen hebben we twee kinderen: Maarten van 18 jaar en Anna van 15 jaar.



Werk: ik ben jurist en werk al 25 jaar als griffier bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak. Anders dan je misschien zou verwachten, is dat een gezellige werkplek met veel jonge collega's en leuke contacten. Maar natuurlijk zit je wel een groot deel van de dag met je hoofd in de papieren. Er komen allerlei zaken voorbij tussen burgers en de overheid, van gaswinning tot een dakkapel. Het meest interessante vind ik de achterliggende vraag: waarom komt de ene buurman op tegen een vergunning voor de andere buurman? Wat is daar aan de hand? Het mooiste is als je dan het eigenlijke probleem kunt oplossen. Door dat menselijke element (en natuurlijk het juridische gepuzzel) vind ik het na al die tijd nog even mooi om aan een nieuwe zaak te beginnen.

Ontspanning: ik vind het heerlijk om piano te spelen en om zelf nieuwe muziek te schrijven. Daar maak ik dan graag een filmpje bij om op YouTube te zetten. Daarnaast hou ik van lezen, wandelen en Netflix. En tot slot (misschien wat onverwacht): ik kan me urenlang vermaken met mijn Nintendo's waar ik ongeveer alle Pokémon spelletjes op speel (wat regelmatig leidt tot grote hilariteit en opschudding in huis als er weer een bijzonder exemplaar in beeld is).

Kruisheuvelkerk: Henk-Martijn en ik zijn getrouwd in de Kloosterkerk. Maarten is daar ook gedoopt. En toen kwam dominee Van de Beld op bezoek met de vraag of we eens naar de Kruisheuvelkerk wilden komen. Ook dat was een schot in de roos. Vanaf het begin voelden we ons hier thuis. Wat ik direct heel fijn vond, was de crèche. Maarten werd daar liefdevol opgevangen. En anders dan we eerder gewend waren, werd niet steeds gevraagd om zelf ook eens op te passen. In die tijd was ik vaak ziek en zag ik dat helemaal niet zitten. In de Kruisheuvelkerk hoefde er helemaal niets. En juist dan heb je veel meer zin om je steentje bij te dragen. Dus inmiddels help ik al vele jaren mee in de crèche en maak ik het rooster van de oppas. En nog steeds is de filosofie dat kinderen altijd van harte welkom zijn, zonder dat er gelijk een wederdienst nodig is.

PGL samen: als ik de Kruisheuvelkerk binnen kom, dan ruikt het altijd zo vertrouwd. In dat gebouw voel ik me helemaal thuis. We hebben een keer in de kerk geslapen toen de apparatuur van de musical er stond. Die ervaring zal me altijd bijblijven. Ook in de Dorpskerk kom ik heel graag. De Leidraad ligt voor ons wat uit de route. Maar natuurlijk gaat het niet om de gebouwen, maar om de mensen die je ontmoet. Ik vind het belangrijk dat we als drie wijkgemeenten samen optrekken. De gezamenlijke digitale diensten in het afgelopen jaar heb ik als heel bijzonder en troostend ervaren.

Actief in de kerk: naast het doen van praktische klusjes (zoals koffie schenken of de organisatie van het Running Dinner) vind ik het mooi om samenbindende activiteiten te verzinnen. Dat doen we met een groepje gemeenteleden in het Platform Gemeenteopbouw (waar we bijvoorbeeld meedenken over de invulling van het Zin-nig Café). Daarnaast heb ik soms ineens een

idee voor iets leuks.

Omdat: gezellige activiteiten zijn ook belangrijk. Als je elkaar op een ongedwongen manier beter leert kennen, is het makkelijker om met elkaar mee te leven en over het geloof te praten. In het afgelopen jaar waren zulke live activiteiten helaas niet mogelijk. Maar gelukkig vonden we nieuwe manieren voor contact, zoals het digitale prikbord en de Koffietijd WhatsApp groep. Die gezelligheid samen, daar word ik heel blij van.

Groene kerk: hopelijk lukt het ons om binnenkort een groene kerk te worden. Wat zou het mooi zijn als we 'dat bordje' bij de deuren van onze gebouwen kunnen ophangen. Maar vooral hoop ik dat we elkaar (verder) kunnen inspireren om duurzaam te leven. Soms ben ik daar heel intensief mee bezig, totdat ik me weer afvraag of het eigenlijk wel iets uitmaakt. Vervolgens kan ik me heel schuldig voelen als we toch kiezen voor het gemak van bijvoorbeeld de auto of wegwerp-producten. Op de positieve momenten denk ik dat we met elkaar toch het verschil kunnen maken. Dus tips en trucs zijn nog altijd van harte welkom op het digitale prikbord:

(<https://padlet.com/Verbonden/Duurzaam>).

Mooiste lied: dat wisselt. Soms kan ik zo maar volschieten bij een lied dat we al heel vaak hebben gezongen. Het gezongen Onze Vader (lied 1006) en De Steppe zal bloeien (lied 608) vind ik sowieso altijd mooi en ontroerend.

Tot slot: ik heb het live contact met gemeenteleden enorm gemist. Hopelijk gaan we elkaar de komende tijd weer vaker gewoon zien!

Algemene Kerkenraad



Scriba: dhr. Floris van Hoek

Telefoon: 06-26 57 40 25

E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl

Vlietwijk



Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2

Telefoon: (070) 320 42 24

Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99

E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84

E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

Autorijdienst

De coördinator van de autorijdienst in Vlietwijk is de heer Nico van Leeuwen, nico.corrie@gmail.com, (070) 320 20 80, 06-53 87 54 66.

Van wijkkerkenraad Vlietwijk

- Afscheid

Van Marijke Luiten kregen we bericht dat zij helaas afscheid gaat nemen als ouderling in Vlietwijk. Het afscheid van Nelleke Bibbe is al in het vorige kerkblad aangekondigd. We bedanken hen allebei voor het vele werk dat ze als ouderling gedaan hebben. In de dienst in de Dorpskerk op 29 augustus hebben we afscheid genomen van Marijke en Nelleke als ambtsdrager.



- **Beleidsplan**

Voor de drie wijken wordt in de AK een beleidsplan voor de PGL als geheel opgesteld. In de wijkkerkenraad hebben we in juli het conceptplan besproken. De reacties van de wijkkerkenraad Vlietwijk worden meegenomen bij de afronding van het plan. In de vergadering van de wijkkerkenraad Vlietwijk in september zullen we bespreken wat voor de wijk van belang is en wat de speerpunten voor het beleid voor de toekomst zijn.

- **Themadienst op zondag 12 september**

Op zondag 12 september is er 's morgens geen dienst in de Dorpskerk. Er is dan 's middags om drie uur een themadienst. Voor nadere informatie zie het artikel elders in dit kerkblad. Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba

Heuvelwijk



Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6

Telefoon: (070) 327 44 61

Koster: dhr. Ebo Roek

E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: dhr. Gert van Ingen

Telefoon: (070) 369 43 03

E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

Autorijdiens

Voor vragen over de autorijdiens kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04.

Evenementen Kennedyplein 2021

Op het President Kennedyplein staan vanaf september weer evenementen zoals vlooiemarkten in de planning. Het is dan niet mogelijk om fietsend het plein over te steken of de auto op het plein te parkeren. De Kruisheuvelkerk is dan het beste te bereiken vanaf de Heuvelweg (in plaats van de Noordsingel). Een vergunning betekent niet altijd dat het evenement ook daadwerkelijk plaatsvindt. De actuele planning van evenementen staat op de website van de PG Leidschendam.

De volgende evenementen zijn momenteel op het President Kennedyplein gepland tot eind 2021:

8 t/m 12 september 2021 Kermis Leidschendam
zondag 19 september 2021 Vlooiemarkt

Deze data zijn toegewezen aan de organisatie van de vlooiemarkten, maar het is nog niet zeker of ze doorgaan:

zondag 21 november 2021 Vlooiemarkt
zondag 12 december 2021 Vlooiemarkt

Ingrid den Hartog

Leidschenveen



Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: momenteel vacant

Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)

E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl

Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag

Autorijdiens

Vacant

Bericht vanuit de kerkenraad Leidschenveen

Er wordt een aantal wisselingen in de kerkenraad van Leidschenveen voorzien. Ten eerste hebben we twee leden bereid gevonden om plaats te nemen in de wijkkerkenraad als ambtsdrager, namelijk Claudia Kemeling en Jeroen van Schagen. Eventuele bezwaren kunnen aangegeven worden aan de scriba, scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl. We zijn erg

blij met deze nieuwe leden en heten ze van harte welkom! We hopen dat ze een goede en leerzame tijd hebben in de kerkenraad.

Daar staat tegenover dat drie leden de wijkkerkenraad verlaten. Dat zijn: Charles Boot, Henk 't Hart en André Vaders. Die zijn alle drie ouderling, dus we kunnen nog wat versterking gebruiken. Overigens gaan Henk en André wel door als kerkrentmeester zonder een ouderlingen-taak. Ook dat kan in een kerkelijke gemeente.

We zijn ook blij om te melden, dat René Bron de taak als voorzitter op zich wil nemen, maar vervolgens zoeken we nog een notulist voor de wijkkerkenraad, dat is iemand die de vergadering wil verslaan en rond wil sturen aan de kerkenraadsleden. Iets voor jou? Meld je aan bij de scriba!

Er wacht een uitdagend najaar voor de kerkenraad. We gaan in gesprek met Lydia Roozendaal, een gemeente-ondersteuner, om de wijk en de gemeente verder te ontwikkelen. Daarin gaan we ons de vraag stellen welke zaken we belangrijk vinden en meer voor gaan doen. Maar ook welke taken we minder belangrijk vinden en minder gaan doen. Vooral de verbinding maken met alle mensen in de wijk willen we aandacht gaan geven.

André Vaders

College van Kerkrentmeesters



Secretaris: dhr. Mark Rip

Telefoon: 06-48 15 40 09

E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl

IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam

IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te

Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

Sleutel Kruisheuvelkerk echt nodig?

In verband met uitbreiding van verschillende activiteiten zijn (minstens) drie extra sleutels nodig voor de Kruisheuvelkerk. Deze sleutels moeten speciaal gemaakt worden, en zijn kostbaar. Bent u een gebruiker van zo'n sleutel? Wilt u dan bij u zelf nagaan of het gebruik voor u écht noodzakelijk is? Wellicht is uw bezit van een sleutel intussen overbodig. Als dat zo is, hoeft de kerk geen extra kosten te maken om sleutels bij te laten maken. U kunt zich melden op kerkonderhoud.cvk@pgleidschendam.nl of even bellen naar 06-49 39 24 44.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Henk 't Hart, kerkrentmeester

Vertrek Toon van Velzen, komst Rob Taag

Eind september zal Toon van Velzen, na 12 jaar, stoppen als Ouderling-Kerkrentmeester. Wij willen Toon bedanken voor het vele werk dat hij in al die jaren verzet heeft voor de PGL.

Rob Taag is bereid gevonden toe te treden tot het CvK, en zal vanaf september onderdeel uit gaan maken van ons college. We wensen hem veel succes en plezier toe in deze functie!

Wijziging moderamen

In verband met de hierboven aangegeven wijzigingen in het CvK, zal vanaf eind september ook een verandering plaatsvinden in de samenstelling van ons moderamen. Toon zal de voorzittershamer overdragen aan Mark en Rob zal de rol van scriba overnemen.

Mark Rip, secretaris

Secretaris: vacature

E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Vrijwilligers gevraagd voor het uitdeelpunt voedselbank Kruisheuvelkerk

De voedselbank Leidschendam-Voorburg gaat, waarschijnlijk per 29 september, ook een uitdeelpunt starten in de Kruisheuvelkerk. Op de woensdagmiddagen, van 14.30 tot 15.30 uur. Daarbij zijn ook vrijwilligers cruciaal. Mij is door de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg gevraagd een lijst op te stellen met geïnteresseerde vrijwilligers, met e-mail en telefoonnummer zodat de stichting ze kan uitnodigen voor een kennismaking. Eventueel kunnen geïnteresseerden ook een keer meekijken bij een ander uitdeelpunt, bijvoorbeeld in de Dorpskerk. Even voor de duidelijkheid, de vrijwilligers worden aangesteld door de stichting Voedselbank, en worden verzocht op woensdagmiddag aanwezig te zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Voor vragen kan je terecht bij Judith Haans van de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg, telefoonnummer 06-21 57 59 50.

Aanmeldingen zijn welkom bij voedselbank-KHK@pgleidschendam.nl. Dus als je geïnteresseerd bent of iemand weet die dit zou willen doen, meld het dan op dat e-mailadres.

Rokus van den Bout

Vakantietasjes

In de week voor de zomervakantie hebben we ongeveer 90 kinderen blij kunnen maken met een vakantietasje. Dit was mogelijk omdat zoveel gemeenteleden royaal hun medewerking hebben verleend en hun best hebben gedaan om voor ieder kind leuke cadeautjes te kopen. Veel dank daarvoor.

Ook gaat onze dank uit naar de IJssalon IJS & ZO, die het mogelijk maakte dat de kinderen daar zelf een lekker ijsje konden uitzoeken. Uit bijgaande foto's blijkt wel hoe blij de kinderen waren met hun tasjes.

Namens de diaconie:

Anneke, Rokus en Marianne



Collectebestemmingen

De schoolvakanties zijn voorbij en langzamerhand begint het gewone leven weer vorm te krijgen, waarbij we elkaar weer meer mogen ontmoeten. Dan zijn we rijk om elkaar te ontmoeten en bij elkaar te zijn. In deze tijd is het ook goed om naar de medemens om te kijken. Dit kan gewoon door het gesprek aan te gaan, maar ook door de diaconie is er aandacht voor de ander. Als diaconie willen we er zijn voor de ander en de ander ondersteunen daar waar nodig is. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig, daarvoor collecteren we wettelijk voor diverse doelen.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectiedoel en/of datum aan te geven, aangezien we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag de onderstaande wettelijke collectiedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hiernaast staat hoe het werkt.

Collecten-app - digitaal collecteren

Als thuis-kijker en -luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw smartphone kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust. Verder kan een bijdrage voor een collectiedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectiedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

Zondag 5 september - Diaconie - Kinderhulp

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Zondag 12 september - Kerk in Actie

Collecte missionair: Jong en oud ontdekken de kliederkerk

"Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop." Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa's en oma's maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan. Kijk voor meer informatie op www.kliederkerk.nl.

Zondag 19 september - Jeugdwerk Protestantse Kerk

Collecte Jeugdwerk

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Zondag 26 september - PKN - Collecte Vredeswerk

Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of 'terrorist'. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/israelpalestina



René Bron

Secretaris: mw. Dory de Niet
Telefoon: (070) 367 70 43
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

ZWO najaar 2021

Beste gemeenteleden, het is alweer september en straks begint een nieuw kerkelijk jaar. Wederom een jaar achter ons waarin veel gebeurd is. Op het gebied van onze ZWO een mooi 40dagentijdproject voor Hethuis. Bezoekers van de Kruisheuvelkerk zijn er vast al wel eens langsgekomen. Het eindresultaat hebben we nog niet gezien, maar ik heb op hun website gelezen dat op 14 juni alle bewoners naar hun nieuwe woning zijn verhuisd. Wij hopen in de toekomst fijne burenen te worden en dat zij zich daar maar thuis mogen voelen. Ons 2-jarig project is nog steeds bestemd voor Gentlecare, Krijn Jongejan houdt u daarvan op de hoogte in het kerkblad.

Maar ook verder in ons land en de wereld is er nog veel nood. Zelfs hier in Nederland ontsnapten wij niet aan overstromingen, wat een ellende. En in Haïti een zware aardbeving. Vanuit Kerk in Actie is hiervoor noodhulp gestart. U kunt het steunen door een gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Aardbeving Haïti. Maar voor hen bidden is net zo belangrijk, op hun website kunt u dit terugvinden. <https://kerknactie.protestantsekerk.nl/verhalen/gebed-voor-haiti/>. Laten wij onze medemens niet vergeten! Hoop dat we elkaar binnenkort weer vrij in onze kerken kunnen ontmoeten, op gewone afstand en onder het genot van een kopje koffie!

Dory de Niet, secretaris

Gentlecare



Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan
Telefoon: 06-22 64 45 66
E-mail: krijn.jongejan@outlook.com
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Lieve vrienden in Leidschendam

De tijd gaat zo snel als we merken dat er weer een maand voorbij is. Het is momenteel een zeer uitdagende tijd in Zuid-Afrika met de Covid-pandemie. Al onze kerken, scholen en openbare plaatsen zijn gesloten en er zijn ons zoveel geweldige mensen ontvallen als gevolg van corona. We weten niet hoe lang dit nog gaat duren omdat onze mensen de geldende coronamaatregelen nauwelijks opvolgen. We hebben Gentlecare twee weken moeten sluiten. Niemand erin of eruit.

Wij hebben weinig terminale patiënten in het centrum maar de ziekenhuizen zijn zo vol dat ze meer bedden nodig hebben. Gelukkig hebben we één dame kunnen helpen. Haar naam is Amielia van der Venter. Bij haar is kanker geconstateerd en ze heeft nog slechts korte tijd te leven. Ze is nooit getrouwd geweest. Ze komt uit Hannover, een kleine stad in de regio Karoo op ca. 110 km vanaf Britstown, en ze heeft één broer en één zus. Ze werd vanuit het ziekenhuis naar huis gestuurd, maar omdat ze alleen woont, kon ze niet voor zichzelf zorgen. Toen een van de medewerkers van de plaatselijke gemeente bij haar ging kijken of ze in orde was, vond ze haar in zeer slechte conditie.

Amielia is nu bij ons en ze vecht elke dag voor haar leven. Ze heeft ook gangreen (koudvuur) in haar voet, maar de artsen kunnen, als gevolg van haar ziekte, haar voet niet opereren. We vragen u voor haar te bidden en dat ze rust en vrede kan vinden voor de tijd die ze nog te leven heeft.

We sturen jullie alle zegeningen en we hopen dat de Covid voor ons allemaal snel voorbij zal gaan. We bidden voor liefde en vrede.



Met dank aan jullie allen die op een of andere manier om Gentlecare geeft.

We waarderen het vanuit de kern van ons hart.

Tommy en Yvonne Gentle

Nieuws uit de Oecumene



Oecumenisch vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

Het oecumenisch vrouwenwerk is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Leidschendam, Leidschenveen en Voorburg en biedt gelegenheid elkaar te ontmoeten. Dat is helaas het afgelopen jaar niet echt mogelijk geweest en nog steeds gelden er beperkingen. Maar de kerngroep van het vrouwenwerk wil weer starten met de Vrouw en Geloof ochtenden. De eerste staat gepland op **woensdag 15 september** van 10.00 tot 12.00 uur in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 in Leidschendam. De hoop is dat er nu weer een heel seizoen volgt op alle derde woensdagen van de maand, steeds in een andere kerk in Leidschendam, Voorburg of Leidschenveen. Het thema voor dit seizoen is *Geloven zonder kerk*. 15 September is dus de eerste Vrouw en Geloof ochtend van het nieuwe seizoen. Een startochtend voor alle kringen is helaas nog niet mogelijk. De kleine kringen gingen 'ondergronds' door, zoals een van de kringleidsters het omschreef. Voorzichtig willen ook zij starten in september of oktober, eventueel in een andere samenstelling per keer en met een aangepaste frequentie. Maar dat communiceren de kringleidsters zelf met de leden van hun groep. Het plan om weer een Vrouw en Geloof ochtend te organiseren is afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het virus. Door de huidige maatregelen is het aantal deelnemers beperkt. Belangstellenden kunnen contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 8 september. Na aanmelding ontvangen degenen die kunnen komen een bevestigingsbrief. De dan geldende maatregelen zijn uiteraard van kracht.

Plony Korving, 06-10 29 27 26
p.korving@outlook.com

Vraag en Aanbod



Haags Ontmoeten locatie in Leidschenveen

Gezocht wijkbewoners die het leuk vinden om hun passie te delen met oudere deelnemers

Sinds een aantal maanden is een Haags Ontmoeten locatie opgezet in Leidschenveen. Deze is sinds kort gevestigd in het wijkcentrum van Leidschenveen, en een groot succes. Wel zijn wij nog op zoek naar wijkbewoners die in hun vrije tijd een handje willen helpen om de bezoekers een leuke dag te bezorgen.

Bij Haags Ontmoeten kunnen alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnenlopen. Het is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. U kunt er samen iets drinken en/of meedoen aan allerlei activiteiten. Wij zijn momenteel enkel op de donderdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Binnenkort zullen wij ook op de dinsdagmiddag en vrijdagochtend open gaan.

Activiteiten die we zoal samen willen doen zijn: koffiedrinken, praatje maken, blokfluitles, schilderen en tekenen, samen eten, dagjes uit en gezelschapsspellen. Door het succes van Haags Ontmoeten zijn wij op zoek naar wijkbewoners die het leuk vinden om ouderen een leuke dag(deel) te bezorgen. En hun passie voor een hobby willen delen met de oudere deelnemers, als aanvulling op de huidige activiteiten zoals: schilderen, samen bewegen, sjoelen, maaltijden bereiden etc.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Bianca Schneider, 06-10 53 28 43 (ouderencounselant Ypenburg). Zie ook: www.haagsontmoeten.nl

Loper voor het Kerkblad gezocht

Vanaf september 2021 ben ik weer op zoek naar een nieuwe loper voor het Kerkblad. Het gaat om een wijk in Leidschendam Noord met 46 adressen. Ben je 12 jaar of ouder en vind je het leuk om één keer per maand het kerkblad te bezorgen, meldt je dan bij mij aan.

Eef Schotman, (070) 327 20 04
e.schotman@hccnet.nl

Binnengekomen berichten

= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

Het mag weer en het kan weer, de contactbijeenkomst van de PCOB afdeling Leidschendam-Voorburg. Dit is op **dinsdag 14 september 2021** in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam, aanvang 14.00 uur. Spreker is de heer Kees van der Leer over 'Prinses Marianne'. Daarna volgt de uitgestelde Algemene Ledenvergadering. U bent allen van harte welkom.

J. Carton

Theologische vorming voor geïnteresseerden (TVG)

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel.

Heb je nou net als de kamerling uit het Bijbelverhaal in Handelingen 8, en dat was 2000 jaar geleden, dat als je de bijbel leest, je net als hij met vragen zit zoals: wat wordt er nou precies bedoeld? Zou je weleens meer willen weten over de bijbel? Hoe zit die bijbel in elkaar en hoe zit het met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma's ontstaan? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met al die variaties in de liturgieën van de verschillende kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in de cursus



Filippus en de kamerling, Hand. 8

Theologische vorming voor geïnteresseerden (TVG).

De cursus behandelt breed de verschillende aspecten van de theologie zoals wereldgodsdiensten (Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme). Hoe kijken mensen in Afrika, Latijns-Amerika, Ethiopië, India en China vanuit hun eigen tradities aan tegen God en Jezus Christus? Ook het Jodendom en Spiritualiteit zullen je vast inspireren. Vragen rond kerk en samenleving komen ook aan de orde. Maar de meeste aandacht gaat toch uit naar de verhalen in het oude en nieuwe testament.

Misschien schrikt het woord Theologie wel af. Dat is niet nodig: 'Theologie' wil alleen maar zeggen dat we met elkaar onder leiding van deskundige docenten nadenken over godsdienst en de betekenis van het (Christelijk) geloof. Veel cursisten hebben dit ervaren als een verrassende ontdekkingsreis. De traditie is veel gevarieerder dan vaak wordt gedacht. Onder de deelnemers kom je mensen tegen van heel verschillende achtergrond. Dat levert onderling boeiende gesprekken op.

De docenten komen uit Den Haag en omstreken. Iedereen is welkom op de cursus ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding en wel of geen godsdienst of geloof. De cursus duurt drie jaar en wordt in Den Haag in de zalen van de Christus Triumfator kerk gegeven. Elk cursusjaar omvat 29 weken met per bijeenkomst twee lessen van vijf kwartier. Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat. Je kunt kiezen tussen de woensdagavond of de donderdagmiddag. Bij genoeg aanmeldingen begint het nieuwe cursusjaar op 8 en/of 9 sept.

Nieuwsgierig geworden? Mail of bel dan naar de secretaris: Annerie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl, (071) 407 35 66. Of ga naar de website van de TVG Den Haag: www.tvgdenhaag.nl.

Kerkelijke administratie



Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

Vlietwijk: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: markrip1@gmail.com

Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: hgrolle@ziggo.nl

Leidschenvveen: dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

Kindernevendienst Heuvelwijk en Vlietwijk Bijbelse tijdlijn

De zomervakantie is weer voorbij! We hopen dat iedereen uitgerust naar school kan en dat jullie een fijn schooljaar mogen beleven. Bij de kindernevendienst gaan we ook aan de slag. We gaan gewoon verhalen vertellen, met elkaar in gesprek over die verhalen en erover knutselen. Maar... de verhalen van de komende zondagen (eigenlijk tot advent) zijn met elkaar verbonden: ze staan allemaal in de Bijbel.

Ja, duh, we lezen altijd verhalen uit de Bijbel!
Dat klopt, maar wie komt er eerst in de Bijbel: Adam of Noach? Oké, die is makkelijk. Iets moeilijker: Jakob of Ester?

De Bijbel begint bij de schepping, dat weten we, maar wat komt daarna? De komende weken lezen we de verhalen op de volgorde waarin ze in de Bijbel worden verteld. Daarbij gebruiken we Godly Play verhalen en verhalen uit de Prentenbijbel. De platen uit de Prentenbijbel zullen we elke week ophangen, een plaat per verhaal, om zo een Bijbelse tijdlijn te krijgen. Dan kunnen we later ook weer eens terug kijken als we niet meer precies weten wat wanneer kwam. Komen jullie ook naar de kindernevendienst? We hopen jullie allemaal weer snel te zien.
Namens de kindernevendienstleiding

Paulyn Berding

Jongeren Aan Bod **Aanbod voor jongeren**

E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl

Kindernevendienst Vlietwijk

Op zondag 29 augustus hebben wij als kindernevendienst afscheid genomen van Jasmijn van Romburgh. Zij gaat nu naar de middelbare school en dat is het moment dat er een einde komt aan de tijd bij de kindernevendienst. We gaan haar gezelligheid missen!



Op zondag 5 september nemen wij afscheid van Tineke Bregman als kindernevendienstleiding. Vanaf haar vijftiende is zij al leidinggevende binnen de kindernevendienst. Toen haar eigen jongens klein waren heeft ze een korte periode dit vrijwilligerswerk onderbroken. Maar inmiddels is ze weer heel lang binnen Vlietwijk actief geweest. We willen haar ontzettend bedanken voor haar inzet en betrokkenheid. Gelukkig mogen we nog steeds op hoogtijdagen een beroep op haar doen. Fijn!

We zijn blij dat we kunnen melden dat Gonnie Visser-Molenaar Tineke opvolgt als nieuwe leidinggevende binnen de kindernevendienst. Ook is het fijn om te zien dat er weer een nieuwe groep kinderen zowel in de crèche als in de kindernevendienst komt en het is dus ook goed dat er voldoende vrijwilligers zijn om dit mogelijk te maken (alhoewel we zowel bij de crèche als bij de kindernevendienst altijd nog wel iemand kunnen gebruiken ☺). We blijven er voor zorgen dat er iedere zondag kindernevendienst is!

Wilma Bemer

Advertenties

want met afscheid
begint herinnering



UitvaartZorgDiensten

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur



Voor een waardevol
afscheid met zorg en
respect afgestemd op
ieders persoonlijke
wensen.

070-3202040  www.vdhuz.nl



Nazomerfeest

bij de Dorpskerk te Leidschendam

11 SEPTEMBER 2021 VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR

Ook **Open monumentendag** dus in de kerk zijn tevens activiteiten van de "vrienden van de Dorpskerk", zoals het beklimmen van de toren.



BUITEN OP HET PLEIN AAN DE DAMHOUDERSTRAAT EN IN DE BINNENHOF

- Verkoop van **haring en vers gebakken vis**, voor de lekkerbek
- Warme **pannenkoeken** (ook om mee te nemen)
- **Boekenverkoop**, voor de boekenwormen en de snuffelaars
- Fleurige **herfstchrysanten**, leuk voor binnen of buiten.
- Heerlijke **koeken** van bakker van Maanen
- Koffie, thee en limonade
- Shantykoor **Midscheeps** zingt (tussen 13.30 en 15.00 uur)



Maar bovenal heel veel gezelligheid met elkaar.

De grote tent gaat op, dus regen of niet, wat ons betreft gaat het door.



**Vanzelfsprekend houden we ons aan de dan geldende Coronamaatregelen.
De opbrengst is voor de herinrichting van de Dorpskerk.**

