

Het **Kerkblad**

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



32e JAARGANG - No 9, 1 oktober 2021

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen



Van binnen naar buiten



	Dorpskerk Damhouderstraat 2A Aanvang: 10.00 uur	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6 Aanvang: 10.00 uur	De Leidraad Harriët Freezerhof 20 Aanvang: 9.30 uur
Zondag (groen) 3 oktober 2021	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst	Ds. Pieter Terpstra (te Heemstede) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 10 oktober 2021	Mw. Anneke Mooi (te Hoogmade) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Crèche, kindernevendienst	Drs. R. van Schouwen (te Honselersdijk) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 17 oktober 2021	Pastor Luis Kaserer Crèche, kindernevendienst	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindernevendienst	Ds. Adrie Sterrenburg (S) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 24 oktober 2021	Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) Crèche, kindernevendienst	Ds. Annelies Moolenaar (te Lisse) Crèche, kindernevendienst	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 31 oktober 2021		Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst	
Woensdag 3 november 2021		Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Ds. Maarten Hameete Dankdag voor het gewas Aanvang 20.00 uur	

(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken.

Bij de diensten



Aanmelden niet meer noodzakelijk

Het is niet meer noodzakelijk om uzelf aan te melden voor een kerkdienst. Iedereen is dus altijd welkom, en er zal ook niet meer geloot worden. Er is dus geen sprake meer van een maximaal aantal bezoekers.

NB: als u een plek in de kerk wilt hebben waar wél anderhalve meter afstand is tot andere bezoekers, dan is dat mogelijk. Meldt u zich in dat geval **wél** aan via de gebruikelijke mailadressen. Dan kan gezorgd worden voor voldoende plekken waar deze afstand gewaarborgd is.

U kunt de dienst die wordt gestreamd online meemaken via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 'mijnPGL online diensten' (wachtwoord: zie hieronder in 'Colofon'). Meeluisteren en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl.

Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Mirjam Ephraïm, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 5 november en zal gegevens bevatten voor een periode van 5 weken: 6 november t/m 10 december.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 29 oktober om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdriift 49, 6824 GP Arnhem

3 oktober 2021

Ds. Maarten Hameete gaat voor in de **Dorpskerk**.

In de **Kruisheuvelkerk** is ds. Pieter Terpstra uit Heemstede onze voorganger. Ds. Terpstra is een enkele maal eerder in de Kruisheuvelkerk voorgedaan. Vanaf 2009 is hij gemeentepredikant in Heemstede; daarvoor in Naaldwijk. Naast zijn predikantschap is hij verbonden aan 'MomenTaal', een organisatie die bemiddelt bij het zoeken naar een spreker bij ingrijpende levensmomenten zoals huwelijk, geboorte en verlies.

In **De Leidraad** gaat ds. Fulco de Vries Bouwstra voor.

10 oktober 2021

Mw. Anneke Mooi gaat voor in de **Dorpskerk**. In de **Kruisheuvelkerk** gaat ds. Fulco de Vries Bouwstra voor en in **De Leidraad** gaat ds. R. Schouwen uit Honselersdijk voor.

17 oktober 2021

Op deze zondag gaat pastor Luis Kaserer voor in de **Dorpskerk**. Ds. Maarten Hameete gaat voor in de **Kruisheuvelkerk**. Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) gaat voor in **De Leidraad**.

24 oktober 2021

Ds. Adrie Sterrenburg gaat voor in de **Dorpskerk**.

In de **Kruisheuvelkerk** gaat ds. Annelies Moolenaar uit Lisse voor. Ds. Moolenaar is een bekend gezicht in de Kruisheuvelkerk. Al lange tijd komt zij ieder jaar een keer als gastpredikant naar Leidschendam. We zijn blij dat zij deze 'traditie' ook dit jaar weer voortzet.

Ds. Maarten Hameete gaat voor in **De Leidraad**.

Overige diensten



'**SCHOORWIJCK**', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96
Vrijdag 29 oktober, 15.00 uur: dhr. Gert Leurdijk



Van buiten naar binnen denken en vooral ook doen!

De fotowedstrijd in de PG Leidschendam deze zomer heeft als thema van 'van binnen naar buiten' en dat is met de blik op de afgelopen tijd heel begrijpelijk. Maar toch wil ik deze keer aandacht vragen voor de betekenis voor de kerk om van buiten naar binnen te denken en te doen.

Eeuwenlang heeft de kerk vooral van binnen naar buiten gepereerd: de boodschap van het heilig evangelie verkondigen in de wereld. Maar we zijn steeds beter gaan begrijpen dat we even goed aandacht moeten hebben voor wat er gaande is in de wereld om ons heen: armoede, vluchtelingen, klimaatproblemen en eenzaamheid van ouderen. Ook in de omgang met deze vraagstukken kunnen we onze aandacht voor de medemens en Gods schepping tot uitdrukking brengen. De Protestantse kerk roept al jaren op tot een christelijke levensstijl, waarin de zorg voor de aarde en de ander richtinggevend is.

Het komende seizoen staat in de PG Leidschendam het thema duurzaamheid centraal en gaan we op allerlei verschillende manieren aan de slag om onszelf, elkaar en de mensen om ons heen te helpen om echt verschil te maken. We sluiten aan bij het al langer bestaande initiatief Groenekerken (www.groenekerken.nl). Zo kunnen we leren van andere geloofsgemeenschappen die concrete stappen zetten in verduurzaming en zo handen en voeten willen geven aan onze opdracht om recht te doen en zorg te dragen voor Gods schepping. Onze kerkrentmeesters hebben al veel gedaan om zuinig met elektriciteit en gas in onze gebouwen om te gaan en ook onze kosters zijn zich bewust van het belang van eerlijke en duurzame producten. En hoe is dat bij u thuis?

Op het digitale prikbord (<https://padlet.com/Verbonden/Duurzaam>) delen gemeenteleden allerlei praktische tips met elkaar, maar ook via het kerkblad en bijeenkomsten zullen we elkaar de komende winter helpen om nieuwe stappen te zetten.

Hergebruik van bestaande middelen levert een grote bijdrage aan de vermindering van de CO₂ uitstoot. De bibliotheek in de Dorpskerk biedt een goede mogelijkheid om boeken met elkaar te delen en ook de rommelmarkten dragen bij aan het hergebruik van spullen die niet meer worden gebruikt. In Leidschendam en omgeving zijn ook prima kringloopwinkels waar voor weinig geld allerlei producten een tweede leven krijgen. Bent u er al eens geweest? Uitdagender is de reparatie van spullen die kapot zijn. We gaan deze winter onderzoeken of de start van een reparatiecafé tot de mogelijkheden behoort.

Duurzaamheid is ook onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid. Het zijn vooral de armsten die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Zij wonen vaak in kwetsbare gebieden en hebben veel minder mogelijkheden om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De werkgroep ZWO zal bij de keuze van nieuwe projecten ook nadrukkelijk rekening houden met de ondersteuning van mensen in deze moeilijke omstandigheden.

En tenslotte wil ik aandacht vragen voor de klimaat pelgrims-tocht: Gewoon gaan! 30 pelgrims sinds augustus vanuit Polen op weg naar de 26e wereldklimaatconferentie in Glasgow. Van 30 september tot 11 oktober lopen zij door Nederland en er is gelegenheid om een etappe mee te lopen en de petitie te ondertekenen. Meer informatie is te vinden op de website van Groenekerken.

Ik hoop van harte dat alle lezers van het kerkblad de komende winter meedoen met onze inspanningen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de klimaatproblemen. Want niets doen is geen optie meer!

Margreet Meijer

Kerkkalender

voor Leidschendam
en Leidschenveen

Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, oktober 2021

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Vr. 1 oktober, 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Vr. 8 oktober, 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Di. 5 oktober, 20.00 uur	Zin-nig Café	Kruisheuvelkerk	
Di. 12 oktober, 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Wo. 13 oktober, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	p.verhaar@planet.nl
Vr. 15 oktober, 10.00 uur	De Bijbel ter sprake	De Binnenhof	a.c.degroot@hotmail.com
Di. 19 oktober, 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Wo. 20 oktober, 10.00 uur	Vrouw en Geloofochtend	De Haard	p.korving@outlook.com
Do. 21 oktober	Oud papier	Dorpskerk	
Di. 26 oktober, 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Wo. 27 oktober, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	p.verhaar@planet.nl
Do. 28 oktober	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Vr. 29 oktober, 10.00 uur	Koffietijd	Kruisheuvelkerk	
Vr. 29 oktober, 10.00 uur	De Bijbel ter sprake	De Binnenhof	a.c.degroot@hotmail.com
Wekelijks			
Wo. 12.00 uur	Middaggebed	Dorpskerk	
Wo. 12.30 uur	Open Kerk & Buurtbieb	Dorpskerk	
Do. 20.00 uur	Leidschendam's Kerkkoor	Kruisheuvelkerk	

Koffiedrinken in De Leidraad

Op vrijdagmorgen was de afgelopen tijd De Leidraad een soort huiskamer voor de PG Leidschendam. Een plek waar mensen binnen konden komen voor een kopje koffie en een praatje. Over vakantie, politiek, geloof of wat er dan maar ter tafel komt. Geanimeerd, gezellig, en met wederzijds respect gaat het gesprek over tafel. Kom gerust eens kijken! De koffie staat om 10.00 uur klaar. Tot en met 8 oktober zal iedere vrijdagochtend De Leidraad open zijn, daarna stappen we (vanaf 12 oktober)

over op de dinsdagmorgen(!). Zelfde tijd, zelfde plaats. Heeft u geen corona gerelateerde klachten, dan bent u van harte welkom om langs te komen om op veilige afstand van elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Fulco, Annemieke en Maarten

Bridging Gaps

Op 30 en 31 oktober zullen twee buitenlandse studenten te gast zijn in onze gemeente. Fransisco en Clara zijn Indonesische

studenten die op dit moment aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam studeren. In overleg met hen wordt op dit moment een programma samengesteld dat we later in de nieuwsbrief zullen communiceren. Wel zoeken we op dit moment nog plekken waar deze twee studenten in de nacht van 30 op 31 oktober kunnen overnachten. Heeft u plek? Laat het weten via ds.hameete@pgleidschendam.nl.

We kijken uit naar een mooi weekend waarin er kloven worden overbrugd, en mooie ontmoetingen zullen plaatsvinden!

Jan Jaap en Maarten

Komt u ook graven?

Op **5 oktober** is er om **20.00 uur** in de Kruisheuvelkerk een Zinnig-Café. Arjan Louwen neemt ons dan mee naar de late bronstijd en vroege ijzertijd, zeg maar de tijd van de Assyriërs en de Babyloniërs en de tijd van de koningen van Israël. We gaan overigens niet ver op reis, we blijven in de lage landen. Viel er toentertijd hier wel iets te beleven? Op die vraag gaat Arjan ons antwoord geven. Hij zal dat doen op basis van de kennis die hij opdeed bij zijn onderzoek naar de wijze waarop in die tijd de mensen hun doden begroeven. Arjan is op dit gebied uitermate deskundig, u weet wellicht dat hij aan het begin van de zomer in Leiden op dit onderwerp is gepromoveerd tot doctor in de Archeologie. Voor ons zal Arjan een lekenpraatje houden, een praatje in gewone taal. Tegen Omroep West zei Arjan "*Het voelt of ik deze mensen leerde kennen*". Dat gevoel wil Arjan ook op ons overbrengen. Natuurlijk verschillen wij van onze verre voorgangers maar wij hebben ook dingen met hen gemeen. Laat u bij koffie en/of een drankje verrassen door Arjan. Aanmelden is niet nodig.

Jaap Post



'De Bijbel ter sprake' in de komende maanden

De pandemie heeft er helaas voor gezorgd dat sedert vorig voorjaar in onze leesgroep de Bijbel niet meer ter sprake is gekomen. Maar als het coronavirus niet opnieuw roet in het eten gooit, zullen we op **vrijdag 15 oktober** weer starten met onze voorleesochtenden. Dat wordt dan al het elfde jaar. We hebben inmiddels al heel wat uit de Bijbel gelezen. Die blijft altijd boeien. Ton Zoutman doet dit seizoen de aftrap met de Klaagliederen van Jeremia. Dat boek hebben we nog nooit gelezen, dus dat is iets om naar uit te kijken.

We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Er zijn bijbels aanwezig, zodat er kan worden meegelezen. Degene die voorleest zorgt voor een brede uitleg over wat we lezen. Er is ook altijd ruimte voor een gesprek, dat zeker niet altijd over het onderwerp van die ochtend hoeft te gaan.

Zoals bekend beginnen we altijd met een kopje koffie of thee, daarna wordt er voorgelezen en na een korte pauze met koffie of thee wordt het voorlezen hervat.

De voorleesochtenden voor de komende paar maanden zijn gepland op de **vrijdagen 15 en 29 oktober, 12 en 26 november** en, maar dat bekijken we nog, op **10 december**, steeds om 10.00 uur in De Binnenhof bij de Dorpskerk.

Voor wie belangstelling heeft: van harte welkom.

Alfred de Groot, 06-50 20 56 93
a.c.degroot@hotmail.com



Kliederkerk 14 november 2021

Kliederkerk, kliederkerk... wat is dat ook alweer? Het is alweer lang geleden, maar misschien weten jullie het nog: op een andere manier dan anders ontdekken we een Bijbelverhaal, viëren we samen en eten we samen. Met onze handen, met ons hoofd en vooral met elkaar: kinderen, jongeren, ouders, opa's en oma's en andere bekenden: iedereen is welkom!

Op **14 november**, vanaf 16.00 uur, hopen wij samen te komen in de Kruisheuvelkerk. Dus schrijf deze datum vast in de agenda. Het thema is Sint Maarten. Wie was deze man en waarom kennen we deze man van lang geleden nu nog? Hopelijk tot ziens!

Erlijn Logtenberg, Barbara Rijnveld en Erica Haenen

Nazomerfeest Vlietwijk

Zaterdag 11 september was het nazomerfeest bij de Dorpskerk. Jammer genoeg was het minder zomer dan de dagen ervoor, maar gelukkig stonden er twee grote tenten waaronder het goed toeven was. Altijd wel een klusje om de tenten op te zetten ☺. De pannenkoeken werden buiten gebakken. Jong en oud genoot ervan, zowel binnen als buiten. (Broodjes) haring en gebakken vis vonden ook gretig aftrek. Jammer genoeg durfde het Shantykoor Midscheeps het niet aan om te komen spelen en zingen. Chrysanten, boeken en koeken, we hebben er genoeg van kunnen verkopen. In de kerk zelf hadden de Vrienden van de Dorpskerk een mooie tentoonstelling waar ook veel belangstelling voor was.

De opbrengst van het nazomerfeest bedraagt ruim 1200 euro netto. Een mooi bedrag. Iedereen die heeft meegeholpen heel hartelijk bedankt! Op naar de volgende activiteit van de commissie, oliebollen op 11 december!

Alja, Arie, Coert, Liesbeth, Maarten
Rob, Ron, Ronald en Wilma



Heel-PGL-bakt-2021

Ook de tweede editie van Heel-PGL-Bakt was weer een groot succes. Er hebben 34 bakkers en smullers aan deelgenomen, van jong naar oud. De jongste bakker was 12 jaar en de oudste bakster was in de 80. Al met al was dit een mooie bijdrage voor de start van het nieuwe seizoen.

Bijzondere vermelding is er voor Riet Spaas (de moeder van onze koster Shirley) die taarten gebakken heeft voor onze buuren van Hethuis, wat enorm in de smaak viel.

Voor een kleine impressie zie de collage hiernaast.

Nicoline Breunese en Mandy de Pree



Seniorenmiddag 22 september

Wat een gezellige middag was het weer, bij elkaar in De Leidraad. Een mooie presentatie van Gerrit Knaap over Indië/Indonesië. Sommigen die daar ook daadwerkelijk gewoond hebben. Voor mij als jonkie was het weer ophalen van wat ik er op school van mee heb gekregen. Nogmaals onze dank, Gerrit! En om vier uur was er vis, met dank aan de zoon en een vriend van Cor Vrolijk. Binnen een oogwenk stonden er schalen met heerlijke lekkerbek en kibbeling. We hebben weer gesmuld. Voor Cor een emotioneel moment, hij had het aan zijn Annie beloofd het nog één keer te doen. En zo geschiede, mooie verhalen met elkaar gedeeld. Zo voelt het als een hechte gemeenschap.

Dory de Niet



Taartenverkoop voor Godly Play

Na afloop van de dienst op de startzondag zijn er weer heel wat stukjes taart/cake verkocht. Met liefde gebakken door de leiding van de kindernevendienst. De opbrengst was € 226,55. Dit geld kan goed worden gebruikt bij de aanschaf van nieuw Godly Play materiaal. Bakkers en kopers, heel hartelijk bedankt!

Wilma Bemer



Schoenendoosactie 2021

Namens de diaconie graag uw aandacht voor het volgende. Doe jij/Doet u ook weer mee met de Schoenendoosactie?

Leidschenveen, Vlietwijk en Heuvelwijk doen dit jaar weer mee aan de Schoenendoosactie! Ook kinderen in een ander land hebben recht op iets leuks. Zeker in deze moeilijke tijden.

Wat houdt deze actie in? Het is de bedoeling een versierde schoenendoos te vullen met (school)spulletjes. Er mag geen snoep of geld in de doos! U mag gewoon een eigen, leuk versierde, schoenendoos gebruiken; let dan wel op het maximale formaat dat in de folder staat. Vul de schoenendoos in elk geval met vier schriften, drie pennen, gum, puntenslijper, set kleurpotloden, drie potloden, een knuffel(tje), stuk zeep, tandenborstel en tandpasta. Als er nog ruimte over is mag dat met andere spullen worden aangevuld (zie de folder/website voor tips). U kunt nu alvast aan de slag!

Er wordt voor iedere schoenendoos 5 euro gevraagd als bijdrage in de transportkosten. U kunt dit via internet betalen: <https://schoenendoosactie.nl/betalen/>. Alleen als dat echt niet mogelijk is kunt u het geld contant in de envelop bij de schoenendoos doen.

Om het aantal bezoekers/bezoekjes aan de kerken te beperken kunt u de folder over deze actie alleen ophalen bij Nathalie Ros thuis. Of stuur een berichtje en dan zal de folder bij u in de bus bezorgd worden. Laat het even weten via 06-28 19 49 56 of nathalieros@gmail.com. De schoenendozen kunnen uiterlijk vrijdag 19 november ingeleverd worden bij Nathalie thuis, dus niet in de kerk.

Succes met het vullen van de dozen en de enveloppen! Lees goed de folder door. We hopen op een goede opbrengst. Als u vragen heeft over de actie, dan kunt u bellen met 06-28 19 49 56 of de folder online bekijken.

Mocht u geen schoenendoos kunnen of willen vullen, dan kunt u deze actie ook met een donatie ondersteunen door een bedrag over te maken op **NL83 INGB 0000 3342 43** t.n.v. Stichting Global Aid Network Holland o.v.v. 'Gift schoenendoosactie'.

Nathalie Ros

schoenendoosactie.nl

DOE MEE!

GAIN



Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl

Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annetieke Hartman

Predikanten

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

Meeleven

Wij ontvingen bericht dat Henk Ruiters op 3 september is overleden in de leeftijd van 81 jaar. Hij woonde de laatste maanden in een verpleeghuis in Pijnacker. Zo lang als het kon, was Henk betrokken bij de gemeente rondom De Leidraad. Dat ontstond toen zijn (eerder overleden) vrouw Jannie in Leilinde kwam wonen. Samen bezochten ze de kerkdiensten en de seniorenmiddagen. Op de rouwkaart staat 'Hij is verzekerd dat niets hem kan scheiden van de liefde van zijn Schepper en Heer'. Wij denken aan de kinderen en kleinkinderen.

Corrie van den Berg verblijft momenteel in verpleeghuis Houtwijk. Hierna zal ze niet terugkeren naar haar woning aan de Brilduikerstraat, maar gaat ze verhuizen naar Zoetermeer. Een kaartje sturen kan naar: Verpleeghuis Houtwijk, Architect Duikerstraat 19, 2552 ZV Den Haag, Afdeling Topaas, kamer 159.

Annetieke

In memoriam Pieter van der Zwan

Op 26 augustus is op 90-jarige leeftijd Pieter van der Zwan overleden. Meneer van der Zwan was de man van Riet, vader van Dirk en Cor en trotse opa. Met een jeugd rondom de oorlogsjaren was het hard werken om een weg te vinden door het leven. Zijn doorzettingsvermogen, handigheid en liefde worden herinnerd door hen die hem lief waren. Op vrijdag 3 september is in besloten kring afscheid genomen van Pieter van der Zwan. We bidden zijn vrouw Riet, en de verdere familie, veel sterkte toe bij dit verlies.

Ds. Maarten Hameete

In memoriam Gerrit de Jeu

Na een leven vol van ondernemerszin, vrijwilligerswerk en passievolle muziekbeleving is Gerrit de Jeu op dinsdag 7 september in vrede overleden. Na het overlijden van zijn vrouw Gepke, en de groeiende beperkingen viel het leven hem steeds zwaarder. We wensen zijn beide zonen, en hun gezinnen, en allen die Gerrit liefhadden veel sterkte bij dit verlies. We hopen dat de herinnering aan hem hen tot troost mag zijn.

De dankdienst voor het leven van Gerrit was gevuld met muziek die hij prachtig vond. Psalm 62 mocht centraal staan, waarin het gaat over het fundament van Gods trouw. 'Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.' In dat licht mocht er afscheid genomen worden van Gerrit.

Ds. Maarten Hameete

In memoriam Leny Karens

Op zaterdag 18 september is op 89-jarige leeftijd mevrouw Leny Karens overleden. Zij woonde op de Schout van Eijklaan, ook in de laatste periode waarin het leven haar steeds zwaarder viel. Moeilijk, als lichaam en geest niet meer zijn wat ze waren.

Leny Karens heeft in haar werkzame leven altijd met mensen en boeken gewerkt: zij was bibliothecaresse, en heeft dat altijd met verve en enthousiasme gedaan. Naast boeken hield ze van tennis – zelf op de baan, en ook als fanatiek volger van de grote toernooien. Ze deed dit samen met vriendinnen, die op den duur bijna familie voor haar waren. Ook zorgde zij veel, voor haar moeder, en later voor haar zus. Van de buitenkant kon ze heel zakelijk zijn, van binnen was zij liefdevol en zorgzaam. We hebben haar leven herdacht in een dienst op vrijdag 24 september in de aula aan de Rodelaan. In de kerkdienst hebben we gelezen over de Goede Herder, die waakt over zijn kudde, en die ieder schaap even lief is. Na deze dienst werd zij begraven in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats.

Dat haar gedachtenis tot een zegen mag zijn.

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Algemene Kerkenraad



Scriba: dhr. Floris van Hoek

Telefoon: 06-26 57 40 25

E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl

Van de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad PGL heeft verschillende zaken besproken, uiteenlopend qua onderwerpen. Voor een indruk een opsomming van aantal van die zaken: Een gezonde wisseling van ambtsdragers zien we bij de wijkkerkenraden, dat vertaalt zich door naar de AK. De leden van de moderamen van kerkenraden en colleges (Diakenen en Kerkvoogdij) rouleren deels. Enkele acties op het gebied van financiën worden besproken. Het preekrooster voor 2022 wordt gedeeld, samen met de vraag hoe om te gaan met het streamen of de kerkwebradio. De voorbereidingen van de startzondag staan op de agenda. Het nieuwe beleidsplan van de PGL is door de wijkkerkenraden behandeld en door de AK vastgesteld. De jaarlijkse gemeentevening op 3 november wordt georganiseerd, daar komen financiën en beleidsplan ook aan bod. En verder leiden de ontwikkelingen van de COVID-maatregelen tot hernieuwde vormen van samen zijn en het elkaar ontmoeten; de terrassen zijn open, het echte zien en spreken doet ons goed en bovendien smaakt de koffie als vanouds lekker.

In de andere artikelen leest u uitgebreider over een aantal van deze ontwikkelingen. De AK wenst u een fijn en gezond nieuw kerkelijk jaar.

Floris van Hoek, scriba AK

Coronamaatregelen

Op 20 september heeft de Taskforce COVID-19 overlegt over hoe om te gaan met de versoepelingen die door het kabinet zijn aangekondigd. Onderstaande informatie willen zij graag met u delen, zodat duidelijk is wat het beleid van de PGL is omtrent de maatregelen.

Per zaterdag 25 september is er een nieuwe reeks versoepelingen van maatregelen rondom het coronavirus aangekondigd door de Rijksoverheid. De meest in het oog springende aanpassing betreft het vervallen van het advies om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Dit betekent ook voor de PGL een nieuwe situatie. Als PGL zullen we geen gebruik gaan maken van coronatoegangsbewijzen voor onze kerkelijke activiteiten. De COVID-springende heeft de bestaande maatregelen heroverwogen en daarbij een balans gezocht tussen de verschillende onderdelen van kerk-zijn. Daar waar je op het ene punt verder versoepelt, betekent dat in

sommige gevallen dat je dat niet ook op een ander punt kunt doen.

Hieronder staan de nieuwe maatregelen uitgebreid opgesomd. Deze blijven van kracht, totdat de Rijksoverheid een aanpassing in de maatregelen doorvoert. Vooralsnog is het volgende moment daarvoor rond 1 november gepland.

Basisregels blijven bestaan

Om verantwoord verder te kunnen gaan, blijven de basisregels van toepassing:

- We blijven thuis bij klachten. Dit geldt ook bij lichte klachten en ook als we al gevaccineerd zijn.
- We ontsmetten onze handen bij binnenkomst.
- We ventileren onze gebouwen.

Geef elkaar de ruimte

Waar mogelijk houden we nog steeds afstand tot elkaar, en we geven elkaar ook de ruimte. Als iemand behoefte heeft om wél anderhalve meter afstand te houden, dan is daar ruimte voor en respecteren we dat.

Aanmelden niet meer noodzakelijk

Met ingang van zondag 26 september is het niet noodzakelijk om uzelf aan te melden voor een kerkdienst. Iedereen is dus altijd welkom, en er zal ook niet meer geloot worden. Er is dus geen sprake meer van een maximaal aantal bezoekers.

Nota bene: als u een plek in de kerk wilt hebben waar wél anderhalve meter afstand is tot andere bezoekers, dan is dat mogelijk. Meldt u zich in dat geval **wél** aan via de gebruikelijke mailadressen. Dan kan gezorgd worden voor voldoende plekken waar deze afstand gewaarborgd is.

Begeleiding naar zitplekken blijft bestaan

We blijven begeleid worden naar onze zitplek bij binnenkomst, en er wordt nog steeds door een vrijwilliger/ambtsdrager aangegeven wanneer we de kerk weer mogen verlaten.

Garderobes blijven buiten gebruik

Om opstoppingen te voorkomen, en het makkelijker te maken om enige afstand te bewaren, worden de garderobes niet gebruikt. Uw jas neemt u dus nog steeds mee naar uw plaats in de kerk.

Uitbreiding zang

Naast de voorzang die we de afgelopen weken in onze diensten hebben gehad, zal er een tweede lied gezongen gaan worden. Concreet betekent het dat de volgende onderdelen ook door de in de kerk aanwezige gemeenteleden worden gezongen:

- Het lied na de overdenking
- Het slotlied
- Het 'Amen' na de zegen

Ventilatie: deuren blijven te allen tijde open

Omdat we met meer mensen bij elkaar zullen zijn, dicht bij elkaar gaan zitten en meer gaan zingen is goede ventilatie absoluut noodzakelijk. In al onze gebouwen kan dat alleen door het openzetten van deuren. Deze zullen dan ook altijd, ongeacht de weersomstandigheden of tocht, open staan. Alleen zo kunnen we de grotere risico's die we gaan nemen zo veel mogelijk beperken.

Dit kan bij koudere temperaturen ook betekenen dat het noodzakelijk is uw jas tijdens de dienst aan te houden.

Beweging tijdens de dienst

De loopbewegingen proberen we nog steeds te beperken tijdens de dienst. Daarom zullen de kinderen nog steeds voor de kerkdienst al naar de kindernevendienst gaan en zullen we tijdens de dienst nog geen gebruik maken van de kaarsenboom rondom de gebeden.

We voeren twee versoepelingen door:

1. Kinderen mogen voor de zegen bij hun ouders gaan zitten, maar alleen als ze daarvoor niet een hele bank door hoeven te lopen: de ouders gaan dan ook op een hoek van de bank/dichtbij de ingang van de kerkzaal ten opzichte van de kindernevendienst zitten.
2. Er kan weer gebruik gemaakt worden van lectoren. Deze zorgen ook dat zij niet langs anderen hoeven te lopen in een

kerkbank of zoveel mogelijk vooraan gaan zitten.

Koffie na afloop alleen buiten

De komende weken zal er, indien het weer het toelaat, buiten gelegenheid zijn om koffie te drinken. Bij slecht weer is er geen 'nazit' bij de kerk.

Karin Buis, ondersteuning AK

PGL op de kaart bij Stichting Wijdekerk

Onze Protestantse Gemeente Leidschendam staat letterlijk op de kaart bij Stichting Wijdekerk, een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+mensen (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. We sluiten ons als PGL van harte aan bij dit initiatief dat het belang onderstreept dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. In onze visie zijn we immers "een plek waar we het geloof centraal stellen: God als bron van leven, kracht en liefde. Een plek waar alle mensen welkom zijn".



Op de website www.wijdekerk.nl delen LHBT+-mensen en andere betrokkenen persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld hoe ze hun gemeente ervaren. "We willen begrip creëren en een open en respectvol gesprek op gang brengen." Stichting Wijdekerk nodigt kerkelijke gemeenten uit transparant te zijn in hun beleid met betrekking tot LHBT+-mensen en geven kerken de gelegenheid zich op hun website te registreren op de kaart. Zo weten LHBT+-mensen voor ze een kerk bezoeken wat het beleid van die kerk is.

Namens de Algemene Kerkenraad,

Ingrid den Hartog

Vlietwijk



Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2

Telefoon: (070) 320 42 24

Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99

E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84

E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: Harry Hoft, (070) 320 10 90 of har-ryhoft@casema.nl.

Van wijkkerkenraad Vlietwijk

- Omzien naar elkaar

Met de verruiming van de maatregelen voor het kerkbezoek zetten we een grote stap. Zoals u elders in dit kerkblad leest, laten we de 1,5 meter afstand als voorschrift los. Voor sommige mensen zal het nog lastig zijn om er aan te wennen dat we ons niet meer aan die regel hoeven te houden. Weer gewoon naast elkaar zitten kan fijn zijn, maar respecteer elkaar als de ander zich nog veilig voelt met de 1,5 meter afstand. Geef elkaar de ruimte om zo in de kerk te zitten dat het fijn voelt. Daarom staat er boven dit stukje 'Omzien naar elkaar'. In de Dorpskerk is de indeling van de stoelen aangepast aan de nieuwe situatie. Er staan losse stoelen, zodat we nog steeds de mogelijkheid hebben om in een stoel met afstand tot de volgende stoel te zitten. Maar op de langere rijtjes kunnen we ook met z'n tweeën, drieën of vieren naast elkaar zitten. Het kan zijn dat u thuis al regelmatig samen met anderen bij elkaar komt en ook in de kerk gezellig bij elkaar wilt zitten. Het is weer een stap vooruit.

- Koffie drinken

Als het droog is, is er na de kerkdienst koffie drinken op het Kerkplein. En dan merken we ook hoe fijn het is om elkaar na de dienst weer te spreken.

- Autorijdienst

We zijn blij dat er inmiddels weer een aantal chauffeurs gevonden is om op zondag te rijden voor de autorijdienst. Harry Hoft heeft een rooster gemaakt, zodat er iedere zondag weer gereden kan worden. Als u op zondag graag naar de kerk gebracht wilt worden kunt u hem benaderen.

Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba

Heuvelwijk



Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6

Telefoon: (070) 327 44 61

Koster: dhr. Ebo Roek

E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: dhr. Gert van Ingen

Telefoon: (070) 369 43 03

E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04.

Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk

Op 9 september vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk. Eindelijk konden we hiervoor weer fysiek bij elkaar komen, in De Haard bij de Petrus en Pauluskerk waar de zaal groot genoeg was om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Hieronder wat er onder andere aan de orde is geweest.

- **Nieuwe ambtsdragers:** Henk-Martijn Breunese, Annelies van Markwijk, Anja Oosterheert en Rob Taag werden speciaal welkom geheten bij de vergadering. Ze zullen tijdens de dienst op 26 september (Startzondag) als ambtsdragers worden bevestigd. We zijn blij met deze nieuwe aanwas!

- **Afscheidnemende ambtsdragers:** Een aantal wijkkerkenraadssleden zal na jaren stoppen als ambtsdrager: Arie van der Giessen, Janny Hagesteijn, Doortje Kloos, Toon van Velzen en Aag Waasdorp. Tijdens de Startzondag zijn ze in het zonnetje gezet maar vooral ook op 7 oktober tijdens de wijkkerkenraadsvergadering worden ze bedankt voor hun inzet. Een afscheid als ambtsdrager maar gelukkig niet van de PG Leidschendam. Ook via het kerkblad willen we onderstrepen hoe fijn het was om te kunnen rekenen op hun betrokkenheid en jarenlange inzet in de PG Leidschendam!

- **WZH Prinsenhof:** Gerard Kranenburg en Henny Flokstra deden verslag van het afschaf van de kerkdiensten in WZH Prinsenhof. Ondanks een eerdere toezegging is door de locatiemanager besloten dat na coronatijd de kerkdiensten niet weer opgestart zullen worden. Een beslissing die betrokkenen rauw op het dak viel. Met ingang van 4 oktober worden er huiskamervieringen georganiseerd. Wellicht kunnen ter gelegenheid van kerkelijke hoogtijdagen diensten worden gehouden. Er zal een moment worden georganiseerd in de Kruisheuvelkerk waarop alle vrijwilligers en begeleiders deze langlopende, gewaardeerde periode van kerkdiensten in de Prinsenhof kunnen afsluiten. Gerard blijft als ambtsdrager in functie maar Henny stopt. Wellicht dat er nog wat vrijwilligers hun werk willen voortzetten bij de huiskamervieringen. Gerard en Henny werden beiden hartelijk bedankt voor hun inzet sinds vele jaren!

- **Voedselbank:** Vanaf 29 september is ook de Kruisheuvelkerk uitgiftepunt van de Voedselbank. Er wordt gezocht naar vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten.

- **Bezinning:** Als bezinning werd in drie groepjes gediscussieerd over drie vragen, geformuleerd naar aanleiding van het beleidsplan van de AK: (1) Investeren in nieuwe vormen van kerk-zijn: hoe kunnen we kerk zijn op een manier die recht doet aan de verschillende verlangens binnen en buiten de PGL? (2) Kerk & maatschappij: we willen graag een kerk zijn met de wortels in de buurt; hoe zouden we dit kunnen doen groeien? (3) Organisatie binnen de PGL: hoe kunnen wij als wijk een rol spelen in het stimuleren van verdere

samenwerking tussen de drie wijken? De levendige discussies leverden mooie ideeën op die we tijdens de volgende vergadering van 7 oktober in zo concreet mogelijke plannen willen omzetten.

Ingrid den Hartog, voorzitter

Evenementen Kennedyplein 2021

Op het President Kennedyplein staan inmiddels weer evenementen zoals vlooiemarkten in de planning. Het is dan niet mogelijk om fietsend het plein over te steken of de auto op het plein te parkeren. De Kruisheuvelkerk is dan het beste te bereiken vanaf de Heuvelweg (in plaats van de Noordsingel). Een vergunning betekent niet altijd dat het evenement ook daadwerkelijk plaatsvindt.

De volgende evenementen zijn momenteel op het President Kennedyplein gepland tot eind 2021.

zondag 17 oktober 2021 Vlooiemarkt

zondag 21 november 2021 Vlooiemarkt

zondag 12 december 2021 Vlooiemarkt

Ingrid den Hartog

Koffiedrinken na de dienst

Op 5 september was het weer mogelijk om na de dienst koffie te drinken (met appeltaart).

Hans Hoogenkamp



Leidschenveen



Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: momenteel vacant

Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)

E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl

Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag

Autorijdienst

Vacant

Van de wijkkerkenraad Leidschenveen

Vanuit de wijkkerkenraad Leidschenveen wil ik iedereen uitnodigen om naar De Leidraad te komen. De diensten zijn wekelijks en starten om **9.30 uur op zondag**. U hoeft zich niet meer op te geven, alleen als u op 1,5 meter van elkaar wilt zitten, willen we vragen zich op te geven, zodat we met stoelen klaarzetten daar rekening mee kunnen houden.

We hebben in Leidschenveen afscheid genomen van een aantal ambtsdragers en hebben daar in de dienst ook aandacht aan besteed. We hebben ook twee nieuwe ambtsdragers, Jeroen en Claudia, mogen bevestigen en met elkaar hebben we er zin in als wijkkerkenraad Leidschenveen. We kunnen ondanks dat we nieuwe ambtsdragers hebben altijd meer nieuwe ambtsdragers gebruiken. En heel specifiek zijn we op zoek naar een scriba. Mocht u nou meer willen weten, mail dan naar scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl of zoek contact met een van de ambtsdragers.

Terwijl ik dit schrijf heb ik nog meer leuk nieuws: Ruud Uithol is de wijkkerkenraad komen ondersteunen als notulist van de vergaderingen en we zijn zeer blij dat hij dit wil doen. In november heeft de wijkkerkenraad een dag gepland om te gaan kijken wat en hoe we de kerk in Leidschenveen verder vorm kunnen geven. Waarbij de gemeenteleden zeker daarna betrokken zullen worden. We willen de dag gebruiken om de plannen vanuit de enquête, die door corona gestagneerd waren, verder vorm te geven. Namens de wijkkerkenraad,

Rene Bron

College van Kerkrentmeesters



Scriba: dhr. Rob Taag

Telefoon: 06-18 27 46 66

E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl

IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam

IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

Neem nu digitaal deel aan de Actie Kerkbalans

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans voor 2022 zijn begonnen. Ook dit jaar is de voorbereiding complex, omdat niemand weet hoe de situatie rondom COVID-19 zich de komende maanden zal ontwikkelen.

In deze tijd hebben we echter gezien dat steeds meer zaken digitaal gebeuren. We willen u vragen om, als dat mogelijk is, vanaf volgend jaar ook aan de Actie Kerkbalans op een digitale manier deel te nemen. U krijgt dan begin januari een toezeggingsformulier per mail, in plaats van op papier. Zo kunnen we uw toezegging makkelijker verwerken en is het niet meer noodzakelijk om een vrijwilliger het formulier bij u op te laten halen.

U kunt digitaal deelnemen door uw naam en adres te mailen naar kerkbalans@pgleidschendam.nl. Doe dit bij voorkeur voor 1 november, zodat er voldoende tijd is om uw gegevens te verwerken. Ook bij vragen kunt u naar dit e-mailadres mailen. Alvast hartelijk dank!

Mark Rip, voorzitter

College van Diakenen



Secretaris: vacature

E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Collectebestemmingen

De startzondag is geweest waar we met elkaar de start van het nieuwe seizoen hebben beleefd. We hebben elkaar weer mogen ontmoeten en rustig aan zullen we elkaar steeds meer kunnen ontmoeten na een lange tijd waarin we elkaar gemist hebben.

Ondanks dat we elkaar weer zien is het nog steeds goed om naar elkaar om te zien en aandacht voor de ander te hebben. Dit kan in een gesprek, maar ook diaconaal door geldelijke ondersteuning. Als diaconie willen we er zijn voor de ander en de ander ondersteunen daar waar nodig is. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig, daarom collecteren we wekelijks voor diverse doelen.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag de onderstaande wekelijkse collectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieronder staat hoe het werkt.

Collecten-app - digitaal collecteren

Als thuis-kijker en -luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw smartphone kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u

downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust.

Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

Zondag 3 oktober – Protestantse Kerk – Israël-zondag Collecte Kerk en Israël; Leren door ontmoeting en dialoog

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

Zondag 10 oktober - Jong Protestant Geloofsopvoeding: door ouders en kerk samen

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

Zondag 17 oktober - ZWO project 2021-2022 Hospice Gentlecare

Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voorheen 'Colesberg' die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. U kunt ook een gift storten op de rekening van de diaconie onder vermelding van: Zorgcentrum Gentlecare.

Zondag 24 oktober – Diaconie Digitaal kerk (kerkdienst gemist)

De diaconie maakt jaarlijks kosten voor de exploitatie van het beschikbaar stellen van de diensten aan mensen die thuis kijken en luisteren. Gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid zijn om de dienst in 'hun' kerk bij te wonen kunnen via de digitale mogelijkheden die dienst thuis beluisteren en daardoor verbonden blijven met hun kerk. Met uw bijdrage blijven wij dankzij de digitale dienst samen één gemeente.

Zondag 31 oktober - Hospice Gentlecare Zie de collectebestemming op 17 oktober.

René Bron

Secretaris: mw. Dory de Niet
Telefoon: (070) 367 70 43
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

Beste gemeenteleden,

De ZWO-commissie gaat binnenkort weer van start met vergaderen. Momenteel heb ik geen mededelingen. Zoals u weet gaat ons tweejarig project voor de hospice Gentlecare in 2022 nog een jaar door. Daar vindt u informatie over elders in dit blad. Ik wil graag een verhaal delen van Kerk in Actie. Vele jaren hebben wij ons al ingezet voor Syrië met collectes zoals in 2017 bijvoorbeeld, toen was het nog geen vrede. Nu is er weer hoop!

'Als de kerk er weer is, kunnen we ons leven weer oppakken'

Milad Simo (61) is diaken in de Presbyteriaanse Kerk in Aleppo. De oorlog tekende zijn leven. De kerk waar hij zo graag kwam om te bidden en anderen te helpen, werd volledig verwoest. Nu het geweld is gestopt, is de heropbouw begonnen. En dat biedt hoop op een betere toekomst. "Ik woon in de wijk Al Serian. Voor de oorlog was het er veilig en vredig. Maar de oorlog veranderde alles. Onze buurt lag in de frontlinie, gewapende groepen waren overal. Onze wijk werd geraakt door mortieren. De bevolking was voortdurend in paniek, het leven werd erg moeilijk. Voortdurend was er die doodsangst. We waren bang dat een van de raketten het gebouw waar we woonden zou raken, en dat we levend zouden worden begraven onder het puin.

Blijven bidden

Voor de oorlog hadden we een levendige kerkelijke gemeente met veel jeugdactiviteiten. We kwamen elke zondag naar onze kerk om te bidden. Tijdens de crisis werden we gedwongen te vertrekken naar het Al Azizieh-gebied. Daar konden we in een heel klein appartement bij elkaar komen om te bidden. Omdat er geen elektriciteit was, baden we net als vroeger bij kaarslicht. Niets, maar dan ook niets weerhield ons ervan om te blijven bidden. Oudere gemeenteleden konden met veel moeite het kleine appartement op de vijfde verdieping van een flatgebouw bereiken. Veel gemeenteleden verloren in de oorlog hun huis, werk en zelfs kinderen. De zoon van een van de families werd ontvoerd en ze moesten al hun bezittingen verkopen om hem weer terug te krijgen. De oorlog had een enorme weerslag op het psychische welzijn van veel gemeenteleden.

Zo dierbaar

Er was niets van ons kerkgebouw over toen gewapende groepen een bom lieten ontploffen. Ons kerkgebouw is ons zo dierbaar. Hier liggen onze herinneringen. Ondanks alle moeilijkheden, zijn we vastbesloten om op deze plaats God te blijven dienen en aanbidden. Het herstel van onze kerk biedt hoop, want dan kunnen we ons leven hier in Aleppo weer oppakken. Toen we begonnen met de wederopbouw, hebben de lokale autoriteiten ons gelukkig snel een bouwvergunning verleend. Tijdens de oorlog ondersteunde de kerk veel gemeenteleden in nood, maar eigenlijk werd aan de hele samenleving in Aleppo hulp geboden. Als diaconie deelden we voedselpakketten en water uit aan de noodlijdende bevolking. Ook gaven we onderwijs aan kinderen die niet naar school konden. Toen de watervoorziening werd afgesloten, deelden we dagelijks 16.000 liter water uit aan arme gezinnen. Als we weer als kerk kunnen functioneren, willen we die hulp ook blijven bieden.

Samen Christus' gemeente

Ondanks alle moeilijkheden willen we onze hoop nooit verliezen. Door Zijn lijden en sterven gaf Jezus ons uitzicht op nieuw leven. Wij zijn dankbaar dat onze broeders en zusters in Nederland ons steunen in de heropbouw van onze kerk. Samen zijn we Christus' wereldwijde gemeente."

Herstelfonds Kerk in Actie

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat

perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

Uw inzet en financiële steun is van groot belang voor de kerken in Syrië. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Kerken Syrië' of doneer online. Hartelijk dank!

Dory de Niet, secretaris

Gentlecare



Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan
Telefoon: 06-22 64 45 66
E-mail: krijn.jongejan@outlook.com
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Lieve vrienden in Leidschendam,

Alweer een maand voorbij. We hopen dat jullie allemaal in orde zijn en dat de coronapandemie bij jullie onder controle is. Uit Zuid-Afrika is geen goed nieuws te melden. Het gaat hier steeds verder bergafwaarts met o.a. plunderingen die plaatsvonden. Zo triest dat dit is gebeurd. Je kunt je niet voorstellen dat je 's ochtends de straat op gaat om naar je werk te gaan en de winkel of het kantoor waar je naartoe wilt gaan is geplunderd. Dus wat doe je dan?

Dit alles heeft in het hele land erin geresulteerd dat alles van kwaad tot erger is gegaan. De kosten van levensonderhoud zijn erg hoog geworden en de beschikbaarheid van elektriciteit is bij ons een groot probleem. Maar toch zijn we erg hoopvol omdat we elke dag 31 patiënten hebben die elke dag in onze ogen kijken met hoop en liefde en dat houdt ons op de been. Zij kunnen nergens heen en buiten ons is er niemand die voor hen kan zorgen. Wij zijn zo gezegend dat wij geen Covid-besmettingen hebben bij Gentlecare. We proberen onze patiënten allemaal te laten vaccineren, maar het is erg moeilijk. Tot nu toe zijn slechts twaalf van onze oudere patiënten gevaccineerd. Er is een paar dames uit De Aar geweest die kniedekens hebben gehaakt voor onze patiënten. Dat was zo'n kleurrijke zegen waar ze allemaal zo blij mee waren. Ze genoten van deze warme zegeningen. We delen enkele foto's met jullie.



We sturen jullie allemaal veel liefde en zegeningen en we bidden dat jullie allemaal nog een heerlijke nazomer hebben. Bij ons was de winter erg koud en erg droog! We danken u vanuit de kern van ons hart voor al uw vriendelijke en gulle harten voor ons zorgcentrum. Zonder al uw zorg zouden we nooit hebben kunnen doen wat we nu kunnen doen...

HEEL ERG BEDANKT. Tot volgende maand, blijf veilig en moge jullie allemaal bedekt zijn met Gods bescherming en liefde!

Namens alle medewerk(st)ers van Gentlecare,

Ivonne



Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

De eerste Vrouw en Geloof ochtend was gepland op woensdag 15 september en het was een succes. De hoop is dat er nu weer een heel seizoen volgt op alle derde woensdagen van de maand, steeds in een andere kerk in Leidschendam, Voorburg of Leidschenveen. Het thema voor dit seizoen is *Geloven zonder kerk*. De eerstvolgende ochtend staat gepland op **woensdag 20 oktober van 10.00 tot 12.00 uur** in De Haard (achter de Petrus en Pauluskerk), Molenpad 2a in Leidschendam. De inleidster is dan Bep van Sloten. Fijn om hiervoor weer uitnodigingen de deur uit te kunnen sturen en plannen te maken voor de rest van het jaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Aanmelden kan tot en met 10 oktober. Na aanmelding ontvangen degenen die kunnen komen een bevestigingsbrief.

Plony Korving, 06 10 29 27 26
p.korving@outlook.com

Vraag en Aanbod



Loper voor het Kerkblad gezocht

Vanaf september 2021 ben ik weer op zoek naar een nieuwe looper voor het Kerkblad. Het gaat om een wijk in Leidschendam Noord met 46 adressen. Ben je 12 jaar of ouder en vind je het leuk om één keer per maand het kerkblad te bezorgen, meldt je dan bij mij aan.

Eef Schotman, (070) 327 20 04
e.schotman@hccnet.nl

Binnengekomen berichten



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

Requiem van Mozart, Oude Kerk Voorburg

Twee prachtige kamerkoren – Voix Jolies en Quod Libet – komen samen om een van de mooiste muziekwerken uit te voeren: het Requiem van Mozart.

Wanneer: Zaterdag 30 oktober 2021, 20.15 uur
 Waar: Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg
 Dirigent: Johannes Gierl
 Met: Barokorkest
 Solisten: Heleen Bongenaar, Sophia Patsi, Gabe Clarke en Patrick Pranger
 Inleiding: Nelleke Noordervliet
 Toegang: (op vertoon vaccinatiebewijs/test) € 25
 Kaarten: Te koop via www.voixjolies.nl of www.kamerkoor-quodlibet.nl

Graag tot ziens op **30 oktober!**

Kamerkoren Quod Libet en Voix Jolies

Musical 'Vis-a-Vis' gaat weer van start!

Na een lange 'corona-stilte' en drie maal(!) uitstel, gaat de musical 'Vis-a-Vis', van de musicalgroep uit de Nieuwe Kerk in Rijswijk weer van start! We zijn allemaal super blij dat de beperkende periode achter ons ligt en we elkaar, na lange tijd, weer kunnen zien en spreken.

Op **donderdag 7 oktober** gaan de repetities van start. De uitvoeringen staan gepland voor **11, 12 en 13 maart 2022**.

Het is fijn te weten dat de groep hecht genoeg is om nu met elkaar de draad weer op te pakken. Toch heeft een aantal deelnemers inmiddels andere bezigheden en is afgehaakt. Vandaar opnieuw een oproep:

Vindt u/je het leuk om te spelen of te zingen, je bent van harte welkom! We kunnen echter nog steeds ook andere enthousiaste mensen gebruiken; dus kunt u/je een instrument bespelen, kunt u goed coördineren, heeft u financieel inzicht of helpt u juist graag met de PR, grime of catering: u/je (of enthousiaste familieleden, vrienden, burens of collega's) bent allen van harte welkom! U kunt zich opgeven op: musicalproject@gmail.com, maar ook binnenlopen op onze eerste repetitieavond;

donderdag 7 oktober, 20.00 uur, zaal 4 in de Nieuwe Kerk aan de Steenvoordelaan 364 te Rijswijk. Ook zijn wij te volgen op Facebook.

Graag tot horens of ziens.

Kerkelijke administratie



Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

Vlietwijk: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: markrip1@gmail.com

Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: hgrolle@ziggo.nl

Leidschenveen: dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

Advertenties

want met afscheid begint herinnering



Helm & Schols
uitvaartzorg

UitvaartZorgDiensten
 Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
 - 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
 Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg
 - 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor
 Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
 - open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur



Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlijke wensen.

070-3202040 www.vdhuz.nl

Jongeren Aan Bod Aanbod voor jongeren

E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl

Kindernevendienst Heuvelwijk en Vlietwijk Bijbelse tijdlijn

Komen jullie weer gezellig naar de kindernevendienst? In de Kruisheuvelkerk en in de Dorpskerk zijn we bezig met de Bijbelse tijdlijn. We hebben de Schepping, de Ark van Noach en de Toren van Babel al op de juiste plek gezet. Komende zondag horen we het verhaal van een man die met zijn voeten de vele zandkorrels van de woestijn voelt en naar de sterren kijkt. We weten jullie al wie het is?

We hopen jullie weer in de kindernevendienst te zien!
Namens de kindernevendienstleiding,

Paulyn



Van binnen naar buiten



Wat je echt ziet is niet wat je denkt dat je ziet. Op de foto staat Jeffrey in de Pieterskerk in Utrecht. Tenminste, dat denk je te zien. Pas als je de foto goed bestudeert zie je dat Jef buiten de kerk staat en de foto graaf naar binnen kijkt. Jef staat namelijk voor het schilderij De Pieterskerk in Utrecht van schilder Henk Helmantel. Dit levensgrote schilderij werd tentoongesteld in het Drents Museum in Assen. Helmantel staat bekend om zijn realistische schilderijen en dat zie je ook in dit schilderij terug. Het lijkt net alsof Jeffrey echt in de kerk aanwezig is.

Nathalie, Gert en Jeffrey Ros



Eindelijk weer naar buiten. Door het raam op een niet al te veilig plateau. Lekker boven het water, vrijheid. Genieten.

Trees de Groot



Het was even passen en meten toen we op onze tocht door het oosten van Amerika over een 'covered bridge' reden, maar de camper kwam er aan de andere kant gelukkig weer heelhuids naar buiten.

Ruud Uithol en Tineke Domburg