

# Het **Kerkblad**

Protestantse Gemeente  
te Leidschendam



32e JAARGANG - No 10, 5 november 2021

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen



**Koester de namen  
die wij hier gedenken  
dat zij geborgen zijn  
in uw genade,  
dat zij gekend zijn  
bij U en bij ons.**

**Liedboek 199**



	<b>Dorpskerk</b> Damhouderstraat 2A <b>Aanvang: 10.00 uur</b>		<b>Kruisheuvelkerk</b> Burg. Roeringlaan 6 <b>Aanvang: 10.00 uur</b>		<b>De Leidraad</b> Harriët Freezerhof 20 <b>Aanvang: 9.30 uur</b>
<b>Zondag (groen)</b> <b>7 november 2021</b>	Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Crèche, kindernevendienst		Ds. Olivier Elseman (te Den Haag) Crèche, kindernevendienst		Ds. Maarten Hameete Crèche, kindernevendienst
<b>Zondag (groen)</b> <b>14 november 2021</b>	Ds. Klaas Wigboldus (te Den Haag) Crèche, kindernevendienst		Ds. Maarten Hameete Kliederkerk <b>Aanvang 16.00 uur</b>		Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Crèche, kindernevendienst
<b>Zondag Voleinding (wit)</b> <b>21 november 2021</b>	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst		Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst		Ds. Jan van Westenbrugge (te Hoek van Holland) Crèche, kindernevendienst
<b>Zondag (paars)</b> <b>28 november 2021</b>	Dhr. J.G. Bijl (S) Crèche, kindernevendienst <b>Aanvang 16.00 uur</b>		Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst		Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst
<b>Zondag (paars)</b> <b>5 december 2021</b>	Mw. Jannozen Moggré (S) Crèche, kindernevendienst		Ds. Rob van Essen (te Delft) Crèche, kindernevendienst		Dhr. Ies de Jong (te Delft) Crèche, kindernevendienst

(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken.

## Bij de diensten



### Aanmelden niet meer noodzakelijk

Het is niet meer noodzakelijk om uzelf aan te melden voor een kerkdienst. Iedereen is dus welkom, en er wordt niet meer geloot. Er is dus geen sprake meer van een maximaal aantal bezoekers. Als u een plek in de kerk wilt hebben waar wél anderhalve meter afstand is tot andere bezoekers, dan is dat mogelijk. Meldt u zich in dat geval wél aan via de gebruikelijke mailadressen. Dan kan gezorgd worden voor voldoende plekken waar deze afstand gewaarborgd is. Indien gewijzigd beleid nodig is n.a.v. nieuwe coronamaatregelen, communiceren we dit via de website en nieuwsbrief.

U kunt de dienst die wordt gestreamd online meemaken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via [www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl) onder het kopje 'mijnPGL online diensten' (wachtwoord: zie hieronder in 'Colofon'). Mee- en terugluisteren kan ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

### Colofon

**Het Kerkblad**, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

**Informatie over deze kerkgemeente:** Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

**Website:** [www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl)

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

**Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:**

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: [e.schotman@hccnet.nl](mailto:e.schotman@hccnet.nl)

**Redactiecommissie:** Ingrid den Hartog, Mirjam Ephraïm, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

### Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: [kerkblad@pgleidschendam.nl](mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl)

### Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 10 december en zal gegevens bevatten voor een periode van 5 weken: 11 december t/m 14 januari 2022.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 3 december om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

**Druk:** Editoo B.V., Schaapsdriift 49, 6824 GP Arnhem

### 7 november 2021

Ds. Fulco de Vries Bouwstra gaat voor in de **Dorpskerk**. In de **Kruisheuvelkerk** is ds. Olivier Elseman, emeritus predikant uit Den Haag onze voorganger. Ds. Elseman is jaarlijks een van onze gastpredikanten en hij wordt door velen gewaardeerd. Een aantal gemeenteleden kent hem als voormalig wijkpredikant van de Haagse Bergkerk aan de Daal en Bergselaan. In **De Leidraad** gaat ds. Maarten Hameete voor.

### 14 november 2021

Ds. K. Wigboldus uit Voorburg gaat voor in de **Dorpskerk**. In de **Kruisheuvelkerk** is er om **16.00 uur** Kliederkerk (meer informatie verderop in dit kerkblad).

In **De Leidraad** is ds. Fulco de Vries Bouwstra om 9.30 uur de voorganger.

### 21 november 2021

Zondag Voleinding, ds. Maarten Hameete gaat voor in de **Dorpskerk**.

In **Kruisheuvelkerk** is ds. Fulco de Vries Bouwstra voorganger. In **De Leidraad** gaat ds. Jan van Westenbrugge voor.

### 28 november 2021

Om 16.00 uur, de *Preek van de Leek* in de **Dorpskerk**. Burge-meester Jules Bijl is dan de voorganger.

Om 10.00 uur gaat in de **Kruisheuvelkerk** ds. Maarten Hameete voor, om 9.30 uur ds. Fulco de Vries Bouwstra in **De Leidraad**.

### 5 december 2021

Op zondag 5 december gaat mw. Jannozen Moggré uit Den Haag voor in de **Dorpskerk**.

Op deze Tweede Adventszondag gaat ds. Rob van Essen, emeritus predikant uit Delft voor in de **Kruisheuvelkerk**. Een nadere introductie is eigenlijk overbodig; al jaren is hij een vaste gastvoorganger in de **Kruisheuvelkerk**. Ds. Van Essen was predikant in Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

In **De Leidraad** gaat dhr. Ies de Jong voor.

## Overige diensten



'**SCHOORWIJCK**', woon- en zorgcentrum, Zaagmolenstr. 96  
Vrijdag 26 november, 15.00 uur: mw. Marianne Pompert

# Ter overweging



## Ik hef mijn ogen op naar de bergen...

Afgelopen herfstvakantie zijn wij met ons gezin in Griekenland geweest (een uitgestelde vakantie vanwege... u weet wel...) Een prachtig land, met heel mooie mensen. Vriendelijke mensen, die de afgelopen tijd ook heel veel hebben meegemaakt. Dat was heel duidelijk te zien en te merken in Athene. Mensen waren heel blij met toeristen, met mensen uit het buitenland, met mensen die geld kwamen uitgeven in het land waar zij zo trots op zijn. En wij, als toeristen, waren blij dat we er waren. Bij een wandeling door een oud gedeelte van Athene, de Plaka, kwamen de consequenties van twee crises op rij wel hard bij ons binnen: veel leegstand, verval, verpaupering. Triest om te zien. Tegelijkertijd ook weer hoopvol om te midden van alle leegstand nieuwe initiatieven, nieuwe bloei te zien. Bijzondere plek, bijzonder om daar te zijn.

Na Athene hebben we rondgereden om oude plaatsen te bezoeken. Restanten van tempels, oude heiligdommen, plekken waar mensen samenkwamen voor ontmoeting en beleving van hun geloof.

En op een van die plekken, bij de heiligdommen in Delphi, kwam een bekende psalm bij mij naar boven. Te midden van de oude tempel van Apollo, de plek van het orakel, en alle omliggende ruïnes, werd ik stil. Ik keek op naar de omgeving, en voelde mij omringd door de bergen. Aan de ene kant hoge toppen, aan de andere kant een vallei vol olijfbomen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? En het antwoord dat de psalmist schrijft volgt ook voor mij haast automatisch: mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat gaf mij rust – naast alle andere gevoelens die de reis naar Griekenland bij mij opriep. Bijzonder om mee te maken, en ook om dit te kunnen delen met de mensen die mij het liefst zijn.

We hebben nog veel meer gezien, beleefd, ervaren. Prachtige natuur – van voor onze voeten lopende landschildpadden tot een octopus en een zeepaardje, gastvrije mensen, indrukwekkende cultuur. Maar dat beeld van die bergen bij dat eeuwenoude heiligdom – het zal mij bijblijven als illustratie van die ook door mij geliefde psalm. Want hoe hoopvol is dat? Te midden van bergen je hoop richten op de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het gaf mij zeker op dat moment een heel blij gevoel.

Fulco de Vries Bouwstra



## Kerkkalender

voor Leidschendam  
en Leidschenveen

### Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, november 2021

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Di. 9 november, 20.00 uur	Zin-nig Café met dr. Piet Schelling	Kruisheuvelkerk	<a href="mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl">pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl</a>
Wo. 10 november, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	<a href="mailto:p.verhaar@planet.nl">p.verhaar@planet.nl</a>
Do. 11 november, 10.00 uur	Ontmoetingsochtend Prinsenhof	Kruisheuvelkerk	<a href="mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl">pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl</a>
Vr. 12 november, 10.00 uur	De Bijbel ter sprake	De Binnenhof	<a href="mailto:a.c.degroot@hotmail.com">a.c.degroot@hotmail.com</a>
Wo. 17 november, 10.00 uur	Vrouw en Geloofsgroep	Voorhof, Oude Kerk Vb.	<a href="mailto:p.korving@outlook.com">p.korving@outlook.com</a>
Wo. 17 november, 10.00 uur	Ontmoetingsochtend Vlietwijk	De Binnenhof	<a href="mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl">pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl</a>
Do. 18 november	Oud papier	Dorpskerk	
Wo. 24 november, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	<a href="mailto:p.verhaar@planet.nl">p.verhaar@planet.nl</a>
Do. 25 november	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Vr. 26 november, 10.00 uur	De Bijbel ter sprake	De Binnenhof	<a href="mailto:a.c.degroot@hotmail.com">a.c.degroot@hotmail.com</a>
<b>Wekelijks</b>			
Di. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Di. 19.45 uur	Christelijke meditatiegroep	Kruisheuvelkerk	
Wo. 12.00 uur	Middaggebed	Dorpskerk	
Wo. 12.30 uur	Open Kerk & Buurtbied	Dorpskerk	
Do. 20.00 uur	Leidschendam's Kerkkoor	Kruisheuvelkerk	
Vr. 10.00 uur	Koffietijd	Kruisheuvelkerk	

### Koffiedrinken in De Leidraad

Elke dinsdagmorgen is het vanaf 10.00 uur koffiedrinken in De Leidraad. Terwijl de dampende bakjes koffie op tafel staan worden de wetenswaardigheden van de week gedeeld, herinneringen opgehaald en wat er dan ook maar ter tafel komt (en dat is een hoop).

Met een geldige QR-code bent u van harte welkom om langs te komen om op veilige afstand van elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Fulco, Annemieke en Maarten

### Koffiedrinken bij de koster

Op vrijdagochtend staat vanaf 10.00 uur de koffie bij koster Ebo weer klaar. De deuren staan open, en we hopen jullie weer te treffen aan tafels van de Kruisheuvelkerk.

Met een geldige QR-code bent u van harte welkom om langs te komen om op veilige afstand van elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Ebo, Fulco, Annemieke en Maarten

### Christelijke meditatiegroep

We starten op de dinsdagavond altijd met thee/koffie en een praatje rond 19.45 uur. Om 20.00 uur beginnen we met een meditatief muziekstukje, daarna volgt het lezen van een inspirerende tekst, waarna wij 20 minuten stil zijn en ons naar binnen richten. Tenslotte is er nog een bemoedigend gedicht of verhaaltje. We zitten op een stoel, vooralsnog een kleine groep. Het is een moment van ontspanning en bezinning. Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom in de ruimte naast de keuken in de Kruisheuvelkerk. De kosten voor gebruik van de ruimte zijn 5 euro per persoon per maand en 1 euro voor koffie of thee per keer.

Annelies van Markwijk

### Inzamelactie voedselbank

**De kerken in Leidschendam en Voorburg organiseren op 7, 13 en 14 november de jaarlijkse inzamelingactie voor de Voedselbank Leidschendam-Voorburg. Ook de Kruisheuvelkerk en de Dorpskerk doen weer mee.**

Helaas is de Voedselbank nog steeds hard nodig. Ondanks alle sociale voorzieningen, neemt het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft toe. De gezamenlijke kerken van Leidschendam en Voorburg vinden het daarom belangrijk om de Voedselbank ook dit jaar weer te steunen.

Het delen met de medemens is fundamenteel verbonden met christelijk geloven en handelen. Wij willen oog houden voor mensen die in onze samenleving extra aandacht en hulp nodig hebben. Wij hopen van harte dat u mee doet met onze actie zodat de Voedselbank in de periode van Kerstmis weer extra feestelijke kerstpakketten kan samenstellen. Een overzicht van wat u kunt delen vindt u op de flyer in de kerken en op de website.

In de Kruisheuvelkerk kunt u uw gaven kwijt op zondag 7 december rond de kerkdienst van 10.00 uur, op zaterdag 13 november tussen 13.00 en 14.00 uur en op zondag 14 november rond de Kliederkerk, die om 16.00 uur begint. In de Dorpskerk kunt u uw gaven delen rond de kerkdienst van 14 november om 10.00 uur. Alvast bedankt voor uw medewerking,

Rokus van den Bout

### Zin-nig Café met dr. Piet Schelling

Wat was het dinsdag 5 oktober een heerlijke avond in de Kruisheuvelkerk. Gezellig druk, een geweldige spreker (onze eigen Arjan Louwen!) en alle ruimte voor ontmoeting: een Zin-nig Café als vandoor! Dat smaakt naar meer.

**Dinsdag 9 november om 20.00 uur** is emerituspredikant en schrijver Piet Schelling uit Monster onze gast.



Ik ga dood. Zo opent het nieuwste boek van dr. Piet Schelling, getiteld 'Denkend aan de dood kom ik tot leven'. Drie woorden waarachter een wereld van gedachten en gevoelens schuilgaat. Het nadenken over zijn eigen dood heeft veel bij de auteur losgemaakt. Open en toegankelijk laat hij zien wat het levenseinde met hem doet. Wat zijn huiver en hoop is. Het besef van het einde, prikkelt hem om naar zijn leven te kijken. Hij deelt zijn gevoelens, roert in zijn ziel, vraagt naar wat waarde houdt. Hij weet van de pijn van afscheid nemen. Hij zoekt naar houvast en schuwt actuele kwesties als orgaandonatie en euthanasie niet.



Wij vroegen hem naar zijn motief om zich met dit thema bezig te houden. Hij zei: 'Als predikant heb ik vaak met het levenseinde van mensen te maken. Ook binnen de kring van vrienden en familie kwam ik ermee in aanraking. Door al die ervaringen drong zich de vraag op: hoe verhoud ik me tot mijn eigen dood? Lange tijd liet ik die vraag nihet toe, terwijl het gegeven dat er een einde is invloed heeft op ons doen en laten vandaag. Ik kreeg behoefte duidelijkheid te krijgen: waar sta ik, hoe kijk ik

aan tegen het einde, welke keuzes wil ik maken?' Dat belooft een boeiende en inspirerende avond te worden met ook alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

**Een QR-code (coronapas) is bij dit evenement verplicht!**

### Kliederkerk, 14 november 2021

Op 14 november, vanaf 16.00 uur, staat er een mooie PGL-brede activiteit gepland. Wij hopen samen te komen in de Kruisheuvelkerk voor een nieuwe Kliederkerk. We hebben er heel veel zin in! Het thema is Sint Maarten. Wie was deze man en waarom kennen we deze man van lang geleden nu nog?

Alle hoeken van de kerk worden benut om op verschillende manieren deze legende te ontdekken. Kinderen, jongeren, ouders, opa's en oma's en andere bekenden: iedereen is welkom. Na alle activiteiten gaan we met elkaar luisteren naar deze legende en mooie liedjes zingen. Tot slot is er iets te eten voor iedereen.

Voor het bezoeken van de Kliederkerk willen we u vragen om een coronatoegangsbewijs te laten zien. De PG Leidschendam heeft als beleid dat er bij grote activiteiten die open toegankelijk zijn om een QR-code wordt gevraagd. Zorg daarom dat u een coronatoegangsbewijs, oftewel een QR-code, bij u heeft en een geldig legitimatiebewijs.

Kijk voor meer informatie op <https://coronacheck.nl>.

We hopen u te zien op 14 november. Tot ziens!

Erlin Logtenberg, Barbara Rijnveld en Erica Haenen



**Zondag 14 november**

van 16.00 tot 18.00 uur

in de Kruisheuvelkerk (Burg. Roeringlaan 8)

Thema: Sint Maarten



samen vieren



samen ontdekken



samen eten



voor alle leeftijden

[www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl)

### Seniorenmiddag Leidschenveen

Op **woensdag 24 november** wordt er weer een seniorenmiddag in De Leidraad gehouden. We beginnen natuurlijk met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Daarna is er een openingswoord door ds. Maarten Hameete. Daarna wordt er een documentaire vertoond genaamd 'Hollandse wereldwonderen' die gaat over enkele Nederlandse werelderfgoed bezienswaardigheden.

Uiteraard is er gelegenheid om gezellig met elkaar te praten. De middag begint om 15.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Als het vervoer een bezwaar is kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Wij zien uw komst graag tegemoet.

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74

Dory de Niet, 06-23 94 78 00

### Terras Het Kruispunt weer gesloten

Na een gezellige afronding is op 29 september het Terras-seizoen gesloten. In de maanden juni, juli, augustus en september waren er wekelijks zo'n 15 à 20 bezoekers voor een praatje, koffie of thee. Een team van in totaal 18 gastvrouwen/gastheren zorgde per tweetal dat het de bezoekers aan niets ontbrak. We kijken terug op een geslaagd seizoen.

Hartelijk dank voor ieders inzet!

Krijn Jongejan en Harry van Tol



## Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: [pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl](mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl)  
Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

**Pastoraal coördinator:** Annemieke Hartman

## Predikanten

### Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: [ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl](mailto:ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl)

### Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: [ds.hameete@pgleidschendam.nl](mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl)

## In memoriam Jaap Willems

Op 11 oktober is in de leeftijd van 92 jaar Jakob Barteld (Jaap) Willems overleden. Hij woonde in De Mantel en daarvoor aan de Burgemeester Sweenlaan. Zijn familie blijft achter met de herinnering aan een fijne vader en opa. Zeker op de zorg voor zijn beide dochters wordt dankbaar teruggekeken, ook toen dat niet altijd even makkelijk was. In mooie en moeilijke tijden heeft hij samen opgetrokken met zijn vrouw Jannie die hij nu al een hele tijd moest missen. Jaap Willems is jarenlang actief geweest in onze kerk. We delen met de familie in de dankbaarheid voor het leven dat hij heeft mogen leven.

Op 18 oktober was de dienst voorafgaand aan de crematie van Jaap, waarin ruimte was voor de dankbaarheid en het gemis. Psalm 23 mocht klinken als troost. God is erbij, ook als de weg moeilijk en donker is. Jaap is nu voorbij aan de horizon, met God als zijn Reisgenoot.

Ds. Maarten Hameete

## Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

**21 november** is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We sluiten het ritme van het kerkelijk jaar af met de laatste drie zondagen (dit jaar 7, 14 en 21 november) die we ook wel zondagen van voleinding noemen. Op de laatste van dit drietal zijn we als kerk gewoon om stil te staan bij de gemeenteleden die ons dit jaar zijn overleden. Ook dit jaar zal in iedere wijk in de dienst stil worden gestaan bij dit verdriet, en zullen hun namen genoemd worden.

In de middag zullen de drie kerkgebouwen van de PGL van 15.00 tot 16.30 uur geopend zijn voor iedereen die een moment wil nemen om in de kerk te zijn. Er zal dan natuurlijk de mogelijkheid zijn om een kaarsje te ontsteken, een voorbede op te schrijven of gewoon stil aanwezig te zijn. Een mooie manier om onze gebouwen open te stellen, voor wie daar dan ook maar behoefte aan heeft. Ook u bent van harte welkom hier gebruik van te maken.

Fulco, Annemieke en Maarten

## Preek van de Leek

Een bijzondere kerkdienst op Eerste Advent in de Dorpskerk. Elke dag worden we in het dagelijks leven geconfronteerd met complexe vraagstukken. Denk alleen maar aan de klimaatproblematiek, de migratiestromen en de oneerlijke verdeling van geld en goederen. Christenen vinden in de bijbel een rijke bron om met deze vraagstukken om te gaan en in de preek/verkondiging staan onze predikanten in elke viering stil bij de betekenis van Gods Woord in het bestaan van vandaag. Zo zijn we dat al jarenlang gewend.

Op zondag 28 november draaien we de gang van zaken een keer om in de Preek van de Leek. Dan vragen we iemand uit de lokale gemeenschap om een maatschappelijk vraagstuk waar hij/zij dagelijks met grote passie mee bezig is in een preek te overdenken en te verbinden met een Bijbeltekst. We hebben onze waarnemend burgemeester Jules Bijl bereid gevonden op deze zondag de Preek van de Leek te verzorgen. Hij kiest zelf een thema. Met een commissie vanuit de PG Leidschendam wordt de dienst voorbereid.



De Preek van de Leek is in Nederland inmiddels aardig op weg om een traditie te worden in de protestantse kerk. Begonnen in de Singelkerk in Amsterdam in 2008 hebben inmiddels meer dan 40 kerkgemeenschappen op hun eigen manier invulling gegeven aan het concept. In de Dorpskerk willen we in deze traditie stappen en mensen uit onze eigen omgeving vragen om hun maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke bevoegdheid met ons te delen. Dat gebeurt niet alleen in een preek, er komt ook bijpassende muziek bij, gebeden en een collecte. Onze eigen predikanten begeleiden de samenstelling van de viering.

We zetten hiermee als PGL gezamenlijk een nieuwe stap om in een van onze kerkgebouwen ons geloof te delen met mensen om ons heen en zo met elkaar een kerkdienst te vieren, dit keer met burgemeester Bijl als voorganger. Zo kunnen we elkaar leren kennen, inspireren en verbondenheid ervaren. De viering in de Dorpskerk begint om 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje in De Binnenhof. Voor de toegang naar De Binnenhof is een QR-code verplicht.

We hopen van harte op een mooie en inspirerende bijeenkomst. Gemeenteleden uit alle wijken én belangstellenden van buiten de kerk zijn allemaal van harte welkom.

Ds. Maarten Hameete  
Margreet Meijer  
Diny de Jong

## Avondmaal in de PG Leidschendam

Wat fijn dat we weer van alles kunnen in onze kerkdiensten, en wat spannend hoe het de komende periode zal gaan...

Het zingen, koffiedrinken, niet meer hoeven inschrijven: het doet goed. En tegelijkertijd is het ook spannend, en vreemd. Om weer naast elkaar te zitten, samen buiten koffie te drinken, te luisteren naar voorzang...

Wat we in ieder geval ook gemist hebben in onze kerkdiensten is het samen vieren van het avondmaal. Natuurlijk, we hebben in het voorjaar een digitale variant beleefd, en dat was heel bijzonder. Een mooi initiatief, en ook fijn om op deze manier kerk te kunnen zijn. Maar... samen avondmaal vieren in een kerkdienst, daar kijken we ook naar uit.

Op het moment van schrijven lopen de besmettingscijfers weer op, en is het de vraag wat er de komende tijd aan maatregelen genomen gaat worden. Voor actuele regels verwijzen we graag naar de nieuwsbrief en de website. Maar: het avondmaal. Dat

willen we graag weer vieren, met ieder die dat wil. We zijn hier als ministerie druk mee bezig, en we denken dat het op een veilige, passende manier kan in onze diensten. Op de zondag van de Eerste Advent in de Kruisheuvelkerk en in De Leidraad, en op de Vierde Advent in de Dorpskerk. Hierbij hadden we al een tijdje het idee om kleine bekertjes te gebruiken, en daarover willen we ook het volgende met jullie delen:

Omdat de kerkdiensten in Prinsenhof helaas tot een einde zijn gekomen zijn de materialen die daar gebruikt werden in Prinsenhof niet meer nodig. Zo ook de kleine avondmaalsbekertjes. Dat de diensten in Prinsenhof gestopt zijn doet pijn, zeker ook bij de ambtsdragers en de vele vrijwilligers. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor de bijzondere vieringen, die voelden als heel gewone kerkdiensten. Oecumenisch, iedereen was welkom. Voor de bewoners een hoogtepunt van de week, voor de ambtsdragers, vrijwilligers en voorgangers net zo goed. Dat dit gestopt is, dat doet pijn. Tegelijkertijd: het is niet anders. Er worden nog wel huiskamerbijeenkomsten gehouden, hopelijk biedt dit de bewoners van Prinsenhof ook de steun en houvast die zij zo nodig hebben. Maar de kerkdiensten zijn niet meer.

Het was dan ook confronterend dat Hennie Flokstra als voormalig ouderling van Prinsenhof, mede namens diaken Gerard Kranenburg, de liturgische materialen onlangs in de Kruisheuvelkerk kwam brengen. Het is niet anders.

Toen Maarten en ik dit afgelopen vrijdag (bij het koffiedrinken bij de koster) nader bekeken, bleken er (o.a.) ruim honderd avondmaalsbekertjes bij te zijn: die gaan we graag gebruiken bij het avondmaal in onze diensten. Voor de antependia proberen we een goede bestemming te vinden, dat komt vast goed.

We hopen dat het avondmaal in de nieuwe vorm kan bijdragen aan het gevoel van samen gemeente-zijn. Iedereen is hierbij van harte welkom om mee te doen!

Fulco de Vries Bouwstra

## LED-lampenactie

### Licht in het donker

Advent is de tijd van wachten die voorafgaat aan het kerstfeest. Terwijl wij wachten op God die in deze wereld komt, steken we iedere week een kaars aan. Zo groeit het licht iedere week, totdat het échte licht doorbreekt in de kerstnacht. Dit doen we ook dit jaar natuurlijk weer. Maar we willen ook op andere manieren lichtjes aansteken in het donker.



Dit jaar is er de mogelijkheid om in aanloop naar de donkere wintermaanden jouw binnenverlichting te verduurzamen. Om als groene kerk ook concreet aan te zetten tot verandering willen we dit als kerk aanbieden. Je kunt dus bij ons ledlampen bestellen om jouw oude gloeilampen daarmee te vervangen.

We bieden ledlampen met een E14 (kleine) fitting en een E27 (grote) fitting. Geef bij het bestellen aan welke jij nodig hebt! De lichtopbrengst is 470 lumen (gemiddeld sterk) en heeft een warme kleur. De prijs per lamp is 2 euro (3 voor 5 euro). Door mee te doen aan deze actie maak je het ook mogelijk dat we ledlampen kunnen uitdelen aan de mensen van de voedselbank. Zo steken we ook met elkaar licht aan in het donker.

Wil je meedoen? Geef je bestelling door via: [led@pgleidschendam.nl](mailto:led@pgleidschendam.nl). Je kan de lampen bestellen tot en met de Tweede Adventszondag op 5 december. In de loop van december kun je dan de lampen verwachten. Bij het uitdelen maken we er iets gezelligs van! Neem daarbij ook je oude gloeilampen mee, zo kunnen we wat niet meer gebruikt wordt recyclen.

Ds. Maarten Hameete

## Eindeeloos

In deze rubriek zetten we steeds een ander gemeentelid in het zonnetje. Deze maand staat het bijbehorende beeldje 'Eindeeloos' bij Gonnie Visser op de schoorsteenmantel.

**Naam:** Gonnie, getrouwd met Martin Visser en de moeder van Mirthe en Jenna (6 en 4). Ik ben geboren in Woerden en ben inmiddels 34 jaar.

**Werk:** Tegen mijn collega's zeg ik altijd dat ik twee banen heb: mama en geriatrie fysiotherapeut. Ik werk in het Hagaziekenhuis op de afdelingen ouderengeneeskunde, interne neurologie en oncologie. Genoeg patiënten om op zondag een kaarsje voor op te steken!

**Actief in de kerk als:** Ik ben recent ingelijfd bij de kindernevendienst-juffen van de Dorpskerk en heb net mijn vuurdoop achter de rug. Er is gevraagd of ik dit wilde doen en mijn kinderen genieten er altijd zo van dat ik hier direct ja op gezegd heb.

**Daarnaast:** Ik houd van lezen en zwem iedere week (wedstrijdzwemmen) in het Hofbad (als het lukt).

**Dorpskerk:** Wij zijn bij de Dorpskerk gekomen door de opa en oma van Martin (Leen en Ali Visser). Daarvoor was ik jaren alleen naar de kerk geweest met Kerst en Pasen, mede omdat mijn motto altijd geweest is: geloven doe je in je hart, niet in de kerk. In de Dorpskerk was heel duidelijk dat je van harte welkom bent als je er bent maar als je er niet bent om welke reden dan ook is het goed. Wij zijn inmiddels 10 jaar getrouwd en destijds niet in de kerk getrouwd. We vonden dat je er dan ook regelmatig moest komen. De kinderen zijn hierdoor ook (nog) niet gedoopt. Omdat we een enkele keer mee geweest zijn met opa en oma en later naar de uitvaart en herdenkingsdienst in november, voelden we ons welkom in de Dorpskerk. We zijn met de oudste begonnen met voorlezen van de kinderbijbel voordat ze naar bed ging. Later bedachten we dat het goed zou zijn als ze het in de kerk zou meekrijgen. Zo kwamen we geleidelijk aan vaker in de kerk. Ik vind het een fijn moment om even tot rust te komen en mijn zorgen over te geven. Nog steeds vind ik dat je geloven in je hart moet doen en het in gedrag uit moet dragen maar inmiddels ben ik ervan overtuigd dat een kerkelijke gemeenschap hier aan kan bijdragen.

**Favoriet lied:** Van huis uit ben ik katholiek, voor mijn gevoel zingen we iedere keer andere liederen in de kerk. Dit komt waarschijnlijk omdat ik ze (nog) niet allemaal ken. Ik heb dan ook geen favoriet.



## Algemene Kerkenraad



**Scriba:** dhr. Floris van Hoek

Telefoon: 06-26 57 40 25

E-mail: [scriba.ak@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.ak@pgleidschendam.nl)

## Uit de vergadering

Met verwijzing naar de nieuwe Bijbelvertaling en overhandiging aan Zijne Majesteit de Koning werd de vergadering van de Algemene Kerkenraad geopend. (Mocht u het nog niet gelezen hebben, ik vond het leuk en leerzaam te zien wat en waarom er aanpassingen zijn in de nieuwe Bijbelvertaling.)

Met nieuwe energie zijn commissies en vrijwilligers aan de slag gegaan. Activiteiten door de week en op zondag krijgen net dat vleugje extra omdat we naast alle digitale wegen elkaar ook weer echt zien en werken aan onze toekomst.

Afgelopen bijeenkomst van de Algemene Kerkenraad zijn verschillende zaken besproken. Ik noem er hier een paar:

- De Protestantse Gemeente Wassenaar nodigt ons uit voor een serie seminars met de titel 'Corona: Crisis of Kans?'. Met een aantal sprekers die zeer nieuwsgierig maakt. Meer informatie kunt u vinden op: <https://pkn-wassenaar.nl/>.
- Kort is gesproken over de aanstaande onthulling van het kunstwerk in de Mall of the Netherlands.
- De begroting van het College van Kerkrentmeesters voor het jaar 2022 is behandeld en akkoord bevonden.
- Ook is de jaarlijkse dankdag en gemeenteavond voorbereid.
- Een paar logistieke zaken van de zondagse diensten kwam aan bod.

Floris van Hoek, scriba AK



**Kerkgebouw:** Dorpskerk, Damhouderstraat 2

Telefoon: (070) 320 42 24

**Koster:** mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99

E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

**Pastoraal Centrum:** (070) 327 84 13

**Scriba:** mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84

E-mail: scribe.vlietwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

### Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: Harry Hoft, (070) 320 10 90 of [harryhoft@casema.nl](mailto:harryhoft@casema.nl).

### Van wijkkerkenraad Vlietwijk

#### - Afscheid diaken

Marianne Pompert heeft aangegeven dat ze om persoonlijke redenen wil stoppen als diaken. Wel wil ze mee blijven helpen bij de activiteiten op de woensdagmiddag.

Uiteraard vinden wij het erg jammer dat Marianne tot deze keus is gekomen, maar we respecteren haar besluit. Wij willen haar langs deze weg graag heel erg bedanken voor het werk dat ze in de afgelopen periode gedaan heeft.

#### - Groetenactie van Amnesty International

De groep Leidschendam-Voorburg zal dit jaar op zondag 14 november 2021 met de kaarten, voor de dienst, bij de ingang van de Dorpskerk aanwezig zijn. Het doel van de actie is gelijk aan alle voorgaande jaren: een persoonlijke groet sturen aan een gevangene, ter bemoediging in een vaak uitzichtloze situatie.

#### - Inzamelingsactie voor Voedselbank Leidschendam-Voorburg

Op zondag 14 november is er ook de inzamelingsactie voor de Voedselbank Leidschendam-Voorburg. Daarover leest u elders meer.

#### - Vlietwijkberaad op zondag 14 november

We komen nog steeds niet samen in De Binnenhof. Daarom hebben we bedacht dat we op zondag 14 november een Vlietwijkberaad in de kerk houden. Na afloop van de kerkdienst zullen we in de kerk blijven zitten om toch de mogelijkheid te hebben elkaar te spreken. U bent allemaal van harte welkom om er bij aanwezig te zijn.

#### - Zondag Voleinding

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 21 november, worden in de kerkdienst de namen genoemd van de gemeentelieden die het afgelopen jaar zijn overleden. Bij het noemen van de naam wordt een kaarsje aangestoken en een witte roos neergezet. Alle nabestaanden krijgen een persoonlijke uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Ds. Maarten gaat voor in deze dienst.

#### - Preek van de Leek

Zondag 28 november is er 's middags om 16.00 uur een bijzondere dienst. Ook daarover leest u elders meer.

Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba

### Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk

Op 7 oktober vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk. Zoals in het vorige kerkblad al is vermeld, namen we afscheid van vijf ambtsdragers, maar zijn we ook versterkt met vier nieuwe ambtsdragers. De 'vertrekkers' ontvingen ieder, na een korte en persoonlijke toespraak van de voorzitter, een geschenk en bos bloemen. Verder zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

- **Catechisatie:** Op zestien verstuurde uitnodigingen werd helaas door slechts één jongere überhaupt gereageerd. Er is gediscussieerd over hoe we hiermee omgaan. Als mogelijkheden werden geopperd: persoonlijk contact opnemen, beginnen met een informatiebijeenkomst, en inventariseren waarom de jongeren niet geïnteresseerd zijn (is het bijvoorbeeld een te grote belasting naast zoveel andere activiteiten?).

- **Samenstelling moderamen:** In het moderamen van de wijkkerkenraad Heuvelwijk hebben momenteel zitting: ds. Maarten Hameete, ds. Fulco de Vries Bouwstra, Ingrid den Hartog (voorzitter), Gert van Ingen (scriba), Boudewijn Tiggelman, Gert Gahrman en Mineke van Hoek-Bons. Het voorstel aan de wijkkerkenraadsvergadering om deze samenstelling (en rolverdeling) voor het komende jaar ongewijzigd te laten, is unaniem aangenomen.

- **Bezinning:** Er is in drie groepjes gekeken naar concrete en uitvoerbare uitwerking van punten die in de bezinning van de vorige wijkkerkenraadsvergadering naar voren kwamen. Ap Buitenhek heeft in overleg met ds. Maarten deze sessie – inclusief de heerlijke broodjes voor de informele inloop waarmee we de vergadering begonnen – voorbereid. Veel dank aan Ap voor de voorbereidingen! De wijkkerkenraadsleden kijken terug op een inspirerend samenzijn waar mooie, concrete plannen uit zijn gekomen. Dit is de oogst:

- **Een andersoortige dienst op de zondag:** De basis wordt gelegd voor een dienst geïnspireerd door de Orthodoxe liturgie en geloofsbeleving, en rond iconen. Er zal op korte termijn contact worden gelegd met een expert op dit gebied, en met gebruik van de via haar verkregen informatie zal de dienst vormgegeven worden. Het plan is deze dienst te houden rond de tijd van de Orthodoxe Kerstmis.

- **Een andersoortige dienst in de week:** Het plan is een dienst te organiseren voor ouderen, gedacht wordt aan mensen van 70+, en met als thema de 60er jaren (rond gebeurtenissen uit het nieuws in die jaren en met kerkmuziek die in die jaren gangbaar was). Het is de bedoeling om deze dienst niet in een kerkgebouw maar elders te houden, op een woensdagmiddag of een donderdagmiddag in januari of februari 2022.

- **Een evenement of evenementen voor kerkleden én voor buitenstaanders:** Dit groepje wil een Top 2000 dienst organiseren, en ook een 'Lente Fair', te houden op zaterdag 14 mei 2022. Voor deze Lente Fair kunnen tafeltjes gehuurd worden waarop men spullen kan verkopen of een vaardigheid kan demonstreren. Verder worden er diverse workshops, activiteiten en spellen georganiseerd voor jong en oud.

Ingrid den Hartog, voorzitter



**Kerkgebouw:** Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6

Telefoon: (070) 327 44 61

**Koster:** dhr. Ebo Roek

E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

**Pastoraal Centrum:** (070) 327 84 13

**Scriba:** dhr. Gert van Ingen

Telefoon: (070) 369 43 03

E-mail: scribe.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

### Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04.

### Evenementen Kennedyplein 2021

Op het President Kennedyplein staan inmiddels weer evenementen zoals vlooiemarkten in de planning. Het is dan niet mogelijk om fietsend het plein over te steken of de auto op het plein te parkeren. De Kruisheuvelkerk is dan het beste te bereiken vanaf de Heuvelweg (in plaats van de Noordsingel). Een vergunning betekent niet altijd dat het evenement ook daadwerkelijk plaatsvindt.

De volgende evenementen zijn momenteel op het President Kennedyplein gepland tot eind 2021.

**zondag 21 november 2021: Vlooiemarkt**

**zondag 12 december 2021: Vlooiemarkt**



**Kerkgebouw:** De Leidraad, Harriët Freezerhof 20  
**Pastoraal Centrum:** (070) 327 84 13  
**Scriba:** momenteel vacant  
 Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)  
 E-mail: [scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl)  
 Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag

**Autorijdienst**  
 Vacant

### Van de wijkkerkenraad

Vanuit de wijkkerkenraad Leidschenveen wil ik iedereen uitnodigen om naar De Leidraad te komen. De diensten zijn wekelijks en starten om 9.30 uur op zondag.

We zijn druk bezig met het voorbereiden van de dag die we in november hebben gepland om met de wijkkerkenraad te kijken hoe we de kerk in Leidschenveen verder vorm kunnen geven. En zodra we die hebben gehad hoort u uiteraard meer.

We hebben laatst met alle wijkkerkenraden een gezellige avond gehad in De leidraad, waarbij het goed was elkaar allemaal te ontmoeten en nader kennis te maken. We zijn in God met elkaar verbonden en delen hetzelfde geloof. In deze roerige wereld zullen we elkaar hard nodig hebben.

En over het hard nodig hebben: we zijn nog altijd blij als mensen een taak op zich willen nemen. We zijn op zoek naar mensen die de wijkkerkenraad willen versterken. Het is een leuke en gezellige club mensen, waarin we met elkaar bezig zijn met de kerk, maar ook met ons geloof. Als u meer wilt weten, neem vooral contact met ons op. En het is zo dat we kijken naar de mogelijkheden en niet wat u niet kan bieden. En iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Daarbij is iedereen welkom en ik nodig iedereen dan ook uit om vooral contact op te nemen. Want we hebben de versterking hard nodig, voor de toekomst van de PGL, maar ook voor de toekomst van de gemeenschap in de wijk.

Mail vooral naar het mailadres van de scriba met vragen en/of aanmeldingen : [scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl).  
 Namens de wijkkerkenraad,

René Bron

### College van Kerkrentmeesters



**Scriba:** dhr. Rob Taag  
 Telefoon: 06-18 27 46 66  
 E-mail: [scriba.cvk@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.cvk@pgleidschendam.nl)  
 IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam  
 IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

### Aankondiging Actie Kerkbalans 2022

**Actie Kerkbalans 2022 komt eraan**  
 Wij zijn begonnen met de voorbereidingen van de Actie Kerkbalans. In januari gaat onze gemeente weer meedoen aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze periode zullen wij u als kerkleden om een geldelijke bijdrage vragen, zodat wij ook in 2022 kunnen doen waar wij als kerk voor staan. Het thema van de actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen wij als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Momenten waar een goed gesprek bemoediging brengt, momenten waar we vreugde en verdriet mogen delen. Waar we samen mogen eten, zingen en delen. Om dit met elkaar te kunnen en mogen doen, is geld nodig en daarom deze Actie Kerkbalans. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De geldelijke bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Rob Taag, scriba

### Begroting 2022

Namens het College van Kerkrentmeesters bieden wij u hierbij de begroting 2022 in verkorte vorm aan. Deze is in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 13 oktober 2021 besproken en goedgekeurd. De volledige begroting 2022 is per 29 oktober 2021 beschikbaar op de website van onze gemeente bij de 'downloads'. Wie een papieren kopie wil ontvangen wordt verzocht contact op nemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

	Begroting 2021	Begroting 2022
<b>BATEN</b>		
Verhuur, activiteitencommissies en rentebaten	€.. 79.500	€ 88.800
Kerkelijke bijdragen, collecten en giften	€ 288.000	€ 266.800
Bijdrage Pastoraal Fonds	€ 15.000	€ 10.000
	€ 382.500	€ 365.600
<b>LASTEN</b>		
Kosten pastoraat	€ 187.000	€ 181.500
Kerkgebouwen – lasten, onderhoud & inrichting	€ 103.500	€ 106.900
Kerkdiensten, kosters, catechese & jeugdwerk	€ 82.300	€ 76.800
Centrale kosten en beheer	€ 38.000	€ 37.000
	€ 410.800	€ 402.200
<b>Tekort 2021 respectievelijk 2022</b>	<b>€ 28.300</b>	<b>€ 36.600</b>

De begroting is opgemaakt met de geplande personeelsbezetting, twee predikanten met een totaal van 1,6 fte. Op basis hiervan wordt in 2022 een tekort van € 36.600 verwacht.

Bij deze begroting zijn de verwachte nawerkingen van de huidige coronacrisis voor 2022 ingeschat en meegenomen in de cijfers, de huur en buffetinkomsten van de kerkzalen zijn ook lager in geschat. Er wordt voor 2022 weer een dividend verwacht van de Rabobank zoals voorheen.

Om op termijn een (bijna) sluitende begroting te kunnen maken is het noodzakelijk vanuit het CvK en de AK actief beleid te voeren om onze inkomsten, zowel voor de AKB, de verhuur van onze ruimtes en andere vormen van inkomsten, substantieel te verhogen of keuzes te maken die onze uitgaven zullen beperken.

Een verdere toelichting op deze begroting is onderdeel van de volledige begroting zoals op de PGL-site is gepubliceerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
 Gert van Spronsen, penningmeester  
 06 14 18 14 55, [penningmeesterckvk@pgleidschendam.nl](mailto:penningmeesterckvk@pgleidschendam.nl)

### Herinrichting De Binnenhof

De plannen om De Binnenhof een modernere uitstraling te geven dateren al van 2017. Half 2019 vroeg Johan Kunst mij (Aad Luiten) om deze initiatieven nieuw leven in te blazen. Gelukkig vond ik al snel Bert van Viegen aan mijn zijde en samen met Roel Cornelisse, oud-ondernemer in de bouw, was onze commissie compleet. Ondanks dat corona ook bij ons het tempo flink gedrukt heeft, is er onderhand een mooi plan, nu slechts nog op papier, gekomen. In grote lijnen zijn die plannen als volgt: Bij de entree worden de toiletten opnieuw ingericht en wordt er een vaste garderobe gecreëerd. Rechtsaf, in de gemeenschappelijke ruimte komt er een nieuwe keuken met een losstaand uitgiftemeubel. Ook zal hier een vaste trap naar de zolder worden gerealiseerd. Natuurlijk worden hier ook de wanden, vloerbedekking en de verlichting aangepast. Terug naar de entree, maar nu linksaf: hier komen we straks via twee glazen klapdeuren, met aan beide





zijden een glasstrook, naar De Binnenhof. Daar wordt de schuifwand en het gemetselde deel waar deze wand tegenaan staat, verwijderd. Hier wordt een pantry gerealiseerd en natuurlijk ook weer veel aandacht voor verlichting, vloer en plafonds. De akoestiek van De Binnenhof wordt ook sterk verbeterd. Daarnaast worden ook hier de tafels en stoelen vernieuwd. De stoelen zullen dezelfde worden als de stoelen in de kerkzaal. Hopelijk kunnen wij dit plan eind dit jaar, begin volgend jaar aan de gemeente presenteren. Daarna hopen we met de uitvoering te kunnen beginnen. We hebben de ambitie om eind volgend jaar het project af te ronden. Een belangrijk punt echter dat eerst nog afgerond moet worden betreft de financiën. We weten dat er een mooi legaat is dat speciaal voor deze herinrichting is ingebracht. De basis is er dus en dan nu maar hopen dat er nog wat aanvullingen op ons pad komen.

De komende tijd zullen we u geregeld op de hoogte houden van de status van de herinrichting en hopelijk zullen we velen van u mogen begroeten op onze gemeentevoorlichtingsavond die tijdig bij u onder de aandacht zal worden gebracht. Als u nu al vragen of opmerkingen heeft, hoor ik die graag via [famluizen@ziggo.nl](mailto:famluizen@ziggo.nl) of telefonisch via 06-53 81 22 91.

Namens onze commissie,

Aad Luiten



**Secretaris:** vacature

E-mail: [diaconie@pgleidschendam.nl](mailto:diaconie@pgleidschendam.nl)

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

### **Collectebestemmingen**

De dagen worden weer korter en in de avond is het weer eerder donker. We zijn hard op weg naar Kerst. Maar daar zijn we nog niet. We hebben eerst november nog met de activiteiten die weer plaatsvinden in de kerken. Er zijn weer bijeenkomsten waarin we elkaar mogen ontmoeten en naar elkaar mogen omkijken. We zijn zo dankbaar dat het weer mag. Maar we blijven oproepen om ondanks dat we elkaar vaker zien, nog steeds naar elkaar om te kijken. We hebben hierin een taak met zijn allen.

We willen graag aandacht voor elkaar in de kerk, maar ook daarbuiten. Dat kan dichtbij maar ook ver weg zijn. We willen er zijn voor elkaar, dat kan in contact, maar als diaconie ook door geldelijke ondersteuning. Als diaconie willen we er zijn voor de ander en de ander ondersteunen daar waar nodig is, dichtbij en verder weg van Leidschendam. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Daarom collecteren we wekelijks voor diverse doelen.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag de onderstaande wekelijkse collectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieronder staat hoe het werkt.

### **Collecten-app - digitaal collecteren**

Als thuis kijker en -luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw smartphone kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust. Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

### **Zondag 7 november - ZWO project 2021-2022**

#### **Hospice Gentlecare**

Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voorheen 'Colesberg' die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. U kunt ook een gift storten op de rekening van de diaconie onder vermelding van: Zorgcentrum Gentlecare.

### **Zondag 14 november Eigen jeugdwerk**

Deze collecte is bestemd voor heel veel doelen voor onze eigen jeugdigen. Zij zijn de toekomst van de kerk. Door middel van deze collecte maakt u het mogelijk dat jongeren kunnen deelnemen aan het kerkkamp en het tienerkamp, maar ook aan activiteiten zoals The Lounge-diensten, de Youth Group, kindernevendiensten, de kliederkerk en de crèche.

### **Zondag 21 november - Protestantse Kerk - Pastoraat Omzien naar elkaar**

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

### **Zondag 28 november - Adventscollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië**

Kerken geven kinderen een toekomst. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

### **Zondag 5 december - Diaconie - Fonds noodhulp**

De financiële crisis is voor velen nog steeds niet voorbij. De diaconie krijgt regelmatig melding van mensen die buiten hun eigen schuld in acute financiële problemen zijn gekomen. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan incidentele financiële hulpverlening. Dankzij uw bijdrage kan de diaconie haar werk doen.

René Bron, penningmeester



**Secretaris:** mw. Dory de Niet

Telefoon: (070) 367 70 43

E-mail: [zwo@pgleidschendam.nl](mailto:zwo@pgleidschendam.nl)



**Contactpersoon**, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan  
Telefoon: 06-22 64 45 66  
E-mail: krijn.jongejan@outlook.com  
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

### Beste vrienden,

Deze maand is als een knipoog weer voorbij gegaan. Ongelofelijk dat oktober alweer voorbij is en we weer aan Kerstmis gaan denken.

We vertrouwen erop dat het goed met jullie gaat en dat de coronabesmettingen bij jullie afnemen. Covid-19 heeft Zuid-Afrika nog steeds in zijn greep. We waren bijna onze burens verloren. Ze waren allebei erg ziek en we moesten hen naar het ziekenhuis in De Aar brengen; een plek waar je niet wilt zijn. Er is geen warm water, geen schoon beddengoed en het eten is niet goed. Maar mede door onze gebeden konden ze met een beter gevoel weer naar huis. Britstown heeft veel geweldige mensen verloren; ze zullen gemist worden. Maar we moeten met de huidige situatie leren leven.

Gentlecare is in dit opzicht erg gezegend. We zijn allemaal getest en al onze patiënten en medewerk(st)ers (totaal 47 personen) waren allemaal negatief. Wij voelen ons echt gezegend. We hebben wel een paar sterfgevallen gehad, maar nog niet één als gevolg van corona. We willen jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie tijd, gebeden en gaven. Geloof me, zonder jullie allemaal zouden we het nooit hebben gehaald.

Onze patiënt van de maand is Edward. Hij kwam uit Vanderkloof (een dorpje in de provincie Noord Kaap) en zijn familie moest werken. Hij had een beroerte gehad waardoor hij niet kon lopen en praten. Omdat al zijn familieleden moesten werken, sloten ze hem thuis op om hem te beschermen tegen geweld. Ze waren nooit van plan om hem kwaad te doen, maar ze wisten niet anders dan dat ze hem thuis moesten opsluiten om hem op die manier te beschermen. We kregen hem met de meest vreselijke zwerende doorligplekken binnen. Hij lag thuis de hele dag in zijn natte kleding. Toen iemand uit de gemeenschap over hem hoorde en hem bezocht, was dat een enorme schok. Aan zijn familie werd uitgelegd dat hij meer hulp nodig had. Toen hij werd naar Gentlecare gestuurd.



Edward was zo'n warme en zeer liefhebbende man en probeerde zo hard te vechten om in leven te blijven. Maar helaas, na vier maanden overleed hij. Zijn doorligplekken genazen echt heel goed, maar ze waren te ernstig en hij verloor de wil om te leven. Maar hij stierf geliefd en zonder pijn. En dat is waar het bij Gentlecare om draait. We hebben het geluk dat we diegenen kunnen helpen die niet in staat zijn om voor deze mensen te zorgen zoals wij nu kunnen doen. Moge God jullie allemaal in overvloed zegenen. Tot volgende maand, moge de zon op jullie ziel schijnen en mogen jullie allemaal gelukkig zijn!  
Veel liefs van Tommie & Ivonne en iedereen bij Gentlecare.  
DANK U ZO ZEER.

We wensen jullie allemaal al het goede en we danken jullie vanuit de kern van ons hart, want als al jullie steun er niet zou zijn, zouden we nooit in staat zijn om voor deze mensen te zorgen zoals wij nu kunnen doen. Moge God jullie allemaal in overvloed zegenen. Tot volgende maand, moge de zon op jullie ziel schijnen en mogen jullie allemaal gelukkig zijn!  
Veel liefs van Tommie & Ivonne en iedereen bij Gentlecare.

## Leidschendam's Kerkkoor

**Secretaris:** dhr. Duurt Renkema  
Telefoon: (070) 327 98 21  
E-mail: d.f.renkema@casema.nl  
Website: www.leidschendamskerkkoor.nl

### Kerstzangavond

Op **17 december** organiseert het Leidschendam's Kerkkoor hun traditionele kerstzangavond met veel samenzang in de Kruisheuvelkerk. De aanvangstijd is 20.00 uur en de toegang is gratis. U bent van harte welkom.

Duurt Renkema, secretaris

## Nieuws uit de Oecumene



### Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

De Vrouw en Geloof groep van het Oecumenisch Vrouwenwerk is dit seizoen al twee keer bij elkaar geweest en we hopen dat we de komende maanden ook bij elkaar kunnen komen op de derde woensdag van de maand. Het thema voor dit seizoen is *Geloven zonder kerk*. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op **woensdag 17 november** in De Voorhof naast de Oude Kerk in Voorburg. We vroegen Antje van der Hoek, remonstrants predikant, als inleidster. Op **15 december** hopen we een Advent viering te houden in de Dorpskerk in Leidschendam. Deze ochtend wordt verzorgd door Vigilia van Akkeren en Anemieke Hartman. Aanmelden kan bij:

Ploony Korving-Harteveld  
p.korving@outlook.com, 06-10 29 27 26

## Van heinde en verre



**Toekomstgericht leven: een duurzame appelboom**  
Duurzaamheid is hot. En terecht. Het klimaat verandert en het wordt steeds meer duidelijk dat wij mensen dit veroorzaken. De natuur en het klimaat betalen de tol van ons gedrag.



Kort geleden was ik op bezoek bij goede vrienden op het platteland van Groningen. Vol trots nam mijn vriend mij mee naar een stukje van zijn land. Enkele jaren geleden had hij dit perceeltje erbij gekocht, 'buurmans land is maar één keer te koop'. Toen hij het kocht was het een eenvoudig grasland. Maar met zijn scherpe oog zag hij de historische betekenis en waarde van dit stukje schepping. Eeuwen geleden hebben grijze monniken dit deel van Groningen ontgonnen. De sporen van deze arbeid zouden weleens in dit perceel aanwezig kunnen zijn. Als hij de bovenste laag van de totaal verzuurde grond zou afgraven, kwam wellicht de oorspronkelijk vegetatie weer terug en zouden oude sporen van het werk van de monniken weer zichtbaar worden. Toen ik het resultaat van zijn inspanning zag kon ik mijn ogen niet geloven: op het land bloeide heide, stonden orchideeën, was een poeltje ontstaan en waren oude patronen zichtbaar. En dat te midden van groen Gronings grasland.



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

### **Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) Dia-lezing Natuurmonumenten over Natuur in Holland**

Op dinsdag 9 november verzorgt de heer Hennie van der Vaart, vrijwilliger bij Natuurmonumenten en fotograaf, van 14.00 uur tot 16.00 uur een dia-lezing over Natuur in Holland. De lezing vindt plaats in een van de zalen van de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam.

De lezing wordt georganiseerd door de afdeling Leidschendam-Voorburg van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Leden en niet-leden van 50 jaar en ouder zijn van harte welkom. De plaatselijke PCOB maakt deel uit van de landelijke organisatie KBO-PCOB die zich – zowel op lokaal als op landelijk niveau – inzet voor de behartiging van de belangen van senioren. De PCOB organiseert maandelijks, met uitzondering van de zomerperiode, voor zijn leden een contactbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn gewijd aan cultuur, natuur, geschiedenis of religie.

Atte Roskam, bestuurslid PCOB

Dit stukje nieuw-oude Groningse grond weerspiegelt voor mij ons klimaatprobleem. Het bemeste grasland heeft ons veel gebracht. Nog nooit hebben melkkoeien zoveel melk geproduceerd en heeft akkerland zoveel opgebracht als in onze tijd. We eten er allemaal goed van. Alleen zijn de gevolgen desastreus: het land is meer dan verzadigd, de lucht verzuurd en het klimaat veranderd.

Dat er met het oog op de toekomst iets moet gebeuren is evident. Politici zijn steeds meer bereid om extra geld vrij te maken voor de aanpak van de klimaatverandering. De vraag hierbij is: wat staat ons te doen? Het is duidelijk dat niet elk grasland afgegraven kan worden zodat oorspronkelijke ontginning en vegetatie weer terugkomen.

Het idee dat wij het klimaatprobleem wel even zullen aanpakken is te simpel. Alsof wij zelf geen deel uitmaken van het probleem. Het klimaatprobleem bekritiseert het idee dat wij mensen heer en meester zijn over dieren, land, lucht en zee. Alsof de schepping ons bezit is. Wij zelf zijn evenzeer in het geding als de natuur en het klimaat!

In de kerk denken we na over wat het betekent om toekomstgericht te zijn. Tot welke keuzes dwingt dit ons? We hebben elkaar nodig om een antwoord te vinden op deze indringende vragen. Deze vragen gaan niet alleen over de toekomst van onze kerk maar evenzeer over de toekomst van de schepping, het klimaat en het (te) groene grasland.

De vragen gaan diep. Ze raken aan onze levenshouding, aan ons vertrouwen en aan ons perspectief. Het jaarthema van onze kerk is 'Van U is de toekomst'. Het belijdt dat de toekomst niet in onze handen maar in die van God ligt. Het verwoordt de hoop op God die alle dingen nieuw maakt. Deze hoop ontspant en activeert.

Juist in deze zorgelijke tijd waarin het kerk-zijn en het klimaat onder druk staan komt het aan op leven vanuit de toekomst. Niet als een vlucht maar als bron van kracht en bezieling om te doen waar het op aankomt. Om te kunnen genieten én om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor al wat leeft, vanuit het besef dat God voor Zijn kerk en Zijn schepping zorgdraagt. Dit betekent soms pijnlijke en ogenschijnlijk bizarre keuzes maken, net zoals Luther deed, zo gaat het verhaal. Als Christus morgen terugkomt zou hij met vreugde vandaag nog een appelboom planten.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode  
(Uit '[www.protestantsekerk.nl/](http://www.protestantsekerk.nl/)')

### **Protestantse Lezing 2021**

#### **Heino Falcke over geloof, hoop en duurzaamheid**

De grootste bedreiging voor het klimaat is niet een gebrek aan kennis, maar een gebrek aan hoop, zegt sterrenkundige Heino Falcke. "Als de toekomst van God is, moeten wij ons voor de toekomst inspanssen: de tuin van Eden bewerken en erover waken."



De lezing is terug te zien en te lezen op: <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/>.



### **Advertenties**

want met afscheid  
begint herinnering



#### **UitvaartZorgDiensten**

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg  
- 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

#### **Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg**

Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg  
- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

#### **Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor**

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg  
- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur



Voor een waardevol  
afscheid met zorg en  
respect afgestemd op  
ieders persoonlijke  
wensen.

070-3202040  [www.vdhuz.nl](http://www.vdhuz.nl)

## **Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep trapt klimaatdemonstratie af in Amsterdamse Westerkerk**

Op zaterdag 6 november organiseert de Klimaatcrisis-coalitie een grote landelijke klimaatdemonstratie in Amsterdam. De organisatie streeft ernaar dit tot het grootste klimaatprotest ooit te maken. Dit klimaatprotest ondersteunt het belang van de VN-klimaatconferentie COP26, die in Glasgow plaatsvindt van 1 tot 11 november.

Voorafgaand aan de demonstratie, organiseert de Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep een viering in de Westerkerk voor gelovigen van alle religies, die aan de demonstratie deel gaan nemen. De Klimaat&Geloofgroep, bestaande uit boeddhisten, hindoes, moslims, joden en christenen, doet dit vanuit een diepgevoelde bezorgdheid over de klimaatcrisis. De groep wordt ondersteund door Milieudefensie. De viering in de Westerkerk begint om 11.30 uur en wordt gehost door Herman Koetsveld, predikant van de Westerkerk. Thema is 'Geef de aarde door – in 's hemelsnaam!' Vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en verschillende kunstenaars werken aan de viering mee.

De Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep wil zo een dringend appèl doen op politiek en samenleving om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ze doet een beroep op onze politieke vertegenwoordigers om nu door te pakken op de klimaatconferentie in Glasgow. De tijd dringt!

*De Klimaatcrisis Coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat, Code Rood en TNI en wordt gesteund door tientallen andere organisaties.*

### **Kerkelijke administratie**



#### **Kerkelijke bijdrage**

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

**Vlietwijk:** dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: markrip1@gmail.com

**Heuvelwijk:** dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: hgrolle@ziggo.nl

**Leidschenveen:** dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl

#### **Ledenadministratie**

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

## **Jongeren Aan Bod Aanbod voor jongeren**

E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl

#### **Adventstijd bij de kindernevendienst**

Zondag 28 november is de eerste zondag in de tijd voor het Kerstfeest. Het is dan de tijd van de kleur paars.

Paars is de kleur van koningen en koninginnen. Paars is een ernstige kleur en er gaat ook iets ernstigs gebeuren. Er is een koning in aantocht, maar hij is niet de soort koning die de mensen verwachtten. Deze koning had geen leger, geen groot huis, en geen rijkdom. Deze koning was een baby die geboren werd in een stal.

De koning die kwam, komt nog steeds. Het is een groot geheimenis. Soms lopen mensen zomaar voorbij aan een geheimenis, ze hebben niet door dat het er is. In deze tijd van het jaar rennen mensen naar de winkels, kopen dingen, doen dit, doen

dat, maar ze komen het geheimenis niet tegen. Ze weten niet hoe ze zich moeten voorbereiden of misschien zijn zij het gewoon vergeten.

De kerk leerde lang geleden dat mensen een voorbereiding nodig hebben om het geheimenis van Kerst te vinden, of er in de buurt te komen. De kerk heeft vier weken gekozen voor die voorbereiding. In deze voorbereidingstijd gaan we allemaal op weg naar Bethlehem. We maken allemaal de reis. We bereiden ons voor op het geheimenis van Kerst. Laten we daarom met de profeten op weg gaan, met de heilige familie, met de herders, met de engelen, de Magiërs en alle anderen, om de reis te maken die niet alleen toen was. Die reis maken we ook vandaag. Gaan jullie mee?

De leiding van de kindernevendienst