

# Het **Kerkblad**

Protestantse Gemeente  
te Leidschendam



33e JAARGANG - No 2, 4 februari 2022

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen



Het oude Woord, door Christus  
opnieuw aan 't licht gebracht,  
geeft aan wie durven dromen  
een uitzicht ongedacht.  
De luister van zijn liefde,  
de stralen van zijn dag  
hebben de weg gewezen  
die in het donker lag.

Wij leven van die liefde,  
wij ademen haar in.  
Wij zijn elkaars omarming,  
elkaar tot doel en zin,  
als nieuw uit God geboren,  
geroepen in het licht.  
Zijn zegenende glimlach  
heeft ons weer opgericht.

De liefde is door Christus  
als beeld van God getoond.  
Zo kennen wij de Vader  
aan 't leven van de Zoon.  
De liefde is het antwoord  
tot onze laatste vraag.  
God zal zich laten kennen  
door wie haar verder draagt.

Sytze de Vries



	<b>Dorpskerk</b> Damhouderstraat 2A <b>Aanvang: 10.00 uur</b>	<b>Kruisheuvelkerk</b> Burg. Roeringlaan 6 <b>Aanvang: 10.00 uur</b>	<b>De Leidraad</b> Harriët Freezerhof 20 <b>Aanvang: 9.30 uur</b>
<b>Zondag (groen)</b> <b>6 februari 2022</b>	Ds. Bert Boter (te Voorschoten) Crèche, kindernevendienst	Ds. Klaas Wigboldus (te Den Haag) S Crèche, kindernevendienst	Ds. Tim van Iersel (te Wateringen) Crèche, kindernevendienst
<b>Zondag (groen)</b> <b>13 februari 2022</b>	Ds. Willemijn van Dijk-Heij (S) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindernevendienst
<b>Zondag (groen)</b> <b>20 februari 2022</b>	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindernevendienst	Ds. Rob van Essen (te Delft) Crèche, kindernevendienst	Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) S Crèche, kindernevendienst

(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken.

## Bij de diensten



**Aanmelden is noodzakelijk en dit kunt u vanaf maandag bij voorkeur doen via e-mail:**

- Dorpskerk: [aanmeldendk@pgleidschendam.nl](mailto:aanmeldendk@pgleidschendam.nl)
  - Kruisheuvelkerk: [aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl](mailto:aanmeldenkhk@pgleidschendam.nl)
  - De Leidraad: [aanmeldenld@pgleidschendam.nl](mailto:aanmeldenld@pgleidschendam.nl)
- Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het centrale telefoonnummer 06-825 289 45. Geeft u daarbij duidelijk aan welke kerk u wilt bezoeken. In ieder kerkgebouw is slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Bij overintekening zal worden geloot.

Tijdens bewegingen in de gebouwen moet een mondkapje worden gedragen. Dit betekent dat de gemeenteleden bij binnenkomst reeds een mondkapje dragen en deze af kunnen doen zodra ze op hun plek zitten. Ook bij het verlaten van de zitplaats wordt het mondkapje gedragen.

U kunt de dienst ook online meemaken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via [www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl) onder het kopje 'mijn PGL online diensten' (wachtwoord: zie hieronder in 'Colofon'). Meeluisteren en terugluisteren kan ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

### Colofon

**Het Kerkblad**, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

**Informatie over deze kerkgemeente:** Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

**Website:** [www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl)

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

**Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:**

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: [e.schotman@hccnet.nl](mailto:e.schotman@hccnet.nl)

**Redactiecommissie:** Ingrid den Hartog, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

**Redactieadres:**

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: [kerkblad@pgleidschendam.nl](mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl)

**Inleveren kopij:**

Het volgende nummer verschijnt op 25 februari en zal gegevens bevatten voor een periode van 5 weken: 26 februari t/m 1 april.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 18 februari om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

**Druk:** Editoo B.V., Schaapsdriift 49, 6824 GP Arnhem

### 6 februari 2022

In de **Dorpskerk** is ds. Bert Boter, predikant in Voorschoten, onze voorganger. Een graag geziene gastpredikant. Hij is de broer van Henk Boter die tijdelijk heeft waargenomen in Vlietwijk.

In de **Kruisheuvelkerk** gaat ds. Klaas Wigboldus uit Den Haag voor. De afgelopen tijd stond hij al eerder op het rooster, maar door de coronamaatregelen kwamen de diensten te vervallen. Daarom is het extra fijn om hem deze zondag te verwelkomen. Deze dienst zal ook worden gestreamd.

In de **Leidraad** gaat ds. Tim van Eersel voor.

### 13 februari 2022

Ds. Willemijn van Dijk-Heij uit Haarlem gaat voor in de **Dorpskerk**. Goed om haar weer in Leidschendam te ontmoeten.

In de **Kruisheuvelkerk** gaat ds. Fulco de Vries Bouwstra voor.

In de **Leidraad** gaat ds. Maarten Hameete voor.

### 20 februari 2022

In de **Dorpskerk** is ds. Maarten Hameete onze voorganger.

In de **Kruisheuvelkerk** is ds. Rob van Essen uit Delft te gast. Inmiddels een heel bekend gezicht. Door velen worden zijn diensten zeer gewaardeerd.

In de **Leidraad** gaat ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg voor.



2022  
Actie  
**Kerkbalans**

**Geef vandaag voor  
de kerk van morgen**

# Ter overweging



## Ontmoetingen

In de gemeentegroepgroepen hebben we het dit seizoen over ontmoetingen met Jezus. Geen ontmoetingen met de massa, maar één op één ontmoetingen. Met Jozef, Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, de bloedvloeiende vrouw en met nog veel meer mensen. Ontmoetingen waarin personen écht gezien worden en levens veranderen. Ontmoetingen hebben we nodig. In mijn beleving zowel ontmoetingen met elkaar als ontmoetingen met Jezus. Mogelijk ontmoet je Jezus door de Bijbel, via een lied of in een ontmoeting met een ander. Een andere keer kan je misschien door een ontmoeting als Jezus zijn voor een ander. 'In het echt' of via de telefoon, door een kaartje of via Zoom, in een gespreksgroep of hoe dan ook maar. Op de een of andere manier elkaar ontmoeten en zo een lichtpuntje kunnen zijn voor elkaar.

Een paar verzen uit Psalm 139. Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht', ook dan zou het duister voor U niet donker zijn, de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.' Als je even geen puf of mogelijkheid hebt om anderen te ontmoeten, als het te donker is in jezelf, hoop ik dat je ontmoet wordt door een ander of De Ander.

Ik hoop dat we elkaar mogen blijven ontmoeten en vasthouden. Als PGL en als christenen uit verschillende kerken in ons land en in de wereld. God laat niet los, Hij is bij ons. Niet dat ik daar nou altijd vol van ben op elk moment van mijn leven, ik moet me er soms aan herinneren of aan herinnerd worden. Dat herinneren gaat bij mij op verschillende manieren. Een voorbeeld is het lied hiernaast. Daarin zit voor mij zowel die herinnering als een ontmoeting met Jezus. Misschien heeft iemand er wat aan. Je kan het lezen en zoek het als je het wilt horen even op YouTube op, dan kan je meeluisteren. Het is een lied van Graham Kendrick, *For this I have Jesus*.

*For the joys and for the sorrows* Voor de vreugde en voor het verdriet  
*The best and worst of times* De beste en slechtste tijden  
*For this moment, for tomorrow* Voor dit moment, voor morgen  
*For all that lies behind* Voor alles wat achter me ligt  
*Fears that crowd around me* Angsten die mij beklemmen  
*For the failure of my plans* Voor het mislukken van mijn plannen  
*For the dreams of all I hope to be* Voor de dromen van alles wat ik hoop te zijn  
*The truth of what I am* De waarheid van wat ik ben  
*For this I have Jesus* Hiervoor heb ik Jezus  
*For this I have Jesus* Hiervoor heb ik Jezus  
*For this I have Jesus, I have Jesus* Hiervoor heb ik Jezus, ik heb Jezus

*For the tears that flow in secret* Voor de tranen die heimelijk vloeien  
*In the broken times* In tijden dat ik gebroken ben  
*For the moments of elation* Voor de momenten van verrukking  
*Or the troubled mind* Of de onrustige geest  
*For all the disappointments* Voor alle teleurstellingen  
*Or the sting of old regrets* Of de pijn van oud berouw  
*All my prayers and longings* Al mijn gebeden en verlangens  
*That seem unanswered yet* Die nog onbeantwoord lijken  
*For this I have Jesus* Hiervoor heb ik Jezus  
*For this I have Jesus* Hiervoor heb ik Jezus  
*For this I have Jesus, I have Jesus* Hiervoor heb ik Jezus, ik heb Jezus

*For the weakness of my body* Voor de zwakte van mijn lichaam  
*The burdens of each day* De lasten van elke dag  
*For the nights of doubt and worry* Voor de nachten van twijfel en zorgen  
*When sleep has fled away* Wanneer de slaap is weggevlucht  
*Needing reassurance* Ik geruststelling nodig heb  
*And the will to start again* En de wil om opnieuw te beginnen  
*A steely-eyed endurance* Een onwrikbare volharding  
*The strength to fight and win* De kracht om te vechten en te winnen  
*For this I have Jesus* Hiervoor heb ik Jezus  
*For this I have Jesus* Hiervoor heb ik Jezus  
*For this I have Jesus, I have Jesus* Hiervoor heb ik Jezus, ik heb Jezus

Sandra Tukker-van Vuuren

## Kerckalender

voor Leidschendam  
en Leidschenveen

### Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, februari 2022

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Wo. 16 februari, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Wo. 16 februari, 19.30 uur	Zin-nig Café Dementie met Tim van Iersel	Kruisheuvelkerk	
Do. 17 februari	Oud papier	Dorpskerk	
Do. 24 februari	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Vr. 25 februari, 19.30 uur	Classic Game-night	De Binnenhof	
<b>Wekelijks</b>			
Di. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Wo. 12.00 uur	Middaggebed	Dorpskerk	
Vr. 10.00 uur	Koffietijd	Kruisheuvelkerk	

In onze wekelijkse nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie.

#### Koffiedrinken in De Leidraad

Elke dinsdagmorgen is het vanaf 10.00 uur koffiedrinken in De Leidraad. Terwijl de dampende bakjes koffie op tafel staan worden de wetenswaardigheden van de week gedeeld, herinneringen opgehaald en wat er dan ook maar ter tafel komt (en dat is een hoop).

Met een **geldige QR-code** bent u van harte welkom om langs te komen om op veilige afstand van elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Fulco, Annemieke en Maarten

#### Koffiedrinken bij de koster

Elke vrijdagochtend staat vanaf 10.00 uur de koffie bij koster Ebo klaar. De deuren staan open, en we hopen jullie te treffen aan tafels van de Kruisheuvelkerk.

Met een **geldige QR-code** bent u van harte welkom om langs te komen om op veilige afstand van elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Ook namens Ebo,

Fulco, Annemieke en Maarten

### **Zin-nig Café met Tim van Iersel**

**Woensdag 16 februari** is er weer een Zin-nig Café in de Kruisheuvelkerk. Let op: we beginnen iets eerder dan gewoonlijk, namelijk om 19.30 uur. Onze gastspreker is een bekende: Tim van Iersel. Hij is als geestelijk verzorger onder meer verbonden aan Leilinde en gaat ook geregeld voor in onze gemeente. Tim schreef een interessant boek over dementie en geloof getiteld 'Godvergeten'. Graag laten wij hem vertellen over zijn ervaringen met mensen met dementie, over de moeilijke kanten en ook de mooie momenten bijvoorbeeld tijdens vieringen. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. Vergeet uw QR-code niet!

### **Doe mee met de Valentijns-challenge**

Wat zou het leuk/mooi/hartverwarmend/welkom zijn als ALLE gemeenteleden met Valentijnsdag een kaartje krijgen! En: daar hebben we ieders hulp bij nodig! Want, zoals jullie weten: vele handen maken licht werk. De **vraag/opdracht** is daarom: maak/knutsel/vouw/borduurt/fotografeer/plak/teken/kleur/... één of meerdere Valentijnskaarten. Daarop dan ook (graag!) een lieve, hartverwarmende, hartelijke, hart-onder-de-riemstekende tekst of spreuk. De gemaakte kaarten mogen in onze drie kerkgebouwen worden ingeleverd (gewoon in de brievenbus, of binnen in de daarvoor bestemde verzamelbak). Iedereen kan de gemaakte kaarten inleveren tot en met zondag 6 februari; in de week voor Valentijnsdag gaan we dan de bezorging regelen (en ook hierbij kunnen we natuurlijk heel veel hulp gebruiken, opgeven kan bij Maarten, Annemieke en Fulco). Het leuke van deze actie: iedereen kan meedoen! Er worden in onze gemeente al heel veel kaarten gemaakt, en ook verder is er veel creativiteit aanwezig. Het worden zo echt: kaarten van iedereen, voor iedereen. Doet u/doe jij/doen jullie mee?

Annemieke, Maarten en Fulco

### **Expositie schilderijen en gedichten in de veertigdagentijd**

#### **Zeven wegen van Barmhartigheid**

In de bijbel staan in Matteüs 25 de zeven werken van barmhartigheid :

Heer,

wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed?

Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen ?

En de koning zal hun antwoorden:

Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.

Een oproep om in actie te komen, samen op weg te gaan, om met elkaar naar Barmhartigheid te zoeken. Een mooie oproep in de 40dagentijd naar Pasen toe. In de maand maart zal de reis-expositie van Jeltje Hoogenkamp naar het thema 'Zeven wegen van Barmhartigheid' in Leidschendam hangen.

Nu we weer open kunnen zijn als kerk, zullen we rond deze reis-expositie een aantal activiteiten gaan aanbieden. Bij de expositie van de zeven schilderijen van Jeltje Hoogenkamp lezen we de zeven gedichten van Corrie Kopmels.

#### **De zeven thema's zijn:**

Hongerigen voeden, Dorstigen laven, Naakten kleden, Vreemdelingen herbergen, Zieken bezoeken, Gevangenen bezoeken en Doden begraven. Op drie informatiepanelen kunt u er meer over lezen.

Lees het volgende kerkblad dat op 25 februari verschijnt en houd de wekelijkse nieuwsbrief in de gaten.

Gerrie Jansze

#### **Samen eten bij Dekker's Hoeve gaat door!**

Op **vrijdagavond 11 maart** zijn wij van harte welkom bij Dekker's Hoeve. Het gaat door als er minimaal 20 gasten zijn. Dat moet toch lukken? Een ieder is van harte welkom vanaf 17.30 uur. Voor de maaltijd, inclusief twee drankjes en een kop koffie na, betaalt u dan € 27,50. Aanmelden kan tot en met zondag 6 maart bij:

Wilma Bemer	fam.bemer@ziggo.nl
Liesbeth Boonekamp	06-51 09 20 72
Alja Schutte	06-13 05 91 50

U kunt ter plekke contant of per pin betalen, of van te voren overmaken op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam o.v.v. samen uit eten. We hopen velen van u vrijdag 11 maart te zien op Dekker's Hoeve.

Alja, Arie, Coert, Lida, Liesbeth, Maarten Rob, Ron, Ronald en Wilma



Zij staan er klaar voor!

## **Nieuws uit de gemeente**

Protestante Gemeente  
te Leidschendam



### **Pastoraal Centrum**



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: [pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl](mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl)

Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

**Pastoraal coördinator:** Annemieke Hartman

### **Predikanten**

#### **Ds. Fulco de Vries Bouwstra**

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: [ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl](mailto:ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl)

#### **Ds. Maarten Hameete**

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: [ds.hameete@pgleidschendam.nl](mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl)

#### **Meeleven**

Heeft u suggesties voor bloemengroeten, gaat u binnenkort verhuizen of wacht u op een operatie? Laat het ons weten, via het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kunnen we naar elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet in de kerk ontmoeten.

#### **We noemen de namen van:**

*Leven is wachten  
dagen en nachten  
denken en dromen  
of het zal komen  
dat grote geluk.*

*Leven is vragen  
wachten verdragen  
zwoegen en zwijgen  
antwoorden krijgen  
waarom je niet vroeg.*

*Leven is lijden  
niet te vermijden  
onmacht verduren  
eindeloos turen  
naar komend licht.*

*Leven is dwalen  
oude verhalen  
speuren en zoeken  
stoffige boeken  
de sporen van God.*

*Leven is kijken  
elkaar verrijken  
opnieuw beginnen  
leren beminnen  
spontaan als een kind.*

*Leven is opstaan  
elkaar tegemoet gaan  
't hart om te geven  
en kwaad te vergeven  
het leven is goed.*

Henk Jongerius (liedboek 830)

### **In memoriam Wout van Veen**

Op 2 januari is overleden Wouter Adrianus van Veen in de leeftijd van 88 jaar. Wout woonde met zijn vrouw Clasien aan De Tol. Wout wandelde graag en elke dag. Op zondag wandelde hij naar de Dorpskerk voor de kerkdienst. Na afloop koffiedrinken deed hij altijd thuis met Clasien. Het geloof was voor hem een grote steun. Tijdens de afscheidsdienst in de Meerbloemhof luisterden we onder meer naar 'Stillekens achter Jezus aan'. We lazen uit de brief aan de Romeinen, over de liefde van God waarvan niets ons kan scheiden. Een bijbeltekst die Wout tijdens zijn laatste dagen in het ziekenhuis bemoedigde. We hopen dat Clasien, de kinderen en kleinkinderen zich getroost mogen weten door die liefde. En dat de herinneringen aan Wout tot een zegen mogen zijn.

Annemieke Hartman

### **In memoriam Froukje de Waal**

Op 11 januari is op 93-jarige leeftijd Froukje de Waal-Kalkman overleden. Een gezellige, lieve, kordate vrouw. Ruim 66 jaar getrouwd geweest met Aat, van wie we ruim een jaar geleden afscheid hebben genomen. Lange tijd woonden zij met hun kinderen aan de Zijdesingel, en ze hadden het goed. Niet dat het leven van Froukje altijd over rozen ging, maar ze nam het zoals het kwam. Ze was klein van gestalte, ze had een groot hart. De laatste jaren vielen haar zwaar, maar ze bleef uiteindelijk de lieve, gezellige vrouw die zij altijd is geweest. Temidden van haar familie is zij in alle rust overleden.

Op 18 januari hebben we in een dienst in de haar zo vertrouwde Kruisheuvelkerk afscheid genomen, en we lazen een gedeelte van Psalm 139, over God die er altijd voor ons is, en die ons nooit loslaat.

Dat de gedachtenis aan Froukje de Waal tot zegen mag zijn.

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

### **In memoriam Nely Keizer**

Op 13 januari is op 87-jarige leeftijd Neeltje Keizer-van Santen overleden. Een actieve vrouw, die altijd klaarstond voor een ander. De laatste jaren ging dat steeds lastiger, haar lichaam kon het tempo van haar wil moeilijk bijhouden. Gelukkig werd zij

omringd door lieve mensen die naar haar omkeken, naast haar kinderen en kleinkinderen.

Bij haar afscheid had ze graag gehad dat haar geliefde Leid-schendamers Kerkkoor had kunnen zingen, helaas lukt dat vanwege alle maatregelen nu niet. Gelukkig waren enkele leden aanwezig, en heeft organist Arthur Vos enkele liederen in bewerking op het orgel doen klinken. We lazen bij het afscheid van Nely Psalm 84, over het huis van de Heer, waar ieder een plek mag hebben.

Dat de gedachtenis aan Nely Keizer tot zegen mag zijn.

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Wij ontvingen bericht dat de afgelopen periode de volgende gemeenteleden zijn overleden:

- Op 11 januari Gerardus Neervoort (63 jaar), hij woonde aan de Frekeweg.
- Op 13 januari Dina Jacoba Truus van Dulst (92 jaar), zij woonde in Leilinde.
- Op vrijdag 7 januari is plotseling overleden ds. Jan van Westenbrugge. Hij was geregeld gastvoorganger in De Leidraad en dat werd zeer gewaardeerd. Hij woonde in 's Gravenzande en is 78 jaar geworden.

### **Verantwoording**

Na een huisbezoek ontving ik 20 euro 'voor de kerk', waarvoor onze hartelijke dank.

Annemieke Hartman

### **Streaming**

Corona heeft ons niet alleen verdriet gebracht. Want, zeg nou eerlijk: wie had twee jaar geleden gedacht dat vanuit al onze drie kerken live naar de kerkdiensten gekeken kon worden? Een klein groepje heren (ja, het zijn alleen heren...) heeft hier heel veel werk in gestoken en doet dat regelmatig nog steeds. We zijn hier heel blij mee, wat fijn dat zij zich zo veel en vaak inzetten letterlijk achter de schermen! En: we maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden die deze voorzieningen ons bieden. Zo kan er iedere week een kerkdienst worden gevolgd, afwisselend uit een van onze drie gebouwen. Ook is er de mogelijkheid om bijzondere diensten, denk aan uitvaartdiensten, vanuit huis mee te maken.

De heren die de infrastructuur hebben aangelegd bedienen de apparatuur ook, en dat is zeker als je ook nog een drukke, verantwoordelijke baan hebt best lastig te combineren. Tot nu toe lukt het hen om iedere keer te zorgen voor de livestream, maar wat extra hulp zou meer dan welkom zijn! Het zou heel fijn zijn als we deze extra service, waar veel mensen van genieten, kunnen blijven leveren als PGL. Wat moet je hiervoor kunnen?

Nou, eigenlijk kan iedereen het leren. De basis is écht heel eenvoudig, en als je er lol in hebt, als u het leuk vindt, dan is er van alles bij te leren. En: ik heb me laten vertellen dat (bijna) iedereen dit kan leren. Enige ervaring met een computer of iPad is een pre. Wie zoeken we?

Nou, iedereen die haar/zijn steentje bij wil dragen. Leeftijd is daarbij van ondergeschikt belang. "Is het iets voor mij?" vraagt u zich af... neem gerust contact op met het Pastoraal Centrum, dan komt het vást goed!

Annemieke, Maarten en Fulco

### **Verantwoording**

Na een uitvaart kreeg ik van de familie een gift van 1000 euro voor de kerk, en na een andere uitvaart van de familie een gift van 750 euro voor de kerk. Na een huisbezoek een gift van 30 euro voor de kerk. Dank aan de gevers!

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

### **Huispaaskaarsen-actie voor 40dagentijdproject**

Op Stille Zaterdag wordt in onze kerken de nieuwe Paaskaars brandend binnengebracht, als teken van de opstanding, als het teken ook van de aanwezigheid van Christus in ons midden.

In deze bijzondere tijd vieren veel mensen de diensten vanuit hun eigen woonkamer mee, online. We missen het samenzijn in onze gebouwen, en tegelijkertijd is het goed dat we op deze manier tóch samen kunnen zijn, samen kunnen vieren.

Veel mensen steken tijdens deze onlinevieringen een kaars aan in hun huiskamer, mooi om te zien. Vorig jaar hadden we bedacht dat iedereen ook voor thuis een kleine versie van de grote paaskaars kon bestellen. Veel gemeenteleden hebben toen meegedaan aan deze actie, vandaar dat we dit jaar deze actie herhalen.

Ieder die dat wil kan een eigen huispaaskaars bestellen. Een mooie, grote kaars (40 cm), met als versiering de regenboog met daarboven de vredesduif, op de achtergrond een groot kruis én het jaartal 2022. Ook komt er een passende standaard bij. Bovenop de kostprijs doen we dan een klein bedrag, dat geheel ten goede komt aan het 40dagentijdproject van de ZWO-commissie (informatie leest u in het volgende kerkblad), waaraan we ook op deze manier een bijdrage kunnen leveren. Doet u hieraan mee? U kunt uw bestelling doorgeven aan het pastoraal centrum, zowel tijdens de spreekuren telefonisch, als ook per e-mail.



De totale kosten van kaars, standaard en het goede doel bedragen 47,50 euro (waarvan ongeveer 5 euro bijdrage aan het goede doel is). Voor dit bedrag, dat overigens lager is dan de verzendkosten als u de kaars zelf zou bestellen, organiseren we een gezellig ophaalmoment, of wordt de kaars bij u thuis gebracht. Bestellen via het Pastoraal Centrum kan tot en met vrijdag 25 februari, dan heeft u de kaars zeker voor Pasen 2022 in huis. Op deze manier kunnen we het gevoel van verbonden zijn met elkaar, als gemeenteleden uit Leidschenveen, Vlietwijk en Heuvelwijk, nóg meer gestalte geven. Doet u, doen jullie mee?

### **Classic game-night voor de jeugd**

Op **25 februari** begint je voorjaarsvakantie goed: we organiseren dan een echte game-night, met allerlei games, lekkere hapjes en dranken, goeie muziek, gezelligheid, ontmoeting.

De jeugdgraad zal zorgen voor de bemensing van de Airfryer.

**The place to be:** De Binnenhof (bij de Dorpskerk).

**Tijd:** inloop vanaf 19.30 uur, tot de hapjes op zijn, en alle spellen gespeeld.

**Voor wie?** Voor iedereen die op de middelbare school zit, en heel leuk als je vrienden/vriendinnen meeneemt! We vinden het fijn als je laat weten als je komt (evt. kunnen we je ook thuis brengen).

Namens de organisatie,

Annemieke, Maarten en Fulco

### **Veilige kerk**

Dit artikel is een verkorte bewerking van een interview met Sophie Bloemert. Meer lezen? Kijk op: <https://www.protestantse-kerk.nl/verdieping/naar-een-klimaat-van-openheid-en-veiligheid/>

Het was bijna niet te missen in de afgelopen maand: de aflevering van BOOS over The Voice. Een confronterende uitzending over onrecht, overmacht en seksueel misbruik. Het is pijnlijk dat we in een wereld leven waar dit nog steeds een harde realiteit is.

Hoe zorg je dat de gemeente een veilige plek is voor iedereen? Maak ook niet-leuke dingen bespreekbaar, bepleit Sophie Bloemert, specialist veilige gemeente.

Een mede-gemeentelid dat zich erg dominant opstelt tijdens een discussie, een pastoraal medewerker die ongevraagd een hand op een knie legt, een predikant die een lied laat zingen dat sommige mensen pijnlijk treft... Dat soort dingen komt in elke gemeente voor, aldus Sophie Bloemert. "Het lijken misschien kleine dingen, maar het is belangrijk om ze bespreekbaar te maken. Dat vormt de basis voor een klimaat waarin gemeenteleden zich veilig voelen. En het zorgt ervoor dat iedereen zich bewust wordt van zijn eigen rol in het benoemen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag."

Bloemert - zelf lange tijd gemeentepredikant - was als projectleider betrokken bij de evaluatie van twintig jaar kerkelijk beleid rond seksueel misbruik in de kerk, die uitmondde in de

rapportage 'Werk aan de schuilplaats!' (november 2019). Als specialist veilige gemeente maakt ze nu werk van een van de aanbevelingen uit het rapport: het bevorderen van een cultuur van openheid. Bloemert: "Achter die woorden gaat natuurlijk een hele wereld schuil. 'Cultuur' heeft te maken met iedereen, met sfeer, met de manier van omgaan met elkaar. En met het gedrag van voortrekkers in de gemeente."

Een 'cultuur van openheid' strekt verder dan het onderwerp seksualiteit en seksueel misbruik, maar dit onderwerp heeft die openheid in het bijzonder nodig, ziet Bloemert. "Seksualiteit is sowieso al een beladen onderwerp, maar in de kerk vinden we het al helemaal lastig om hierover te spreken. En toch: we moeten ons ervan bewust zijn dat met name pastorale relaties kwetsbaar zijn. Je hebt te maken met ongelijke verhoudingen: de een zit in de afhankelijke, kwetsbare rol; de ander is de professional, met hoe dan ook een bepaalde macht. En dan vinden de meeste gesprekken ook nog eens in de thuissituatie plaats. Wees je als gemeente van die kwetsbaarheid bewust. Niemand kan zeggen: bij ons kan er niets misgaan."

Hoewel in steeds meer gemeenten aandacht is voor dit onderwerp, kunnen er nog belangrijke stappen gezet worden, ziet Bloemert. "Dat zit in heel concrete bouwstenen als het aanstellen van vertrouwenspersonen en het opstellen van gedragsregels voor vrijwilligers. Maar een klimaat van openheid en veiligheid gaat nog verder. Het komt tot uiting in taalgebruik, in gebiedsintenties, in de programma's van vorming en pastorale toerusting. Als mensen de voorganger voorbede horen doen voor mensen die ervaringen van misbruik met zich meedragen, kunnen ze denken: die heeft daar in ieder geval oog voor. Tegen hem of haar durf ik misschien wel eens iets over mijn ervaringen te vertellen."

Het hoeft dus niet alleen in grote dingen te zitten, vervolgt ze. "Ik hoorde laatst een treffend voorbeeld. Iemand vertelde dat ze verdrietig was en dat een ander dat zag. Hij vroeg: 'Mag ik je een hug geven?' En zij zei: 'Nee, liever niet.' Later vroeg ze zich af: was dat niet te bot? Maar eigenlijk waren zijn vraag en haar antwoord heel goed: er werd een stapje ingebouwd. Dat soort kleine dingen kunnen veiligheid scheppen. Je hoeft niet meteen tien gemeenteavonden over dit onderwerp te organiseren. Maar werk met elkaar aan een cultuur waarin ook niet-leuke dingen besproken kunnen worden."

Ds. Maarten Hameete

### **Voorstellen van De Leidraad aan Kindcentrum Balans**

Afgelopen december werden we door Kindcentrum Balans gevraagd om De Leidraad voor te stellen aan de basisschoolleerlingen. Dat hebben we natuurlijk met veel plezier gedaan. Een korte rondleiding, een uitleg van het werk van een predikant en een heuse kerstboodschap. Mooi dat zo het contact met deze basisschool kon worden aangehaald, juist ook in deze tijd. Het lijkt ons leuk om ook u hierin te laten delen. Wilt u het filmpje bekijken? Dat kan via de volgende link:

<https://youtu.be/mwWY1FNY1uM>

### **Algemene Kerkenraad**



**Scriba:** dhr. Floris van Hoek

Telefoon: 06-26 57 40 25

E-mail: [scriba.ak@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.ak@pgleidschendam.nl)

### **Uit de Algemene Kerkenraad**

Afgelopen 12 januari is de Algemene Kerkenraad (digitaal) in vergadering bijeen gekomen en zijn we het jaar positief gestart. Ook stonden we even stil bij het afgelopen kalenderjaar waar vele vrijwilligers geweldige bijdragen hebben geleverd. Enkele financiële zaken zijn besproken, zowel vanuit het College van Kerkrentmeesters als ook vanuit het College van Diakenen.

De ingezette koers van afgelopen tijd wordt voortgezet en de organisatie van activiteiten krijgt hernieuwd vorm. De samenwerking van de ambtsdragers krijgt een nieuwe impuls op

verschillende niveaus en zal in dit kalenderjaar nader geconsolideerd worden. Eigenlijk is iedereen op verschillende manieren enthousiast richting de aanstaande vereenvoudigde en doelgerichte samenwerking.

Het werk van de verschillende commissies is besproken. We hebben als vergadering de verschillende aandachtspunten en resultaten behandeld. Zorgelijk is dat we afgelopen periode afscheid hebben moeten nemen van veel vertrouwde leden uit onze gemeente, het was buitengewoon druk voor ons pastoraal team. Activiteiten gericht op onze toekomst krijgen nu bijstand vanuit onze betrokkenheid en zo werken we aan de toekomst van 2022 en de goede jaren daarop volgend.

Floris van Hoek, scriba

## Vlietwijk



**Kerkgebouw:** Dorpskerk, Damhouderstraat 2

Telefoon: (070) 320 42 24

**Koster:** mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99

E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

**Pastoraal Centrum:** (070) 327 84 13

**Scriba:** mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84

E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

### Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: Harry Hoft, (070) 320 10 90 of [harryhoft@casema.nl](mailto:harryhoft@casema.nl).

### Van wijkkerkenraad Vlietwijk

#### Kerkdiensten

In de nieuwsbrief van afgelopen week heeft u al kunnen lezen dat de kerkdiensten vanaf zondag 6 februari weer bezocht kunnen worden. Daarbij zullen we dan, zoals we ook voor de lockdown deden, met aanmeldingen voor de diensten gaan werken. Bij overintekening zal geloot worden.

### De structuur van de Protestantse Gemeente te Leidschendam – Leidschenveen, PGL.

De PGL kent drie wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad. De predikanten hebben op de gemeenteavond van 3 november 2021 in beeld gebracht hoe vaak een voorstel van het ene gremium naar het ander heen en weer gaat, voordat er een besluit valt. Als vervolg op de gemeenteavond hebben we in de wijkkerkenraad van november daarover gesproken. De conclusie van iedereen is dat het tijd is om een stap te maken naar een intensievere samenwerking tussen de drie wijken. Een kennismakingsavond in De Leidraad, waar de ambtsdragers van de drie wijken aanwezig waren, was goed om elkaar te leren kennen. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van januari is een eerste aanzet tot een vorm van samenwerking besproken. In de vergadering van de wijkkerkenraad Vlietwijk in februari zullen we hierover verder spreken. Onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn de kerkdiensten, de wijkgebonden activiteiten en de toekomst van de kerkenraad. Het komende jaar zullen we drie keer met de drie wijkkerkenraden vergaderen. U zult er de komende tijd meer over horen.

Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba

## Heuvelwijk



**Kerkgebouw:** Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6

Telefoon: (070) 327 44 61

**Koster:** dhr. Ebo Roek

E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

**Pastoraal Centrum:** (070) 327 84 13

**Scriba:** dhr. Gert van Ingen

Telefoon: (070) 369 43 03

E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

### Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04.

### Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk

Op 20 januari vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk via Zoom. Hierbij zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

- **Deal voor Noord:** Op 3 december 2021 hebben ds. Fulco de Vries Bouwstra en Ingrid den Hartog de Deal voor Noord mede ondertekend. Vanuit de Gemeente Leidschendam-Voorburg richt een Programmteam Sterk voor Noord zich op het versterken van de Leidschendamse wijk Noord, waar ook de Kruisheuvelkerk staat. Later dit jaar volgt een interview, bijvoorbeeld te plannen tijdens het koffieteras, als goed voorbeeld van een laagdrempelige activiteit in de wijk.
- **Organisatie- en vergaderstructuur:** Naar aanleiding van de uitkomsten van discussies in de wijkkerkenraden over een nieuwe organisatie- en vergaderstructuur, is een voorstel door ds. Fulco de Vries Bouwstra en ds. Maarten Hameete opgesteld. De AK kon zich in de tekst vinden, waarna het wordt besproken in de wijkkerkenraden. In februari vergadert de AK dan weer n.a.v. de terugkoppeling vanuit de wijkkerkenraden. Het voorstel wordt in de wijkkerkenraad Heuvelwijk vastgesteld; we zien het als een goede aanzet tot meer samenwerking. Ook is de vergadering akkoord om de wijkkerkenraadsvergaderingen te cancelen in de maanden dat de gezamenlijke vergadering doorgang vindt. Deze staan vooralsnog gepland in maart, juni en oktober.
- **Extra streamers:** Rokus van den Bout meldt dat er voor doorweekse diensten zoals uitvaartdiensten extra streamers worden gezocht. Wie interesse heeft kan zich bij hem melden; ook de wijkkerkenraadsleden zullen nadenken over mogelijke kandidaten.
- **Bezinning over Onze Vader:** Als bezinning werd in drie Zoom-groepjes gediscussieerd over een Bijbeltekst, het Onze Vader in drie Bijbelvertalingen: NBG 1951, Bijbel in gewone taal 2014 en NBV'21.

Ingrid den Hartog, voorzitter

## Leidschenveen



**Kerkgebouw:** De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

**Pastoraal Centrum:** (070) 327 84 13

**Scriba:** momenteel vacant

Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)

E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl

Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag

### Autorijdienst

Vacant

### Bericht vanuit de kerkenraad Leidschenveen

Er zit maar weinig tijd tussen het kerkblad van januari en februari en zeker in Leidschenveen, waar de kerkbladen helaas vertraagd waren en een week later pas konden worden bezorgd. Het heeft ook als wijkkerkenraad Leidschenveen onze aandacht dat het kerkblad tijdig bij u in de bus valt. Er is ook een mogelijkheid om hem niet in de bus te ontvangen, maar digitaal. Voor de rest mogen we intussen vanaf komende zondag 6 februari weer bij elkaar komen in de diensten. Voor meer informatie en actuelere informatie verwijs ik naar de wekelijkse nieuwsbrief.

Door het overlijden van dominee Van Westenbrugge zijn er in het komende jaar drie zondagen waar we geen predikant op de kansel hebben staan. We willen deze diensten met elkaar gaan invullen; wilt u daarbij helpen, neem dan contact met ons op.

René Bron



**Scriba:** dhr. Rob Taag  
 Telefoon: 06-18 27 46 66  
 E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl  
 IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam  
 IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

**Problemen levering Kerkblad**

Helaas hebben we afgelopen maand problemen gehad bij de levering van het Kerkblad. Voor de levering hiervan zijn we afhankelijk van de koeriersdienst van de drukker. Zoals alle koeriersdiensten zijn die de afgelopen maanden ongelooflijk druk, waardoor soms vertraging optreedt. Afgelopen maand is helaas een pakket in zijn geheel niet afgeleverd.

Dat heeft ertoe geleid dat het Kerkblad in Leidschenveen veel later dan de bedoeling was bezorgd kon worden, omdat er eerst een herdruk moest plaatsvinden. We realiseren ons dat dit voor de vrijwilligers die voor de bezorging zorgen en voor u als lezer van het Kerkblad heel vervelend is. Uiteraard onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de kans op vertraging in de toekomst te voorkomen.

Mark Rip, voorzitter



**Secretaris:** vacature  
 E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl  
 IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34  
 IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

**Collectebestemmingen**

We mogen elkaar weer ontmoeten op de zondag en langzaam aan lijkt het er op dat we elkaar weer meer en vaker kunnen ontmoeten. Blij dat het zo is. We hebben elkaar nodig, in contact met elkaar maar we hebben elkaar ook nodig om voor elkaar te zorgen. Dat kan door gewoon bij iemand langs te gaan, maar als diaconie ondersteunen we mensen en projecten ook op financiële wijze. We zijn blij met de bedragen die we binnenkrijgen, maar we merken dat de collectes toch wel iets terug aan het lopen zijn, dus we willen iedereen oproepen: geef op welke wijze dan ook. Onze voorkeur heeft de Appostel-app. Dat is eenvoudig en het is voor de diaconie ook makkelijk om te werken.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven, aangezien we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag de onderstaande wekelijkse collectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieronder staat hoe het werkt.

**Collecten-app - digitaal collecteren**

Als thuis-kijker en -luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw telefoon kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust. Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

**Zondag 6 februari - Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat**

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds

moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

**Zondag 13 februari  
 ZWO project 2021 - 2022 Hospice Gentlecare**

Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voorheen 'Colesberg' die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie.

**Zondag 20 februari - Diaconie - Bloemengroet**

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloemengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen. Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de gemeente gegeven aan gemeenteleden als bemoeiding, als felicitatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te maken.

René Bron, penningmeester



**Secretaris:** mw. Dory de Niet  
 Telefoon: (070) 367 70 43  
 E-mail: zwo@pgleidschendam.nl



**Contactpersoon,** namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan  
 Telefoon: 06-22 64 45 66  
 E-mail: krijn.jongejan@outlook.com  
 IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

**Beste vrienden in Leidschendam,**

De eerste weken van het nieuwe jaar zijn inmiddels voorbij. Met mijn man Tommy gaat het elke dag beter en we danken iedereen voor al jullie gebeden. Alle zieken hebben tijd, zorg en liefde nodig maar wanneer een van je gezinsleden ziek wordt, is dat toch een ander verhaal. Je wereld staat dan op zijn kop. De Karoo is momenteel op z'n mooist, we hebben nu heel veel regen, maar helaas heeft de Karoo ook een enorm probleem en dat zijn de sprinkhanen. Miljarden tegelijk en waar ze zitten, eten ze alles kaal. Dus de arme boeren hebben het slecht naar hun zin. Van de droogte tot te veel regen en nu sprinkhanen. Dat is de cyclus van de natuur. Het is nu erg warm in Britstown en we verwachten in februari temperaturen van 40 °C of hoger. Dus we gaan smelten.



Het gaat wel goed met het zorgcentrum. Patiënten komen, maar sommigen hebben niet zoveel geluk. Maar zij kunnen wel met veel liefde en zorg omringd, in vrede overlijden.

Ik heb jullie ook nog een paar foto's gestuurd van onze kerstviering. We sturen je allemaal heel veel liefde en zegeningen en heel erg bedankt voor je vriendelijke harten en gulle giften. Jullie weten niet hoeveel dit voor Gentlecare betekent. Gewoon geweldig. Veel liefs allemaal van de medewerk(st)ers van Gentlecare.

Ivonne Gentle



## Binnengekomen berichten



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

### Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

Op 8 februari om 14.00 uur is er in de Koningkerk te Voorburg een dia-lezing door wandelaar Jaap Vijfwinkel over zijn pelgrimsreis naar Compostella (Noord-Spanje).

### Dagtocht Rivier De Linge langs bloesem in de Betuwe

Op 10 mei organiseert de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Leidschendam-Voorburg voor senioren 55+ een dagtocht met boottocht over de rivier De Linge. Er is nog plek. We vertrekken om 9.00 uur vanuit Leidschendam. Nadat de deelnemers rond 9.15 uur ingestapt zijn rijdt de bus naar Leerdam. Onderweg is er tijd voor koffie met gebak bij restaurant De Klok in Kinderdijk. In Leerdam schepen we in en varen door de prachtige Betuwe, waar de fruitbomen in deze tijd in bloei staan. Terwijl we langs pittoreske plaatsjes varen maken we gebruik van een koffietafel met kroket. Eindpunt van de tocht is wederom Leerdam. Voor of na de boottocht brengen we een bezoek aan de beroemde glasblazerij en mogelijk het hofje van mevrouw Van Aerden met een bijzondere tuin. We verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn in Leidschendam-Voorburg.



### Kosten en aanmelding

De dagtocht is voor leden en niet-leden. De kosten bedragen maximaal € 60,-. Voor 15 februari aanmelden per e-mail bij ondergetekende.

Jan Hendriks, voorzitter PCOB Leidschendam Voorburg  
06-38926344, [janhendriks57@hotmail.com](mailto:janhendriks57@hotmail.com)

### We zijn er samen – oproep voor collectanten

ZOA is een christelijke organisatie die noodhulp biedt en wederopbouw mogelijk maakt. Zonder de betrokkenheid van donateurs, kerken, bedrijven en vrijwilligers kunnen wij ons werk niet doen. Een flink deel van onze inkomsten komt uit acties van mensen voor ZOA. **Kom jij ook in actie voor mensen in nood?** In de gemeente Leidschendam-Voorburg is ons gemeentelid Rianke Verschoor jarenlang coördinator geweest voor de collecte van ZOA. Enige jongeren uit onze gemeente hebben al eens vanuit de Youth Groep voor dit goede doel gecollecteerd.

Nu Rianke met haar gezin onze gemeente gaat verlaten, heeft zij Marijke Nijman bereid gevonden de coördinatie van de collecte over te nemen.

Mij heeft ze gevraagd een oproep in ons PGL kerkblad te doen, voor nieuwe collectanten voor de **collecte in de week van 27 maart tot 2 april**. Een mooi praktisch doel om onze handen uit de mouwen te steken en twee uurtjes op pad te gaan in de 40dagentijd. Jong en ouder, u kunt meedoen!

Zoals Rianke zegt: "Elke euro telt en voor een euro kunnen vluchtelingen in hun situatie vaak een dag overleven".

Uw opgave/informatie als collectant zien we het liefst per mail tegemoet. Hartelijk dank.

Gerrie Jansze, 070-346 02 66 of [g.jansze@ziggo.nl](mailto:g.jansze@ziggo.nl)  
Marijke Nijman, [marijke.nijman@freeler.nl](mailto:marijke.nijman@freeler.nl)

## Nieuws uit de Oecumene



### Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

Na enkele fijne ochtenden in 2021, ging iedereen half december weer in lockdown en kon ook de Vrouw en Geloof ochtend in januari niet doorgaan. Maar nu lijkt het erop dat de eerstvolgende geplande bijeenkomst op **woensdag 16 februari** wel kan doorgaan. Hoe, met hoeveel en waar is nog niet helemaal duidelijk. Er moet aan de geldende maatregelen worden voldaan. Dat betekent: Blijf thuis bij klachten, geldige coronatoegangspas en mondkapje verplicht, afstand houden enzovoort. Alle vrouwen krijgen bijtijds een persoonlijke uitnodiging en kunnen daarop reageren. Daarna volgt een bevestiging, waarin de locatie duidelijk vermeld zal staan. Ondanks de spanning en onzekerheid blijft de kerngroep van het Vrouwenwerk optimistisch en hoopt weer een Vrouw en Geloof ochtend te kunnen voorbereiden. Hartelijke groet en hopelijk tot ziens, namens de kerngroep.



Plony Korving

[p.korving@outlook.com](mailto:p.korving@outlook.com), 06-10 29 27 26



2022

Actie

Kerkbalans



## Kerkelijke administratie



Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

**Vlietwijk:** dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: [markrip1@gmail.com](mailto:markrip1@gmail.com)

**Heuvelwijk:** dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: [hgrolle@ziggo.nl](mailto:hgrolle@ziggo.nl)

**Leidschenveen:** dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: [vaders.jaa@hetnet.nl](mailto:vaders.jaa@hetnet.nl)

## Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: [kb@pgleidschendam.nl](mailto:kb@pgleidschendam.nl) of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

## Jongeren Aan Bod Aanbod voor jongeren

E-mail: [aanbod@pgleidschendam.nl](mailto:aanbod@pgleidschendam.nl)



## Kerkkamp 2022

### Beste kinderen, ouders en verzorgers.

Na twee jaar zonder Kerkkamp gaan we het er dit jaar weer op wagen. Van **vrijdag 20 mei tot en met zondag 22 mei** gaat het kampweekend plaatsvinden.

Dit keer hebben we voor een andere locatie gekozen. We gaan naar kamphuis Fijnoord in de bossen van Ermelo.

Wat wel hetzelfde blijft is dat we weer met de bus gaan, het weekend een thema heeft, er allerlei spellen gedaan worden, we weer een nieuwe kleur hebben voor ons kampshirt, de leiding er zin in heeft en we een heleboel kinderen nodig hebben om het heel gezellig te gaan maken.

Dus zit je in groep 3 t/m 8: zet deze datum op de kalender en geef het door aan je vriendjes en vriendinnetjes. De kampbrief met verdere informatie komt er binnenkort aan.

Een hartelijke groet namens alle kampleiding.

Rene Bron: 06-20 94 07 93

Pauline Aarten: 06-40 15 48 91

Diana van Velzen: 06-11 73 75 66

## Advertenties

want met afscheid  
begint herinnering



### UitvaartZorgDiensten

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

### Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

### Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur



Voor een waardevol  
afscheid met zorg en  
respect afgestemd op  
ieders persoonlijke  
wensen.

070-3202040  [www.vdhuz.nl](http://www.vdhuz.nl)





Hartelijke groeten van

---

---

---

Valentijnsactie Hart voor Elkaar  
Protestantse Gemeente Leidschendam / Leidschenveen  
[www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl)



Hartelijke groeten van

---

---

---

Valentijnsactie Hart voor Elkaar  
Protestantse Gemeente Leidschendam / Leidschenveen  
[www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl)