



40-dagentijdproject 2022



Geef vluchtelingen-
kinderen in Ethiopië
een toekomst



	Dorpskerk Damhouderstraat 2A Aanvang: 10.00 uur	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6 Aanvang: 10.00 uur	De Leidraad Harriët Freezerhof 20 Aanvang: 9.30 uur
Zondag (groen) 27 februari 2022	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindernevendienst	(S)	
Zondag (paars) 6 maart 2022	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst	Ds. Ton Zoutman (te Den Haag) Crèche, kindernevendienst	(S) Dienst door gemeenteleden Crèche, kindernevendienst
Zondag (paars) 13 maart 2022	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindernevendienst	Mw. Nelleke de Jong (te Gouda) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst
Zondag (paars) 20 maart 2022	Ds. Erica Hoebe (te Wageningen) Crèche, kindernevendienst	Kliederkerk Ds. Maarten Hameete Aanvang 16.00 uur	Pastor Jacqueline Bakker (te Voorburg) Crèche, kindernevendienst
Zondag (roze) 27 maart 2022		Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst	(S)

(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken.

Bij de diensten



Welke regels en afspraken gelden?

- Bij binnenkomst desinfecteren we onze handen.
- We houden nog steeds zoveel mogelijk afstand.
- De bloemenkaart wordt getekend door de ambtsdrager.
- Collectes blijven digitaal plaatsvinden, of door middel van de collectebussen bij de uitgang. We geven dus nog geen collectezakken door.
- Er worden geen handen geschud.
- Het dragen van een mondkapje is niet langer verplicht, maar wordt nog steeds aangeraden.

Welke zaken worden weer mogelijk?

- Aanmelden is niet langer noodzakelijk.
- De garderobe kan weer gebruikt worden, maar er wordt nog steeds geventileerd tijdens de dienst.
- Tijdens de dienst kunnen alle liederen weer door de gemeente gezongen worden (uiteraard zijn voorzangers en/of filmpjes, etc. toegestaan).
- Er kan tijdens de dienst gebruik gemaakt worden van de kaarsenboom.

Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 1 april en zal gegevens bevatten voor een periode van 3 weken: 2 april t/m 22 april.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 25 maart om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdriift 49, 6824 GP Arnhem

- Koffie drinken na de dienst is weer mogelijk.
- Avondmaalsvieringen kunnen weer ingepland worden.

U kunt de dienst ook online meemaken via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 'mijn PGL online diensten' (wachtwoord: zie hieronder in 'Colofon'). Meeluisteren en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl.

27 februari 2022

In de **Dorpskerk** is ds. Maarten Hameete de voorganger in een gezamenlijke dienst voor de drie wijken.

6 maart 2022

In de **Kruisheuvelkerk** gaat ds. Ton Zoutman voor in een dienst die ook gestreamd wordt en dus door ieder die dat wil gevolgd kan worden. Ds. Zoutman is inmiddels ruim bekend in onze gemeente. Sinds zijn emeritaat woont hij in Leidschenveen en hij ging al meerdere malen in de Kruisheuvelkerk voor. Het thema van de dienst zal zijn: 'Hierna' of wel 'Sterven en dan'.

In **De Leidraad** zou ds. Jan van Westenbrugge voorgaan. Vanwege zijn overlijden zal de dienst ingevuld worden door gemeenteleden.

13 maart 2022

In de **Kruisheuvelkerk** is mevrouw Nelleke de Jong uit Gouda voor het eerst als gastvoorganger aanwezig. Mevr. De Jong is predikant in opleiding en gaat geregeld in de regio in kerkdiensten voor. Al eerder bood de Kruisheuvelkerk aan predikanten in opleiding de mogelijkheid om als gastpredikant voor te gaan. Fijn dat wij zo een (heel) bescheiden bijdrage kunnen leveren aan de opleiding van predikanten in onze kerk. Zij stelt zichzelf aan u voor: "Mijn naam is Nelleke de Jong en ik woon met veel plezier in het centrum van Gouda. Voordat ik de overstap maakte naar Theologie heb ik gewerkt als docent Sociale Geografie en als onderwijsonderzoeker. Op dit moment ben ik bezig aan het tweede jaar van de master Gemeentepredikant aan de PThU in Amsterdam. Daarnaast werk ik als diaconaal consulent voor de protestantse diaconie in Gouda. Ik kijk er naar uit om binnenkort bij u/jullie voor te gaan!"

20 maart 2022

In de **Dorpskerk** gaat ds. Erica Hoebe uit Wageningen voor. Goed om haar weer in Leidschendam te ontmoeten. Pastor Jacqueline Bakker gaat voor in **De Leidraad** en om 16.00 uur ds. Maarten Hameete in de **Kruisheuvelkerk (Kliederkerk)**.

27 maart 2022

In de **Kruisheuvelkerk** is er een gezamenlijke dienst waarin we als PG Leidschendam het Avondmaal zullen vieren.



Hulp aan vluchtelingenkinderen in Ethiopië

“De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt hongers.”

Dit is de inleiding van de nieuwsbrief van Kerk in actie op 10 februari 2022. Aandacht voor de hongers in Ethiopië is ook het thema voor ons 40dagentijdproject dit jaar. We gaan de organisatie FIDA (Friendship for Integrated Development Association) in Ethiopië ondersteunen bij de hulp aan vluchtelingenkinderen. FIDA is opgericht door Assegid Negash in oktober 2005. Hij kende uit eigen ervaring het belang van onderwijs voor jonge kinderen en besloot na zijn opleiding tot arts zich in te zetten voor de verbetering van de leefomstandigheden van benadeelde en verwaarloosde groepen mensen in Ethiopië, met name kinderen, vrouwen en ouderen. Fida is vooral actief in Addis Abeba (de hoofdstad van Ethiopië) en directe omgeving.

De burgeroorlog (in Tigray) en de droogte in Ethiopië hebben een grote stroom vluchtelingen uit het Noorden en Oosten richting de hoofdstad Addis Abeba op gang gebracht en daarom heeft FIDA nu grote behoefte aan financiële middelen om de vluchtelingenkinderen van eten en onderwijs te voorzien. Voor € 150 kunnen zij een kind een jaar lang onderwijs en een goede lunch aanbieden. De school is toegankelijk voor kinderen van alle verschillende bevolkingsgroepen in Ethiopië. Het onderwijs wordt gegeven door vrijwilligers uit de VS, Groot-Brittannië en Ierland.

Deze keer willen we met ons 40dagentijdproject deze lokale organisatie in Ethiopië helpen. We gaan dat natuurlijk doen via de collectes en de Appostel-app gedurende de 40dagentijd van 6 maart tot en met 15 april. Maar we willen ook weer pepermunt en chocolade(eitjes) gaan verkopen. En omdat Ethiopië ook wel als de bakermat van de koffie wordt gezien en van daaruit de koffiestruik de hele wereld heeft veroverd, is er dit jaar ook gelegenheid om Ethiopische koffie (bonen en snelfiltermaling) te kopen. We hopen daarmee zoveel aandacht en geld in te zamelen dat we 25 kinderen een jaar lang onderwijs en een goede maaltijd kunnen bieden. Meer informatie over de verkoop van de pepermunt, chocolade(eitjes) en koffie vindt u in de wekelijkse digitale nieuwsbrief, zodat we rekening kunnen houden met de actuele coronamaatregelen.

De Werkgroep ZWO is via Eta Woudenberg van onze Dorpskerk in contact gekomen met de coördinator in Nederland voor sponsoractiviteiten voor FIDA, Marjo Borst. Marjo heeft in de afgelopen jaren Ethiopië een aantal keren bezocht en met eigen ogen gezien met hoeveel energie en toewijding Assegid Negash leiding geeft aan de veldwerkers die kinderen op allerlei plekken opzoeken en uitnodigen om naar school te komen. Zij heeft ons ervan overtuigd dat deze non-gouvernementele organisatie (NGO) integer en betrouwbaar opereert en onze steun zeker waard is. We hopen van harte dat we met elkaar in deze 40dagentijd, waarin we ons extra bewust zijn van onze opdracht om onze naasten te helpen, een bijdrage willen leveren om deze vluchtelingenkinderen in Ethiopië van onderwijs en voedsel te voorzien.

Namens de Werkgroep ZWO,

Margreet Meijer

Kerkkalender

voor Leidschendam
en Leidschenveen

Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, maart 2022

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Vr. 25 februari, 19.30 uur	Classic Gamemight	De Binnenhof	
Wo. 2 maart, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Vr. 4 maart, 19.30 uur	Viering Wereldgebedsdag	Oude Kerk Voorburg	
Zo. 6 maart, 15.00 uur	Filmmiddag	Kruisheuvelkerk	
Vr. 11 maart, 17.30 uur	Samen uit eten	Dekker's Hoeve	Aanmelden t/m 6 maart fam.bemer@ziggo.nl
Zo. 13 maart, 15.00 uur	Filmmiddag	Kruisheuvelkerk	
Wo. 16 maart, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Wo. 16 maart, 10.00 uur	Vrouw en Geloofkring	De Leidraad	p.korving@outlook.com
Do. 17 maart	Oud papier	Dorpskerk	
Zo. 20 maart, 15.00 uur	Filmmiddag	Kruisheuvelkerk	
Wo. 23 maart, 15.00 uur	Seniorenmiddag	De Leidraad	Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74
Do. 24 maart	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Zo. 27 maart, 15.00 uur	Filmmiddag	Kruisheuvelkerk	
Wo. 30 maart, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Wekelijks			
Di. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Wo. 12.00 uur	Korte viering	Dorpskerk	
Do. 20.00 uur	Repetitie Leidschendam's Kerkkoor	Kruisheuvelkerk	
Vr. 10.00 uur	Koffietijd	Kruisheuvelkerk	

In onze wekelijkse nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie.

Koffiedrinken in De Leidraad

Elke dinsdagmorgen is er vanaf 10.00 uur de mogelijkheid om koffie te drinken in De Leidraad. Terwijl de dampende bakjes koffie op tafel staan worden de wetenswaardigheden van de week gedeeld, herinneringen opgehaald en wat er dan ook maar ter tafel komt (en dat is een hoop). U bent van harte welkom om langs te komen om met elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Fulco, Annemieke en Maarten

Koffiedrinken bij de koster

Elke vrijdagochtend tot Pasen staat vanaf 10.00 uur de koffie bij koster Ebo klaar. De deuren staan open, en we hopen jullie te treffen aan tafels van de Kruisheuvelkerk. U bent van harte welkom om langs te komen om met elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Ook namens Ebo,

Fulco, Annemieke en Maarten

Filmmiddagen in de 40dagentijd

Op vijf zondagmiddagen in de komende 40dagentijd gaan we film kijken! De zaal van de Kruisheuvelkerk verandert in een bioscoopzaal, met een aanbod 'voor velen wat wils!'. De film die we gaan kijken staat in de nieuwsbrief voorafgaand aan de zondag, iedere keer een film met een ander accent. Er zullen zeker een of twee films voor alle leeftijden bij zijn; er is tijdens de films geen oppas. De kerk is open vanaf 14.30 uur, de film start om 15.00 uur, met na die tijd nog een drankje om bij na te praten. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het 40dagenproject is natuurlijk welkom.

De filmzondagen zijn **op 6, 13, 20 en 27 maart en op 3 april**.

O ja, er zal ook popcorn zijn!

Annemieke, Maarten en Fulco

Zeven wegen, de kunst van barmhartigheid

Expositie van schilderijen en gedichten in de Dorpskerk.

In de maand maart zullen in de Dorpskerk de schilderijen van Jeltje Hoogenkamp en de bijbehorende gedichten van Corrie Kompels hangen. De schilderijen zijn te zien tijdens de kerkdiensten, de Open Kerk en bij de Dorpssoep.

De zeven schilderijen en gedichten zijn gemaakt naar de zeven wegen van barmhartigheid:

1. Gevangenen bezoeken
2. Naakten kleden
3. Zieken bezoeken
4. Vreemdelingen herbergen
5. Hongerigen voeden
6. Dorstigen laven
7. Doden begraven



Zieken bezoeken
door Jeltje Hoogenkamp

De openingstijden van de expositie:

- Voor, tijdens en na de kerkdiensten op 6, 13 en 20 maart
- Op de woensdagen in maart van 11.45 tot 15.00 uur
- Op de zaterdagen in maart van 14.00 tot 15.30 uur.
- Op vrijdag 25 maart van 17.00 tot 18.30 uur tijdens de Dorpssoep.

Dorpssoep

Op 25 maart is iedereen welkom voor een soepmaaltijd in De Binnenhof. Er is dan ook vegetarische soep. Vanaf 17.00 uur is de deur open. Dan is er ook gelegenheid om de expositie in de kerk te bekijken. U kunt zich opgeven voor de soepmaaltijd tot en met woensdag 23 maart via scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl of telefoon (070) 320 24 84, (070) 346 02 66. Er staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage voor het ZWO-project in de 40dagentijd.

Paasgroetenactie

Tijdens de openingstijden van de expositie liggen er kaarten klaar om mee te schrijven aan de Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie, waarbij gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen een bemoedigende groet met Pasen ontvangen vanuit de kerken.

U bent allemaal van harte welkom.

Namens de werkgroep,

Gerrie Jansze

Samen eten bij Dekker's hoeve

Op vrijdagavond 11 maart is iedereen vanaf 17.30 uur van harte welkom bij Dekker's Hoeve
- Essepad 6 Voorburg -
Maar wel even aanmelden aub, want vol = vol

Uitgebreid Buffet
€27,50 p.p.
incl. 2 drankjes en koffie

Kids
< 3 jaar: Gratis
3-6 jaar: € 7,00
6-12 jaar: € 13,75

Aanmelden kan nog t/m zondag 6 maart...

Aanmelden: via email fam.bemer@ziggo.nl of telefonisch bij:
Alja Schutte 06 130 591 50
Liesbeth Boonekamp 06 510 920 72
Wilma Bemer 06 222 755 32

Betalen: Ter plekke contant of via PIN of vooraf overmaken op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50
t.n.v. PG te Leidschendam o.v.v. Samen uit Eten

Kliederkerk 20 maart 2022

Op 20 maart, van 16.00 tot 18.00 uur, hopen we samen te komen in de Kruisheuvelkerk voor een nieuwe Kliederkerk. Het thema is 'Storm op het meer'. Met de stormen Corrie, Dudley en Eunice kunnen we ons bij een storm van alles voorstellen. Het wordt vast een aansprekende samenkomst voor de hele PG Leidschendam en daarbuiten.

Trek je regenjas aan, zet je capuchon op en zet je schrap om dit bijbelverhaal te ontdekken. Kinderen, jongeren, ouders, opa's en oma's, vrienden, familie, burens: iedereen is welkom. We gaan samen ontdekken, vieren en zingen rondom dit bijbelverhaal. Aan het einde is er iets te eten voor iedereen.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen met begeleiden van de activiteiten (bijvoorbeeld een knutselactiviteit of een gespreksgroepje). Ook zoeken we mensen die een pan macaroni (vegetarisch of met vlees) willen brengen voor de gezamenlijke maaltijd na de viering.

Als je het leuk vindt om te helpen bij de activiteiten en/of het klaarmaken van eten, kun je contact opnemen met Erlijn Logtenberg (erlijn@yahoo.com).

We hopen u te zien op 20 maart. Tot ziens!

Erlijn Logtenberg, Barbara Rijnveld
Maarten Hameete en Erica Haenen

Seniorenmiddag Leidschenveen

Woensdag 23 maart is er weer een seniorenmiddag in De Leidraad. De opening wordt verzorgd door ds. Maarten Hameete. Daarna zal Henk 't Hart een presentatie geven genaamd: *een rondje auto*. Rond 16.00 uur is het tijd voor een hapje en een drankje. De middag begint om 15.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Als het vervoer een bezwaar is kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten.

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74
Dory de Niet, 06-23 94 78 00

BREEK-DE-WEEK: ontmoeten in de Dorpskerk

Nu de meeste coronamaatregelen zijn vervallen, gaan we voortaan op woensdag de week breken in de Dorpskerk. We beginnen van 12.00 tot 12.30 uur met een korte viering. Daarna is de kerk open van 12.30 tot 15.00 uur, en zijn er de volgende mogelijkheden en activiteiten:

IN DE KERK: De kerk bezichtigen, een kaarsje aansteken, rust en bezinning, kaartjes met teksten om mee naar huis te nemen.

IN DE VOORHOF: kunt u binnenlopen en aanschuiven om onder het genot van een kopje thee of koffie elkaar te ontmoeten. Er is altijd een pastorale medewerker aanwezig. Met wie u, indien gewenst, ook een één op één gesprek kan voeren. Zo nodig kunnen we een afspraak voor u maken met een van onze predikanten.

Verder is er een gratis juridisch inloopsprekuur. Deze rechts-hulp is in eerste instantie een juridisch advies m.b.t. allerlei rechtsgebieden. Verwijzing naar een gespecialiseerde instantie, zoals juridisch loket, schuldhulpverlening of een advocaat komt ook aan bod. U bent van harte welkom voor het bespreken van uw probleem. U kunt zo binnenlopen of een afspraak maken: tel. 06 22 45 82 28.

Onder het motto 'neem een boek en/of legpuzzel' willen we boeken en puzzels een tweede leven gunnen. Er is een ruime keuze uit romans, kinderboeken, boeken rond religieuze thema's en legpuzzels. Boeken en puzzels brengen kan ook.

Er is ook een grote collectie zelfgemaakte kaarten. Tegen een kleine prijs kunt u een keuze maken uit kaarten voor speciale gelegenheden of blanco kaarten. De opbrengst komt ten goede aan de kerk.

Verder is er de mogelijkheid om informatie te krijgen over de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Ter ondersteuning van de deze stichting kunt u wijn, thee en kaarsen kopen. In voorkomende gevallen worden gekochte/bestelde zaken thuisbezorgd.

Weet u/je van harte welkom!

Lida Verhage en Marianne Pompert



'Korte vieringen' i.p.v. middaggebeden

In gesprekken met mensen hebben we gemerkt dat de benaming 'Middaggebed' vragen kan oproepen en ook wat bevreemdend kan werken. Wordt er dan alleen maar gebeden? Nee, het houdt veel meer in. Er wordt passende muziek afgespeeld, we lezen een bijbeltekst, soms met daarbij een korte meditatieve tekst of gedicht, er is gelegenheid om voorbeden op te schrijven en de voorbeden worden dan in een gebed meegenomen en we houden ook stiltes. Een opmerking van een vaste bezoeker: "Vooral de stiltes raken mij". Voor anderen is het een alternatief voor de zondagse viering, omdat het soms vanwege gezondheidsomstandigheden moeilijk is geworden om zondag naar de kerk te gaan. En soms komt er zo maar iemand tijdens zijn of haar lunchpauze binnen om even de drukke werkdag te onderbreken. Daarom zullen we voortaan spreken over *korte vieringen* i.p.v. *middaggebeden*.

Tijdens de komende vieringen in de veertigdagentijd zullen we, op weg naar Pasen, aandacht schenken aan de weg die Jezus moest gaan en elke woensdag een van de kruiswegstaties centraal stellen. Het thema van de desbetreffende statie zullen we combineren met de thema's van de zeven werken van barmhartigheid. Dit n.a.v. de schilderijtentoonstelling die in maart in de kerk zal zijn. Weet u/je van harte welkom!

Marianne Pompert, Eta Woudenberg en Meindert Burema



LentEvenement Kruisheuvelkerk
Zaterdag 14 mei 2022

LentEvenement PGL in de Kruisheuvelkerk **Creatievelingen en vrijwilligers gezocht!**

Op zaterdag 14 mei organiseren we als Protestantse Gemeente Leidschendam in de Kruisheuvelkerk voor gemeenteleden en mensen daarbuiten een evenement in de lente: het **LentEvenement**. Een ochtend en middag vol creativiteit, hapjes en drankjes, sport en spel, workshops, verkoop van zelfgemaakte creaties... De mogelijkheden zijn legio: 'mogelijkheden' want allereerst zijn we op zoek naar **mensen die ons kunnen helpen**. Heeft u, heb jij een creatief talent om in te zetten tijdens dit evenement? Bloemschikken, kaarten maken, hapjes bereiden, tekenen, samen muziek maken, bier of wijn proeven... Of al dan niet zelfgemaakte producten om te verkopen? Laat het ons weten! Ook zoeken we naar vrijwilligers die (de vrijdag vooraf en/of zaterdag) ter plekke kunnen helpen met bijvoorbeeld kraampjes opzetten, opruimen, koffie schenken, broodjes klaarmaken. Alle ideeën en helpende handen zijn welkom!

Voor opgeven of vragen: laat het weten aan een van de kern-teamleden of mail het naar: im.denhartog@planet.nl. Met elkaar kunnen we er dan een mooi evenement van maken, door en voor gemeenteleden en mensen daarbuiten.

Alvast onze dank voor het meedenken en -doen!

Het kernteam:

Rokus van den Bout, Annelies van Markwijk
Anja Oosterheert, Ingrid den Hartog



Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annetieke Hartman

Predikanten

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

Meeleven

Heeft u suggesties voor bloemengroeten, gaat u binnenkort verhuizen of wacht u op een operatie? Laat het ons weten, via het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kunnen we naar elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet in de kerk ontmoeten.

Wij denken aan: mantelzorgers, mensen met dementie, mensen die thuis of in een verpleeghuis revalideren, mensen die een jubileum hopen te vieren, mensen die stoppen met werken, mensen die uitzien naar de lente.

We noemen de namen van:

Gebed aan het einde van een viering, door Carlos Desoete

*Ga met ons mee op onze weg.
Ga met ons mee
als een hand op onze schouder,
als een mens die luistert
en die ons op verhaal laat komen.
Open ons hart
om uw woord te begrijpen
en er op in te gaan.
En laat ons U herkennen
overall waar het brood van het leven
gedeeld wordt,
en mensen thuiskomen bij elkaar.
Maar wordt vooral herkenbaar in ons
die in uw Naam hier samen zijn.
Leef in ons.*

In Memoriam Jan Driesprong

Dinsdag 8 februari is in besloten kring afscheid genomen van Jan Driesprong. Jan is op 25 november 1933 geboren in Den Haag. Hij is vader van Annemiek en Paul, en trotse opa van vier kleinkinderen. Wij zullen zijn aanwezigheid gaan missen. Want als het even kon, dan was Jan aanwezig. Hij kon met veel plezier vertellen over de tijd dat hij jeugdwerk deed in de Damlaankerk. Het was voor hem belangrijk om de troost en hoop die hij uit het geloof haalde, te delen met anderen.

Dat zijn grote liefde, Ank, een aantal jaar geleden is overleden viel Jan zwaar. Samen mochten zij het goed hebben, ondanks alles. Met plezier en dankbaarheid werd er bij het afscheid gesproken over het rolstoeldansen dat zij samen mochten doen. Of de technische bedrijvigheid van Jan, thuis en bij zijn kinderen. Na een bewogen leven mag Jan nu rusten in de trouw van zijn God. We bidden iedereen toe dat de herinnering aan Jan Driesprong tot zegen mag zijn.

Ds. Maarten Hameete

In Memoriam Cees de Steur

Op donderdag 10 februari is overleden Cees de Steur in de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde de laatste periode in verpleeghuis Vliethof en daarvoor met zijn vrouw Tiny aan de Prinses Anna-laan. Samen kregen zij een zoon en twee kleinkinderen. Veertig jaar heeft Cees bij de Sociaal Economische Raad gewerkt. In zijn vrije tijd zong hij heel graag, bij het Christelijk Residentie Mannenkoor. In oktober 2021 mochten Cees en Tiny hun 60-jarig huwelijksjubileum nog vieren. Kort daarna ging Cees sterk achteruit. Tijdens de afscheidsbijeenkomst deelden we herinneringen en klonk er muziek: liederen vol geloof, vol vrouwen op een God van liefde, liederen die Cees zelf zo graag had gezongen. Op de kaart stond een tekst van zijn hand: De kaars is gedoofd, de morgen breekt aan. Dat de gedachtenis aan Cees de Steur tot een zegen mag zijn.

Annetieke Hartman

Veertigdagentijd en Pasen

Op woensdag 2 maart start de veertigdagentijd in voorbereiding op Pasen. Een bijzondere periode in het kerkelijke jaar. Een periode van bezinning en voorbereiding. Ook dit jaar kunt u daar weer op vele manieren vorm aan geven. Wellicht door te vasten, een leesrooster te volgen of door een wandeling buiten. Maar er zijn talloze vormen te bedenken, deel deze ook vooral met elkaar. De WhatsApp-groep van de gemeente is daar een mooie plek voor, of bij een van de vele momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten.

De PG Leidschendam organiseert in deze periode verschillende activiteiten die wij bij u van harte willen aanbevelen. Hopelijk helpen deze activiteiten u om verdieping en bezinning te vinden. Denk aan de wekelijkse momenten waarop er samen koffie gedronken wordt, het middaggebed op de woensdag en de wekelijkse kerkdiensten.

In de veertigdagentijd zal er ook wekelijks via de nieuwsbrief een wandeling gedeeld worden die u op een voor u geschikt moment kan doen. Daarnaast gaan we filmmiddagen houden, gezamenlijk het avondmaal vieren en is er een Kliederkerk. (Over dit alles in dit kerkblad meer!) Ongetwijfeld gebeurt er nog veel meer: dus kijk rustig dit kerkblad door en houd de nieuwsbrief in de gaten!

Annetieke, Maarten en Fulco

Avondmaalproject

Op 27 maart is er een gezamenlijke dienst waarin we als PG Leidschendam het Avondmaal zullen vieren. Een belangrijk onderdeel van ons gemeente-zijn, waar we al een hele tijd naar uitkijken. We vinden het heel fijn om juist in een gezamenlijke dienst voor het eerst in lange tijd weer de maaltijd te delen. We hopen dan ook van harte u daar te treffen.

Het zal allemaal ongetwijfeld ook weer wat anders gaan dan we gewend waren. Nog niet alles is, en wordt weer, zoals het was voor maart 2020. Gelukkig maar, denk ik dan. We gaan op zoek naar nieuwe wegen en nemen daarin de lessen van de afgelopen twee jaar met dankbaarheid mee.

Een van die lessen is het dieper geworden besef dat het niet voor iedereen altijd mogelijk is om fysiek bij kerkdiensten te zijn. Misschien omdat u voorzichtig bent vanwege een kwetsbare gezondheid, misschien omdat het al lange tijd niet meer lukt om naar de kerk te gaan. Daarom willen we u opnieuw de mogelijkheid geven om vanuit huis mee te doen. Dat kan

natuurlijk allereerst door te kijken naar de livestream. Maar meer nog door uzelf ook op te geven voor een avondmaaltje. Dan krijgt u een pakket thuis met brood, wijn en een kaars. Daarmee bent u ook thuis in staat om de maaltijd mee te vieren.

U kunt tot en met 20 maart uzelf aanmelden voor een pakket waarmee u vanuit huis kunt meedoen aan de viering van de maaltijd. Dit kan via het pastoraal centrum. Telefonisch of via de mail. Schroom niet!

Annemieke, Maarten en Fulco

Tussen hemel en aarde, Bijbel basics paasproject

Op **zondag 6 maart** start in de kindernevendienst het Paasproject. In de veertigdagentijd lezen we hoe Jezus in de Bergrede en in de gebeurtenissen rond Pasen hemel en aarde bij elkaar brengt, en ons uitdaagt om dat zelf ook te doen. Het evangelie van Mattheüs neemt ons mee in deze reis. Voor het moment in de kerk is er een berg beschikbaar waar de kinderen Jezus en zijn leerlingen volgen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Ook is er een projectiedat dat we met elkaar zullen zingen.

Leiding van de kindernevendienst

Liturgische schikkingen in Kruisheuvelkerk en Dorpskerk

De Veertigdagentijd is een periode van bezinnen op wat echt belangrijk is. Vanuit de PKN is de basis een hoge verticale schikking naast een conische pot. De pot is open en symboliseert de te ontvangen genade. De hoge schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. Iedere week vanaf zondag 6 maart zult u een verandering zien. In het begin van de Veertigdagentijd gemaakt van droge grassen, die de herinnering dragen van een voorbijgane lente, zomer en herfst. Later wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.

Elke zondag en in de Stille Week zult u een nieuwe tekst vinden en kunnen kernwoorden u tot denken zetten. Bij bovenstaande foto de woorden 'wijngaard – afwijzing – het lijden tegemoet'. We hopen u als gemeente zo een stukje mee te nemen op weg naar Pasen.



Marieke, Marlies, Marja, Emmy, Lydia en Gerrie

Tijd voor een nieuw model

Op de gemeenteavond van 3 november 2021 is het startschot gegeven voor een bezinning op de structuur van de PG Leidschendam. Onze structuur moet dienstbaar zijn aan het ontmoeten van God, het omzien naar elkaar, en de dienst aan de wereld. Maar op dit moment voelt het meer als last dan als lust. De ervaring van kerkenraadsleden die in meerdere gremia plaatshebben is dat de vergaderdruk snel erg hoog wordt. Veel vergaderen, en vaak over dezelfde onderwerpen.

Dit model van de kerk heeft in de afgelopen 50 jaar heel veel goeds gebracht. Maar in de afgelopen jaren is dit model dat we meedragen steeds lossier gaan zitten, en tot nu toe hebben we alleen de broekriem aangetrokken. Dat begint oncomfortabel te worden. Nu is het tijd voor een nieuw model. Dat maakt de weg naar de toekomst een stuk prettiger.

In de afgelopen tijd hebben we dit gesprek op vele plekken gevoerd. Daar plukken we al meteen de vruchten van. Zo hebben verschillende gremia hun vergaderstructuur en -frequentie aangepast. Maar de belangrijkste stap zit in verdergaande samenwerking binnen de PGL. In 2022 gaan de drie voltallige wijkkerkenraden drie keer met elkaar vergaderen. Zo willen we elkaar beter leren kennen, en de onderlinge band binnen de PGL versterken. Op weg naar een gezamenlijke toekomst.

We houden u hier natuurlijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Terugblik Valentijnsactie

We willen via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor alle inzet bij de kaartenactie rondom 14 februari. Het is prachtig om te zien hoe een ambitieus idee uiteindelijk uitpakt. Dat had niet gekund zonder de talloze knutselaars en bezorgers. Mooi om te merken met hoeveel inzet hieraan is gewerkt. Hartelijk dank!

Annemieke, Maarten en Fulco



Onze kerk op landelijke tv

Woensdag 16 februari hadden we een inspirerend Zin-nig Café in de Kruisheuvelkerk over dementie en geloof met Tim van Iersel. Tim is als geestelijk verzorger onder meer verbonden aan Leilinde en gaat geregeld bij ons voor. De bijeenkomst is terug te kijken via onze website. En wie meer wil weten: Tim heeft een zeer toegankelijk boek geschreven: 'Godvergeten – gedachten over geloof en dementie'. Er was tijdens het Zin-nig Café ook een cameraploeg van de EO aanwezig. Het programma Crux maakt een uitzending over dementie en volgt daarbij Tim in zijn werk. Ons gemeentelid Duurd Alkema is bovendien thuis geïnterviewd over zijn ervaringen als mantelzorgver. Anderen kwamen tijdens het café voor de camera. De uitzending van dit programma is **zaterdagavond 26 februari rond 19.15 uur op NPO 2**. Van harte aanbevolen!



Eindeloos

Elke maand zetten we een ander gemeentelid in het zonnetje in de rubriek Eindeloos. De bijbehorende sculptuur mag die maand bij hem of haar op de schoorsteenmantel pronken.

Naam: Maarten Yntema (48 jaar), getrouwd met Nini en vader van Vitória (6).

Werk: Creatief Directeur.

Actief in de kerk als: Ik maak deel uit van de activiteitencommissie.

Omdat: Ik het leuk vind om mijn creatieve en organisatorische talenten in te zetten om mensen op een speelse manier te verbinden.

Daarnaast: Het is heerlijk om mijn vrije tijd aan mijn familie te besteden. Vooral het zien opgroeien van Vitória (6) en daar deel van mogen uitmaken maakt mij een rijk man. Als ze aan mij vraagt waarom we na het eten altijd een rondje gaan lopen, dan zeg ik: "Omdat dat goed voor ons is." "Maar dat is saai", zegt ze. Tijdens het lopen vraagt ze of God bestaat, dan zeg ik "Natuurlijk, kijk maar eens hoe mooi die vogels zijn die daar vliegen. En de zon die op het water schijnt." Vitória stopt om een bloemetje te plukken. "Deze is voor mama", zegt ze. Als ze 's avonds in bed ligt, vraagt ze: "Papa, bestaan eenhoorns?" "Nee, die niet" zeg ik, "Maar... in jouw dromen kan alles, dus daar bestaan ze wel. Welterusten schat."

Dorpskerk: Dat is voor mij een plek waar ik tot bezinning kom en altijd weer nieuwe inzichten en andere perspectieven ervaar.

Vaste plek in de kerk: Ik wist niet dat er vaste plekken zijn.

Favoriete lied: True Colors van Cindy Lauper. Een lied dat 13 jaar geleden op mijn bruiloft werd gedraaid tijdens de eerste dans met mijn prachtige vrouw Nini. Kort samengevat zegt het lied dat je jezelf moet durven zijn en dat je daarmee net zo mooi bent als een regenboog. Mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Brazilië en emigreren is op vele fronten lastig. Ze had altijd het gevoel er niet helemaal bij te horen hier, ook al deed ze nog zo haar best. En zonder familie in de buurt is dat echt niet makkelijk. Ze was altijd 'anders' en zo voelde ze dat ook. Maar ik zei haar dat dit juist goed is. Ik wil niet dat je je anders voordoet dan je bent om ergens bij te passen. Ik zie wie je echt bent, je bent prachtig. En als anderen dat niet zien dan is dat hun probleem. Ons motto thuis is dan ook: "We celebrate difference" en o ja, de lievelingskleur van Vitória is paars, roze, geel, groen... Regenboog!

Als ik het beeldje 'Eindeloos' bekijk, dan zie ik daarin vooral de generaties die na ons komen en de connectie daarin. Nu ik zelf een kind heb dat onderdeel uitmaakt van deze immense en wonderbaarlijke wereld, besef ik pas echt dat wij deze wereld tijdelijk van volgende generatie(s) te leen hebben.



Vlietwijk



Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2

Telefoon: (070) 320 42 24

Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99

E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84

E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: Harry Hoft, (070) 320 10 90 of harryhoft@casema.nl.

Versoepelingen

Elders leest u het bericht vanuit de Taskforce waar iedereen al heel lang naar uitgekeken heeft. We zijn erg blij dat er weer meer mogelijk is. Laten we wel elkaar de ruimte geven als het allemaal nog even onwennig voelt.

Nieuwe verlichting

In de Dorpskerk is inmiddels de nieuwe verlichting gemonteerd:

- Hoog aan het plafond de hangende lampen
- In het midden van de kerk een ring
- Onder het balkon nieuwe spots.

Zo is de verlichting op alle plaatsen verbeterd. Dat is met name van belang voor de activiteiten die 's avonds in de kerk plaatsvinden. Bovendien is deze verlichting goed dimbaar. Dus het verlichtingsniveau kan goed aangepast worden aan de verschillende omstandigheden.



Veiling kroonluchter

Om plaats te maken voor de nieuwe lamp is de kroonluchter zorgvuldig gedemonteerd en opgeslagen. We hebben vervolgens de lamp bij het Venduehuis in Den Haag met een team van vijf vrijwilligers weer in elkaar gezet, opgehangen en vervolgens alle strengen glaskralen weer zorgvuldig op de juiste plaats opgehangen. De kroonluchter zal ingebracht worden op de internationale veiling op 16 juni in het Venduehuis.

Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba



Algemene Kerkenraad



Scriba: dhr. Floris van Hoek

Telefoon: 06-26 57 40 25

E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl

Het werk van de leden van de Algemene Kerkenraad vordert met diverse activiteiten en digitale berichten. Een reguliere vergadering is aanstaande met de gebruikelijke onderwerpen. De positieve gevolgen van bijgestelde COVID-maatregelen leest u elders in dit kerkblad.

Floris van Hoek, scriba AK



Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6

Telefoon: (070) 327 44 61

Koster: dhr. Ebo Roek

E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: dhr. Gert van Ingen

Telefoon: (070) 369 43 03

E-mail: scribe.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04.

Nog geen wijkkerkenraadsvergadering

Het moderamen heeft via Zoom vergaderd in februari, maar de geplande wijkkerkenraadsvergadering van 24 februari verplaatsten we naar maart, omdat we dan weer fysiek bijeen kunnen komen. Vergaderen via Zoom was goed, maar elkaar weer echt kunnen ontmoeten heeft uiteraard onze voorkeur. Fijn dat er weer meer mogelijk is met het versoepelen van de maatregelen.

In de Kruisheuvelkerk plannen we op zaterdag 14 mei een evenement in de lente, oftewel: het LentEvenement. Elders in het kerkblad meer informatie hierover. Op dit moment zoeken we vooral naar creatieve talenten en vrijwilligers, van de hele PGL maar ook mensen daarbuiten kunnen meehelpen.

Ingrid den Hartog



Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: momenteel vacant

Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)

E-mail: scribe.leidschenveen@pgleidschendam.nl

Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag

Autorijdienst

Vacant

Bericht vanuit de kerkenraad Leidschenveen

Ik zal niet de enige zijn die zal schrijven en vinden dat we blij zijn om elkaar weer vaker te mogen ontmoeten. We zien een ieder dan ook weer graag komen in de kerk om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar Gods woord.

Aanstaande 6 maart willen we dat op een bijzondere manier doen. Er is dan geen voorganger maar een aantal gemeenteleden heeft wel een dienst voorbereid, waarin we het zullen hebben over barmhartigheid. Het is tevens de start van de 40dagentijd. De dienst zal anders zijn dan andere diensten, maar we zullen met elkaar zingen, bidden, bijbellezen en in plaats van de voorganger die een overdenking verzorgt, zullen we met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp barmhartigheid. En op die manier met elkaar van gedachten wisselen over dit onderwerp. Wij hebben er zin in en ik hoop dat we met een grote groep zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

We zijn in de wijkkerkenraad in gesprek met elkaar over de toekomst van de wijk, waarbij we door corona te lang sommige dingen niet de aandacht kunnen geven, die we zouden willen. Er zullen in het komende jaar weer activiteiten georganiseerd worden, waarbij iedereen welkom is om binnen te lopen en met elkaar gemeente te zijn. We gaan ook een informeel moment plannen, waarin we elkaar onder het genot van een drankje en misschien ook wel een hapje verder kunnen ontmoeten en gemeenteleden met elkaar in gesprek kunnen gaan. We houden u op de hoogte wanneer dat plaats gaat vinden.

René Bron

Secretaris: vacature

E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Collectebestemmingen

We mogen elkaar weer ontmoeten op de zondag en langzaam aan lijkt het er op dat we elkaar weer meer en vaker kunnen ontmoeten. Blij dat het zo is. We hebben elkaar nodig, in contact met elkaar maar we hebben elkaar ook nodig om voor elkaar te zorgen. Dat kan door gewoon bij iemand langs te gaan, maar als diaconie ondersteunen we mensen en projecten ook op financiële wijze. We zijn blij met de bedragen die we binnenkrijgen, maar we merken dat de collectes toch wel iets terug aan het lopen zijn, dus we willen iedereen oproepen: geef op welke wijze dan ook. Onze voorkeur heeft de Appostel-app. Dat is eenvoudig en het is voor de diaconie ook makkelijk om te verwerken.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven, aangezien we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag de onderstaande wekelijkse collectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieronder staat hoe het werkt.

Collecten-app - digitaal collecteren

Als thuis-kijker en -luisteraar kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw telefoon kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust. Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

Zondag 27 februari

ZWO project 2021 – 2022 Hospice Gentlecare

Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voorheen 'Colesberg' die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie.

Zondag 6, 13, 20, 27 maart - 40dagentijdproject ZWO

Voor meer informatie over dit project, zie elders in dit kerkblad.

René Bron

Secretaris: mw. Dory de Niet
Telefoon: (070) 367 70 43
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

Gentlecare



Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan
Telefoon: 06-22 64 45 66
E-mail: krijn.jongejan@outlook.com
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Lieve mensen in Leidschendam,

Deze maand is weer zo snel voorbij gegaan, maar wat was het een geweldige verrassing toen we een geweldige donatie voor Gentlecare van jullie kregen. We zijn zo ontzettend gezegend door jullie allemaal.

Het was weer heel druk bij Gentlecare. Zodra er een patiënt is overleden, staat de volgende patiënt bij wijze van spreken al weer op een bed voor de deur te wachten. Mede dankzij jullie financiële hulp zijn we gelukkig in staat om te helpen zoals we dat doen. Bedankt iedereen die vanuit hun hart geven. Jullie maken het mogelijk dat zoveel mensen hier in Britstown een kans op een beter leven krijgen.

Onze patiënt van de maand is Hendrik Rossauw. Hij is hiv-positief en hij komt uit Middelburg. Hij heeft een dochter, maar met haar heeft hij nooit een goede relatie gehad. We zijn nu zo blij dat hij naar ons is gestuurd. In het ziekenhuis gaven ze hem niet veel hoop, maar met veel liefde en zegeningen voelt hij zich nu zoveel beter. En hij werkt aan zijn relatie met zijn dochter en dat is zo heerlijk om te zien; vergeving, acceptatie en liefde zijn dingen die je niet met geld kan kopen.



Het is momenteel nog zeer heet in Karoo, maar we hebben heel veel regen gehad. Onze velden en akkers staan er nu prachtig bij. De boeren zijn zo blij dat de droogte nu voorbij is. Alleen de sprinkhanen zijn hier nog steeds een heel groot probleem. Ik heb een foto van Hendrik en een akkerveld met de sprinkhanen meegestuurd. We kijken ernaar uit om volgende maand weer nieuws uit Gentlecare te sturen. Nogmaals heel veel dank vanuit de kern van ons hart! Liefde van iedereen bij Gentlecare.

Ivonne Gentle



Nieuws uit de Oecumene



Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

De Vrouw en Geloof groep van het Oecumenisch Vrouwenwerk is weer bij elkaar geweest. Met een groep van ruim 20 vrouwen hadden we op 16 februari een inspirerende ochtend in de Voorhof van de Kruisheuvelkerk. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op **16 maart**, dan hopen we gebruik te maken van De Leidraad in Leidschenveen. De inleidster is dan Marianne Pompert. Het thema is dit seizoen: *Geloven zonder kerk*. De kerngroep zal via andere wegen nog bekendheid geven aan deze bijeenkomst. Voor informatie:



Plony Korving

p.korving@outlook.com, 06-10 29 27 26

Wereldgebedsdag 4 maart 2022



Elk jaar op de eerste vrijdag in maart is het wereldgebedsdag. Deze dag wordt voorbereid door een groep vrouwen, steeds uit een ander land. Dit jaar zijn het vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland die de viering hebben voorbereid. Eerder vierden we in Leidschendam-Voorburg deze dag op een zondag, maar dit jaar hebben we gekozen voor de dag zelf, onder meer hierom:

“Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt Wereldgebedsdag mensen over

de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.

Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld."

Het thema dit jaar is 'Gods Belofte', God die ons troost als een moeder en beschermt als een vader. Speciaal voor deze dag is een lied geschreven, dat ook zal klinken in onze viering: "For surely I know the plans I have for you". Wil je het vast luisteren? Ga dan naar deze website, echt een heel mooi liedje: <https://www.wereldgebedsdag.nl/ewni.php>.

We hopen van harte u die vrijdagavond 4 maart om 19:30 uur te mogen verwelkomen in de Oude Kerk in Voorburg!

Binnengekomen berichten



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

Actie 'Den Haag geeft warmte' levert ton op

Sinds 22 december 2021 riepen enkele Haagse organisaties met de actie 'Den Haag geeft warmte' mensen op (een deel van) hun energievergoeding te doneren aan klanten van de Voedselbank. Want hoewel iedereen gemiddeld zo'n € 400,- compensatie krijgt, is dit voor sommigen niet nodig en voor anderen juist bij lange na niet voldoende. Op initiatief van Stek, voor stad en kerk, en de Protestantse Diaconieën van Den Haag en Scheveningen, en in samenwerking met de Voedselbank Haaglanden, de Haagse Gemeenschap van Kerken en de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag, werden inwoners van Den Haag twee maanden lang opgeroepen om deel te nemen aan de actie. Met een fantastisch resultaat: de opbrengst is € 100.000,-.

De opbrengst

Particulieren, maar ook organisaties en fondsen, doneerden gul. De eerste € 50.000,- werd bovendien verdubbeld door Fonds 1818. De opbrengst komt geheel ten goede aan klanten van Voedselbank Haaglanden in Den Haag en Scheveningen. Derk Stegeman, directeur van Stek en secretaris van de Protestantse Diaconie van Den Haag, overhandigde de cheque met het totaalbedrag aan Henk Baars, vicevoorzitter van Voedselbank Haaglanden. In de vorm van boodschappenbonnen zal het opgehaalde geld uitgereikt worden aan ruim 1000 huishoudens uit Den Haag en Scheveningen die een voedselbankpakket krijgen. Henk Baars: "Energie wordt onrechtvaardig duur. Dit is een mooie steun in de rug. Om warm van te worden."



Solidariteit blijft nodig

De campagne rond de actie is hiermee ten einde gekomen, maar het blijft mogelijk om te doneren. De hoge inflatie en energieprijzen zullen nog een tijd blijven, dus solidariteit met mensen met een kleine beurs blijft belangrijk. Meer informatie over de actie en hoe u kunt bijdragen vindt u op www.stekdenhaag.nl/warmte.

20 maart 2022

16:00-18:00

Kom je ook?

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk zijn waar jong en oud samen de Bijbelverhalen op een andere manier kunnen ontdekken.

Iedereen is welkom!

Waar:
Kruisheuvelkerk
Burgemeester Roeringlaan 6
2262 EC Leidschendam

Thema
Storm op het meer

16:00-17:00 uur
Samen ontdekken

17:00-17:30 uur
Samen vieren

17:30-18:00 uur
Samen eten

Advertenties

want met afscheid begint herinnering

UitvaartZorgDiensten
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
- 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg
- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur

Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlijke wensen.

070-3202040 www.vdhuz.nl



Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

Vlietwijk: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: markrip1@gmail.com

Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: hgrolle@ziggo.nl

Leidschenveen: dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

Jongeren **Aan Bod** **Aanbod** voor jongeren

E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl

Tussen hemel en aarde

We hebben dit jaar in alle kerken hetzelfde paasproject. Op **zondag 6 maart** begint de tijd voor Pasen. We gaan luisteren naar wat Jezus zegt over God's nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van de nieuwe wereld kunnen zien. We luisteren eerst vijf zondagen naar teksten uit de Bergrede. Op palmzondag, Paaszondag en de zondag na Pasen horen we het paasverhaal. We denken erover na wat dit te maken heeft met God's nieuwe wereld. Er is een projectlied, er is een berg, gebeden en mooie vertelplaten. Genoeg dus om je bed voor uit te komen en naar de kerk te gaan!
Namens de leiding van de kindernevendienst,



Wilma Bemer



Kerkkamp 2022

Beste kinderen, ouders en verzorgers

In het vorige kerkblad vertelden we jullie er al over: "We gaan weer op Kerkkamp!" Van **vrijdag 20 mei tot en met zondag 22 mei** gaat het kampweekend plaatsvinden. We gaan naar kamp-huis Fijnoord in de bossen van Ermelo. Natuurlijk gaan we weer met de bus, heeft het weekend een thema, gaan we allerlei spellen doen, zoeken we weer een nieuwe kleur voor ons kamp-shirt, heeft de leiding er zin in en hebben we een heleboel kinderen nodig om het heel gezellig te gaan maken. Dus zit je in groep 3 t/m 8: zet deze datum op de kalender en geef het door aan je vriendjes en vriendinnetjes. Een hartelijke groet namens alle kampleiding,

Rene Bron, 06-20 94 07 93

Pauline Aarten, 06-40 15 48 91

Diana van Velzen, 06-11 73 75 66