

# Het Kerkblad

Protestantse Gemeente  
te Leidschendam



33e JAARGANG - No 7, 8 juli 2022

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen



Bergen kunnen het  
door het ruisen van duizend bomen in bossen:  
roepen en zingen ter ere van de Heer.  
Zij zijn de echo van Gods naam,  
de echo van Gods naam.

Zeeën kunnen het  
door het bruisend geluid van golven in de branding:  
juichen en swingen ter ere van de Heer.  
Zij zijn de echo van Gods naam,  
de echo van Gods naam.

Mensen kunnen het  
tot het uiterste eind van heel onze aarde:  
dansen en springen ter ere van de Heer.  
Wij zijn de echo van Gods naam,  
de echo van Gods naam.

Karel Eykman  
bij psalm 98



	<b>Dorpskerk</b> Damhouderstraat 2A <b>Aanvang: 10.00 uur</b>	<b>Kruisheuvelkerk</b> Burg. Roeringlaan 6 <b>Aanvang: 10.00 uur</b>	<b>De Leidraad</b> Harriët Freezerhof 20 <b>Aanvang: 9.30 uur</b>
<b>Zondag (groen)</b> <b>10 juli 2022</b>		Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst	
<b>Zondag (groen)</b> <b>17 juli 2022</b>			Ds. Meindert Burema (S) Crèche, kindernevendienst
<b>Zondag (groen)</b> <b>24 juli 2022</b>	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst Locatie: <b>Stompwijkseweg 48</b>		
<b>Zondag (groen)</b> <b>31 juli 2022</b>		Ds. Henk Koolhaas (te Aalsmeer) (S) Crèche, kindernevendienst	
<b>Zondag (groen)</b> <b>7 augustus 2022</b>			Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst
<b>Zondag (groen)</b> <b>14 augustus 2022</b>	Pastor Luis Kaserer (S) Crèche, kindernevendienst		
<b>Zondag (groen)</b> <b>21 augustus 2022</b>		Ds. Gerrit van Reeuwijk (S) (te Alkmaar) Crèche, kindernevendienst	
<b>Zondag (groen)</b> <b>28 augustus 2022</b>			Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Crèche, kindernevendienst

(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken.

## Bij de diensten



### Welke regels en afspraken gelden?

- Bij binnenkomst desinfecteren we onze handen.
- We houden nog steeds zoveel mogelijk afstand.
- De bloemenkaart wordt getekend door de ambtsdrager.
- Collectes blijven digitaal plaatsvinden, of door middel van de collectezakken bij de uitgang. We geven dus nog geen collectezakken door.
- Er worden geen handen geschud.
- Het dragen van een mondkapje is niet langer verplicht, maar wordt nog steeds aangeraden.

### Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

**Informatie over deze kerkgemeente:** Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

**Website:** [www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl)

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

**Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:**

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: [e.schotman@hccnet.nl](mailto:e.schotman@hccnet.nl)

**Redactiecommissie:** Ingrid den Hartog, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

**Redactieadres:**

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: [kerkblad@pgleidschendam.nl](mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl)

**Inleveren kopij:**

Het volgende nummer verschijnt op 2 september en zal gegevens bevatten voor een periode van 4 weken: 3 september t/m 30 september.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 26 augustus om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

**Druk:** Editoo B.V., Schaapsdriift 49, 6824 GP Arnhem

U kunt de dienst ook online meemaken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via [www.pgleidschendam.nl](http://www.pgleidschendam.nl) onder het kopje 'mijn PGL online diensten' (wachtwoord: zie hieronder in 'Colofon'). Meeluisteren en terugluisteren kan ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

### Zondag 24 juli 2022

Deze zondag gaan we voor de gezamenlijke zomerdienst in de **Dorpskerk** naar buiten. De dienst is op de boerderij aan de **Stompwijkse weg 48**.

### Zondag 31 juli 2022

Deze zondag gaat ds. Henk Koolhaas uit Aalsmeer voor in de **Kruisheuvelkerk**. Hij stelt zichzelf aan u voor: "Bijbelverhalen blijven boeien. Ook voor een 80-jarige dominee, vader van vijf kinderen en dertien klein- en achterkleinkinderen. Toch nog een 'jonge' dominee want in 2000 werd hij bevestigd in de Achterhoek. In 1995 werd de bloemenveilig in Aalsmeer vervuld voor de universiteit. Er werd gezegd: 'ouderen leren moeilijk'. Dat viel mee. De studie was vooral interessant. De talen Grieks, Hebreeuws en Latijn waren lastig. November 1999 na het kerkelijk examen was er een beroep. Daar bleek dat directeur zijn makkelijker is dan dienaar van de Heer. Dat staat al in de Bijbel. Het kernwoord 'Liefde' draagt de verhalen. Dankbaar dat ik bij u voor mag gaan. Ds. Henk Koolhaas."

### Zondag 14 augustus 2022

In de gezamenlijke zomerdienst in de **Dorpskerk** gaat pastor Luis Kaserer voor. Velen kennen hem van de diensten in Schoorwijk en Prinsenhof.

### Zondag 21 augustus 2022

Voor preekvoorzieners is de zomertijd extra moeilijk om gastpredikanten te vinden. Gelukkig zijn veel emerituspredikanten bereid om op de openstaande zondagen voor te gaan. Een van hen is ds. Gerrit van Reeuwijk uit Alkmaar, hij gaat deze zondag in de **Kruisheuvelkerk** voor. Al een aantal jaren is hij een vaste zomergast in de Kruisheuvelkerk. Wellicht dat zijn Haagse afkomst hem met plezier naar Leidschendam doet reizen. Wij zijn er blij mee; zijn diensten worden door velen gewaardeerd. Wat zou het mooi zijn om hem met een goed gevulde zomerkerk te verwelkomen!





## Zomer

Het is zomer. Nederland heeft vakantie. En wie weet waar ons dat brengt. En met welke verhalen we thuiskomen. Ooit zijn wij in een prachtige gotische kathedraal geweest, die niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Er was dan ook heel veel moois te zien in dat Godshuis. Maar tussen al dat moois viel ons plots een klein papiertje op, dat in een houdertje was geplaatst aan een van de achterste banken. Bij het binnenkomen van de kathedraal viel dat nauwelijks op. De tekst op dat papiertje riep de bezoeker op tot reflectie. Bezinning, een rustmoment, een moment om tot jezelf te komen. Een moment tot inkeer, tot overdenking. Je bent toch in een kerk, nietwaar? Niet alleen een toeristische attractie, maar vooral een plaats van toewijding, piëteit en vroomheid. En dat papiertje riep de bezoeker op om stil te staan bij dat waarvoor dit gebouw bedoeld is. Een plaats om God te loven en te prijzen en je te laten bemoedigen door wat Hij ons te zeggen heeft. Zo midden in onze vakantie werden wij opgeroepen om stil te staan bij Gods bedoeling met ons. Even pas op de plaats, je bent er nu toch, heb je een momentje? Dat is nou zo leuk op vakantie. Onverwacht kan je bijzondere dingen tegenkomen. Denk je even een berg cultuur op te snuiven, word je ineens opgeroepen tot reflectie. De stilte brengt je tot inkeer. Ga zitten, neem de tijd. Je hebt toch vakantie, nietwaar? Kom tot inkeer. Daar hoeft je overigens geen vakantie voor te hebben. Kan altijd. Je gedachten verzetten; durven loslaten wat je alsmat bezighoudt. Geniet dus van de zomer, en neem de onrust in je en om je heen maar voor lief. En houd je in de tussentijd maar vast aan dat bemoedigende Bijbelcitaat, waarmee de oproep tot reflectie in de kathedraal werd afgesloten: "Zie, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

Boudewijn Tiggelman



Roskilde Domkirke

## Kerkkalender

voor Leidschendam  
en Leidschenveen

### Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, juli en augustus 2022

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Wo. 13 juli, 20.00 uur	Zomergespreksgroep	De Binnenhof	<a href="mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl">ds.hameete@pgleidschendam.nl</a>
Wo. 20 juli, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Wo. 20 juli, 20.00 uur	Zomergespreksgroep	De Binnenhof	<a href="mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl">ds.hameete@pgleidschendam.nl</a>
Do. 21 juli	Oud papier	Dorpskerk	
Wo. 27 juli, 15.00 uur	Seniorenmiddag	De Leidraad	Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74
Wo. 27 juli, 20.00 uur	Zomergespreksgroep	Binnenhof	<a href="mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl">ds.hameete@pgleidschendam.nl</a>
Do. 28 juli	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Wo. 3 augustus, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Wo. 3 augustus, 20.00 uur	Zomergespreksgroep	De Binnenhof	<a href="mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl">ds.hameete@pgleidschendam.nl</a>
Wo. 17 augustus, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Do. 18 augustus	Oud papier	Dorpskerk	
Do. 25 augustus	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Wo. 31 augustus, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
<b>Wekelijks</b>			
Di. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Wo. 10.00 uur	Terras 't Kruispunt	Kruisheuvelkerk	
Wo. 12.00 uur	Korte viering en Open kerk	Dorpskerk	
Za. 13.00-14.30 uur	Open Kerk	Dorpskerk	

In onze nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie.

### Korte vieringen als onderdeel van 'Breek de Week in de Dorpskerk':

Na Pinksteren staan we **elke woensdag** tijdens de korte vieringen in de Dorpskerk stil bij de Vrucht van de Geest. De Vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Bij enkele van deze 'vruchten' hebben we al stilgestaan. Maar er

komt nog een aantal aan de beurt. Tijdens de vieringen is er ruimte voor meditatie rond het onderwerp, muziek en gebed. Na afloop van de vieringen is er gelegenheid om thee/koffie met elkaar te drinken en na te praten. Weet u/je van harte welkom.

Inloop: 11.45 uur. Viering: 12.00 tot 12.20 uur.

### **Kerk tussen de koeien**

Op **zondag 24 juli** zal de gezamenlijke dienst plaatsvinden op de boerderij van Arie Breedijk (Stompwijkseweg 48). We hopen op mooi weer zodat we in het weiland kunnen zitten, maar bij regen gaan we gewoon de schuur in. Na afloop van de dienst is er in ieder geval koffie/thee/limonade met wat lekkers. Wilt u graag komen, maar weet u niet hoe, neem dan contact op met Wilma Bemer (06-22 27 55 32). Op dinsdag 12 juli gaan we deze bijzondere dienst voorbereiden. Meer over het hoe en wat volgt via de nieuwsbrief en de website. Mocht u die niet ontvangen: we zien u graag zondag 24 juli uiterlijk 10 uur op de boerderij.

Wilma Bemer

### **Seniorenmiddag Leidschenveen**

**Woensdag 27 juli** is er weer een seniorenmiddag in De Leidraad, Harriët Freezerhof 20. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met een kopje thee of koffie met wat lekkers erbij en is er gelegenheid om met elkaar bij te praten. Dan wordt de opening verzorgd door ds. Maarten Hameete. Nadat er voorgaande middagen sprake was van informatieve onderwerpen is het nu weer tijd voor een ontspannen (of spannende) bingo. De middag begint om 15.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Mocht het vervoer een probleem zijn, neemt u dan contact op met ondergetekenden. Graag tot ziens op 27 juli.

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74  
Dory de Niet, (070) 367 70 43

### **Gezamenlijke activiteit zaterdag 27 augustus 2022**

Op **27 augustus** willen we vanuit De Leidraad een gezamenlijke activiteit voor iedereen organiseren. Zet deze datum dus al in de agenda.. En wat kunnen we doen, dat is natuurlijk de vraag. We willen die dag diverse tochten gaan organiseren met de motor, auto of fiets, waardoor je met elkaar op pad kan gaan en elkaar kunt ontmoeten.

Meer informatie op [pagina 11](#).



### **Opbrengst LentEvenement 14 mei 2022**

In het vorige kerkblad, bij een kort verslag over dit geslaagde evenement in en om de Kruishevelkerk, hebben we beloofd te publiceren wat er onder de streep is overgebleven. Geld inzamelen was bij ons evenement niet het hoofddoel: saamhorigheid, het gezellig samen zijn en doen, de drempel van de kerk verlagen: dat alles was de hoofdmoot. Maar toch fijn om te kunnen vermelden dat het totaalbedrag € 554 is, waarvan € 169,50 – de inkomsten van de viskraam – bestemd is voor onderhoud van de Dorpskerk. Het overige bedrag van € 384,50 wordt verdeeld over Giro 555 Oekraïne (2/3) en Godly Play (1/3).

Graag willen we ook nog vermelden dat we veel dank verschuldigd zijn aan de Albert Heijn, waarvan we een groot pakket aan eten en drinken gratis hebben gekregen, zodat er meer geld overbleef voor het goede doel! We kijken als voorbereidings-team terug op een mooi evenement. We vonden het fijn vertegenwoordiging te hebben van alle drie de wijken van onze gemeente.

Rokus van den Bout, Annelies van Markwijk  
Anja Oosterheert, Henk 't Hart, Henk Schuurman  
Liesbeth Boonekamp, Ingrid den Hartog

### **Impressie van de Schoolgezinsdienst van 19 juni**







## Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: [pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl](mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl)

Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag  
van 9.00 tot 10.00 uur

**Pastoraal coördinator:** Annemieke Hartman

### Predikanten

#### Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: [ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl](mailto:ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl)

#### Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: [ds.hameete@pgleidschendam.nl](mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl)

### Meeleven

Heeft u suggesties voor bloemengroeten, gaat u binnenkort verhuizen of wacht u op een operatie? Laat het ons weten, via het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kunnen we naar elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet in de kerk ontmoeten.

### In memoriam Annie van der Ven

Op zaterdag 28 mei is overleden Adriana Maria van der Ven-de Pree in de leeftijd van 75 jaar. Annie woonde de laatste jaren in Prinsenhof en daarvoor met haar man Rob aan de Amstelhof. Samen kregen ze twee kinderen: Néander en Bea. Op de kaart stond 'God heeft ons niet een gemakkelijke reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst'. Tijdens de dankdienst voor haar leven deelden we herinneringen, klonk er muziek waar Annie van hield en lazen we over een liefdevolle God die mensen wil dragen, juist als het leven zwaar is. We denken aan Rob, de kinderen, kleinkinderen en allen die Annie moeten missen. Dat de herinneringen tot een zegen mogen zijn.

Annemieke Hartman

### In memoriam Henny Pieters-Schmidt

Op donderdag 9 juni is in de nabijheid van haar gezin mevrouw Henriëtte Elvire Pieters-Schmidt op de leeftijd van 86 jaar overleden. Zij woonde de laatste jaren met haar man Arnold, met wie zij 62 jaar getrouwd was, in De Mantel in Voorburg. Daarvoor hebben zij jarenlang in Leidschendam gewoond.

Henny was een lieve, vrolijke vrouw. Een zonnetje in huis, die graag zorgde voor mensen om haar heen. De kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden: het was haar niet gauw te veel. De laatste jaren werd haar wereld door beperkingen kleiner, maar ze genoot van alle mensen om zich heen. Ze zal gemist worden, door velen.

Op die laatste donderdagmiddag heeft zij in de kleine kring van haar gezin de ziekenzalving ontvangen, een bijzonder hoopvol en troostrijk moment voor alle aanwezigen. Op woensdag 15 juni hebben we afscheid van Henny genomen in een dankdienst in de kerkzaal van De Mantel. Een liefdevol en toch ook vreugdevol moment, soms door de tranen heen. We lazen Psalm 23, over de Heer die herder is, voor al Zijn schapen.

Dat de gedachtenis aan Henny Pieters tot zegen mag zijn.

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

### In memoriam Peter Spaans

Op 14 juni is in hospice het Vliethuys overleden Pieter Arend Spaans in de leeftijd van 75 jaar. Hij woonde aan het Koningin

Julianaplein. Peter had twee dochters: Michelle en Kim. De geboren Scheveninger verbleef voor zijn werk in de petrochemie vaak langere periodes in het buitenland. Zes jaar geleden vond hij de liefde in Ria, en ook haar dochters Delian en Muriël sloot hij in de armen. Samen met de katholieke Ria kerkte Peter in de Petrus en Pauluskerk. Aan het geloof had hij steun, zeker ook de laatste periode van zijn leven toen hij ziek was. In het hospice heeft hij nog goede gesprekken gehad met zijn dierbaren en mooie momenten gehad. Peter was niet bang om te sterven, hij wist waar hij heen ging. We lazen tijdens de dienst voorafgaand aan de crematie uit de brief aan de Korintiërs. Over de liefde, liefde die blijft. Dat de herinneringen aan Peter Spaans tot een zegen mogen zijn.

Annemieke Hartman

### In memoriam Ali Fehling-van der Kruk

Op vrijdag 24 juni 2022 is Ali Fehling-van der Kruk overleden op de leeftijd van 80 jaar. Ali is met haar man Piet lid geweest van de hervormde gemeente in de Andreaskerk en later van de SOW-gemeente in de Kruisheuvelkerk. In 2003 zijn zij verhuisd naar de gemeente Nootdorp. De laatste jaren woonden zij in Rotterdam in de buurt van hun zoon Leo. Zingen was haar grote passie en in de Andreaskerk was zij actief lid van de cantorij ter ondersteuning in de erediensten. Daarnaast was zij actief in de kerkenraad en in de kerkvoogdij. In de Kruisheuvelkerk heeft zij meegedaan in twee musicals en was zij actief met het maken van kaarten. Op 29 juni heeft de crematie plaatsgevonden in crematorium Hofwijk te Rotterdam. Dat de herinnering aan Ali haar familie tot sterkte mag zijn. Op de rouwkaart was dit gebod van Tim van Iersel opgenomen.

Doortje Kloos

*Liefdevolle God,*

*Dank U voor de woorden op mijn lippen  
die ik zingen mag.*

*Dank U voor de liederen in mijn hart  
die ik uiten mag.*

*Ik dank U voor het zingen  
dat ik zo graag doe.*

*Ik dank U dat ik me de woorden kan herinneren,  
die vallen me zo toe.*

*Dank U dat ik liederen mocht leren,  
al was ik misschien nog klein.  
Dank U dat die woorden mijn leven zijn meegegaan,  
al was mijn geloof soms klein.*

*Ik wil U van harte zingen,  
dat doe ik nu zo graag.  
Ik wil U loven en prijzen,  
mijn zingen is voor U.*

Amen

Tim van Iersel

### Giften

Na een uitvaart kreeg ik een gift van 1000 euro, vrij te besteden. Bij een pastoraal bezoek een gift van 20 euro voor de kerk. Dank, daar kunnen we veel mee!

### Collecte?!

Is het u opgevallen dat de collectezakken weer onder het stof vandaan zijn gehaald? Er wordt weer gecollecteerd met zakken! We geven ze nog niet door, maar bij de uitgang staan ze weer: onze collectanten. En: daar kunnen we niet genoeg de aandacht op vestigen, want... de opbrengst van de collectes (overschrijvingen, de Appostel-app, en bussen/zakken) is nog maar een fractie van wat we voor corona gewend waren op te halen. En: daar zijn allerlei redenen voor aan te voeren, wellicht ook

goede... Maar het resultaat is wél dat we minder kunnen. De kerkrentmeesters hebben minder mogelijkheden, de tekorten lopen op. En de diakenen hebben minder slagkracht als het gaat om hulp voor mensen die dat nodig hebben. Dus, ook hier nogmaals uw en jouw aandacht gevraagd voor de collectes. Er wordt een hoop goeds mee gedaan, en iedere euro helpt daarbij. Ook **de collectebonnen zijn nog/weer te koop**, handig als je niet zo vaak kleingeld bij je hebt. Als u/jij het trouwens wat lijkt, helpen met collecteren: in de Kruisheuvelkerk worden nog **collectanten gezocht**. Opgeven kan bij scriba Gert van Ingen, of bij een van de andere kerkenraadsleden, dan komt het ook goed.

### Vakantie

Van 9 t/m 29 juli gaan wij kamperen, in Toscane en de Dolomieten. Een fijn vooruitzicht! Het pastoraal centrum is gewoon bereikbaar, en ook in de zomerperiode zijn er verschillende contactmomenten/activiteiten: middaggebed, koffieochtend, terras, kerkdiensten, boekenkring... voor velen wat wils. Een goede zomertijd gewenst!

Fulco

### Vakantie

Van 9 t/m 31 juli gaan wij op vakantie. Kamperen, daar waar het mooi weer is, bij voorkeur in de buurt van strand of meer. Uiteraard is het pastorale nummer gewoon bereikbaar voor dringende gevallen.

Annemieke

### Huwelijk Sascha en Tim

22 juni 2022 was voor ons een geweldig mooie dag. We begonnen met een dienst in een pittoresk klein kerkje in 's-Gravanzande en daarna gingen we naar een gezellige zaal in Schipluiden, waar we heel veel buiten hebben kunnen zitten omdat het prachtig weer was. De dienst was mooi, er werd veel gezongen (onder begeleiding van een bandje) en na afloop werden we nog als verrassing door de gasten toegezongen. Een flashmob op de melodie van 'Wat de toekomst brengen moge'. Hieronder twee foto's van het inzegenen in de kerk en het naar buiten komen. We willen hierbij ook graag alle mensen van de PG Leidschendam bedanken die aan ons gedacht hebben. We hebben namelijk heel veel kaarten en ook nog cadeautjes ontvangen. Het was heel bijzonder om te merken dat er zo met ons meegeleefd werd, we waarderen dat enorm.

Sascha en Tim van der Sar



### PG Leidschendam en Leidschenveen samen op weg

Als Protestantse Gemeente Leidschendam en Leidschenveen zijn we samen op weg. Dit jaar willen we met elkaar in het bijzonder kijken hoe we dat 'samen' nóg verder vorm kunnen geven. Om dit te doen komen de verschillende wijkkerkenraden dit jaar meerdere keren bijeen voor een gezamenlijke bijeenkomst. Daar zijn we samen in gesprek, want het model kerk dat wij nu hebben, draagt steeds minder gemakkelijk. Vrijwilligers die nodig zijn, het aantal gastpreekbeurten dat gevuld moet, de kosten die gemaakt worden. Tijd voor een nieuw model, niet als doel op zich maar om het samen kerk-zijn ruim baan te geven. Zodat we samen onderweg kunnen blijven, en plezier hebben aan ons gemeentewerk.

Op dinsdag 7 juni hebben we de gesprekken voortgezet. Aan de hand van verschillende stellingen en dilemma's hebben we besproken wat er nodig is om op zo'n manier met elkaar kerk te zijn dat we samen nog sterker worden, en onze weg ook begaanbaar blijft. Hoe gaan we in de toekomst vergaderen, en welke stappen kunnen we verder concreet zetten om naar elkaar toe te groeien?

We kijken terug op een mooi en goed samenzijn, waarbij voor ieders perspectief volop ruimte was. Duidelijk is dat de toekomst er een van meer samendoen is. De tijd is dan ook rijp voor het vormen van één kerkenraad voor Leidschendam en Leidschenveen met daarbij teams voor praktische zaken op wijkniveau. Op de derde gezamenlijke bijeenkomst in oktober gaan we echt besluiten nemen hoe dit eruit gaat zien. Als streefdatum waarop de wijzigingen in moeten gaan wordt gekozen voor 1 januari 2023. Na deze derde bijeenkomst is er op Dankdag een gemeentevergadering belegd, waar de dan genomen besluiten aan de gemeente worden voorgelegd.

Gezamenlijke wijkkerkenraden

### Algemene Kerkenraad



**Scriba:** dhr. Floris van Hoek

Telefoon: 06-26 57 40 25

E-mail: [scriba.ak@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.ak@pgleidschendam.nl)

### Rooster kerkblad

Ten behoeve van de leveranciers van kopij volgt hier het rooster met verschijningsdata van het kerkblad en de bijbehorende kopijdata voor de tweede helft van dit jaar:

Nr.	kopijdatum	verschijnt	bijzonderheden
8.	26 augustus	2 september	voor 4 weken
9.	23 september	30 september	voor 5 weken
10.	28 oktober	4 november	voor 4 weken
11.	25 november	2 december	voor 6 weken
1.	6 januari	13 januari 2023	

Harry Hoft en Leo Kloos, eindredactie

### Uit de AK-vergadering van 29 juni 2022

De Algemene Kerkenraad heeft de laatste vergadering voor de zomervakantie vooral gebruikt om de voortgang van de diverse kerkelijke activiteiten te bespreken. In dit kerkblad staat een weergave van het overleg op 7 juni van de gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraden met het oog op de toekomst van onze kerk. In oktober komt er een vervolg, waarna op de gemeentevergadering in november het resultaat van deze besprekingen aan de gemeente zal worden voorgelegd. Zorgen waren er over de achterblijvende collecteopbrengsten. Zowel via de Appostel-app als in de deurcollecte wordt minder bijgedragen dan voor de COVID-periode. De toekomst van onze kerk in Leidschendam en Leidschenveen is sterk afhankelijk van voldoende financiële middelen. Er werd tijdens de vergadering ook vooruit gekeken naar het nieuwe kerkelijk seizoen. Diverse activiteiten worden deze zomermaanden voorbereid. Aandacht is er voor zowel pastorale activiteiten als voor het jeugdwerk, waar onder meer een nieuw initiatief voor basiscatechese. Alle activiteiten zijn afhankelijk van voldoende vrijwilligers. Wilt u/wil jij graag meedoen? Geef je op bij het pastoraal centrum, ondergetekende of de predikanten.

Boudewijn Tiggelman, voorzitter AK



## Vlietwijk



**Kerkgebouw:** Dorpskerk, Damhouderstraat 2  
Telefoon: (070) 320 42 24  
**Koster:** mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99  
E-mail: [info.binnenhof@pgleidschendam.nl](mailto:info.binnenhof@pgleidschendam.nl)  
**Pastoraal Centrum:** (070) 327 84 13  
**Scriba:** mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84  
E-mail: [scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl)  
Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

### Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: Diny de Jong (070) 320 24 84 of [scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl).

### Plannen

Elders in dit kerkblad leest u over de ontmoetingen van de drie wijkkerkeraden voor een blik op de toekomst. Middels nadere berichtgeving hierover in het kerkblad en op de gemeentevening in november zullen we u op de hoogte houden.

### Dienst van Schrift en Tafel

Op zondag 26 juni was er na de lange coronaperiode weer een dienst van Schrift en Tafel in de Dorpskerk. Het was een fijne dienst. We dronken de wijn of de druivensap uit aparte bekers. De volgende dienst van Schrift en Tafel in de Dorpskerk is op zondag 18 september.

### In de zomer Open Kerk ook op zaterdagmiddag

Vanaf zaterdag 2 juli is de Dorpskerk op zaterdagmiddag van 13:00 uur tot 14:30 uur open. Dan is er in de zomermaanden extra gelegenheid om de kerk te bezichtigen, een kaarsje aan te steken en is er plaats voor een moment van rust en bezinning. Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba

### Herinrichting Dorpskerk afgerond

Met een feestelijke bijeenkomst is donderdagavond 30 juni de herinrichting van de Dorpskerk afgerond. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk had iedereen uitgenodigd die heeft bijgedragen aan het project. Margreet Meijer riep in herinnering dat de eerste stappen voor de herinrichting zeven jaar geleden werden gezet, toen zij nog voorzitter van de wijkkerkenraad was. Inderdaad, dit soort projecten kosten tijd! Inmiddels heeft de Dorpskerk een nieuw liturgisch centrum, nieuwe stoelen en nieuwe verlichting. De kerk aan de sluisjes is daarmee klaar voor de toekomst. Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen: hartelijk bedankt! Namens Commissie Herinrichting Dorpskerk,

Kees Groot



## Heuvelwijk



**Kerkgebouw:** Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6  
Telefoon: (070) 327 44 61  
**Koster:** dhr. Ebo Roek  
E-mail: [koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl](mailto:koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl)  
**Pastoraal Centrum:** (070) 327 84 13  
**Scriba:** dhr. Gert van Ingen  
Telefoon: (070) 369 43 03  
E-mail: [scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl)  
Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

### Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04.

### Uit moderamen Heuvelwijk

Tussen (de deadlines van) het vorige en dit kerkblad hebben we niet als wijkkerkenraad vergaderd, wel als moderamen, op 2 en 30 juni. Er is onder andere gesproken over de **collectanten**, waarvan we er graag een aantal toe willen voegen aan ons rooster. Het is een geringe inspanning waar geen voorbereiding voor nodig is en ook niet iets dat u of jij elke week hoeft te doen, dus: denk erover na en geef je op! Aanmelden kan nog steeds via onze scriba (zie zijn gegevens hierboven).

Verder is de **pastorale zorg** binnen onze gemeente natuurlijk regelmatig onderwerp van gesprek. Onze gemeenteleden, ook de ouderen die meer zorg en aandacht nodig hebben, willen we graag met onze mensen – binnen en buiten de wijkkerkenraad want pastorale aandacht is niet beperkt tot dominees of ambtsdragers – in het oog houden.

Verder speelt momenteel de **toekomst van onze PG Leidschendam** en hoe we die op diverse manieren, onder andere bestuurlijk, vorm willen geven. Daarover elders in dit kerkblad vast (iets) meer. Het is heel fijn om hier gezamenlijk en gemeentebreed met elkaar mee bezig te zijn, te praten en vooral straks ook te doen. Het inspireert en het geeft energie. Energie die we hopelijk de komende tijd allemaal op kunnen doen in de vakantietijd, of dat nu thuis, elders in Nederland of elders in de wereld is.

Ook u en jullie allemaal een fijne zomer gewenst!  
Ingrid den Hartog, voorzitter



**Kerkgebouw:** De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

**Pastoraal Centrum:** (070) 327 84 13

**Scriba:** momenteel vacant

Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)

E-mail: [scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl)

Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag

### **Autorijdienst**

Vacant

### **Bericht vanuit de kerkenraad Leidschenveen**

De zomervakanties zijn begonnen. Er zijn de komende twee maanden gezamenlijke diensten in de diverse kerken, zodat we ook nu al dichterbij elkaar kunnen groeien en wekelijks genieten van de gastvrijheid van een van de drie wijkgemeenten. We hebben 12 juni in De Leidraad na de dienst gesproken over de toekomst van de PGL. En voor welke processen en veranderingen we komen te staan. We vinden het belangrijk dat iedereen op de hoogte gebracht wordt van het proces waar we in zitten en ook dat tijdens het proces iedereen meegenomen kan worden. Tijdens de ochtend hebben we de aanwezigen bijgepraat waar we in het proces zitten en welke kant het op zal gaan. Waarbij het belangrijk is dat we dit proces met zijn allen, dus met alle drie de wijken doorlopen. En natuurlijk zullen sommige dingen minder fijn zijn. Maar een belangrijk signaal is wel gegeven en dat is dat je een goede uitvalsbasis in de wijken moet hebben om de mensen een plek te geven van waaruit men bij elkaar komt. En natuurlijk ook kritisch blijven met zijn allen, dat de kosten en opbrengsten van de kerk in evenwicht met elkaar zijn. Aan de ene kant de kostenkant, maar we moeten ook zeker de inkomstenkant niet uit het oog verliezen. Namens de wijkkerkenraad

René Bron



**Scriba:** dhr. Rob Taag

Telefoon: 06-18 27 46 66

E-mail: [scriba.cvk@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.cvk@pgleidschendam.nl)

IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam

IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

### **Collecte-opbrengsten blijven fors achter**

Helaas merken we als CvK dat de inkomsten uit de collectes, ook nu er weer in de kerk gecollecteerd worden kan, fors lager zijn dan we voor COVID gewend waren. Ook zien we dat het gebruik van de app Appostel laag blijft. We willen u dan ook vragen om weer contant geld mee te nemen naar de kerkdienst of gebruik te maken van de app (de handleiding vindt u op de website: [www.pgleidschendam.nl/collectes](http://www.pgleidschendam.nl/collectes)). U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken naar NL20 RABO 0127 6046 50. De gegevens van de diaconie vindt u elders in dit kerkblad.

Mark Rip

### **Secretaris:** vacature

E-mail: [diaconie@pgleidschendam.nl](mailto:diaconie@pgleidschendam.nl)

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

### **Collectebestemmingen**

De vakantietijd is begonnen en een hoop mensen gaan weer op pad en dat is een rijk iets wat we hebben. Wilt u ook denken aan de mensen die dit niet (meer) kunnen. Diaconie is meer dan alleen geld geven. Kijk in de komende tijd ook eens om u heen. Misschien is er wel iemand in uw buurt die het fijn vindt om een dagje op pad te gaan, maar het alleen niet lukt.

We hebben jaarlijks een gezin dat we, via het vakantiebureau, op vakantie mogen laten gaan. Echter, dit jaar hebben we daarbij extra hulp nodig. We zijn op zoek naar een of meerdere mensen die een gezin vanuit Leidschendam naar Chaam willen vervoeren voor een vakantie. Het gezin bestaat uit twee volwassena en vier kinderen met bagage, te vervoeren naar Chaam en na een week weer terug. Op 22 juli 's middags heen en op 29 juli 's ochtends terug.

Kosten van de brandstof worden vergoed door diaconie. Mocht je dit willen doen, dan is het gezin er blij mee en kunnen we ze een mooie ontspannen week geven waar ze erg naar uitzien. Graag reacties mailen naar [diaconie@pgleidschendam.nl](mailto:diaconie@pgleidschendam.nl).

De laatste tijd kunnen we helaas minder overmaken naar de collectiedoelen, de binnenkomende collectes blijven nog steeds achter terwijl de diensten weer volop gestart zijn. We willen graag de doelen weer volop ondersteunen en willen dan ook vragen om bij het verlaten van de kerk te denken aan de collectes. In de Dorpskerk en Kruisheuvelkerk zal er iemand met de collectezakken bij de uitgang staan. In De Leidraad is het iets lastiger en zullen we de huidige bussen onder de aandacht brengen. En uiteraard kunt u gebruik maken van de digitale mogelijkheden.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen de onderstaande wekelijkse collectiedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieronder staat hoe het werkt.

### **Collecten-app - digitaal collecteren**

In de kerk maar ook als thuis-luisteraar of -kijker kunt u digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw telefoon kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust.

Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

### **Zondag 10 juli - ZWO – Stichting Interserve Nederland**

Geloof werkt, het stempelt ons leven en bepaalt hoe we ons gedragen op de werkvloer, in huis of op straat. Daarom zenden we enthousiaste vakmensen uit om in Azië en de Arabische wereld te werken en te laten zien hoe goed het is om met God te leven. Voor meer informatie zie verder onder ZWO.

### **Zondag 17 juli - Diaconie - Bloemengroet**

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloemengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen.



Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de gemeente gegeven aan gemeenteleden als bemoediging, als felicitatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te maken.

### Zondag 24 juli - ZWO project 2021 - 2022

#### Hospice Gentlecare

Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommie Gentle in Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en Tommie Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep voorheen 'Colesberg' die nu werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare heet. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie.

### Zondag 31 juli - Diaconie - Digitaal kerk (kerkdienst gemist)

De diaconie maakt jaarlijks kosten voor de exploitatie van het beschikbaar stellen van de diensten aan mensen die thuis kijken en luisteren. Gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid zijn om de dienst in 'hun' kerk bij te wonen kunnen via de digitale mogelijkheden die dienst thuis beluisteren en daardoor verbonden blijven met hun kerk. Met uw bijdrage blijven wij dankzij de digitale dienst samen een gemeente.

### Zondag 7 augustus – Diaconie

#### Algemene middelen diaconie

De diaconie ondersteunt een groot aantal algemene zaken, maar daarvoor is ook aanvulling nodig van de middelen. Deze zondag is de collecte voor de aanvulling van de algemene middelen.

### Zondag 14 augustus - Kerk in Actie

#### Zending Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

### Zondag 21 augustus - ZWO project 2021 - 2022

#### Hospice Gentlecare

Zie de collecte bestemmingen op 24 juli.

### Zondag 28 augustus - Diaconie - Kinderhulp

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

René Bron, penningmeester

**Secretaris:** mw. Dory de Niet

Telefoon: (070) 367 70 43

E-mail: [zwo@pgleidschendam.nl](mailto:zwo@pgleidschendam.nl)

### Beste Gemeenteleden,

Het is al weer even geleden, de Pinksterdienst. Maar wat een prachtige dienst was het, het ontsteken van het vuur is altijd weer een spektakel! Wat fijn dat wij als ZWO-commissie dan ook de jaarlijkse cheque mogen overhandigen van ons 40dagentijdproject. Ook dit jaar weer een groot succes, wat is het toch fijn dat in onze gemeente ieder jaar te mogen doen. De opbrengst die we bekend hebben gemaakt werd na de dienst nog spontaan verhoogd met € 400,- door een van onze gemeenteleden, dus het bedrag is maar liefst € 4.000,- geworden! Het is gezien de enorme nood daarna ook direct door onze penningmeester overgemaakt aan de Stichting FIDA. Marjo Borst die namens de Stichting de cheque in ontvangst nam was zichtbaar ontroerd. Nogmaals iedereen hartelijk bedankt die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen. Wij wensen u een mooie zomer toe!

Hartelijke groet,

Dory de Niet, secretaris



**Contactpersoon,** namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan

Telefoon: 06-22 64 45 66

E-mail: [krijn.jongejan@outlook.com](mailto:krijn.jongejan@outlook.com)

IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

### Lieve vrienden in Leidschendam

Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Het is nu hartje winter in de Karoo. Tommie en ikzelf hebben een korte vakantie gehad in South-West-Africa (het huidige Namibië) waar Tommie in 1957 werd geboren. Het is een hele ervaring om na 41 jaar terug te zijn in zijn geboortestreek. Ik moet zeggen dat het er daar niet slecht uitziet. Het land is schoon en veilig.

Bij Gentlecare is het druk en elke dag heeft zijn uitdagingen. Onze harten waren gebroken toen kleine Keano, onze kleine baby waar we jullie vorige maand nog over vertelden, is overleden. We wisten wel dat hij niet lang zou leven, maar we zijn blij dat we deelgenoot konden zijn van zijn korte leven. We weten dat we het leven niet in onze handen hebben en we zijn dankbaar om deel uit te maken van iemands leven voor de tijd die hem of haar is gegeven.

Patiënt van de maand is Oom Oppie. Hij kwam naar ons toe nadat hij een beroerte had gehad. Hij heeft geen familie en hij heeft niemand om naar toe te gaan. Hij is 82 jaar en heeft veel doorligwonden maar in een verzorgingshuis is geen plaats voor hem. We hebben een foto meegestuurd van Oom Oppie. Het is triest dat je in dit leven zó eenzaam bent en dat er niemand is die om je geeft. Maar wij weten dat de Vader in de hemel wel van je houdt. We zijn één familie.



We hebben hier nog steeds 'load shedding fase 4' wat betekent dat vier tot vijf keer per dag de stroomvoorziening gedurende 2½ uur per keer wordt uitgeschakeld. Dat is heel slecht.

Heel erg bedankt voor jullie gebeden en tijd. We waarderen het zo. Veel liefs vanuit GentleCare,

Ivonne Gentle



### Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

Sinds 1999 bestaat het Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg. Er worden elk jaar verschillende activiteiten georganiseerd, waar aandacht wordt besteed aan onderling contact tussen vrouwen van verschillende kerken in Leidschendam en Voorburg. De kerngroep bestaat uit vier personen die een paar keer per jaar bij elkaar komen om de planning, het jaarthema en de invulling van de ochtenden te bespreken.

De kern van het vrouwenwerk zijn de Vrouw en Geloof ochtenden, die elke derde woensdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur in of naast een van de kerken in Leidschendam of Voorburg worden gehouden. Daarnaast zijn er verschillende andere kringen. Door het goed functioneren van deze kringen is de afgelopen jaren een sociaal netwerk ontstaan, waarbij omzien naar elkaar van grote waarde is gebleken.

### De bijeenkomsten van de Vrouw en Geloofgroep in seizoen 2022-2023 zijn gepland op de volgende woensdagen.

- **21 september** in De Binnenhof naast de Dorpskerk in Leidschendam (startochtend).
- **19 oktober** in De Haard achter de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam.
- **16 november** in de Hoeksteen in Voorburg.
- **21 december** in De Binnenhof naast de Dorpskerk in Leidschendam (adventviering).
- **18 januari** in de Voorhof naast de Oude Kerk in Voorburg.
- **15 februari** in de Haard achter de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam.
- **15 maart** in De Leidraad in Leidschenveen (Den Haag).
- **19 april** in de Maartenzaal naast de Martinuskerk in Voorburg.
- **17 mei** in de Voorhof van de Kruisheuvelkerk in Leidschendam (slotochtend).

Er is altijd plaats voor nieuwe deelnemers, info en aanmelden bij [p.korving@outlook.com](mailto:p.korving@outlook.com).

Er is behoefte aan nieuwe ideeën en aan kringleidsters. Als er andere initiatieven zijn, zal dat hopelijk 21 september op de startochtend blijken.

Kerngroepleden:

Conny Antoniadis (070) 386 22 76  
 Sylvia den Haan (070) 327 77 37  
 Plony Korving (070) 320 31 72  
 Marianne Pompert 06-28 14 97 19



### Vrijwilligers gezocht

#### voor maandelijkse kerkdienst in verpleeghuis Mariënpark

Iedere derde zondag van de maand wordt er een oecumenische viering georganiseerd voor de bewoners van verpleeghuis Florence Mariënpark (Prins Bernardlaan 70). Vanwege dementie zijn de bewoners voor hun doen en laten aangewezen op hulp en begeleiding van anderen, ook voor het gaan naar de kerkdienst. Daarom zoeken we kerkgangers die de bewoners willen ophalen en ondersteunen tijdens de viering.

Tijdsinvestering: van 10.15 tot 12.15 uur eenmaal in de maand op zondagmorgen, niet in de zomermaanden juli en augustus.

Is uw interesse gewekt, bel of stuur een mail naar:

Janie van Middelkoop, geestelijk verzorger  
 aanwezig op dinsdag en woensdag, 06-39 85 13 22  
[janie.van.middelkoop@florence.nl](mailto:janie.van.middelkoop@florence.nl)



### Logo vol symboliek

Het logo van de Protestantse Kerk prijkt op veel websites en uitgaven van plaatselijke protestantse gemeenten. Maar wat stelt dat logo eigenlijk voor?



Eindelijk als één kerk verder! Op 1 mei 2004 fuseerden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dat werd groots gevierd, onder andere met een betekenisvol logo, passend bij het nieuwe kerkgenootschap.

#### Drie-enig God

Je hebt 'm vast wel eens voorbij zien komen, het ronde logo met stralenkrans en kruis in warme tinten, met in het midden een witte duif. Wat symboliseren deze verschillende onderdelen, en hoe staan ze in verhouding tot elkaar?

De vorm van het logo is een cirkel. Die staat voor God als de Oneindige. Het kruis dat in het midden duidelijk zichtbaar is, staat voor Christus en de duif voor de Heilige Geest. Op die manier bepaalt het logo de kijker bij de drie-enige God, de basis van waaruit de Protestantse Kerk wil handelen en zijn.

#### Rondje

Voor de cirkel als vorm is gekozen vanwege de rijke symboliek van deze vorm. De lijn van een cirkel stopt immers niet, maar blijft eeuwig doorgaan. Zo is het met God: Hij is de Eeuwige, het begin en het einde. Zoals in Openbaring 22:13 staat:

*'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.'*

Daarnaast staat het ronde symbool voor eenheid in de kerken. Een volkomen vorm, waarin iedereen gelijk is.

#### Grieks kruis

Vier opvallende, lichte stralen vanuit het midden vormen samen een simpel kruis als symbool voor Jezus' kruisdood. Het is niet precies de kruisvorm die we in veel kerken zien, want in het kruis in het logo zijn alle armen even lang. Het is een zogenaamd Grieks kruis, dit komt voort uit de beeldtaal in de Orthodoxe Kerk. Het verwijst naar Jezus, naar Zijn lijden en sterven, maar juist ook naar Zijn opstanding.

#### Kruis met acht armen

Als je goed kijkt, zie je dat er naast de goed zichtbare kruisvorm nog een extra kruisvorm schuin doorheen is geplaatst, gevormd door stralen. Een soort 'X'. Het staat voor de eerste letter van Christus' naam, de Griekse chi, die je schrijft als een X. Maar er zit nog meer symboliek in de combinatie van de X en het Griekse kruis: de acht armen staan voor de 'achtste dag' van de schepping. Dit is de dag van het nieuwe begin dat de mens zo nodig heeft, de dag van de opstanding.

#### Witte duif

Centraal, in het midden van het logo, staat een witte duif, een ander bekend symbool binnen het christendom. De duif staat



voor vrede, maar ook voor de Heilige Geest. In de Bijbel komt de duif zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voor. In Genesis lezen we bijvoorbeeld over een duif die hoop en leven brengt na de zondvloed door met een olijftakje terug te keren naar Noach. In het boek Marcus staat juist beschreven hoe de Heilige Geest als een witte duif neerdaalde op Jezus, toen hij werd gedoopt in de Jordaan.

(Uit <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/>)

## Binnengekomen berichten



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

### Carillonconcert

Op zaterdag 9 juli om 16.00 uur geeft stadsbeiaardier Gijsbert Kok een concert op het carillon van de Grote Kerk. Hij speelt werken van Pergolesi, Mozart, Tjssakovsky en een medley van bekende balletmuziek. Het concert is te beluisteren in de Nutstuin, ingang Jan Hendrikstraat (naast IBIS-hotel). De toegang is vrij en in de tuin worden programma's verstrekt en zijn consumpties verkrijgbaar. Na afloop kan men o.l.v. de beiaardier het carillon bezichtigen.

Organisatie: Stichting Carillon Den Haag  
Contactpersoon:

Gijsbert Kok, 06-21 48 77 62  
g.kok22@ziggo.nl

## Kerkelijke administratie



### Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

**Vlietwijk:** dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

E-mail: [markrip1@gmail.com](mailto:markrip1@gmail.com)

**Heuvelwijk:** dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

E-mail: [hgrolle@ziggo.nl](mailto:hgrolle@ziggo.nl)

**Leidschenveen:** dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: [vaders.jaa@hetnet.nl](mailto:vaders.jaa@hetnet.nl)

### Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: [kb@pgleidschendam.nl](mailto:kb@pgleidschendam.nl) of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

### Gezamenlijke activiteit zaterdag 27 augustus 2022

Een motortocht is redelijk individueel rijden, maar in overleg moeten we ook kunnen kijken of er iemand achterop mee kan. Bij de autotochten is het voorstel dat er verschillende mensen met elkaar meerijden. Zodat je niet alleen in de auto zit, maar onderweg ook in gesprek kan gaan met elkaar om de ander te leren kennen. Bij de fietstocht kan je met meerdere mensen tegelijkertijd op pad. We hebben het idee om richting Delft te gaan, daar is een tentoonstelling waarin nog een Mariabeeld van Wilsveen aanwezig is.

Zoals het er nu naar uit ziet, willen we de dag om tien uur in de ochtend gezamenlijk starten en in de middag tussen drie en vier uur weer terug te zijn in De Leidraad, waar er koffie en thee aanwezig zal zijn. Voor de lunch willen we vragen of iedereen dat zelf wil verzorgen.

Het is alleen voor ons wel handig om van te voren te weten wat we ongeveer kunnen verwachten, dus vind je het leuk om mee te doen (zelf rijden of meerijden en ook hoeveel mensen je mee kunt nemen in de auto) laat het even weten via de mail [scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl](mailto:scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl), dit mailadres kunt u ook benaderen voor meer vragen. Hou ook de nieuwsbrieven in de gaten de komende weken

Rene Bron

## Advertenties

want met afscheid begint herinnering



**Van Der Helm & Schols**  
uitvaartzorg

**UitvaartZorgDiensten**  
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg  
- 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

**Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg**  
Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg  
- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

**Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor**  
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg  
- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur



Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlijke wensen.

070-3202040  [www.vdhuz.nl](http://www.vdhuz.nl)

# Jongeren **Aan Bod** **Aanbod** voor jongeren

E-mail: [aanbod@pgleidschendam.nl](mailto:aanbod@pgleidschendam.nl)

## **Godly Play in de kerk**

**De afgelopen tijd is er regelmatig gecollecteerd voor Godly Play We willen jullie hier iets meer over vertellen.**

In de meeste kerken is er voor kinderen kindernevendienst. De kinderen starten in de kerk, na een praatje met de predikant gaan ze naar hun eigen ruimte met een verhaal, een gesprekje, spel of knutsel en komen weer terug. Maar... kan dat ook anders? En... waarom zou je dat anders doen?

Stel je eens voor dat de kinderen meteen naar hun eigen ruimte mogen. Ze worden daar rustig en vriendelijk ontvangen door iemand die bij de deur zit. Die geïnteresseerd is in het kind en het helpt om zich klaar te maken voor wat gaat komen.

De tweede volwassene zit in de kring. Dat is de verteller. Er liggen kussens op de grond die de kring aangeven. En de verteller nodigt het kind uit een goed plekje in de kring uit te zoeken. Er wordt wat gepraat over hoe het met iedereen is en of er belangrijke dingen zijn om te vertellen.

Dan, als iedereen er is, gaat de verteller het materiaal dat bij het verhaal van die dag past, pakken. Het is mooi materiaal wat zorgvuldig naar de kring gedragen wordt. Als de verteller weer in de kring zit vraagt hij: "Zijn jullie klaar voor een verhaal?"

Voorzichtig wordt het materiaal in het midden gezet. En een voor een worden de spullen "tot leven gewekt". Bijvoorbeeld door het open vouwen van de woestijnzak. De woestijnzak is een grote lap waarop zand ligt. Met kleine houten figuurtjes beweegt de verteller door het zand terwijl hij het verhaal vertelt. Niet een klein stukje van het verhaal, maar het hele verhaal wordt in één keer verteld.



Als het verhaal is afgelopen leunt de verteller een beetje achterover en bekijkt het verhaal wat er nog steeds is. "Mmm, ik vraag me af..." zegt hij "wat vind je het mooiste in dit verhaal" Een open vraag waarbij geen antwoord goed of fout is. Zo volgen er nog meer open vragen. We noemen dit het verwonderingsgesprek. De gespreksvragen bepalen niet tevoren wat het thema uit het bijbelverhaal is. De kinderen zelf geven betekenis aan het verhaal.

Na het gesprek mogen de kinderen een voor een iets kiezen om te gaan doen. Sommige willen kleien over het verhaal, anderen vinden het vertelmateriaal zo mooi dat ze daarmee willen spelen en een volgende bouwt iets met kapla.

Na een poosje zo gespeeld en gewerkt te hebben worden de kinderen terug genodigd in de kring. Daar wordt gebeden met de kinderen en een koekje en wat te drinken uitgedeeld. Samen vieren we "het feest" van alles waar we dankbaar voor kunnen zijn.

Je biedt kinderen op deze manier een programma waarmee ze hun eigen spiritualiteit en geloofsleven kunnen ontwikkelen. Ze horen niet alleen de verhalen met hun oren, maar alle zintuigen doen mee: zien, voelen en ruiken. Kinderen leren de wereld kennen door spel en spelen, ook de wereld van de verhalen van de bijbel en de kerk. In die kerk vormen ze samen met andere kinderen een gemeenschap, een geloofsgemeenschap waarin ruimte is om zich te verdiepen in vragen voor wijsheid van alledag.

(Van [www.godlyplay.nl](http://www.godlyplay.nl))

