

Het Kerkblad

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



33e JAARGANG - No 9, 30 september 2022

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen



Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht.



	Dorpskerk Damhouderstraat 2A Aanvang: 10.00 uur	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6 Aanvang: 10.00 uur	De Leidraad Harriët Freezerhof 20 Aanvang: 9.30 uur
Zondag (groen) 2 oktober 2022	Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Dienst van Schrift en Tafel Crèche, kindernevendienst The Lounge	(S) Mw. Petra Vossegat-de Bruin (te Zoetermeer) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 9 oktober 2022			Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 16 oktober 2022	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Kliederkerk	Ds. Meindert Burema Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 23 oktober 2022	Gemeenteleden Crèche, kindernevendienst	Ds. Gert Jan de Bruin (S) (te Leidschendam) Crèche, kindernevendienst	Ds. Ton Zoutman (te Den Haag) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 30 oktober 2022	Preek van de leek Crèche, kindernevendienst Aanvang 16.00 uur	Ds. Olivier Elseman (te Den Haag) Crèche, kindernevendienst	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst
Woensdag 2 november 2022	Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Ds. Maarten Hameete Dankdag voor het gewas Aanvang 20.00 uur		

(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken.

Bij de diensten



U kunt de dienst ook online meemaken via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 'mijn PGL online diensten' (wachtwoord: zie hieronder in 'Colofon'). Meeluisteren en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl.

Zondag 2 oktober 2022

In de **Dorpskerk** gaat ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg voor. Hij is een goede bekende voorganger in Vlietwijk

Zondag 16 oktober 2022

In de **Dorpskerk** gaat ds. Maarten Hameete voor. In deze dienst zingt het Leidschendamse Kerkkoor en wordt de doop bediend.

Zondag 23 oktober 2022

In de **Dorpskerk** verzorgen Mark Rip en Eta Woudenberg de kerkdienst.

Deze zondag gaat ds. Gert Jan de Bruin voor in de **Kruisheuvelkerk**. Hij is als gemeentelid van Heuvelwijk inmiddels heel bekend en gaat met enige regelmaat bij ons voor. Fijn dat hij ook deze zondag weer wil voorgaan.

Zondag 30 oktober 2022

In de **Dorpskerk** is om 16.00 uur de tweede Preek van de Leek door Hans Kruijssen.

Ds. Olivier Elseman is deze zondag gastvoorganger in de **Kruisheuvelkerk**. Ds. Elseman was predikant van de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan in Den Haag. Jaarlijks is hij bij ons te gast, zo ook op deze dertigste oktober.

Woensdag 2 november 2022

Viering dankdag en gemeenteavond

Op woensdag 2 november is het dankdag voor gewas en arbeid. In onze kerken is er zoals ieder jaar een gezamenlijke viering in de vorm van een avondgebed, waarna de AK de gemeente bijpraat op de gemeenteavond. Een mooie volgorde: eerst de dankbaarheid uitspreken, om daarna als gemeente te praten over de vrucht van ons gemeente-zijn. Iedereen is dan ook meer dan welkom om aanwezig te zijn; de avond begint om 20.00 uur, en wordt dit jaar gehouden in de **Dorpskerk**.



Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Algemene Kerkenraad, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 4 november en zal gegevens bevatten voor een periode van 4 weken: 5 november t/m 2 december.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 28 oktober om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem



Aan tafel bij de Trappisten

Op 4 november nemen we tijdens het kerkcafé plaats aan een kloostertafel; we laten ons meenemen in de bijzondere wereld van de trappisten. Maar: wie zijn zij eigenlijk? Waar komen ze vandaan, en wat kunnen we van ze leren?



De geschiedenis van het christelijk monnikendom gaat terug tot de derde eeuw. Rond die tijd trokken gelovigen naar de woestijnen van Egypte, Palestina en Syrië om zich daar, in navolging van Christus, geheel aan het gebed te wijden. In de eenzaamheid van het kluisenaarsleven werd God hun enige doel. Het woord 'monnik' is afgeleid van het Griekse 'monachos', 'alleen-levend', dat verwijst naar 'mos', 'één'. De monnik wil gericht zijn op de ene: God.

De eerste kloosters

Antonius de Grote (251-356) was de meest bekende monnik die in de woestijn leefde. Rond hem vestigden zich andere monniken en zo groeiden kleine gemeenschappen. De eerste kloosters (van het Latijnse 'claustrum', 'muur', Klooster in de Israëliische Negev woestijn 'afsluiting') ontstonden toen invloedrijke monniken deze gemeenschappen samen brachten in omringde complexen. Pachomius (circa 292-348) stelde een leefregel op voor monniken die in besloten kloosters samenleefden.

Regel voor monniken

Benedictus van Nursia (480-547) heeft met zijn 'Regel voor monniken' geprobeerd de leefwijzen van kluisenaars en gemeenschapsmonniken samen te voegen. Deze regel werd maatgevend in het Westen. Benedictus wordt daarom ook wel als de 'vader' van het westerse monnikenleven beschouwd. Een belangrijk kenmerk van de regel is zorgvuldige afwisseling van bidden en werken, om daardoor zowel geestelijk en lichamelijk in evenwicht te blijven als in het eigen levensonderhoud te

kunnen voorzien. 'Ora et labora', 'bid en werk', zou het motto worden van de volgelingen van Benedictus, de benedictijnen. "Dan zijn zij pas echte monniken, als zij van het werk van hun handen leven", zo staat in de 'Regel voor monniken'. Gesteund door paus Gregorius de Grote en keizer Karel de Grote kreeg de kloosterregel een brede verspreiding.

Cisterciënzers

Tegen de groeiende rijkdom en macht van sommige benedictijnkloosters kwamen aan het eind van de elfde eeuw steeds meer monniken in verzet. Ze richtten de orde van de cisterciënzers op, genoemd naar de plaats Cîteaux, vlakbij Dijon, waar het eerste klooster van deze hervormingsbeweging werd gevestigd. De cisterciënzers wilden de regel van Benedictus in alle puurheid beleven. Dit streven kwam vooral tot uiting in een grote nadruk op de eenvoud. Door toedoen van Bernardus van Clairvaux (1090-1153) groeiden de cisterciënzers snel.

Trappisten

Het verlangen naar eenvoud zou in de loop der tijd bij de cisterciënzers voortdurend aanleiding zijn tot hervormingen. De meest geslaagde binnen de orde vond plaats in de zeventiende eeuw in de Franse abdij La Trappe (Normandië). De monniken van deze abdij gingen onder leiding van hun abt, Armand-Jean de Rancé, over tot een striktere beleving van de regel van Benedictus. Dit leverde hen de officiële naam op van 'cisterciënzers van de strikte observantie', in de volksmond 'trappisten' genoemd, naar hun abdij. Vooral de stiltebeleving is voor de trappisten erg kenmerkend. In 1881 kwamen de trappisten naar Nederland. De abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven werd hun eerste klooster. En, het bier dat daar door de monniken gebrouwen wordt heet La Trappe, als verwijzing naar het eerste trappistenklooster.

Over de trappisten valt nog meer te vertellen, maar dát doen we op 4 november. Elders in dit kerkblad leest u hier meer over, en ook over hoe u zich op kunt geven voor deze aangenaam leerzame avond!

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Kerkkalender

voor Leidschendam
en Leidschenveen

Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, oktober 2022

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Ma. 3 oktober, 12.00 uur	Lunch	Kruisheuvelkerk	
Wo. 5 oktober, 10.00 uur	Buurtjesochtend Prinsenhof hoog	Kruisheuvelkerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 6 oktober, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	De Leidraad	Aanmelden uiterlijk 4 oktober
Vr. 7 oktober, 20.00 uur	Kerkcafé: pubquiz	Kruisheuvelkerk	
Wo. 12 oktober, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Wo. 12 oktober, 10.00 uur	Buurtjesochtend De Heuvel/Amstelwijk/Raadhuiskwartier	Kruisheuvelkerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Wo. 12 oktober, 20.00 uur	Met de Bijbel op tafel	Patrijslaan 97	ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl
Do. 13 oktober, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	Dorpskerk	Aanmelden uiterlijk 11 oktober
Wo. 19 oktober, 10.00 uur	Vrouw en Geloof kring	De Haard	p.korving@outlook.com
Wo. 19 oktober, 20.00 uur	Buurtjesavond voorkeursleden + wie wil	Kruisheuvelkerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 20 oktober	Oud papier	Dorpskerk	
Do. 20 oktober, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	Kruisheuvelkerk	Aanmelden uiterlijk 18 oktober
Wo. 26 oktober, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Do. 27 oktober	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Do 27 oktober, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	De Leidraad	Aanmelden uiterlijk 25 oktober
Wo. 2 november, 20.00 uur	Dankdagviering en gemeenteavond	Dorpskerk	
Vr. 4 november, 20.00 uur	Kerkcafé: trappisten	Kruisheuvelkerk	
Wekelijks			
Di. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Di. 20.00 uur	Christelijke meditatie	Kruisheuvelkerk	
Wo. 12.00 uur	Korte viering en Open kerk	Dorpskerk	
Vr. 10.00 uur	Koffie bij de koster	Kruisheuvelkerk	

In onze nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie.

Koffiedrinken in De Leidraad

Elke **dinsdagmorgen** is er vanaf **10.00 uur** de mogelijkheid om koffie te drinken in De Leidraad. Terwijl de dampende bakjes koffie en thee op tafel staan worden de wetenswaardigheden van de week gedeeld, herinneringen opgehaald en wat er dan ook maar ter tafel komt (en dat is een hoop). U bent van harte welkom om langs te komen om met elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Tot snel!

Fulco, Annemieke en Maarten

Aan tafel! - wekelijkse maaltijd in onze kerken

Vanaf **donderdag 29 september** houden we een wekelijkse maaltijd in de kerk! We wisselen af tussen onze drie gebouwen. De maaltijd start om 18.00 uur, en is rond 19.00 uur afgelopen. Het rooster voor de komende weken is als volgt:

29-09-2022	Kruisheuvelkerk
06-10-2022	De Leidraad
13-10-2022	Dorpskerk
20-10-2022	Kruisheuvelkerk
27-10-2022	De Leidraad
03-11-2022	Dorpskerk

De maaltijd zal simpel maar voedzaam zijn, en met veel liefde bereid. Voor de maaltijd wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd die u contant of per pin kan voldoen. Opgeven is verplicht, dit kan tot en met dinsdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de maaltijd via maaltijd@pgleidschendam.nl of via het pastoraal telefoonnummer. Geef dan ook gerust aan als u opgehaald wilt worden.

Fulco, Annemieke en Maarten

Kerkcafé 7 oktober - Pubquiz

Je leert elkaar kennen aan tafel, en dat gaat het beste als daar iets lekkers op staat. Daarom is er dit seizoen elke eerste vrijdag van de maand een heus kerkcafé!

Naast de gezelligheid van elkaar ontmoeten, en het lekkers op tafel, zal elke avond ook een bijzonderheid hebben. Zo gaan we op **7 oktober** met elkaar een pubquiz doen. Het is niet verplicht, maar we vinden het wél fijn en handig als u zich (los of als team) aanmeldt. Dit kan via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl. Wij hebben er veel zin in!

Annemieke, Fulco en Maarten

Met de Bijbel op tafel

Na een lange zomerpauze beginnen we weer, en wel op **woensdag 12 oktober**. We zijn op deze avond te gast bij Ria den Hartog, Patrijslaan 97. We beginnen om 20.00 uur met een kopje koffie/thee, waarna we een paar verzen uit de Bijbel lezen volgens de methode van de Lectio Divina, een eeuwenoude manier van verstillend Bijbel lezen, afkomstig uit de kloostertraditie. Daarna bespreken we samen een onderwerp, en dat kan van alles zijn. Een gedeelte uit de Bijbel, een maatschappelijk onderwerp, gedachten van een filosoof, gebeden: iedere keer weer iets anders. Het is wel verstandig om een eigen Bijbel mee te nemen, welke vertaling maakt niet uit. We sluiten de avond rond 22.00 uur af met een avondgebed.

Wil je er een keer bij zijn? Welkom! Of eerst wat meer informatie? Neem gerust contact met mij op.

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Kliederkerk, 16 oktober 2022

Op **16 oktober**, vanaf 10.00 uur, is iedereen van harte welkom voor een nieuwe Kliederkerk. We volgen de voetstappen van Ruth en ontdekken welke keuzes zij moet maken. Wie is Ruth, wat heeft zij meegemaakt in haar leven en hoe moet ze verder, wel of niet op weg naar een vreemd land? Kinderen, jongeren, ouders, opa's en oma's, vrienden, familie, burens: iedereen is welkom. We gaan samen ontdekken, vieren en zingen rondom dit Bijbelverhaal. Aan het einde is er iets te eten voor iedereen.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen met begeleiden van de activiteiten (bijvoorbeeld een knutselactiviteit of een gespreksgroepje). Als je het leuk vindt om te helpen, kun je contact opnemen met Erlijn Logtenberg (erlijn@yahoo.com).

We hopen u te zien op 16 oktober. Tot ziens!

Erlijn Logtenberg, Barbara Rijnveld
Fulco de Vries Bouwstra en Erica Haenen

Kerkcafé 4 november: vooraankondiging én 'huiswerk'

Je leert elkaar kennen aan tafel, en dat gaat het beste als daar iets lekkers op staat. Daarom is er dit seizoen elke eerste vrijdag van de maand een heus kerkcafé! Naast de gezelligheid van elkaar ontmoeten, en het lekkers op tafel, zal elke avond ook een bijzonderheid hebben. Op **4 november** is het de beurt aan de trappisten: kloosterlingen die door de eeuwen heen voorzien hebben in hun eigen onderhoud, onder andere door het maken van bier: trappistenbier! Op deze avond nemen we jullie mee in de bijzondere wereld van de trappisten, informatie zal worden afgewisseld met het proeven van deze speciale bieren, én met speciaal voor deze avond gemaakte hapjes met als hoofd-ingrediënt – u raadt het al: trappistenbier. De ervaring leert trouwens dat je geen ervaren bierdrinker hoeft te zijn om deze avond leuk te vinden. Sterker: misschien is dit wel een goede manier om kennis te maken met dit geestrijke vocht!

Om de avond extra speciaal te maken, en om de deelnemers ook aan het woord te laten komen hebben we het volgende bedacht: we houden een heuse bier-pitch! Heb je op een buitenlandse reis/vakantie/excursie een bijzonder bier leren kennen, én wil je die ervaring met ons delen, dan kan dat! Op 4 november mag je dit biertje presenteren, er iets over vertellen, én het laten proeven. Het gaat dus om een buitenlands speciaal bier. Je kunt dit zelf meenemen, of misschien kunnen wij ook iets regelen. Belangrijk is dan wel dit tijdig aan te geven, en dat kan bij kosten Ebo, en bij hem kunt u zich ook opgeven!

Graag meteen bij opgave betalen, liefst met pin, maar contact (gepast) kan ook; de kosten voor de avond bedragen € 12,50. Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in!

Ebo, Maarten en Fulco

Catechese | Aan tafel!

Op **zondag 6, 13, 20 en 27 november** organiseert de PGL voor jongeren vanaf groep 7 tot en met klas 2 van de middelbare school een serie van vier catecheseavonden. Gezellige spellen, veel lekkers op tafel en inhoudelijke gesprekken. Op een ontspannen manier gaan we samen aan de slag. We hopen dat jij erbij kunt zijn! Jullie zijn van harte welkom in de Dorpskerk. We beginnen om 18.30 uur en om 20.00 uur is de avond afgelopen. We horen graag of je erbij bent! Dit kan via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.

Fulco en Maarten

Wintermarkt PGL 19 november



Op veler verzoek organiseren we op **zaterdag 19 november** van 10.00 tot 15.00 uur een Wintermarkt in de Kruisheuvelkerk. Op de Wintermarkt zijn leuke cadeautjes te koop voor de decembermaand, maar je kunt er ook genieten van een heerlijk glas glühwein, een beker chocolademelk of iets lekkers om te eten.

Standhouders en vrijwilligers gezocht

We zijn nog op zoek naar standhouders met zelfgemaakte spullen en/of leuke cadeautjes (geen tweedehands spullen, het is beslist géén rommelmarkt) en naar vrijwilligers die willen helpen met opbouwen, afbreken, koffie schenken en andere klusjes? Stuur dan even een mailtje naar: anja.oosterheert@kpnmail.nl.

Wij hopen iedereen te zien op 19 november!

P.S. Dit jaar is er geen kerstmarkt in de Dorpskerk, de beide evenementen zijn samengevoegd in deze Wintermarkt.

Hartelijke groet van het organiserend comité,
Annelies van Markwijk, Mandy de Pree
Aicha Roozmond, Marja Timmer
Rokus van den Bout, Anja Oosterheert

Taartverkoop

Na afloop van de kerkdienst op 11 september is er heel wat taart en cake verkocht. Er was dan ook meer dan voldoende gebakken door de leiding van de kindernevendienst. De opbrengst was € 328,65. Een heel mooi bedrag dat goed gebruikt kan worden om nieuw materiaal aan te schaffen voor de kindernevendienst. Fijn dat iedereen zo gul heeft gegeven! Volgend jaar weer?

Leiding kindernevendienst:

De Leidraad, Dorpskerk en Kruisheuvelkerk



Nazomerfeest

Op zaterdag 10 september was het open monumentendag en was er in De Binnenhof en op het kerkplein een nazomerfeest. En een feestje was het. Wat hebben we geboft met het weer. Zowel binnen als buiten hebben we van elkaars gezelschap mogen genieten onder het genot van een hapje en een drankje. Er is weer een mooi bedrag voor de kerk opgehaald.

De eerstvolgende actie van de activiteitencommissie is de oliebolactie op **zaterdag 10 december**. We hopen dat we ook dan weer velen van u mogen zien op de boerderij van Arie.

Alja, Arie, Coert, Lida
Liesbeth, Maarten, Rob
Ron, Ronald en Wilma



Nieuws uit de gemeente

Protestante Gemeente
te Leidschendam



Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl

Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman

Predikanten

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

Meeleven

Wij ontvingen bericht dat na een periode van ziekte op 15 september is overleden Leen Roos in de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Rita aan de Oostvlietweg. Wij denken aan haar, hun familie en allen die Leen zullen missen.

Wij denken verder aan mensen die weer thuis zijn gekomen na een periode in een verpleeghuis, aan mensen die een jubileum mochten vieren, aan mensen in hun laatste levensfase, aan mensen die opzien tegen de donkere maanden, aan mensen voor wie het steeds moeilijker wordt om rond te komen, aan mensen die opnieuw beginnen.

Heeft u suggesties voor bloemengroeten, wilt u graag bezoek 'van iemand van de kerk' of wacht u op een operatie? Laat het ons weten, via het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kunnen we naar elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet in de kerk ontmoeten.

In memoriam Gerritje Jacoba Pothoven-Zeldenthuis

Op zaterdag 27 augustus is overleden mevrouw Gerritje Jacoba Pothoven-Zeldenthuis. Gerrie was enkele dagen eerder 84 jaar geworden. Met haar man Herman, die in 2009 overleed, was zij trouw lid van de Hulp en Heilgemeenschap; zij bezochten ook heel trouw de leerhuisavonden die ik hield in de Kruisheuvelkerk – zo zijn wij ook persoonlijke vrienden geworden. Ze was ook actief in de handwerkclub van de Dorpskerk. In haar enorme creativiteit heeft zij schitterende borduurwerken en aquarellen gemaakt. Zij was een vrouw die donkere momenten in haar leven gekend heeft, maar de instelling had van schouder er onder en verdergaan. Heel passend dat de tekst op haar rouwkaart als een soort levensthema staat vermeld: 'God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst'. Dat thema was ook leidend voor de uitvaartdienst, die heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 september in de aula op de begraafplaats Noorthey. Net als in de uitvaartdienst van haar man klonk muziek van Dvořák en Chopin, werd Psalm 121 gelezen en werd 'Wat de toekomst brengen moge' gezongen. Na de dienst is zij begraven bij haar man Herman. Haar nagedachtenis zij tot zegen!

Ds. Nico Paap

In memoriam Jan Biegstraaten

Op zondag 11 september is overleden Jan Biegstraaten in de leeftijd van 78 jaar. Jan woonde de laatste tien jaar in Prinsenhof en daarvoor aan de Plaspoelkade. Het is een wonder dat Jan zo oud is geworden want als piepklein baby'tje kreeg hij hersenvliesontsteking. Ook daarna bleef hij een zorgenkindje en bleek dat hij slechts aan één oor een beetje kon horen. Toch ging hij naar school en later aan het werk als schilder, altijd gesteund door zijn familie. Op zijn beurt zorgde hij voor zijn moeder toen dat nodig was. In de Dorpskerk was hij thuis, hij kwam zo lang het ging. Praten deed hij niet zo veel, maar zijn ogen zeiden alles. Later in Prinsenhof zat hij altijd graag beneden en groette iedereen even hartelijk. Stukje bij beetje moest hij de afgelopen periode inleveren, maar klagen dat deed Jan nooit. Op de kaart staat: 'Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot U mijn God de bron van vreugd.' Tijdens de dankdienst voor zijn leven zongen we liederen vol vertrouwen op een liefdevolle God bij wie je eeuwig thuis mag komen. Daarna is hij begraven op Noorthey. Dat de herinneringen aan Jan Biegstraaten tot troost en zegen mogen zijn.

Annemieke Hartman

Buurtjesochtenden Heuvelwijk

Elke week nodigen we een aantal buurtgenoten uit voor een ochtend in de Kruisheuvelkerk om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Ook dit keer zorgen we voor een creatieve en laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar (beter) te leren kennen. Telkens staat om 10.00 uur de koffie met wat lekkers klaar, beginnen we om 10.15 uur en sluiten we af rond 11.30 uur. We vinden het fijn als u zichzelf aanmeldt, maar u kunt altijd aanschuiven. Voor alle voorkeursleden én alle mensen die overdag niet kunnen is er ook een buurtjesavond. Ook hiervoor vinden we het fijn als u zich aanmeldt.

De data:

Woensdag 5 oktober: Prinsenhof hoog

Woensdag 12 oktober: De Heuvel/Amstelwijk/
Raadhuiskwartier

Woensdagavond 19 oktober, 20.00 uur: Voorkeursleden en mensen die overdag niet kunnen

Gemeentevergadering 2 november – op naar één kerkenraad

Sinds de gemeentevergadering van vorig jaar, op dankdag 2021, zijn de wijkkerkenraden van de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen samen in gesprek over het vormen van één kerkenraad. Het model kerk-zijn dat we dragen is te ruim, en zit al even niet meer lekker. Met een nieuw model kunnen we richting de toekomst, en ons weer soepeler en prettiger bewegen. Minder onnodig overleggen, meer kerk-zijn. De gesprekken verlopen prettig, en we zijn ons er diep van bewust dat we elkaar nodig hebben. De plannen beginnen er nu steeds concreter uit te zien, waardoor het voorgenomen besluit om vanaf 1 januari 2023 verder te gaan met één kerkenraad nu dichtbij is.

Op de komende gemeentevergadering van 2 november lichten wij u graag in over deze plannen. U bent van harte welkom op deze vergadering die zal starten na de dankdagviering. Daarnaast zal uiteraard ook het college van diakenen, en het college van kerkrentmeesters haar jaarlijkse update geven.

De viering start om 20.00 uur en vindt plaats in de Dorpskerk. Aansluitend houden we met elkaar de gemeentevergadering. We hopen dat u er in groten getale zult zijn, om zo ook samen vorm te geven aan onze gemeente.

Fulco en Maarten

Bij de voorkant

De foto op de voorkant van dit kerkblad is gemaakt door Bert Meerman tijdens zijn vakantie in Limburg. Hij deelde deze foto (en nog een aantal 'raadplaatjes' van Limburgse kerken) in de WhatsAppgroep van de PGL. Deze groep is een manier om doordeeweeks en soms dus zelfs op vakantie betrokken te zijn met gemeenteleden. Je kunt het vergelijken met het koffiedrinken na de dienst, maar dan via berichtjes op je telefoon. Er kunnen altijd meer mensen bij!

De tekst op de voorkant komt uit een recente aanvullende bundel op ons liedboek getiteld 'Psalmen anders'. Sommige psalmen zijn enorm geliefd geraakt in een bepaalde berijming of vertaling. We zingen ze graag op zondag en vaak ook tijdens uitvaartdiensten. Mooi dat er ook nog steeds weer nieuwe vertalingen en bewerkingen worden gemaakt die ons kunnen bevoeden en inspireren. Jan Beuving schreef deze tekst bij psalm 42 en 43. Daarom staat erboven 'psalm 42,5'.

*Het klare water van weleer is ijs
Geen hert of hinde kan er nog uit drinken
Ik hoor de stemmen van de spot weerklinken:
Waar is die God? Waar is dat paradijs?
Toch zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht*

*Al moet ik in het zwart gekleed op reis
Al voel ik mij door God alleen gelaten
Al is er enkel schaduw in de straten
Al zwijgt mijn God, al sluit het paradijs*

*Toch zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht*

*Al is de hemel nu gehuld in grijs
Er is een land waar alles is geleden
Daar wacht het zachte altaar van de vrede
Daar is mijn God, daar is het paradijs
Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht*

Bericht over Preek van de Leek

Op **zondag 30 oktober** is er weer een Preek van de Leek. Deze keer hebben we Hans Kruijssen bereid gevonden om zijn visie op actuele vraagstukken met ons te delen. Hans Kruijssen is actief in het bestuur van de Raad van Kerken in Leidschendam-Voorburg. Hij heeft in zijn werkzame leven o.a. 18 jaar leiding gegeven aan Cordaid. Hij heeft in deze periode aan de wieg gestaan van het fusieproces tussen Cebemo, Memisa, Mensen in Nood en Vastenactie, dat in 2000 leidde tot de oprichting en verdere strategische positionering van Cordaid. Sociaal bewogen, met oog voor ieder mens dat op zijn pad komt. De hulp aan de medemens, wie of waar dan ook, zal dan ook zeker in zijn overdenking aan de orde komen. Met de Preek van de Leek willen we als PGL nieuwe verbindingen maken tussen de wereld om ons heen en de boodschap van het evangelie. We vragen iemand uit onze lokale gemeenschap om met ons de eigen dromen en zorgen te delen en ons uit te dagen met een nieuwe blik naar aloude vragen te kijken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

De dienst begint om 16.00 uur in de Dorpskerk en is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Weet u welkom!



Hans Kruijssen

Algemene Kerkenraad



Scriba: dhr. Floris van Hoek

Telefoon: 06-26 57 40 25

E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl

Uit de Algemene Kerkenraad

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse gemeentevergadering op **woensdag 2 november** na afloop van de dankdienst voor gewas en arbeid in de Dorpskerk (20.00 uur). Zoals ieder jaar een belangrijk moment om gehoord en geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen in onze kerkelijke gemeente. Dit maal vooral aandacht voor de nieuwe bestuursstructuur en de daarmee samenhangende wijziging van onze Plaatselijke Regeling. Verder staan de financiën van onze gemeente op de agenda en geeft de Diaconie het jaarlijks overzicht van haar werkzaamheden. U bent van harte welkom!

Namens de Algemene Kerkenraad,

Boudewijn Tiggelman, voorzitter

Vlietwijk



Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2

Telefoon: (070) 320 42 24

Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99

E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: mw. Diny de Jong, (070) 320 24 84

E-mail: scriba.vlietwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Damhouderstraat 2A, 2266 AS Leidschendam

Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: Harry Hoft, (070) 320 10 90 of harryhoft@casema.nl.

Doopdienst en Leidschendam's Kerkkoor

Op zondag 16 oktober wordt Kayden gedoopt in de Dorpskerk. Hij is de zoon van Jasmijn Ebbers en Glenn Nicolaas. In die dienst zal het Leidschendam's Kerkkoor zingen.

Preek van de Leek

Op zondag 30 oktober om 16.00 uur is de tweede Preek van de Leek in de Dorpskerk. Dan is er om 10.00 uur geen dienst. Voorganger in deze dienst is Hans Kruijssen. Zie het artikel op blz. 6 van dit kerkblad.

Namens de wijkkerkenraad Vlietwijk,

Diny de Jong, scriba

Verkoop kaarten

In de Dorpskerk worden nog steeds kaarten gemaakt en verkocht. Afgelopen zondag mocht ik € 40,- in ontvangst nemen om een volgende keer bij de opbrengst van de activiteiten-commissie direct af te storten. En zo zie je, alle kleine beetjes samen kunnen soms toch nog een aardig bedrag worden. Kijk gerust eens in de carrousel of er nog een kaart bij zit die u wilt kopen en/of versturen.

Beste dames, heel veel dank!

Wilma Bemer

Heuvelwijk



Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6

Telefoon: (070) 327 44 61

Koster: dhr. Ebo Roek

E-mail: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: dhr. Gert van Ingen

Telefoon: (070) 369 43 03

E-mail: scriba.heuvelwijk@pgleidschendam.nl

Postadres: Burg. Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam

Autorijdienst

Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinator van de autorijdiensten: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04.

Uit de wijkkerkenraadsvergadering Heuvelwijk

Op 8 september vergaderde de wijkkerkenraad Heuvelwijk in de Kruisheuvelkerk. Op de agenda van de wijkkerkenraadsvergadering staan veelal standaardonderwerpen, zoals: notulen van de vorige vergadering, ingekomen en uitgaande post, en zaken uit de diverse gremia zoals moderamen, pastoraal team, diakenen en jeugdwerk.

Dit keer vonden we het belangrijk om wat langer stil te staan bij de toekomst van onze kerkelijke gemeente. Hoe kijken we aan tegen de ontwikkelingen zoals het samengaan in één gezamenlijke kerkenraad, hoe kijken we naar de wijken en vierplekken in onze gemeente, wat doen we (al of nog niet) gezamenlijk en is er nog iets dat wijkgebonden blijft aan coördinatie of inzet? We hebben onze plannen en wensen, we hebben onze financiële situatie, en we leggen daarmee de puzzel van onze toekomst. Een spannend proces! Waarin het woord 'samen' hopelijk nog veel zal vallen.

Ingrid den Hartog, voorzitter

Evenementen Kennedyplein 2022

Op het President Kennedyplein staan inmiddels weer evenementen zoals vlooiemarkten in de planning. Het is dan niet mogelijk om fietsend het plein over te steken of de auto op het plein te parkeren. De Kruisheuvelkerk is dan het beste te bereiken vanaf de Heuvelweg (in plaats van de Noordsingel). Een vergunning betekent niet altijd dat het evenement ook daadwerkelijk plaatsvindt. Het volgende evenement is momenteel op het President Kennedyplein gepland:

- Zondag 16 oktober 2022 Vlooiemarkt.

Leidschenveen



Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Pastoraal Centrum: (070) 327 84 13

Scriba: momenteel vacant

Telefoon: geen (alleen per e-mail bereikbaar)

E-mail: scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl

Postadres: Harriët Freezerhof 20, 2492 JD Den Haag

Autorijdienst

Vacant

College van Kerkrentmeesters



Scriba: dhr. Rob Taag

Telefoon: 06-18 27 46 66

E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl

IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam

IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

College van Diakenen



Secretaris: vacature

E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Collectebestemmingen

De laatste maanden hebben we al aangegeven dat we minder kunnen overmaken naar de collectiedoelen en we willen daar nogmaals aandacht voor vragen. We merken bij de diaconie dat de collectes teruglopen. Niet alleen wij merken dat maar ook de kerkrentmeesters. We willen graag de doelen weer volop ondersteunen en willen dan ook vragen om bij het verlaten van de kerk te denken aan de collectes. In de Dorpskerk en Kruisheuvelkerk zal er iemand met de collectezakken bij de uitgang staan. In Leidschenveen is het iets lastiger en zullen we de huidige bussen onder de aandacht brengen. En uiteraard kunt u gebruik maken van de digitale mogelijkheden.

We zijn het nieuwe seizoen weer ingegaan met veel leuke activiteiten en ontmoetingsmomenten, waarbij we als diaconie ook weer klaar zullen staan voor de mensen die het hard nodig hebben. Er is al een oproep gedaan vanuit de voedselbank om donaties te doen. Bent u niet in de gelegenheid om bij te dragen in de kerk? U mag en kan dan ook geld overmaken naar de diaconie onder vermelding van de voedselbank, dan zullen wij zorgen dat het op de juiste plekken gebruikt zal worden.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag onderstaande wekelijkse collectiedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen. Hieronder staat hoe het werkt.

Collecten-app - digitaal collecteren

Als thuis-luisteraar en bezoeker van de kerk kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw telefoon kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust.

Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

Zondag 2 oktober - Israëlzondag: collecte Kerk & Israël

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

Zondag 9 oktober - ZWO project 2021 – 2022

Hospice Gentlecare

Ruim tien jaar geleden zijn Ivonne en Tommy Gentle in Britstown (Zuid-Afrika) gestart met de opvang van zieken in hun omgeving omdat via de officiële gezondheidszorg veel mensen niet de noodzakelijke zorg konden krijgen. Dankzij de goede zorg die wordt verleend hebben steeds meer mensen in Britstown en omgeving dit hospice leren kennen en waarderen. Daardoor ontstond de noodzaak om de bestaande ruimten te verbouwen en uit te breiden. Het hospice beschikt na de verbouwing over een intensive-care kamer, twaalf bedden voor terminale patiënten en tien bedden voor herstellende patiënten die niet naar huis kunnen. Er is ook een aparte vleugel bijgebouwd voor de opvang van kinderen. In het hospice worden circa tweeëndertig patiënten opgevangen waaronder negen kinderen met ernstige problemen die nergens anders terecht kunnen. Ivonne en Tommy Gentle die deze zorg zijn gestart worden nu bijgestaan door een team van zestien medewerkers. Die medewerkers kunnen hun werk doen mede dankzij de financiële steun uit Leidschendam. Het contact met dit hospice is ontstaan via familiecontacten van gemeenteleden in onze gemeente. In het kerkblad leest u regelmatig informatie van de werkgroep Hospice/Zorgcentrum Gentlecare. Deze werkgroep wordt o.a. gesteund door onze diaconie.

Zondag 16 oktober – Diaconie – Digitale kerk (kerkdienst gemist)

De diaconie maakt jaarlijks kosten voor de exploitatie van het beschikbaar stellen van de diensten aan mensen die thuis kijken en luisteren. Gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid zijn om de dienst in 'hun' kerk bij te wonen kunnen via de digitale mogelijkheden die dienst thuis beluisteren en daardoor verbonden blijven met hun kerk. Met uw bijdrage blijven wij dankzij de digitale dienst samen één gemeente.

Zondag 23 oktober – Diaconie – Algemene middelen

De diaconie ondersteunt een groot aantal algemene zaken, maar daarvoor is ook aanvulling nodig van de middelen. Deze zondag is de collecte voor de aanvulling van de algemene middelen.

Zondag 30 oktober - ZWO project 2021 – 2022

Hospice Gentlecare

Meer informatie bij de collecte van 9 oktober.

René Bron, penningmeester

Voedselbanken luiden de noodklok

Kratten voor inzameling producten in alle drie de kerken

De Voedselbanken, die wekelijks voedselpakketten moeten klaarmaken voor distributie naar de uitdeelpunten in Den Haag en omstreken en Leidschendam-Voorburg, krijgen de laatste tijd te weinig producten aangeleverd om aan haar klanten een redelijk voedselpakket te kunnen aanbieden. De kratten zijn nu maar half of soms zelfs minder gevuld! Er is schaarste opgetreden aan diverse producten. Gebrek aan grondstoffen en hogere fabricage kosten, zijn daar debet aan en prijsstijgingen het gevolg. Juist de mensen met een minimaal inkomen worden daardoor het hardst getroffen! Daarom wordt een beroep gedaan op de kerken, waarin een uitdeelpunt gevestigd, om tot actie over te gaan. De Diaconie van PG Leidschendam/Leidschendam zal in verband daarmee zorgen, dat iedere zondag de mogelijkheid wordt geboden producten te deponeren in daarvoor bestemde kratten in de kerk.

Het gaat daarbij om houdbare producten, zoals pasta's, rijst, ontbijtproducten, houdbaar beleg (geen pindakaas), soep en groenten in blik of potten. Wekelijks zullen de gedoneerde producten naar de distributiecentra van de Voedselbank worden gebracht om de kratten – hopelijk voldoende – te kunnen vullen.

Joop Ledeboer

Coördinator van de Stichting Voedselbank Haaglanden

Commissie voor ZWO



Secretaris: mw. Dory de Niet

Telefoon: (070) 367 70 43

E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

Oproep ideeën voor 40dagentijd 2023

De herfst is net aangebroken en toch denkt de ZWO-commissie alweer na over de 40dagentijd 2023. Daarom wederom de vraag: **Wie weet er een mooi project dat steun biedt aan mensen dichtbij of verder weg en extra aandacht verdient?** Dan kunnen we dit project misschien wel steunen door onze acties in de 40dagentijd. Volgend jaar is dat van 20 februari t/m zaterdag 8 april. Dit jaar was het project voor kinderen in Ethiopië weer een groot succes en konden wij ons steentje bijdragen. Een project aangedragen door een gemeentelid blijkt altijd weer een schot in de roos!

Wat is ervoor nodig:

- Een betrouwbare organisatie of stichting met ideële doelstelling om bij te dragen aan duurzaamheid en rechtvaardigheid wereldwijd.
- Een goed onderbouwd voorstel voor een concreet doel.
- Materiaal in tekst en beeld zoals flyers, posters, foto's (of met elkaar maken).
- Ervaringsverhalen.
- De commissie gaat uit van een opbrengst van € 4.000,- (Soms wordt het zelfs meer!).

Wij horen graag uw/jullie ideeën en wel voor vrijdag 18 november via zwo@pgleidschendam.nl.

Alvast weer onze hartelijke dank!

Dory de Niet, secretaris





Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan
Telefoon: 06-22 64 45 66
E-mail: krijn.jongejan@outlook.com
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Beste vrienden in Leidschendam,

De tijd gaat snel. Het is hier nu lente, maar het is nog steeds erg koud. In Sutherland was het in de nacht 8 °C en dat we voelden allemaal!

We hopen dat jullie allemaal gezond zijn. Hier bij Gentlecare gaat het naar omstandigheden goed. We hebben het extreem druk en zitten, qua bezetting, overvol. Elke dag krijgen we telefoontjes over patiënten die bij ons opgenomen hopen te kunnen worden. Er zijn in Zuid-Afrika bij lange na niet genoeg plaatsen die terminale of gehandicapte mensen kunnen opnemen. Privé-hospices zijn erg duur. De kosten kunnen niet betaald worden. Daarom worden patiënten vaak thuis opgesloten vóórdat familieleden naar het werk kunnen gaan. Heel triest.

Onze patiënt van de maand is Angel. Ze werd uit het weeshuis ontslagen omdat ze 18 werd. Er was geen andere opvangplek voor haar om naartoe te gaan, maar ze heeft wel hulp nodig. Ze kan niet praten en dingen voor zichzelf doen. In Zuid-Afrika geldt de wet dat wanneer een kind 18 jaar wordt, ze zelfstandig de weg verder moet zien te vinden. Maar hoe kan een gehandicapte, die gedurende haar hele leven afhankelijk was van zorg, alleen haar weg vinden in deze wereld? Angel kon dus gelukkig opgenomen worden bij Gentlecare. Ze is ook een zegen voor ons omdat ze alleen maar veiligheid zoekt en geliefd en gerespecteerd wil zijn. Ze houdt van muziek en is echt één van Gods engelen. We zijn zo gezegend dat we haar kunnen helpen.



Het leven is erg moeilijk en duur. Ook in Zuid-Afrika wordt veel beïnvloed door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het is voor ons moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, maar mede door jullie gebeden en fantastische donaties is het leven nog dragelijk, maar we leven wel van dag tot dag.

Heel erg bedankt voor al jullie steun. Vanuit Zuid-Afrika spreken we ook de hoop uit dat het jullie goed gaat in deze moeilijke en dure tijden.

Ivonne Gentle

Muziekcommissie



Uit de muziekcommissie

In het eerstvolgende kerkblad, dat uitkomt op 4 november, kunnen we er vast meer over vertellen: de Elvis-dienst die op **zondag 6 november om 15.00 uur** wordt gehouden in de Kruisheuvelkerk. Predikant en geestelijk verzorger Fred Omvlee is een groot bewonderaar van Elvis Presley. De muziek en het levensverhaal van 'The King of Rock and Roll' zijn voor hem een bron van inspiratie. Daarom startte hij een aantal jaar geleden met de zogenaamde Elvis-kerkdiensten. We zijn benieuwd!

In het vorige kerkblad stond al een vooraankondiging: het Black Gospel adventsproject met Clifton Grep. Kerst- en adventsliederen, gospels, maar dan anders dan anders. Een paar keer oefenen en vervolgens een uitvoering **op zondag 11 december**. Iedereen die van zingen houdt is welkom om mee te doen. Zie hieronder nadere informatie over dit mooie project.

Ingrid den Hartog

Black Gospel Adventsproject

Na de vooraankondiging in het vorige kerkblad kregen we al veel enthousiaste reacties, en we zijn nu heel blij om te kunnen vertellen dat het écht doorgaat: ons eigen Black Gospel Adventsproject. Wat heel leuk is, is dat onze Raad van Kerken dit project óók heel mooi en geschikt vindt als oecumenisch project – en daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens!

De Raad ondersteunt ons project dan ook van harte met een aanzienlijk bedrag. Ook onze eigen muziekcommissie ondersteunt dit project van harte, en dat maakt dat het voor iedereen die mee wil doen, vanuit álle deelnemende kerken én daarbuiten mogelijk is om deel te nemen.

De projectleider, Clifton Grep, heeft inmiddels een aantal aansprekende musici en zangers/zangeressen geregeld, de voorbereidingen zijn in volle gang.

Nu alleen de deelnemers nog!

De repetities zijn op vrijdagavond, en wel op:

18 november, 19.30 – uiterlijk 22.00

25 november, 19.30 – uiterlijk 22.00

9 december, 19.30 – uiterlijk 22.00

Op zondag 11 december oefenen we dan nog van 12.00 – 14.00, en de uitvoering in de kerkdienst is dan om 15.00 uur.

We vragen voor dit project een eigen bijdrage van de deelnemers van 25 euro. We hopen dat dit voor iedereen mogelijk is (en zo niet, laat ons dat dan ook weten – het hoeft geen reden te zijn om niet mee te kunnen doen!)

Dus: geef je op! En neem gerust je burens mee, zingen is leuk, en wordt nóg leuker als je het samen doet! Opgeven kan via gospel@pgleidschendam.nl, en ook telefonisch via het pastoraal centrum.

Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in.

Clifton, Maarten en Fulco



Volgend jaar hopen we nog meer van deze speciale, muzikale diensten te organiseren. Intussen zijn we blij met onze 'roosteraar' Dick Kaajan, die van Vigilia van Akkeren het opstellen van het organistenrooster heeft overgenomen. Altijd weer een puzzel, dus fijn dat hij dat doet!

Ingrid den Hartog

Secretaris: dhr. Marcel van Bommel
Telefoon: 06-28 77 65 47
E-mail: mojvbommel@ziggo.nl

Leidschendam's Kerkkoor

Het Leidschendam's Kerkkoor repeteert elke donderdag van 19:30 tot 21:30 uur in de Kruisheuvelkerk onder leiding van Marcel van Duijvenvoorde. Het is vooral een gezellig koor dat zingen met plezier maken combineert. Het koorrepertoire bestaat uit eigentijdse liederen, soms gedragen maar soms ook heel vlot. Zingen houdt je jong en dat willen we graag laten zien!

Zoals alle koren zijn ook wij de coronatijd niet ongeschonden doorgekomen en hebben we wat leden verloren. Niettemin zijn we vastberaden in de toekomst nieuwe leden aan te trekken om samen wat mooie projecten te gaan doen.

De **projecten** die we in de nabije toekomst willen gaan doen zijn:

8 december 2022: Adventszangavond.

Repetities beginnen na de zomervakantie en eindigen op 1 december.

2 april 2023: uitvoering van het Oratorium Tot Leven geroepen, van André van Vliet, samen met andere koren en met een begeleidingsorkest. Uitvoering vindt plaats in de Bethelkerk in Scheveningen. Repetities voor dit oratorium beginnen in januari van het nieuwe jaar en gaan door tot eind maart.

Opgave voor deelname aan een project is nu al mogelijk. Daartoe liggen inschrijfflijsten klaar.

Heeft u nooit gezongen?

Weet u niet of u sopraan, alt, tenor of bas bent?

Geen nood, wij bieden u een gratis stemtest aan! Zing een paar toonladders en onze dirigent vertelt u tot welke partij u behoort.

U bent van harte welkom om eens op een donderdag te komen luisteren, de sfeer te proeven en misschien zelfs mee te zingen. Het kost u slechts een avondje om uit te vinden of u zich thuis voelt binnen ons koor.

Contact

Marjo van Wieren, voorzitter, 06-15 10 18 97
Marcel van Bommel, secretaris, 06-28 77 65 47

Nieuws uit de Oecumene



Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

Het seizoen van het Oecumenisch Vrouwenwerk is op fantastische wijze gestart op woensdag 21 september in de Dorpskerk. De opkomst was hoger dan verwacht en de stemming zat er goed in. Het thema 'Nooit te oud om te leren' werd humoristisch omlijst met een presentatie van schilderijen van Marius van Dokkum. Maar ook de serieuze noot ontbrak niet op deze ochtend. De kringen gaan dus weer van start en ook de Vrouw en Geloof ochtenden op de derde woensdag van de maand. De eerstvolgende Vrouw en Geloof ochtend is gepland op **woensdag 19 oktober van 10.00 tot 11.30 uur** in De Haard achter de Petrus en Pauluskerk, de inleidster is Nel van Drie.

Aanmelden is gewenst op p.korving@outlook.com of telefoon 06-10 29 27 26. Bij klachten is het advies nog steeds om thuis te blijven, maar weet u van harte uitgenodigd.

Plony Korving

Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

Graag nodig ik u, namens de Raad van Kerken, uit voor een bijeenkomst op 30 november om 19:30 uur in De Open Hof, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273KR Voorburg, met als thema:

Eenzaamheid, lijden en troost.

Wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over eenzaamheid? Hoe kunnen we eenzaamheid herkennen in de praktijk? Als we zien dat mensen lijden aan eenzaamheid, verdriet en/of wanhoop, wat kunnen we dan voor hen betekenen? Wat zou troostend kunnen zijn? Kunnen we hen nabij zijn en het 'uithouden', ook als het lijkt dat we 'niets' doen?

Yvon van Noort van de Stichting Presentie te Utrecht, zal deze avond de inleiding voor ons verzorgen. Na de pauze is er gelegenheid voor een onderling gesprek in kleinere groepen.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Het wordt gewaardeerd als u vóór 25 november aan de secretaris laat weten of u deel zult nemen.

U bent van harte uitgenodigd.

Marianne Pompert

Secretariaat: 06-52 43 08 67, secretaris@raadvankerkenlv.nl

Binnengekomen berichten



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

Uitnodiging voor de vierde jubileum koptische kerk heilige Maria en pope Kyrillous

KOPTISCH ORTHODOXE BISDOM VAN NEDERLAND

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD VOOR HET
VIERJARIG JUBILEUM VAN

**De Koptisch
Orthodoxe kerk van de
Heilige Maria en Pope
Kyrillous VI**

Zaterdag 5 november 2022 | 9:00 uur
Burgemeester Sweenslaan 5
2262 BN Leidschendam

Zijne Eminentie, onze geliefde bisschop, Anba
Arseny zal ons op deze gezegende dag bijwonen

NA DE HEILIGE LITURGIE ZAL DE KERKELIJKE
VIERING PLAATSVINDEN



Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

Vlietwijk: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: markrip1@gmail.com

Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: hgrolle@ziggo.nl

Leidschenveen: dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

Startzondag 2022



Advertenties

want met afscheid
begint herinnering



UitvaartZorgDiensten

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum • Kantoor

Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur



Voor een waardevol
afscheid met zorg en
respect afgestemd op
ieders persoonlijke
wensen.

070-3202040  www.vdhuz.nl



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

De musical 'Vis-à-vis' gaat eindelijk van start!

Nog maar een paar weken en dan is het eindelijk zover... De uitvoeringen van de musical 'Vis-à-vis'. Er is heel wat aan vooraf gegaan. We begonnen in 2019 met vier improvisatieavonden rond het thema 'Kijken en Zien'. Er kwamen veel enthousiaste mensen op af. Met de bedachte personages, situaties, sketches en woordspelingen werd uiteindelijk het verhaal 'Vis-à-vis' geschreven. Een mooi, herkenbaar en soms grappig verhaal. Een verhaal over mensen die tegenover elkaar komen te staan; 'Vis-à-vis' dus. Dat kan verlamdend werken, is er dan een uitweg, is er wel een oplossing? Komen nog meer mensen tegenover elkaar te staan, of komt de oplossing uit onverwachte hoek? U kunt het allemaal gaan zien in onze musical. Ook de liederen en de muziek zijn door onszelf geschreven en gecomponeerd.

Het mooie aan dit project is dat er mensen van binnen en buiten de kerken in Rijswijk en omgeving aan meedoen!

De uitvoeringen zijn op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober. Aanvang vrijdag en zaterdag 20.00 uur en zondag 15.00 uur. De entreprijzen zijn: volwassenen € 10,00 en kinderen tot 15 jaar € 5,00, beide inclusief pauzedrankje. U kunt de kaartjes ook online bestellen: musicalprojectnk@gmail.com. Wij zien u graag op een van onze uitvoeringen in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 Rijswijk. Heel graag tot ziens. Namens de organisatie,

Marianne Kamphuis



Startzondag 2022



Stad zonder slaap Koormuziek uit Oekraïne

Het leven is geen droom. Kijk uit! Kijk uit! Het zijn confronterende woorden in het surrealistische gedicht 'Stad zonder slaap' van Federico García Lorca. Lorca staat in het schilderachtige avondrood aan de Brooklyn Bridge te New York - en mijmert over het eeuwige waken van de mens, de mens die nooit schijnt te slapen.

In stad zonder slaap bezingt Kamerkoor Ilmatar de stille en geheimzinnige wereld van de nacht in traditionele liederen, liturgische muziek en hedendaags repertoire uit een land dat wakker ligt. We staan niet in New York, maar aan de machtige Oekraïense rivier de Dnjepr, die brult en loeit, die huilt en blaast. Lange wilgentakken buigen en de golven stuwen als bergen omhoog. Een bleke maan verschijnt vanuit de wolken.

We slapen niet maar dromen toch. We zingen om te dromen over liefde en over rode bloemen op vergeten paden. We zingen om te dromen over vrede ook, in fluisterende gebeden. We zingen om te dromen over rondedansen, over moeders, over wonderen. We dromen en we zingen over mogen slapen in de stad. We zingen voor hen die de slaap niet kunnen vatten.

kamerkoor
ilmatar
o.l.v. Imre Ploeg

stad
zonder slaap
koormuziek uit
Oekraïne

Mer muziek van
o.a. Havrylen, Bortolansky en Lemnysch

15 oktober 2022 | 20:15 uur

Lutherse Kerk | Lutherse Burgwal 7 | Den Haag
tickets €10 / €15 / €20 | www.kamerkoor-ilmatar.nl

Tickets via:
<https://www.ticketkantoor.nl/shop/stadzonderslaap>