

Het Kerkblad

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



34e JAARGANG - No 1, 20 januari 2023

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen



2023

Actie



Kerkbalans

**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

Erediensten



	Dorpskerk Damhouderstraat 2A Aanvang: 10.00 uur	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6 Aanvang: 10.00 uur	De Leidraad Harriët Freezerhof 20 Aanvang: 10.00 uur
Zondag (groen) 22 januari 2023	Ds. Hans van Drongelen (te Amstelveen) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Crèche, kindernevendienst	Ds. Adrie Sterrenburg Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 29 januari 2023	Ds. Willemijn van Dijk-Heij Crèche, kindernevendienst	(S) Ds. Jeroen Tiggelman (te Spijkenisse) Crèche, kindernevendienst	Ds. Ton Zoutman (te Den Haag) Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 5 februari 2023			Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst The Lounge
Zondag (groen) 12 februari 2023	Ds. Maarten Hameete Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Kerk- en schoolviering Crèche	Mw. Petra Vossegat-de Bruin Crèche, kindernevendienst
Zondag (groen) 19 februari 2023	Mw. Marianne Pompert Crèche, kindernevendienst	Dr. Freek Bakker (te Voorschoten) Crèche, kindernevendienst	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst
Zondag (paars) 26 februari 2023	Ds. J. van Rijn (S) Crèche, kindernevendienst		
Zondag (paars) 5 maart 2023	Ds. C. van der Meij Crèche, kindernevendienst	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst The Lounge	Ds. Meindert Burema Crèche, kindernevendienst
Zondag (paars) 12 maart 2023	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst	Ds. Gert Jan de Bruin Crèche, kindernevendienst	Ds. Adrie Sterrenburg (S) Crèche, kindernevendienst
Zondag (roze) 19 maart 2023		Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kindernevendienst	
Zondag (paars) 26 maart 2023	Ds. Adrie Sterrenburg (S) Crèche, kindernevendienst	Ds. Arend van de Beld (te Almelo) Crèche, kindernevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kindernevendienst

(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u ook online meemaken.

Bij de diensten



U kunt de dienst ook online meemaken via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 'mijn PGL online diensten' (wachtwoord: zie hieronder in 'Colofon'). Meeluisteren en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl.

Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeentelieden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Kerkenraad PG Leidschendam, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 24 maart en zal gegevens bevatten voor een periode van 9 weken: 25 maart t/m 26 mei.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit vrijdag 17 maart om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem

Autorijdienst: Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinatoren. Dorpskerk: Harry Hoft, (070) 320 10 90 of harryhoft@casema.nl. Kruisheuvelkerk: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04. (De Leidraad: vacant.)

12 februari 2023

Kerk- en schoolviering in de Kruisheuvelkerk

De Emmaüschool is te gast, en met de leerlingen en leerkrachten hebben we nagedacht over tijd. In de dienst staan dan ook diverse tijdslijnen centraal. Je eigen levensloop, en die van een ander. Die van de school, en de tijdslijn van mensen in de Bijbel. Zijn er overeenkomsten, zijn er verschillen? Vast wel! En, zoals we gewend zijn, verbeelden we dat op allerlei manieren. Ook wordt er lekker gezongen. Een leuke dienst om eens iemand mee te nemen, de dienst is geschikt voor alle leeftijden.

2023

Actie

Kerkbalans



Ter overweging



Actie Kerkbalans 2023

Samen vormen we een gemeenschap. Een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om die te faciliteren zijn we afhankelijk van financiële bijdragen. Daarom is er ook dit jaar de Actie Kerkbalans, opdat we komend jaar weer de ruimte en mogelijkheden hebben samen kerk te zijn.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Het thema van de Actie Kerkbalans is ook dit jaar "Geef vandaag voor de kerk van morgen". Daar willen wij graag naar uitkijken. Een morgen waar we elkaar samen blijven ontmoeten, over oude grenzen heen. Een morgen waarop we samen zijn. Een morgen waarop er vele activiteiten zijn, voor jong en oud. Want samen zijn wij kerk.

Omdat dit alles voort te zetten hebben we uw steun nodig.

Meedoen met Actie Kerkbalans

Met uw bijdrage bouwt u mee aan onze gemeente. Bij de meeste gemeenteleden is de envelop inmiddels al bezorgd. U doet mee door het ingevulde en ondertekende toezeggingsformulier te retourneren. Op de antwoordstrook kunt u aangeven welk bedrag u voor dit jaar aan onze gemeente wilt bijdragen en in hoeveel termijnen u wenst te betalen. De antwoordenvolp kunt u afgeven in de kerk, per post terugsturen of meegeven aan het gemeentelid dat deze bij u komt ophalen.

Vragen over de Actie Kerkbalans?

Voor meer informatie over de Actie Kerkbalans kunt u contact opnemen via kerkbalans@pgleidschendam.nl of telefonisch met een van onderstaande kerkrentmeesters:

- Hans Grolle, (070) 320 12 26
- André Vaders, 06-22 59 23 86
- Mark Rip, 06-48 15 40 09

Digitaal deelnemen aan de Actie Kerkbalans

U kunt natuurlijk ook digitaal deelnemen aan de Actie Kerkbalans. Geef dit door via een bericht aan: kerkbalans@pgleidschendam.nl en vanaf 2024 kunt u dan digitaal meedoen.

Een bijdrage overmaken

Tot slot kunt u natuurlijk ook zelf uw bijdrage overmaken. Dat kan naar het IBAN-nummer: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. Penningmeester PG Leidschendam onder vermelding van 'vrijwillige bijdrage' en uw registratienummer (indien bij u bekend).

Mark Rip, voorzitter CvK

Kerkkalender

voor Leidschendam
en Leidschenveen

Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam tot en met 24 maart 2023

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Wo. 25 januari, 15.00 uur	Seniorenmiddag	De Leidraad	Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74
Do. 26 januari	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Do. 26 januari, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	Dorpskerk	Aanmelden uiterlijk 24 januari
Zo. 29 januari, 18.30 uur	Catechese – Aan tafel!	Dorpskerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Wo. 1 februari, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Do. 2 februari, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	Kruisheuvelkerk	Aanmelden uiterlijk 31 januari
Vr. 3 februari, 18.00 uur	Samen uit eten	Bij Bregje	Aanmelden uiterlijk 31 januari
Zo. 5 februari, 18.30 uur	Catechese – Aan tafel!	Dorpskerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 9 februari, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	De Leidraad	Aanmelden uiterlijk 7 februari
Vr. 10 februari, 20.00 uur	Kerkcafé: jaren 60	Kruisheuvelkerk	
Zo. 12 februari, 18.30 uur	Catechese – Aan tafel!	Dorpskerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Wo. 15 februari, 10.00 uur	Vrouw en geloofochtend	De Haard	Plony Korving-Harteveld
Wo. 15 februari, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Wo. 15 februari, 10.00 uur	Buurtjesochtend Veurse Hout en De Zijde	Kruisheuvelkerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 16 februari	Oud papier	Dorpskerk	
Do. 16 februari, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	Dorpskerk	Aanmelden uiterlijk 14 februari
Zo. 19 februari, 18.30 uur	Catechese – Aan tafel!	Dorpskerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Wo. 22 februari, 10.00 uur	Buurtjesochtend Duivenvoorde	Kruisheuvelkerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 23 februari	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Do. 23 februari, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	Kruisheuvelkerk	Aanmelden uiterlijk 21 januari
Wo. 1 maart, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Do. 2 maart, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	De Leidraad	Aanmelden uiterlijk 28 februari
Wo. 8 maart, 10.00 uur	Ontmoetingsochtend	De Binnenhof	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 9 maart, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	Dorpskerk	Aanmelden uiterlijk 17 maart
Vr. 10 maart, 20.00 uur	Kerkcafé	Kruisheuvelkerk	
Wo. 15 maart, 10.00 uur	Vrouw en geloofochtend	De Leidraad	Plony Korving-Harteveld
Wo. 15 maart, 10.00 uur	Buurtjesochtend Prinsenhof hoog en laag	Kruisheuvelkerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Wo. 15 maart, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Do. 16 maart	Oud papier	Dorpskerk	
Do. 16 maart, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	Kruisheuvelkerk	Aanmelden uiterlijk 14 maart
Zo. 19 maart, 12.00 uur	Nieuwkomerslunch	Kruisheuvelkerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Wo. 22 maart, 10.00 uur	Buurtjesochtend De Heuvel, Amstelwijk, Raadhuiskwartier	Kruisheuvelkerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 23 maart, 18.00 uur	Aan tafel! Maaltijd	De Leidraad	Aanmelden uiterlijk 21 maart

Wekelijks			
Di. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Di. 20.00 uur	Christelijke meditatie	Kruisheuvelkerk	
Wo. 12.30 uur	Open kerk	Dorpskerk	
Vr. 10.00 uur	Koffie bij de koster	Kruisheuvelkerk	

In onze nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie.

Koffiedrinken in De Leidraad

Elke **dinsdagmorgen** is er vanaf 10.00 uur de mogelijkheid om koffie te drinken in De Leidraad. Terwijl de dampende bakjes koffie en thee op tafel staan worden de wetenswaardigheden van de week gedeeld, herinneringen opgehaald en wat er dan ook maar ter tafel komt (en dat is een hoop).

U bent van harte welkom om langs te komen om met elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Neem ook gerust wat lekkers mee. Tot snel!

Fulco, Annemieke en Maarten

Koffiedrinken bij de koster

Ebo zet elke week op **vrijdagochtend** vanaf 10.00 uur een heerlijke bak koffie op tafel in de Kruisheuvelkerk. Een moment om elkaar te ontmoeten, en te genieten van alles wat op tafel komt. U bent van harte welkom om aan een van de tafels aan te schuiven. Neem ook gerust wat lekkers mee om van te delen! Tot daar!

Ook namens Ebo,

Fulco, Annemieke en Maarten

Aan tafel!: wekelijkse maaltijd in onze kerken

Sinds het begin van dit seizoen houden we, met veel succes, een wekelijkse maaltijd in de kerk! Tot en met 30 maart gaat deze wekelijkse maaltijd door en we hopen u daar allemaal eens te treffen. We wisselen af tussen onze drie gebouwen. De maaltijd start om 18.00 uur, en is rond 19.00 weer afgelopen. In de afgelopen tijd hebben we mogen ervaren dat de maaltijd op prijs gesteld wordt, en we zijn erg blij met de opkomst! Het rooster voor de komende weken is als volgt:

- 19-01-2023 De Leidraad
- 26-01-2023 Dorpskerk
- 02-02-2023 Kruisheuvelkerk
- 09-02-2023 De Leidraad
- 16-02-2023 Dorpskerk
- 23-02-2023 Kruisheuvelkerk
- 02-03-2023 De Leidraad
- 09-03-2023 Dorpskerk
- 16-03-2023 Kruisheuvelkerk
- 23-03-2023 De Leidraad
- 30-03-2023 Dorpskerk

De maaltijd zal simpel maar voedzaam zijn, en met veel liefde bereid. Voor de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage van 5 euro gevraagd die u contant of per pin kan voldoen.

Opgeven is verplicht, dit kan tot en met dinsdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de maaltijd via maaltijd@pgleidschendam.nl of via het pastoraal nummer. Geef dan ook gerust aan als u opgehaald wilt worden.

Seniorenmiddag in De Leidraad

Op **woensdag 25 januari** starten we het nieuwe jaar weer met de seniorenmiddag in De Leidraad. We beginnen natuurlijk met een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Daarna zal ds. Maarten Hameete de middag openen. Dan gaan we een documentaire bekijken over de Amsterdamse grachtengordel. Natuurlijk is er voldoende ruimte om gezellig met elkaar te praten. De middag begint om 15.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Uiteraard zijn alle gemeenteleden van de PG Leidschendam van harte welkom. Mocht het vervoer een bezwaar zijn dan kunt u contact opnemen met een van ons.

Graag tot woensdag 25 januari!

Plony Rotteveel, 06-21 42 73 74
Dory de Niet, (070) 367 70 43

Schilderactiviteit

Samen met Doortje Kloos kwam ik op het idee om met geïnteresseerden een schilderactiviteit te beginnen, eenmaal per maand op de laatste donderdagochtend van de maand van

10.00 tot 12.00 uur bij mij thuis in de Kwikstaartlaan 25 in Leidschendam. Het gaat niet zozeer om het beheersen of het leren van de techniek maar meer om de gezelligheid en het maken van iets leuks.

De eerste keer, **donderdag 26 januari** wil ik starten met het beschilderen van een tissue doos. Deze dozen heb ik onlangs gemaakt voor de Wintermarkt in december. Misschien heb je ze gezien. Je kunt thuis alvast bedenken wat je op de doos wilt schilderen, b.v. bloemetjes, takjes, ruitjes, rondjes, etc.

Lijkt het idee je leuk, meld je dan vóór 23 januari aan bij mij, in de kerk, via de telefoon, 06-38 00 64 45 of per e-mail, anneliesvanmarkwijk@gmail.com. Ik heb vijf plaatsen aan mijn eettafel, dus geef je snel op. Je hoeft niet elke maand te komen, alleen als het uitkomt en je zin hebt. Ik maak dan een bestandje aan en je krijgt maandelijks de informatie. De activiteit is niet leeftijdgebonden, je bent nooit te jong of te oud. Ik reken 5 euro voor de onkosten. Dat zijn de materialen (je hoeft niets mee te nemen) en koffie met gebak.

Schroom niet, je bent van harte welkom,

Annelies van Markwijk



Kerkcafé: jaren 60

Op **vrijdag 10 februari** is er weer een kerkcafé in de Kruisheuvelkerk. Degenen, die al eens zo'n café hebben bezocht, weten hoe gezellig die avonden zijn. Degenen die nog nooit geweest zijn weten niet wat zij missen!

De avond op 10 februari wordt georganiseerd door onze gemeenteleden Krijn en Ap. Zij nemen jullie mee naar de roerige jaren 60. Er zal een Jaren 60-quiz zijn aan de hand van historische beelden. Een avond vol jeugdherinneringen voor onze oudere gemeenteleden, en een avond vol verbazing voor de jongere generatie. Kom dus allen en laten we er met elkaar een gezellige avond van maken.

Annemieke Hartman

Voorjaarsmarkt

Na de zeer succesvolle zaterdagen van het LentEvenement en de Wintermarkt, hebben wij als commissie besloten dit jaar te starten met een Voorjaarsmarkt. Deze zal gehouden worden op **zaterdag 25 maart van 10.00 tot 15.00 uur**. Zet de datum alvast in de agenda's!

Er is weer de mogelijkheid om één of twee tafels te huren à 10 euro per tafel om zelfgemaakte (voorjaars)creaties te verkopen of in uitzondering iets waar je passie naar uitgaat, maar geen rommelmarktspullen. Een expositie of demonstratie is ook mogelijk en live achtergrondmuziek is een wens.

Voel je je geroepen, schroom niet!

Ook hebben we natuurlijk enthousiaste helpers nodig om deze dag weer tot een succes te maken, want we gaan de ruimtes gezellig maken met terrasjes, we gaan broodjes eiersalade maken, wafels bakken met advocaat of andere toppings en bijpassende drankjes schenken, er zal ook een loterij zijn voor het goede doel.

Voor meer informatie of deelname: 06-38 00 64 45 (liefst Whatsapp, maar bellen mag ook) of e-mail: anneliesvanmarkwijk@gmail.com.

De feestcommissie,

Aicha Roozmond, Anja Oosterheert
Rokus van den Bout, Annelies van Markwijk



Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl

Spreekuren: dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman

Predikanten

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

Meeleven

Heeft u suggesties voor bloemengroeten, wilt u graag bezoek 'van iemand van de kerk' of wacht u op een operatie? Laat het ons weten, via het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kunnen we naar elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet in de kerk ontmoeten.

In memoriam Gina te Nijenhuis

Op 1 januari is in Prinsenhof overleden Gina te Nijenhuis in de leeftijd van 85 jaar. Gina was ruim zestig jaar getrouwd met Duurd Alkema. Ze woonde tot anderhalf jaar geleden samen met hem aan 't Hert. Samen kregen zij drie zonen, die opgroeiden in een harmonieus gezin. Geloven betekende voor Gina vooral doen. Ze was betrokken bij de oprichting van het comité meeleven in onze kerk en is altijd gemeenteleden blijven bezoeken. Uit het oecumenisch vrouwenwerk haalde zij haar inspiratie.

Tijdens de gedachtenisdienst lazen we Psalm 121, de trouwpsalm van Gina en Duurd, over God die altijd bij je is en op wie je altijd mag vertrouwen. Op de kaart stond 'in liefde hebben we je losgelaten, in herinneringen houden we je vast'. We denken Gina met dankbaarheid.

Annemieke Hartman

In memoriam Bert Bouw

Op vrijdag 6 januari is op de leeftijd van 93 jaar Bert Bouw overleden. Hij woonde in Leidschendam aan de IJsvogellaan. Bert was een lieve man. Een krachtige en gezellige vader en opa. Hij zat niet bij de pakken neer, ook al ging zijn leven niet altijd over rozen. Altijd geïnteresseerd in mensen om hem heen, zijn kinderen en kleinkinderen, maar zeker ook anderen, en dat tot het laatste toe. Bert zal gemist worden, als de lieve man die hij was. De dankdienst voor zijn leven en de begrafenis hebben op zijn verzoek in besloten kring plaatsgevonden. Op de kaart staat een vers uit Jesaja, Jesaja 41, 10:

Wees niet bang, want Ik ben bij je,

vrees niet, want Ik ben je God.

Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,

je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

Deze tekst hebben we ook gelezen in de dankdienst, opdat de woorden allen die Bert zullen missen tot een steun mogen zijn. De gedachtenis aan Bert Bouw zij ons tot een zegen.

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Verhuizing

Michelle Meerman, dochter van Bert en Astrid Meerman van de Pelikaanhof, is het nieuwe jaar begonnen op een nieuwe plek. Na 21 jaar is ze van Bartimeus in Zeist naar een woongroep van Bartimeus in Doorn verhuisd. Ze kan voortaan naar haar werkvoorziening lopen en er is zelfs een kerk vlakbij. We hopen dat ze er snel gewend is en wensen Michelle heel veel plezier op haar nieuwe plek. Iedereen die een kaartje wil sturen (Michelle wordt heel blij van post), kan dat doen naar: Bartimeus – locatie Doorn, Foretweg 12, 3491 ST Doorn.

Levende adventskalender

Met veel plezier kijken we terug op onze allereerste levende adventskalender. Gemeenteleden uit alle wijken stelden om de beurt een ochtend hun huis open. Iedereen die wilde, kon langskomen voor een kopje thee of koffie. Soms was de groep bezoekers groot, soms klein, altijd waren het ochtenden met mooie ontmoetingen. We ontvingen vele enthousiaste reacties. We denken na over een vervolg...

Koffieochtend +

Elke dinsdagochtend is er koffiedrinken in De Leidraad. Aan deze tafel is het altijd gezellig. Op **dinsdag 7 februari** staan koffie en thee zoals gewoonlijk klaar om 10.00 uur. En er is iets extra's. Het pastoraal team zorgt ervoor dat we deze ochtend (ook) op een andere manier met elkaar in gesprek gaan en wie weet nog beter leren kennen. Iedereen is van harte welkom!

Kerkcafé

Je leert elkaar kennen aan tafel, en dat gaat het beste als daar iets lekkers op staat. Daarom is er dit seizoen elke tweede vrijdag van de maand een heus kerkcafé! Een avond over de sixties, een pubquiz en nog veel meer staat er op de planning. We hopen je daar te zien.

De komende edities zijn op: 10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei (ledere tweede vrijdag van de maand). De avonden starten om 20.00 uur.

Buurtjesochtenden Kruisheuvelkerk

Ook dit jaar nodigen we weer buurtgenoten uit voor gezellige en inspirerende ochtenden in de Kruisheuvelkerk. Iedereen krijgt nog een uitnodiging in de bus, maar hier volgt vast het overzicht:

- woensdag 15 februari Park Veurse Hout en De Zijde;
- woensdag 22 februari Duivenvoorde;
- woensdag 15 maart Prinsenhof hoog en laag;
- woensdag 22 maart De Heuvel, Amstelveen, Raadhuiskwartier;
- woensdagavond 12 april Voorkeursleden en iedereen die overdag niet kan;
- woensdag 19 april 't Lien.

Ontmoetingsochtenden Dorpskerk

In het najaar hadden we twee geslaagde ontmoetingsochtenden in De Binnenhof. We zagen nieuwe gezichten en mensen die elkaar al jaren kennen, leerden elkaar op een andere manier kennen. Daarmee gaan we door in het voorjaar. U kan kiezen uit **woensdag 8 en 29 maart**. Om 10.00 uur staan koffie, thee en wat lekkers daarbij klaar. Om 10.15 uur gaan we weer op een creatieve en laagdrempelige manier met elkaar in gesprek en om 11.30 uur sluiten we af. We vinden het fijn als u laat weten dat u komt, dat kan via: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.

Nieuwkomerslunch

Voor alle mensen die de afgelopen periode nieuw zijn ingekomen in onze gemeente én voor iedereen die zich nieuw voelt houden we een lunch. **Zondag 19 maart** is er een gezamenlijke dienst in de Kruisheuvelkerk. Na de koffie, zo rond 12.00 uur kunt u aanschuiven voor een lunch waarbij onze predikanten graag meer vertellen over onze gemeente en we graag nader kennismaken. We horen graag of u komt: opgeven kan via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.

Catechese | Aan tafel!

Op zondag 29 januari, 5, 12 en 19 februari organiseert de PGL voor jongeren vanaf groep 7 tot en met klas 2 een serie van vier catecheseavonden. Gezellige spellen, veel lekkers op tafel en inhoudelijke gesprekken. Op een ontspannen manier gaan we samen aan de slag. We hopen dat jij erbij kunt zijn! Jullie zijn van harte welkom in de Dorpskerk. We beginnen om 18.30 uur, en om 20.00 uur is de avond weer afgelopen. We horen graag of je erbij bent! Dit kan via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.

Fulco en Maarten

*Open mijn hart,
maak mij tot een ontvankelijk mens.
Dat ik zien kan wie in nood leeft,
dat ik de stem hoor van wie lijdt.
Help mij, God, mijn roeping
te verstaan op de plaats
waar ik leef.
Dat ik op elke plaats en
in iedere nieuwe periode
van mijn leven,
als ik jong ben of
in de kracht van mijn leven
of oud,
of wanneer ik gezond ben of ziek,
dat ik kan ontdekken
wie ik kan zijn
zodat Uw Rijk van vrede en liefde,
van gerechtigheid en verzoening
gestalte krijgt
onder ons mensen.
Amen*

Marinus van den Berg

Verantwoording

In diverse pastorale contacten is er in totaal € 140 gedoneerd voor de kerk. Hartelijk dank!

Week voor gebed om eenheid

Ook dit jaar zullen in Leidschendam-Voorburg dagelijks vanuit verschillende kerken vieringen geleid door voorgangers vanuit de verschillende kerken worden uitgezonden via internet. Deze korte gebedsvieringen (15 minuten) worden om 12.00 uur gehouden. U kunt erbij aanwezig zijn of ze via internet meemaken, om 12.00 uur maar ook daarna op een tijdstip dat u past. Laten we met elkaar zorgen voor een kring van gebeden voor eenheid deze hele week door. Dagelijks ontvangt u ook een e-mail met de dagtekst en een gebed voor de dag in de e-mail met daarbij de plek waar de viering van de dag gehouden wordt.

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid 2023, komt uit Jesaja 1 vers 17: *'Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij'*.

Dit jaar dragen de kerken in Minnesota (VS) dit thema en het materiaal aan dat wereldwijd gebruikt wordt.

Het zoeken naar recht, vraagt – net als het leren goeddoen – om zelfreflectie van de kerk. Kerken in grote delen van de wereld hebben te erkennen, dat zij hebben meegewerkt aan raciaal onrecht, zowel actief als passief (door te zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst vormden en vormen een bron van de verdeeldheid die het lichaam van Christus heeft verscheurd. Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen. Dat is niet altijd makkelijk en zal soms leiden tot conflicten. Maar Jezus geeft aan zijn volgelingen een rijke belofte in Matteüs 5 vers 10: *het koninkrijk van de hemel is voor hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden*.

De eenheid van christenen zou een teken en voorproefje moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Verdeeldheid onder christenen verzwakt echter de kracht van dat teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet

los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Meer informatie en opgeven voor de nieuwsbrief? www.raadvankerkenlv.nl.

Gespreksgroep 'Living with other creatures'

In de afgelopen jaren kwam het in het pastoraal contact regelmatig op: de zorg voor de schepping. Soms waren de gesprekken hoopvol, soms moedeloos, soms gefrustreerd. Maar altijd vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid van mensen voor de planeet waarop wij leven. Het is dan ook van belang om ook over deze thematiek na te denken in geloofstaal. Onlangs las ik het prachtige boek: *'Living with other creatures'* van Richard Bauckham, waarin hij in tien hoofdstukken vanuit een ecologische invalshoek naar de traditie en de Bijbel kijkt. Het gaat over de plek van de mens in de schepping, de zelfstandige plek van (wilde) dieren in de Bijbelse traditie en het belang van biodiversiteit in een bijbels-theologisch perspectief. Het is geen eenvoudig boek, maar goed te lezen. En helaas alleen in het Engels beschikbaar. Graag zou ik dit boek met een aantal gemeenteleden doorlezen in 2023. Je kunt je daarvoor opgeven via ds.hameete@pgleidschendam.nl. Op basis van het aantal aanmeldingen, en de persoonlijke voorkeuren van de mensen die meedoen zullen we de afspraken maken over het aantal bijeenkomsten en het ritme van deze bijeenkomsten.

In de schijnwerpers: Henk Schuurman

Deze maand in de schijnwerpers onze hulpkoster van de Dorpskerk.

Bij het uitwerken van dit interview besluit ik een glas thee 'De droom van de Peperbus' voor mijzelf te maken. Deze heerlijke thee heb ik een keer in de Dorpskerk gekocht.

Henk is geboren in Doorn en opgegroeid in Driebergen. Hij komt uit de Gereformeerde hoek, maar de kerk was in die tijd al samen met de Hervormden.

Toen Henk belijdenis deed heeft hij nadrukkelijk benoemd dat hij belijdenis deed van zijn christelijk geloof en niet vanuit een bepaalde stroming. Die overtuiging hangt hij nog steeds aan.

Hij werd ambtenaar bij de Belastingdienst in Den Haag en is in zijn vrije tijd in Zoetermeer, waar hij een aantal jaar heeft gewoond, actief geweest in 't Gonk (Het Gereformeerde Honk, jeugdwerk).

Toen Henk in Leidschendam kwam wonen en kerkelijk overgeschreven was ontving hij ons kerkblad in de brievenbus. Hij besloot zich aan te melden als hulpkoster, nog voordat hij in de kerk was geweest.

Zijn eerste bezoek aan de Dorpskerk zal hij nooit vergeten. Kostert Shirley stond bij de deur mensen te verwelkomen en zei "Ú ken ik nog niet!" Toen is meteen een band gesmeed.

In de Dorpskerk heeft Henk de ICT-Summerschool gedaan. Hulp aan mensen die moeite hadden met mobiele telefoon of computer. Zijn leukste leerlingen waren de 90-plussers.

Tegenwoordig verleent Henk onder andere zijn medewerking aan uitvaartdiensten in de kerk. "Het is het laatste wat je voor iemand kan doen. En voor de dierbaren van de overleden persoon. Dan moet het zo goed verlopen dat het een mooie herinnering blijft voor de mensen", aldus Henk.

'Geloven in het hier en nu' is Henk zijn motto.

Je geloof uitdragen, er zijn voor de ander.

Henk roept op om juist in de komende periode waarin de PGL moet nadenken over hoe en waar we samen kerk zijn, naar elkaar te blijven luisteren en begrip te hebben voor de emoties die soms met de moeilijke beslissingen gepaard gaan.

Annelies van Markwijk



Scriba: dhr. Floris van Hoek
Telefoon: 06-26 57 40 25
E-mail: scriba.ak@pgleidschendam.nl

Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2
Telefoon: (070) 320 42 24
Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6
Telefoon: (070) 327 44 61
Koster: dhr. Ebo Roek
E-mail: koster.kruisheuvelkerk@pgleidschendam.nl

Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Algemene Kerkenraad PGL 7 december 2022

De laatste officiële vergadering van de Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Leidschendam is gehouden op 7 december 2022. Een aantal reguliere punten zijn besproken, deels administratief maar zeker niet onbelangrijk voor onze gemeente. De notulen van de voorgaande vergadering zijn goedgekeurd, de begroting van het College van Diakenen wordt goedgekeurd en op de begroting van het College van Kerkrentmeesters is door het CCBB aangegeven geen bezwaar te hebben (bevestiging van de eerdere goedkeuring). Ook wordt gesproken over een verzoek van de Raad van Kerken en over de afrondende ontwikkelingen van IKOS.

De bijzondere agendapunten waren de terugblik op de gemeenteavond en de voorliggende besluitvorming naar een enkele Kerkenraad Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen (PGL). Gesproken wordt over de gemeenteavond (2 november 2022), de signalen van verschillende aanwezigen en de eigen beleving van de gevoerde gesprekken. Het was een zeer belangrijke en constructieve avond met resultaat voor onze toekomst. In lijn met de berichtgeving in het vorige Kerkblad is in de Algemene Kerkenraad dit behandeld. Er zijn drie officiële besluiten genomen (7 december 2022) door de Algemene Kerkenraad, met volledig mandaat vanuit de drie wijkkerkenraden. De korte versie van deze drie besluiten is dat de nieuwe Plaatselijke Regeling akkoord is bevonden en ondertekend [zie foto] waarmee het fundament is gemaakt voor de nieuwe eigen samenwerking en een toekomstbestendige Christelijke Gemeente. De officiële besluiten zijn:

1. Besloten is om de Wijkkerkenraad Leidschenveen, de Wijkkerkenraad Vlietwijk, de Wijkkerkenraad Heuvelwijk en de Algemene Kerkenraad PGL op te heffen per 1-1-2023.
2. Besloten is om het Samenwerkingsverband PGL op te heffen per 1-1-2023.
3. Besloten is om akkoord te zijn met de nieuwe Plaatselijke Regeling voor de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen en deze te ondertekenen. De ingangsdatum van de nieuwe Plaatselijke Regeling wordt 1-1-2023. Het besluit van de Algemene Kerkenraad wordt (schriftelijk en mondeling) ondersteund door de besluiten van de drie wijkkerkenraden. Hiermee is een nieuwe Kerkenraad PGL ontstaan per 1-1-2023.



Vervolgens is er in de vergadering gesproken over de aanstaande werkwijze van de nieuwe Kerkenraad en hoe het vergaderseizoen voor te bereiden. Een voorstel wordt aangeboden van nieuwe leden van een moderamen en het aantal vergaderingen voor de komende tijd. De exacte ambtsdragers van de PGL en de functies die ze bekleden waren tot de jaarwisseling 99% bepaald.

De **samenstelling van de nieuwe kerkenraad** die per 2023 aan de slag gaat, komt binnenkort op de PGL-website te staan. Vele ambtsdragers van de voormalige drie wijkkerkenraden gaan door in de nieuwe kerkenraad, dus dat is fijn. Wel zijn er enkele **vertrekkende ambtsdragers**, die we ook hier in het kerkblad hartelijk willen bedanken voor hun betrokkenheid bij en inzet in onze gemeente: Diny de Jong, Eta Woudenberg, Joost Bateiaan, Ap Buitenhek, Claudia Kemeling, en Gerrie Jansze.

Ook wordt gesproken over de aanverwante rollen die nauw samenwerken met de kerkenraad en hoe diverse vrijwillige collega's daar in meer of mindere mate in gaan bijdragen. Zo wordt er ook gewerkt aan de voorbereiding van de eerste gezamenlijke dienst op 8 januari 2023. De huidige kerkenraad zal zo mogelijk daar voorgesteld worden. Het afscheid van ambtsdragers zal per wijk geregeld worden in samenspraak met de betrokken ambtsdragers, iets later in januari.

De laatste zaken besproken in de vergadering van 7 december waren aspecten in de lijn van hoe de roosteraars de komende periode invullen, hoe de website de nieuwe structuur zal reflecteren en hoe de communicatie verloopt richting de verschillende gremia (commissies en vergaderingen).

Een laatste puntje van orde was dat de voorzitter zeer bescheiden aangaf dat het zijn laatste vergadering was als voorzitter van de AK-PGL. Met voltallige waardering, lof en dank werd het hoofdstuk afgerond van een Algemene Kerkenraad PGL, gericht op een nieuwe toekomst.

Floris van Hoek, scriba AK-PGL

Vorbereiding Kerkenraad PGL op 25 januari 2023

Aanstaande 25 januari 2023 is de eerste Kerkenraadsvergadering gepland van de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen. Ter ondersteuning van de aanstaande beleidsvorming (en keuzes) zal een aantal werkafspraken bevestigd worden, zoals het mandaat van het moderamen en de verschillende commissies. Voorgesteld wordt dat uw nieuwe voorzitter (preses) wordt Ingrid den Hartog en als secretaris (scriba) Floris van Hoek.

Inhoudelijk zullen we als Kerkenraad het beleid vorm gaan geven, zoals afgesproken op de gemeenteavond van 2 november, om de keuzes voor te bereiden voor een toekomst als gemeente. Op dit moment ontvang ik adviezen en voorstellen die in eerste lezing op de agenda worden aangeboden. Ordentelijk zullen de fundamentele besluiten ook aan een gemeenteavond voorgelegd gaan worden.

Verder zal in de weergave van zaken (de lay-out) het e.e.a. er anders uit gaan zien. Het Kerkblad en de website zullen we stapsgewijs ombouwen tot weergaven van berichten vanuit de hele PGL, het onderscheid van wijken komt te vervallen. In de dagelijkse werkwijze is dit niet anders, ik spreek u graag vanuit de visie van een nieuwe gezamenlijke PGL.

Floris van Hoek, scriba PGL

Team Toekomst PGL

Sinds 1 januari hebben we als PGL één kerkenraad. Naast een praktische stap om het gemeentelven eenvoudiger te maken, is dit ook een mooi symbool van hoe we als gemeente steeds sterker met elkaar en onderling verbonden zijn. We hebben elkaar hard nodig nu we als gemeente voor grote uitdagingen staan.

Zoals u op de gemeenteavond in november heeft kunnen horen en in de begroting en het kerkblad hebt kunnen lezen, staan we als PGL voor grote financiële uitdagingen. Die uitdagingen maken ingrijpende keuzes noodzakelijk om ook in de toekomst samen kerk te kunnen zijn. De kerkenraad heeft zich tot doel gesteld om in de eerste maanden van 2023 een beslissing te nemen over hoe we hier mee omgaan op de korte en langere termijn. Om de kerkenraad en de gemeente hierbij te helpen is er een team samengesteld dat hierin het voortouw neemt. Dit

team bestaat uit Mark Rip, André Vaders, Anja Oosterheert, Ingrid den Hartog, Maarten Hameete, Jeroen van Schagen, Annelies van Markwijk en Jan Jaap Tukker.

Dit proces zal alleen kunnen slagen als we ons als gehele gemeente hiervoor inzetten. We horen dan ook graag van u op de gemeenteavond op **donderdag 23 februari om 20.00 uur in de Dorpskerk**. We zullen u dan meer vertellen over de problemen én kansen die we hebben als gemeente, de uitgangspunten die de kerkenraad hierbij voor ogen heeft en welke richting we hopen in te slaan. En we hopen van u te horen hoe u dat ziet.

Ingrid den Hartog

College van Kerkrentmeesters



Scriba: dhr. Rob Taag

Telefoon: 06-18 27 46 66

E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl

IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam

IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

College van Diakenen



Secretaris: vacature

E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Collectebestemmingen

We zijn aan een nieuw jaar begonnen. Wat zal dit nieuwe jaar ons gaan brengen? Ik hoop en bid veel goeds voor iedereen. We mogen ook dankbaar zijn voor de giften en bijdragen die we als diaconie in het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. We hopen dat we ook dit jaar op iedereen mogen rekenen. En zodoende wil ik oproepen om de diaconie in uw bijdrage mee te nemen. We kennen vele bestemmingen en maandelijks stellen we u op de hoogte van de bestemmingen.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag onderstaande wekelijkse collectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecten-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen, hieronder staat hoe het werkt.

Collecten-app - digitaal collecteren

Als thuis-luisteraar en bezoeker van de kerk kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw telefoon kunt u via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust.

Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

Zondag 22 januari - Collecte Protestantse Kerk

Missionair werk - Een kerk van betekenis (dorpskerken).

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie.

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in de eigen omgeving.

Zondag 29 januari - Collecte Protestantse Kerk Jong Protestant - Nederland speelt Sirkelslag.

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Zondag 5 februari - Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat Pakistan: Vaktraining voor jongeren in Pakistan.

Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo'n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu onze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. AWARD begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.

De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Zondag 12 februari - ZWO project 2023 - 2024

Meer informatie bij de Commissie ZWO.

Zondag 19 februari - Diaconie - Bloemengroet

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de bloemengroet. In alle drie de kerken staan iedere zondag bloemen. Deze bloemen worden als blijk van verbondenheid van de gemeente gegeven aan gemeenteleden als bemoediging, als felicitatie, als blijk van dankbaarheid of in welke vorm dan ook. Met deze collecte helpt u mee deze bloemengroet mogelijk te maken.

Zondag 26 februari, 5 maart, 12 maart en zondag 19 maart 40 dagen tijd Project ZWO

Informatie over dit project vindt u later in de Nieuwsbrief.

René Bron, penningmeester

Commissie voor ZWO



Secretaris: mw. Dory de Niet

Telefoon: (070) 367 70 43

E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

Kerstcollecte Kinderen in de Knel

Beste gemeenteleden, allereerst natuurlijk een mooi en gezond 2023 gewenst namens de leden van de ZWO-commissie.

De kerstcollecte was bestemd voor Kinderen in de Knel. Er zijn nog altijd miljoenen kinderen die opgroeien in een onveilige situatie. De voorlopige opbrengst is **€ 1.499,12**. Een heel mooi resultaat!

ZWO project 2023-2024 Bethanië - Moldavië

Wat een mooie dienst was het op zondag 8 januari in de Kruisheuvelkerk. Samen nu één PGL, mooie vergelijking met samen op weg gaan zoals de Wijzen op zoek gingen naar Jezus.

De ZWO-commissie is al jaren, zolang ik weet, op deze manier bezig. Ik mag alweer voor het 15e jaar uw secretaris zijn van deze commissie. Weet eigenlijk niet beter dan samenwerken. En dat bevalt prima! Respect hebben voor elkaars mening en luisteren naar elkaar, en dan komen de ideeën vanzelf. We mogen vanaf 2023 weer een nieuw lid verwelkomen: Ap Buitenhek

heeft aangegeven de commissie te willen versterken. Zo gaan wij nu op weg met een nieuw tweejarig project. In Moldavië, het armste land van Europa zullen wij met Kerk in Actie en hieraan gekoppeld de Christelijke organisatie Bethanië ons in gaan zetten voor kinderen en ouderen.

Ouderen verzwakken door slechte voeding

In de dorpen Tintareni en Bulboaca wonen 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand. Hun pensioen is niet genoeg om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken. Velen gaan als eerste bezuinigen op voedsel en koken niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijke.

Thuiszorg voor ouderen

De afgelopen winter was streng en de kou drong door in de oude, slecht geïsoleerde huisjes van de ouderen, die ze niet voldoende konden warm stoken. In deze onmenselijke situatie probeert de organisatie Bethanië deze ouderen te helpen waar ze kan; fysiek, sociaal en spiritueel. Dat doet ze met activiteiten in haar dagcentrum voor ouderen (kleding kan er gewassen worden en men kan er douchen), met een 'tafeltje-dekje' service en thuiszorg.

Inzet van vrijwilligers

De thuiszorg wordt zoveel mogelijk met vrijwilligers in het dorp (o.a. uit de kerk) georganiseerd, waardoor de hele bevolking en met name jongeren meer betrokken raken bij de situatie van deze ouderen. Bethanië lobbyt bij de lokale overheid om in elk geval gratis water ter beschikking te stellen aan ouderen. Zo'n 100 maaltijden in het tafeltje-dekje werk worden zelf bereid en rondgebracht aan ouderen in verschillende plaatsen. Ook hier worden jongeren voor ingezet. Deze zorg is van onschatbare waarde.

De eerste collecte van zondag 8 januari heeft al ruim € 420,- opgebracht. Waarvoor onze hartelijke dank!

Kijkt u wel eens op onze website onder Groepen? Daar vindt u de ZWO-commissie. Hier kunt u alle informatie vinden over onze projecten, heden en verleden: <https://pgleidschendam.nl/zwo/>.

Dory de Niet, secretaris



Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan

Telefoon: 06-22 64 45 66

E-mail: krijn.jongejan@outlook.com

IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Beste vrienden,

Heel erg bedankt allemaal voor de geweldige donatie die we van jullie hebben ontvangen. Jullie hebben geen idee hoe dankbaar we daarvoor zijn.

We zijn zo wanhopig op zoek naar onze eigen zonne-energie omdat onze energieleverancier Eskom zo vaak stroomstoringen heeft. Dat is een enorm probleem voor onze patiënten die aan de zuurstofapparatuur liggen.

We danken God voor een eerdere donatie van R 200.000,- (€ 11.000,-) maar we hadden nog steeds R 63.000,- nodig om onze eigen stroomvoorzieningsapparatuur aan te schaffen. En toen kregen we uw geweldige donatie van R 54.500,- (€ 3.000,-) waarmee we de zonne-energie panelen nu wel kunnen bestellen. Heel erg bedankt dat jullie dit allemaal voor Gentlecare mogelijk hebben gemaakt. Wij kunnen nu zeker levens van onze patiënten redden. Van blijdschap zijn we allemaal een gat in de lucht gesprongen.

Seth is inmiddels ook weer bij ons terug. Hij lag bijna 7 weken in het ziekenhuis en voor zijn leven werd gevreesd omdat zijn bloed niet wilde stollen. Ik schreef hier vorige maand al over. Wij zijn God dankbaar dat Seth weer aan de beterende hand is want hij bloedde bijna leeg. Ook zijn broer, die ook bij ons woont, was zo blij om hem weer te zien. We zijn zo vol dankbaarheid en zo blij om onze vreugde met u te delen.



Eerst hebben jullie het ons mogelijk gemaakt de watertanks te kopen en nu hebben jullie het ons mogelijk gemaakt om ons eigen zonne-energiesysteem aan te schaffen. We weten dat bij jullie de kosten van levensonderhoud en de energie ook veel duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne. En toch denken jullie nog steeds aan ons. We zijn echt gezegend en voelen ons vereerd. We sturen jullie zo snel mogelijk een foto van onze zonnepanelen. Ze zijn al begonnen met de installatie. Wij wensen jullie Gods zegen en moge Zijn genade over u allen zijn. Ik houd van het hele Gentlecare-team.

Yvonne Gentle



Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

Allereerst een goed en hoopvol 2023 gewenst namens de kerngroep van het Oecumenisch Vrouwenwerk. Het vrouwenwerk gaat in 2023 gewoon door, maar ik ben even niet in beeld, omdat ik half januari verhuis naar Den Haag. De eerstvolgende Vrouw en geloof ochtend is gepland op **woensdag 18 januari** van 10.00 tot 11.30 uur in De Voorhof naast de Oude Kerk in Voorburg. De inleidster is dan Jacqueline Bakker. Men hoeft zich voor deze ochtend niet aan te melden, omdat ik in die week verhuis en vast niet online ben die dagen. De daaropvolgende bijeenkomst is gepland op **woensdag 15 februari** in De Haard, achter de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam, de inleidster is dan Janie van Middelkoop. In maart komt de groep bij elkaar op **woensdag de 15e** in De Leidraad in Leidschenveen, dan is de inleidster Bep van Sloten. Ieder is van harte welkom. Alle deelnemers heel fijne ochtenden gewenst.

Mijn werkzaamheden als secretaris van het vrouwenwerk wil ik binnenkort graag overdragen. Ik hoop dat we in de zomer goede opvolging vinden, zodat het werk in september weer gewoon doorgang kan vinden. Mocht iemand het secretariaat (of samen met iemand een deel daarvan) willen overnemen, geef dat dan alsjeblieft zo gauw mogelijk door aan de kerngroep.

Plony Korving-Harteveld

Vraag en Aanbod



Bezorging Kerkblad

Voor de bezorging van het Kerkblad in Dorp ben ik op zoek naar 1 of 2 nieuwe lopers. De adressen zijn gelegen tussen de Vliet en de A4, in totaal 36 stuks. Eventueel in twee delen.

Verder wil ik de heer S. Moeselin bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het Kerkblad, en hem veel sterkte wensen met zijn gezondheid!

Ook Matthijs Verhage wil ik bedanken voor de prettige samenwerking.

Eef Schotman

e.schotman@hccnet.nl of (070) 327 20 04

Van heinde en verre



Vol op het orgel: protestantse kerkmuziek

Orgels en psalmen, het Liedboek of Opwekking? Tegenwoordig kan er van alles klinken in protestantse gemeenten. Hanna Rijken, theoloog en musicus, vertelt over de gemeenschappelijke basis van de hedendaagse protestantse kerkmuziek.



Welke rol speelt muziek in de kerk?

“Muziek hoort van oudsher bij de verkondiging van Gods woord. Het is een wezenlijk onderdeel van kerk-zijn. Muziek blijkt ook een middel te zijn om als kerk contact te krijgen met

mensen die zelf niet gelovig of kerkelijk zijn. Muziek raakt mensen in hun hart, het geeft woorden en klanken aan emoties en ervaringen. Iedere gemeente heeft hier eigen tradities en gebruiken voor.”

Als we teruggaan naar het ontstaan van het protestantisme, wat is er dan kenmerkend voor de kerkmuziek?

“Na de Reformatie liet Calvijn de zogeheten Geneefse psalmen schrijven: een berijming van psalmen in de volkstaal in de strofische vorm. Hij hechtte waarde aan het zingen van de Bijbel zelf. Hij liet nieuwe melodieën schrijven, waarin soms ook gregoriaanse melodieën zijn verwerkt.

In de eerste Nederlandse protestantse gemeenten was de kerkmuziek erg sober. Calvijn wilde alle focus leggen op samenzang door de gemeente zelf. Daarom had hij eeuwenoude praktijken van voorzangers, koren, en de begeleiding door orgels en andere instrumenten geschrap. De Geneefse psalmen werden zonder muzikale begeleiding gezongen in de eigen volkstaal - bij ons dus het Nederlands. Dat leverde een traditie op van strofische psalmzang. Die hoor en zie je tot op de dag van vandaag terug in veel protestantse gemeenten.”

Geen muzikale begeleiding? Maar het traditionele orgel dan?

“Vandaag de dag denk je bij orgels al snel aan de begeleiding van gemeentezang. Maar aanvankelijk kwam het orgel de protestantse kerk helemaal niet in als begeleidingsinstrument [zie kader onderaan dit artikel, red.]. Totdat men zo'n honderd jaar later de noodzaak begon in te zien van de begeleiding van de gemeentezang: de gemeentezang was een chaos geworden. Het zingen van nieuwe liederen zonder begeleiding bleek vaak niet te doen, want mensen kenden de melodie niet altijd. En de berijming van Datheen, die in Nederland gezongen werd, klopte vaak niet qua lettergrepen en tekstaccenten. Wat een lofzang voor God had moeten zijn, klonk als één grote kakofonie. In een pamflet werd zelfs geschreven: ‘We moeten zingen tot eer van God, maar dit is eerder zingen voor de varkens.’

Aanvankelijk moesten voorzangers zorgen dat mensen er achteraan konden zingen, maar ook dat verliep chaotisch. Het zingen werd langzamer en het ritme werd vereenvoudigd. Voortaan zong de gemeente op hele noten. Dat is overigens uniek Nederlands, het is zelfs cultureel erfgoed dat in sommige gemeenten nog steeds gebeurt.

Door het zingen op hele noten ging het al iets beter, maar uiteindelijk kwamen gemeenten toch tot de conclusie dat er muzikale begeleiding nodig was. Het orgel, dat binnen de katholieke traditie al een kerkelijk instrument was, werd toen ook door de gereformeerde protestanten geaccepteerd in de liturgie.”

Hoe zat het bij de lutherse kerken?

“In de lutherse kerken ging het er anders aan toe. Luther heeft zich ook ingezet voor zingen in de volkstaal en had aandacht voor samenzang, maar hield wel vast aan de rijkdom van kerkmuziek van vóór de Reformatie. Voorzang, koren, gemeentezang en instrumenten, dat bleef allemaal onderdeel van de dienst.

Voor Luther was muziek heel belangrijk. Hij beschouwde ‘cantio en contio’, dus zang en verkondiging, als twee kanten van dezelfde medaille. Die rijke muziektraditie zie je tot op de dag van vandaag terug in lutherse gemeenten. Zij maken nog steeds gebruik van muzikale vormen die gebaseerd zijn op gregoriaanse gebruiken.”

Welke trends zijn er in de protestantse muziek?

“Vooral veelkleurigheid. Er zijn gemeentes die zich houden aan de traditie van alleen Geneefse psalmen zingen, onder begeleiding van een organist.

Andere gemeenten gebruiken liedbundels en andere muzieksoorten. Ook daarbinnen zijn verschillende richtingen. De ene richting laat zich inspireren door oude, vroegkerkelijke vormen, zoals het zingen van onberijmde psalmen, een gezongen Onze Vader of hymnes. Of er wordt veel muziek uit Taizé gezongen die gebaseerd is op oude vormen.

Een andere richting laat zich juist inspireren door hedendaagse popmuziek en muziektrends. Dat zie je terug in projecten als Opwekking en Psalmen voor Nu. En sommige gemeenten zingen van alles door elkaar.”

Satan's fluytencast

In de eerste protestantse kerken in Nederland kwam het orgel er niet in. In de tijd van Calvijn diende het orgel voor 'werelds vermaak' in bijvoorbeeld cafés en danszalen. Tot overmaat van ramp was het in de katholieke kerk wél een gebruikelijk instrument. Daardoor werd het door de eerste Nederlandse protestanten niet bepaald beschouwd als een vroom protestants instrument. Een theoloog noemde het zelfs "Satan's fluytencast".

(Uit <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/>)

Kerkelijke administratie



Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmeester van uw wijkgemeente:

Vlietwijk: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09

e-mail: markrip1@gmail.com

Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26

e-mail: hgrolle@ziggo.nl

Leidschenvveen: dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86

E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

Kerkkalender

voor Leidschendam
en Leidschenvveen

Oliebollen bij de koster

Gedurende de wintermaanden is er op vrijdagochtend in de Kruisheuvelkerk "koffie bij de koster". De bezoekers genieten wekelijks van een lekker bakkie met iets erbij. Op vrijdag 30 december waren dat oliebolletjes en daar werd heerlijk van gesmuld. Krijn Jongejan was al om zeven uur in de kerk om het beslag te maken zodat om tien uur de eerste warme bolletjes genuttigd konden worden. En de bolletjes waren weer heerlijk! Het was niet voor het eerst dat er oliebolletjes waren aan het eind van het jaar, het begint op een traditie te lijken.

Krijn bedankt dat je het oude jaar zo lekker hebt afgesloten, hopelijk dit jaar weer.

Ebo Roek, koster Kruisheuvelkerk



Advertenties

want met afscheid
begint herinnering



**Uitvaartcentrum
Leidschendam-Voorburg**
Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg
- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur

Kantoor
Nieuwstraat 16-B - 2266 AD Leidschendam-Voorburg

Voor een waardevol
afscheid met zorg en
respect afgestemd op
ieders persoonlijke
wensen.



070-3202040  www.vdhuz.nl

Jongeren **Aan Bod** **Aanbod** voor jongeren

E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl

KERKKAMP 2023!

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen maar bij ons gaat het alweer kriebelen...

WE GAAN DIT JAAR WEER OP KERKKAMP!

En wel van vrijdag **14 april tot en met zondag 16 april**. Het is alweer de 27ste keer dat we met elkaar op stap gaan. Onze nieuwe locatie is vorig jaar erg goed bevallen dus ook dit jaar zullen we weer verblijven in Kamphuis Fijnoord in Ermelo.

Verdere informatie volgt, maar zet de datum maar in de agenda of op de kalender.

Namens alle leiding,

Rene, Pauline en Diana

Kerkkamp 2022



Crèche 8 januari 2023

Kindernevendienst 8 januari 2023

