

Het Kerkblad

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



34e JAARGANG – No 3, 26 mei 2023

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Sytze de Vries, liedboek 695



	Dorpskerk Damhouderstraat 2A Aanvang: 10.00 uur	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6 Aanvang: 10.00 uur	De Leidraad Harriët Freezerhof 20 Aanvang: 10.00 uur
Pinksteren (rood) 28 mei 2023		Ds. Fulco de Vries Bouwstra (S) Crèche, kinderevendienst	
Zondag (wit) 4 juni 2023	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Crèche, kinderevendienst	Ds. Annelies Moolenaar (te Lisse) Crèche, kinderevendienst	Dhr. Ies de Jong (te Delft) Crèche, kinderevendienst (S)
Zondag (groen) 11 juni 2023	Mw. Marianne Pompert Crèche, kinderevendienst	Ds. Hans Blom (te Almere) (S) Crèche, kinderevendienst	Ds. Fulco de Vries Bouwstra Dienst van Schrift en Tafel Crèche, kinderevendienst
Zondag (groen) 18 juni 2023	Ds. Meindert Burema (S) Crèche, kinderevendienst	Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg) Crèche, kinderevendienst	Dhr. Ies de Jong (te Delft) Crèche, kinderevendienst
Zondag (groen) 25 juni 2023		Ds. Fulco de Vries Bouwstra Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kinderevendienst Aanvang: 14.30 uur	
Zondag (groen) 2 juli 2023	Ds. Maarten Hameete (S) Crèche, kinderevendienst		
Zondag (groen) 9 juli 2023			Ds. Meindert Burema (S) Crèche, kinderevendienst

(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u online meemaken.

Bij de diensten



U kunt de dienst ook online meemaken via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 'mijn PGL online diensten' (wachtwoord: zie hieronder in 'Colofon'). Meeluisteren en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl.

Autorijdienst: Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinatoren. Dorpskerk: Gerrie Jansze, (070) 346 02 66 of g.jansze@ziggo.nl. Kruisheuvelkerk: Ria den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04. (De Leidraad: vacant.)

Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Kerkenraad PG Leidschendam, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos.

Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 7 juli en zal gegevens bevatten voor een periode van 9 weken: 8 juli t/m 8 september.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit 23 juni om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdriift 49, 6824 GP Arnhem

Zondag 28 mei 2023, Pinksteren

Pinksteren is het feest van de Geest. Van frisse wind, begeestering en het aanwakkeren van het geloofsvuur. Het belooft ook dit jaar weer een feest te worden. De dienst op 28 mei is voorbereid in de catechesegroep, en we hopen u allemaal in de kerk te treffen.

Zondag 25 juni 2023, Afscheidsdienst

Het afscheid komt er aan. Ik word predikant in de protestantse gemeente Noordwijk. En: daar ben ik blij mee. Dat voelt goed, een nieuwe uitdaging, in een andere omgeving.

Tegelijkertijd betekent het ook: weg uit Leidschendam en Leidschenveen, en afscheid nemen van jullie, mensen die ik enorm ga missen. We hebben vele jaren lief én leed gedeeld, we waren deel van elkaars leven. Wat hebben we het goed gehad met elkaar! In geloof, hoop en liefde waren we met elkaar verbonden. En nu gaan onze wegen wijken, we gaan verder, ieder een eigen kant op. En tegelijkertijd: wat we samen hebben, dat pakt niemand ons af!

En: ik ben nog niet weg. We vieren samen nog het feest van Pinksteren, en ik beloof dat er een mooi vuur komt! En ook daarna zijn er nog verschillende diensten en andere activiteiten waarbij we elkaar tegen kunnen komen. Maar dan, dan is het op 25 juni zo ver: afscheid nemen van elkaar. En ik hoop daarbij velen van jullie te ontmoeten, om nog een keer te delen wat we allemaal hebben meegemaakt. Want wat kan er veel gebeuren in een mensenleven. Gelukkig is er een kerk, wereldwijd, in Noordwijk, én in Leidschendam en Leidschenveen, waar mensen samen kunnen komen in naam van God, onze eeuwige Vader.

In deze dienst gaat ds. Fulco voor, en ook ds. Maarten en Annetieke hebben een rol in de viering, net als Arthur Vos, een van onze gewaardeerde organisten. En wat er daarna gebeurt... ik ben denk ik net zo benieuwd als ieder ander!

Zondag 9 juli 2023, Intrededienst in Noordwijk

Op 9 juli, om 10.00 uur, doe ik intrede in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Een feestelijke dienst, waarbij iedereen ook van harte welkom is. Een nieuwe gemeente, een nieuwe toekomst. En wat die toekomst brengen moge...? Ik hoop ook daar veel bekenden te ontmoeten, weet u, weet je welkom!

Zomerzangavond 14 juni in de Kruisheuvelkerk

Samen zingen doet goed, dus dat gaan we doen! Op 14 juni staan liederen en teksten van de onlangs overleden Huub Oosterhuis centraal. En: wat een rijke schat aan liederen en teksten heeft hij ons gegeven! Annemieke begeleidt ons op de piano en het orgel, en Fulco zorgt voor de begeleidende teksten. Vooraf is er een kopje koffie/thee, en ook achteraf is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een soort zinnig-zangcafé dus! Iedereen is van harte welkom.

Zondag 2 juli: Keti Koti

Na ruim 200 jaar schaft Nederland op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen af. Elk jaar wordt dit op 1 juli gevierd met Keti Koti. Een gelegenheid waar we ook in de kerk bij willen stilstaan. Tien jaar geleden verklaarde de Raad van Kerken: 'Als kerken weten we ons deel van dit schuldig verleden en moeten we vaststellen dat theologie in bepaalde

omstandigheden misbruikt is om de slavernij te rechtvaardigen.' In de kerkdienst op 2 juli vieren we de afschaffing van de slavernij, en bezinnen we ons vanuit de Bijbelse traditie op de huidige tijd.

Overige diensten



Pinksterviering Duivenvoorde

Op donderdag 25 mei, Pinksterviering in Dienstencentrum Noord/Duivenvoorde. De oecumenische viering begint om 10.30 uur, we vieren dan ook samen het avondmaal. Deze dienst is o.a. met ds. Maarten Hameete en ds. Fulco de Vries Bouwstra. Iedereen is hierbij meer dan welkom, ook als u hier niet eerder bent geweest. Neem voor meer informatie gerust contact op met een van ons!



Ter overweging

Leef je geloof

Dromen over kerk-zijn, wat er belangrijk is. We zijn er verschillende keren toe opgeroepen. Ik hoop overigens dat men inmiddels niet wakker ligt door nachtmerries hierover. Wat mij betreft zijn we in de kerk bezig met Jezus navolgen en met elkaar ontdekken hoe we dat kunnen doen. Hierin is voor mij de Gemeente Groei Groep belangrijk. Daar ontmoeten we elkaar onder het genot van een maaltijd of koffie en thee en daarna gaan we samen bidden, zingen, uit de Bijbel lezen en met elkaar praten aan de hand van gespreksvragen. Dit jaar hebben we het over *Leef je geloof*. Het gaat over de brief van Jakobus. Vanuit het Gemeente Groei Groep gespreksmateriaal wat informatie hierover: 'De brief is een kralenketting van onderwerpen en thema's die hij wil behandelen. Toch springen er wel een paar thema's uit die Jakobus blijkbaar erg belangrijk vond. Jakobus is uiterst kritisch over rijken, niet omdat rijkdom fout zou zijn, maar omdat rijken vaak neerkijken op armen en hun hun rechtvaardige loon onthouden. Ook spreekt Jakobus vaak over de zonden van de 'tong'. Daarmee bedoelt hij kwaadsprekerij en roddel. 'Tem je tong!' is zijn steeds terugkerende oproep. Maar wat het meest centraal staat is zijn nadruk op praktisch geloven. Leef je geloof! "Stel dat iemand nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en je zou tegen hem zeggen: 'Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!, dan is dat toch een

schande?" (Jakobus 2:16). Toch is geloven meer dan doen. De kurk van een levend en praktisch geloof is het gebed. Daarmee begint de brief en eindigt hij.'

Overigens is het niet zo dat we vastgeplakt zitten aan het gespreksboekje. Zo hebben we naar aanleiding van de laatste gemeenteavond ook een avond met elkaar gesproken over wat we belangrijk vinden in kerk en als kerk. Hiervoor heb ik geschreven dat we in de GGG samen bidden en dat dat ook aanbevolen wordt in de brief van Jakobus. Ik vond dat een van de GGG-deelnemers een mooi gebed had waarmee we de avond begonnen. Die mocht ik even lenen want ik wil deze jullie niet onthouden, omdat ik het een mooie wens en gebed vind voor ons allemaal. 'Lieve Heer, vanavond willen wij praten over de toekomst van onze gemeente. Over hoe wij samen kerk kunnen zijn. Er staan ingrijpende veranderingen op stapel, die misschien niet voor iedereen even leuk zijn. Wij vragen U onze gesprekken te zegenen en dat deze opbouwend en bruikbaar mogen zijn. Laten we niet uit het oog verliezen dat de overeenkomsten groter en belangrijker zijn dan de verschillen. In Jezus' naam. Amen.'

Samen kerk zijn, samen ons geloof leven. Wat een vreugde dat wij deze mogelijkheid hebben!

Sandra Tukker-van Vuuren

Kerkkalender

voor Leidschendam
en Leidschenveen

Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, tot en met 7 juli

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Wo. 7 juni 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Wo. 14 juni 20.00 uur	Zomerzangavond	Kruisheuvelkerk	
Do. 15 juni	Oud papier	Dorpskerk	
Wo. 21 juni 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Do. 29 juni	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Wo. 5 juli 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Wekelijks			
Di. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Di. 20.00 uur	Christelijke meditatie	Kruisheuvelkerk	
Wo. 10.00 uur	Terras 't Kruispunt	Kruisheuvelkerk	
Wo. 12.30 uur	Open kerk	Dorpskerk	

In onze nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie.

Koffiedrinken in De Leidraad

Elke **dinsdagmorgen** is er vanaf 10.00 uur de mogelijkheid om koffie te drinken in De Leidraad. Terwijl de dampende bakjes koffie en thee op tafel staan worden de wetenswaardigheden van de week gedeeld, herinneringen opgehaald en wat er dan ook maar ter tafel komt (en dat is een hoop).

U bent van harte welkom om langs te komen om met elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Neem ook gerust wat lekkers mee. Tot snel!

Fulco, Annemieke en Maarten

Open Kerk

Elke **woensdagmiddag** van 13.00 tot 15.00 uur kun je in de Dorpskerk terecht voor een kop koffie met wat lekkers. We ontmoeten elkaar aan tafel voor een gezellig en goed samenzijn. Schuif gerust eens aan!

Terras Het Kruispunt gaat weer open

Op **woensdag 31 mei** staan de tafeltjes en stoelen vanaf 10.00 uur weer klaar voor het eerste terras van dit seizoen. U bent van 10.00 tot 12.00 uur elke woensdag welkom voor een kopje koffie of thee en voor een gezellig samenzijn met de overige terrasbezoekers. Een team van twintig medewerkers staat in wisseldienst elke week klaar om als gastvrouw/gastheer actief te zijn. Neem gerust een bekende, een buurtje of familielid mee: vrij entree!

Elke **eerste woensdag** is er aansluitend aan het koffiedrinken een lunch. Daar moet u zich wel voor opgeven bij Sophia Brokke, (070) 398 91 17.

Als u mee wilt doen als gastheer/gastvrouw graag even contact opnemen met Krijn Jongejan of ondergetekende.
Harry van Tol, (070) 327 72 36

Oranjemarkt

Op donderdag 27 april was er weer de Oranjemarkt in en rond de Dorpskerk. Mede dankzij het lekkere weer was het gezellig druk en waren al om 15.00 uur alle pannenkoeken, vissen en sateetjes op! Ook de toren is weer vaak beklommen en het uitzicht blijft mooi. Er zijn heel wat boeken en planten verkocht. Veel mensen weten onze Oranjemarkt ook te vinden om even te kunnen zitten en koffie te drinken. Leuk om te merken dat velen ook even een bezoek aan de kerk brengen. Al met al weer een heel gezellige dag. De netto opbrengst van ruim 1350 euro komt ten goede aan het College van Kerkrentmeesters.

De eerstvolgende activiteit van de activiteitencommissie is de koffie tussen de koeien op zaterdag 10 juni. Zie de poster hierover in het kerkblad. Ook daar bent u van harte welkom.

Alja, Arie, Coert, Liesbeth, Maarten
Rob, Ron, Ronald en Wilma



Op zaterdag 10 juni kunt u tussen 14 en 16 uur koffie komen drinken met wat lekkers erbij op de boerderij van Arie Breedijk, Stompwijkseweg 48.

Er zijn lammetjes geboren! Altijd leuk om te zien. De tafeltjes voor de koffie staan klaar tussen de koeien.

Een uniek uitje en iedereen is van harte welkom! U hoeft zich niet van te voren aan te melden.



Kliederkerk in De Leidraad!

Op deze Moederdag was de opkomst groot. Niet alleen kinderen met hun mama's en papa's, maar ook opa's, oma's en andere belangstellenden. Het was wat je noemt een gezellige boel. Er werd geknutseld en Fije als 'chef vliegtuigjes vouwen' hielp de kleinere kinderen goed, zodat iedereen die het wilde een vliegtuigje had. Ds. Fulco vertelde na het 'kliederen' een mooi verhaal over een tovenaardie die over de wereld reisde en mocht logeren bij Tim, Jim en Kim. Een verhaal over bomen. Een goudboom, wijsheidsboom en een boom van verlangen. Tot slot gezellig eten met elkaar. Als dit geen goed begin van de Moederdag is.

Kijk voor meer foto's op de website www.pgleidschendam.nl.
Doortje Kloos





Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl

Spreekuren: dinsdag en woensdag
van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman

Predikanten

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: (070) 301 94 49

E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

Meeleven

Heeft u suggesties voor bloemengroeten, wilt u graag bezoek 'van iemand van de kerk' of wacht u op een operatie? Laat het ons weten, via het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kunnen we naar elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet in de kerk ontmoeten.

Samen in gesprek

De afgelopen maanden hebben we weer een hele serie ontmoetings-/buurtjesochtenden gehouden. Het waren keer op keer fijne ochtenden. Het leuke is dat ook mensen die elkaar soms al wel vijftig jaar kennen, nieuwe dingen over elkaar te weten komen bij het voorstelrondje tijdens zo'n bijeenkomst. Het inhoudelijke thema was dit voorjaar 'liturgie'. Wat is voor u, wat is voor jou onmisbaar aan de kerkdienst op zondag? Dat leverde boeiende gesprekken op. Natuurlijk, de preek/verkondiging neemt een grote plek in. Maar samen bidden, samen zingen, samen stil zijn, ook daar viel genoeg over te zeggen. Iedereen ging met een rol King-pepermunt weer naar huis. Na de zomer gaan we weer door met een nieuwe ronde en een nieuw thema. Graag tot dan!

Wij gedenken Wil Statema

Op woensdag 12 april is thuis in het Neherpark rustig overleden Willemina Hendrika Statema-Kars in de leeftijd van 98 jaar. Wil was sinds 2004 de weduwe van Henk Statema. Samen kregen zij drie kinderen. Wil heeft tot op het laatst een actief leven geleid. Altijd betrokken bij haar dierbaren en de wereld om haar heen. Vrijwilligerswerk binnen en buiten de kerk speelde daarbij een belangrijke rol.

Tijdens de dankdienst voor haar leven in de Kruisheuvelkerk lasen we uit de brief van Paulus aan de Korintiërs over de liefde. Er klonk muziek van Huub Oosterhuis, iemand die voor Wil het geloof een nieuwe richting gaf. Daarnaast klonk een gedicht uit haar jeugd: 'de herdersfluit'. Een tekst die ze haar leven lang met zich heeft meegedragen.

Aansluitend is zij begraven op de Oosterbegraafplaats in Voorburg. Wij denken aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en iedereen die Wil nu moet missen. Dat de gedachtenis aan Wil Statema tot een zegen mag zijn.

Annemieke Hartman

De Herdersfluit

*Eens ging ik langs het lage riet
dat ruisen kan en anders niet,
toen langs mijn pad een herder kwam
die één van deze halmen nam*

*en die besnoeide en besneed
en maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
als dood hij in zijn handen had,
die stemmeloze stengel, zond
hij straks de adem van zijn mond,
en als hij blies zo zong het riet,
en als hij zweeg, verstomde 't lied:
de zoete pas ontwaakte stem
bestond en leefde slechts door hem.*

*Zo gaf ik gaarne wens en wil
in 's Heren hand en hield mij stil.
Zo dan als door een rieten fluit
bij zwijgend eigen stemgeluid
Gods adem door mij henen blies,
hoe grote winst bij klein verlies!*

Jacqueline E. van der Waals

In Memoriam Jacoba Pronk-Keus

Op maandag 1 mei is Jacoba Pronk-Keus in vrede overleden in de leeftijd van 91 jaar. Cobi woonde sinds eind vorig jaar in het Mariënpark te Leidschendam, en is de zus van Arie Keus. Ze wordt herinnerd als een vriendelijke vrouw, die een bewogen leven heeft gehad. Na een intense periode van ziekte en verdriet rond het verlies van haar man, mag ze nu rusten in Gods eeuwige trouw.

De dienst, onder leiding van ds. Maarten Hameete, was voorafgaand aan de begrafenis op donderdag 11 mei in het Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg aan de Strandwal 1 te Leidschendam. Wij bidden om troost voor allen die Cobi zullen gaan missen. Dat de herinnering aan Cobi hen tot zegen mag zijn.

Afscheid van Tim van Iersel

Op **zondag 21 mei** werd in de kerkdienst in de Kruisheuvelkerk afscheid genomen van ds. Tim van Iersel die in verbondenheid met de PGL werkzaam was in het WZH als geestelijk verzorger. Tim is begonnen aan een nieuwe uitdaging als locatiemanager. Ook via deze weg willen we hem van harte danken voor zijn werk in de WZH, en daarbuiten. In het bijzonder denken we dan aan zijn (theologische) reflecties op dementie. We wensen hem alle goeds op zijn nieuwe plek!

Geboren

Van Sandra en Jan Jaap Tukker ontvingen wij het vrolijke bericht dat Thijs aan hun zorg is toevertrouwd. Thijs is geboren op 28 april. Op het geboortekaartje staat naar psalm 139 "Dank voor het ontzaglijke wonder van zijn bestaan". Wij wensen het gezin heel veel geluk en Gods zegen. Kaartjes sturen kan naar: Hoogheemraadstraat 14, 2241 CE Wassenaar.

Bruiloft Geordie en Letian

Op 24 juni 2023 vieren Geordie en Letian hun trouwdienst. De dienst is in de Dorpskerk, en begint om 13.30 uur. Het belooft een feestelijke dienst te worden waaraan de fanfare waarin Geordie speelt ook meewerkt. In de dienst zal ds. Maarten Hameete voorgaan, en na afloop is er gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren onder het genot van wat lekkers! Namens het bruidspaar: van harte welkom!

Opbrengst wekelijkse maaltijd

Het afgelopen seizoen hebben we met elkaar mogen genieten van de wekelijkse maaltijd. Een fijn moment om elkaar te ontmoeten, onder het genot van al die lekkere gerechten die op tafel gezet werden. Van elke deelnemer werd een vrijwillige bijdrage van € 5 gevraagd voor de maaltijd, en het kwam vaak voor dat mensen een klein beetje extra gaven. Hiermee konden we de kosten van de maaltijd dekken, en hielden we nog een prachtige bedrag over. De opbrengst van de wekelijkse maaltijd was maar liefst € 1.852,-! Dit bedrag hebben we mogen doneren aan de voedselbank Leidschendam-Voorburg en de

voedselbank in Leidschenveen.

Vanaf deze plek wil ik alle kokers van harte danken voor hun inzet! En natuurlijk ook al die trouwe bezoekers die van dit project een groot succes hebben gemaakt.

Vakantie Maarten

De zomer staat weer voor de deur, en dat betekent ook dat de vakantie dichtbij is! Heerlijk om de vrijheid te hebben het werk naar te mogen leggen. Van 28 mei tot en met 19 juni ben ik afwezig.

Maarten

Bedankt

Tijdens mijn verblijf in het Zorgcentrum in Zoetermeer heb ik veel kaarten, brieven, bloemen, bezoek en telefoontjes gekregen, alles met bemoediging, beterschap en gebeden.

Daarvoor mijn hartelijke dank.

Met lieve groet,

Corrie Patijn-van Santen

Afscheid ds. Fulco de Vries Bouwstra

Op zondag 25 juni nemen we afscheid van onze Fulco de Vries Bouwstra en natuurlijk ook van zijn vrouw Jeska en hun kinderen Karsten, Pieter, Fije en Ymke. De feestelijke afscheidsdienst is zondag 25 juni om 14.30 uur in de Kruisheuvelkerk. Aansluitend is er een programma en een borrel. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Uw/jouw bijdrage aan het afscheidskookboek

In onze kerken liggen mappen met insteekhoezen, waarvoor iedereen 'iets' op een A4-papier voor Fulco kan maken. Fulco is natuurlijk onze kookdominee. Daarom vragen we jou/u om (met daarbij liefst een persoonlijke boodschap):

- jouw favoriete recept of je favoriete restaurant of culinaire uit-tip.
- Vermeld alsjeblieft ook je/jullie namen, het liefst ook met een foto erbij. Dan weet hij later nog beter aan wie hij dit recept/deze tip te danken heeft.
- Alles mag, zo lang het op de voorkant van een A4'tje past.

Inleveren:

De A4-tjes kunnen in de kerken worden ingeleverd tot en met zondag 18 juni. Digitaal inleveren mag ook: afscheid@pgleidschendam.nl. Dan zorgen we ervoor dat er een mooie print van wordt gemaakt voor de map.

Uw/jouw bijdrage aan het fotoboek

Graag geven we Fulco een fotoalbum mee van zijn tijd hier in Leidschenveen en Leidschendam. Kerkdiensten, kinderkamp, running dinner, pubquizen, ouderenmiddagen, musicals, vergaderingen, noem maar op. Heeft u een leuke foto van Fulco of/ van Jeska, Karsten, Pieter, Fije of Ymke: stuur hem op naar afscheid@pgleidschendam.nl.



Fulco tijdens zijn intrededienst in 2008

Uw/jouw bijdrage aan het afscheidscadeau

Graag geven we Fulco ook een afscheidscadeau namens onze gemeente. U kunt hiervoor een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL20 RABO 0127 604650 ten name van Protestantse Gemeente Leidschendam, onder vermelding van: Afscheid Fulco de Vries Bouwstra. Liefst uiterlijk 19 juni. In onze kerken staan ook bussen waarin u contant geld kunt deponeren. Elk bedrag is welkom. Alvast onze dank!

Het afscheidsteam: Annemieke, Anneke, Ebo Henk-Martijn, Nicoline, Ingrid, Liesbeth

In de schijnwerpers 'Ben Tetteroo'

Door ons gemeentelid Gerrie Janzse werd ik attent gemaakt op een katholieke broeder, Ben Tetteroo. Hij zou mooie verhalen te vertellen hebben.



Aangekomen in het huis van Ben tref ik daar zijn vrouw Willie, die ik blijk te kennen van het Oecumenisch Vrouwenwerk 'Vrouw&Geloof'. We hebben maandelijks op woensdagochtend een bijeenkomst met een lezing en interactie. Erg gezellig. (Nieuwe leden zijn altijd welkom! Je kunt je bij mij opgeven.) Willie is tevens te herkennen als de 'motor' achter de Vasten-soep, die jaarlijks in onze Kruisheuvelkerk wordt gehouden. Onlangs was Willie zeer verrast dat zij de bloemen uit de kerk kreeg voor haar werk.

Ben voelt zich vereerd dat hij voor ons kerkblad geïnterviewd wordt, herinneringen komen in hem op.

Katholiek opgegroeid in het Westland en de kerk altijd trouw gebleven, het heeft nooit als verplichting gevoeld. Als misdienaartje ging hij doordeweeks al om 6.30 uur naar de Heilige Mis. Om misdienaar te kunnen zijn moest je Latijnse teksten leren. Ben herinnert zich de lieve non die hem de teksten leerde die hij tijdens de mis uit het hoofd moest zeggen.

In vroeger tijden ging je als katholiek naar katholieke winkels, huisarts, etc. Het gezin Tetteroo had echter een protestantse huisarts, een fijne man. Maar daardoor kreeg vader Tetteroo geen toestemming om als bijverdiensde de fietsenstalling bij de kerk te bewaken. Wat jaren later, was dat in Naaldwijk waar Ben woonde gelukkig wel anders. De dominee van de hervormde gemeente verzorgde weleens de preek in de katholieke kerk. De parochie mocht in de kerk van de hervormde gemeente hun diensten houden toen hun kerk door veranderingen in het Vaticaan concilie verbouwd werd. Dan was er eerst een katholieke dienst en daarna een protestantse.

Vroeger had je in de katholieke kerk nog plaatsengeld, mensen betaalden jaarlijks geld om zeker te zijn van een vaste plaats in de kerkbank. Er werden zelfs naamplaatjes op de banken bevestigd. Ben heeft tijdens kerkdiensten nog geld geïnd van bezoekers zonder vaste plaats.

Willie had hij bij danses in Poeldijk ontmoet, Ben was blij dat zij ook katholiek was, dat was een stuk makkelijker dan de gemengde huwelijken waarbij een van de twee het geloof van de ander moest aannemen of erger nog, de relatie verbreken.

Toen het echtpaar in Leidschendam kwam wonen waren er nog meerdere katholieke kerken. De Heilige Petrus en Pauluskerk bij de sluisjes, de Paus Johannes XXIII in Prinsenhof en de St. Joseph Opifex bij het Sweensplein. Momenteel is er alleen nog de Petrus en Paulus van de Trinitas parochie.

Ben heeft verschillende dingen gedaan voor de kerk. Een mooie tijd vond hij het jongerenpastoraat, de catechese voor het vormsel. Dit vond plaats bij gastouders in huis, die er een leerboekje voor kregen. Later is Ben vrijwilliger geworden bij de Dienst Geestelijke Verzorging in Antoniusshove. Hij werkte samen met een priester en een dominee. Het was een fijne

samenwerking. Ook voor mensen met het islamitisch en hindoeïstisch geloof waren er geestelijk verzorgers. Antoniushove werkte toen al samen met het Westeinde ziekenhuis, later is daar Bronovo bij gekomen. Ben ging op vrijdagmiddag alle ziekenhuiskamers af om te vragen of patiënten de kerkdienst op zondag wilden bijwonen. Zondagochtend ging hij dan nog eens langs zodat de vrijwilligers die de mensen gingen ophalen niet schrokken als iemand er niet meer was of erger ziek was geworden. Sommige patiënten vonden het fijn als Ben vrijdagmiddag even bleef praten. Het was niet belangrijk bij welke religie iemand was aangesloten, iedereen was één. Veel patiënten hadden een éénpersoonskamer waardoor gesprekken vertrouwelijk gevoerd konden worden. Ben heeft hier misschien nog wel de mooiste herinnering aan.

In de coronatijd konden de kerkdiensten niet doorgaan. Daarvoor liep de belangstelling voor kerkdiensten en Heilige Missen al sterk terug. Het bestuur van de HMC-ziekenhuizen besloot na de coronatijd de zondagse kerkdiensten te stoppen. Het liturgisch meubilair, dat geschonken was door de stichting Vrienden van Antoniushove ging naar de pastorie bij de Petrus en Pauluskerk, waar een ruimte gecreëerd is voor doordeweekse diensten om op de hoge energiekosten van de grote kerk te besparen.

Ben werd een paar jaar geleden getroffen door een hartinfarct. Daardoor had hij een gesprek met de vrouwelijke dominee die in Antoniushove geestelijk verzorger was en waarmee hij als vrijwilliger samenwerkte. Hij kreeg de zegenbede en was hierdoor heel emotioneel getroffen, het raakt hem nog steeds.

Ik bedank Ben voor het interview en buiten schiet mij een tekst te binnen die op een T-shirt stond dat ik ooit kocht:

'GOD IS TOO BIG TO FIT INTO ONE RELIGION'

Annelies van Markwijk

Kerkenraad



Scriba: dhr. Floris van Hoek

Telefoon: 06-26 57 40 25

E-mail: scriba@pgleidschendam.nl

Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2

Telefoon: (070) 320 42 24

Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99

E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6

Telefoon: (070) 327 44 61

Koster: dhr. Ebo Roek

E-mail: koster.kruisheuvelkerk@pgleidschendam.nl

Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Vergaderingen Kerkenraad PGL

Elke maand komt de kerkenraad bijeen en vergadert over de grote en kleine vraagstukken uit onze gemeente. Zo is ook op 22 maart en 26 april de kerkenraad bij elkaar gekomen. Daarnaast is er op 19 april een gemeenteavond geweest om met elkaar te spreken over ingrijpende besluiten voor de toekomst van onze gemeente.

Over het grote vraagstuk van onze toekomst kunt u verderop uitgebreider lezen hoe we daar stappen in zetten. Het traject van eerdere besluiten wordt beschreven. Het besluit van april is om het huurcontract van De Leidraad te beëindigen. De kerkenraad streeft ernaar uiterlijk eind 2023 de keuze voor het uiteindelijke gebouw te maken. Volgende stappen voor zo'n toekomst krijgen vorm in de aanstaande vergaderingen van de kerkenraad en hierover wordt u uitgenodigd voor een gemeenteavond op 28 juni.

In het hele proces van onze toekomst bent u meermaals uitgenodigd om mee te denken of te reageren op voorgenomen besluiten. Het verheugt de kerkenraad dat u in aanzienlijke aantallen gebruik hebt gemaakt van die oproep. Naast de vele gesprekken zijn er ruim 20 schriftelijke berichten (brieven en e-mails) ontvangen en onderdeel geworden van de beraadslagingen. Uw argumenten en ideeën zijn meegewogen in de keuzes die we als kerkenraad moeten maken. Bijzondere toewijding

kwam van een aantal leden die als toehoorder bij een kerkenraadsvergadering wilden aanschuiven. Het goed bedoelde aanbod om te luisteren naar de discussie van de kerkenraad kan niet samengaan met een bespreking van personele zaken waar de kerkenraad ook maandelijks mee te maken heeft. Zodra het kan, qua privacy of andersoortige wetgeving, wordt u als gemeentelid altijd via het kerkblad en de afkondigingen geïnformeerd over discussie en besluitvorming vanuit de kerkenraad. Het nieuwe spannende nieuws is namelijk dat onze Pinkster-vurige dominee Fulco een nieuwe stap gaat zetten in onze provincie. De kerkenraad heeft Fulco van harte gefeliciteerd met zijn nieuwe benoeming. Een groepje vrijwilligers is vrolijk bezig om een feestelijk programma te maken voor de welverdiende viering voor Fulco en het hele gezin.

Verder is in de vergaderingen aan de orde gekomen: de jaarrekening 2022 en vooruitzicht van begrotingen 2023 en 2024; HipHelpt, een diaconaal initiatief mede ondersteund door de gemeente LV; en verder de agendapunten van kerkrentmeesters, diaconie, jeugdwerk, etc.

Floris van Hoek, scriba PGL

Toekomst PGL – waar staan we nu?

Als Protestantse Gemeente Leidschendam-Leidschenveen zitten we in een enerverend traject waarin we stappen nemen om onze kerkelijke gemeente veilig te stellen – voor onszelf maar ook voor toekomstige generaties. In november 2022, februari 2023, en in april 2023 hebben we tijdens Gemeenteavonden gesproken over o.a. onze financiële situatie, visie en beleid, en de stappen die we willen nemen voor een vitale toekomst als PG Leidschendam-Leidschenveen.

Op 19 april toonden we tijdens de Gemeenteavond de ontwikkeling van onze kerkelijke gemeente vanaf 2005 toen we na een Samen op Weg-proces fuseerden tot de Protestantse Gemeente Leidschendam. In de loop der jaren zijn we steeds meer samen gaan doen. Dat werd naast een wens ook een noodzakelijkheid: helaas liepen en lopen de financiën terug, en ook het aantal fte's aan vaste krachten is afgenomen. De financiële gezondheid en de kwaliteit van het kerk-zijn zijn niet meer te waarborgen als we niet ook in het aantal gebouwen teruggaan. Tegelijkertijd is er genoeg om dankbaar voor te zijn: een fijne gemeente waar heel veel gebeurt, er naast vaste krachten vele vrijwilligers actief zijn, en er zoveel moois wordt georganiseerd, ook buiten de zondagse diensten. Dit alles willen we niet kwijt.

We zijn vanaf januari 2023 één gemeente met één kerkenraad, want we zien onze toekomst vooral samen. De kerkenraad werkt, ondersteund door het Team Toekomst PGL, hard aan de benodigde onderzoeken, analyses, beleids- en besluitvorming in dit traject, vanuit de vraag wat voor gemeente we willen zijn. De kerkenraad neemt hierover uiteindelijk besluiten, maar zeker niet zonder op te halen in onze gemeente wat er leeft aan wensen en gedachten, en voorgenomen besluiten te toetsen tijdens Gemeenteavonden. Dat is geen gemakkelijke opgave: de wensen verschillen onderling, en waar het de een niet snel genoeg kan gaan, wenst de ander meer tijd. En ook niet geheel onbegrijpelijk: velen staan pal achter 'hun' kerkgebouw en benadrukken de voordelen als argumenten waarom dit kerkgebouw zou moeten worden behouden. Inmiddels hebben we genoeg input over alle wensen en gedachten over wat voor kerk we willen zijn, met welke activiteiten, en wat voor gebouw daarbij past. Veel dank voor alle input hiervoor!

Hieronder zetten we op een rijtje wat er door de kerkenraad tot nu toe besloten is, na het voorleggen van voorgenomen besluiten in de Gemeenteavonden van 23 februari en 19 april, en zonder zwaarwegende bezwaren te hebben vernomen omtrent deze voorgenomen besluiten.

Onze vierplek op kortere termijn

Vanaf **17 september 2023** vieren we als PGL de **zondagsdienst op één vierplek**, waarbij we (op termijn) **twee gebouwen zullen gaan afstoten**. We onderzoeken welke gemeente we willen zijn en wat voor gebouw daar het beste bij past. Dit vergt gedegen onderzoek en extern advies met het juiste midden tussen urgentie en zorgvuldigheid. We streven ernaar dat we vóór onze volgende Gemeenteavond op 28 juni uit zijn qua vierplek vanaf 17 september 2023 en de gemeente daar een voor-

genomen besluit over voor te leggen. De opties zijn nu dus nog: kiezen voor 1 van de 3 gebouwen als vierplek óf rouleren over de gebouwen (bijvoorbeeld per week of per maand). Op 28 juni leggen we een van de opties qua vierplek als voorgenomen besluit voor.

De Leidraad

De huur van De Leidraad loopt door na eind februari 2024 tot minimaal eind februari 2025, tenzij we uiterlijk 31 mei 2023 deze huur opzeggen. Dit gegeven maakte het noodzakelijk om hierover voor eind mei een besluit te nemen: wel of niet de huur laten doorlopen? Vanuit de vraag wat voor kerk we willen zijn, keken we naar wat we minimaal nodig hebben in ons uiteindelijke gebouw, voor jong en oud. Een vierplek behoeft minimaal een kerkzaal, ruimte voor de kindwoorddienst, ruimte voor de crèche en ruimte voor The Lounge. Daarnaast voldoende ruimte voor samenkomsten aansluitend aan (koffie-drinken, maaltijd) of buiten de diensten (musicals, lezingen, zangkoren) om, eventueel na verbouwing te realiseren. Op basis van deze uitgangspunten en verwachting van het aantal kerkgangers blijkt De Leidraad te krap, ook na een eventuele verbouwing. Eventueel huren van ruimtes zou extra afhankelijkheid creëren.

Op basis van deze overwegingen heeft de kerkenraad besloten om **voor 31 mei 2023 de huur van De Leidraad op te zeggen**. Tot en met **februari 2024** blijft De Leidraad in gebruik (al dan niet in een roulatieschema van de zondagsdiensten; sowieso voor activiteiten buiten de zondagse dienst). Wel is het van groot belang om kerk te blijven in deze buurt, met activiteiten en uiteraard pastoraal. Daarom onderzoeken we tot het aflopen van de huur alternatieve wijzen van samenkomen in Leidschenveen en brengen die tot uitvoer.

De reacties die we ontvingen na de Gemeenteavond van 23 februari, toen we het mogelijke sluiten van De Leidraad noemden, en op en na de Gemeenteavond van 19 april, toen we het opzeggen van de huur als voorgenomen besluit presenteerden, varieerden van 'sluit geen enkel gebouw' tot 'jammer maar begrijpelijk'. Veelal was en is er begrip voor de overweging de huur op te zeggen, hoe spijtig en verdrietig ook. Het was tijdens de kerkenraadsvergadering van 26 april beslist niet gemakkelijk hardop het besluit te noemen om de deuren van De Leidraad te gaan sluiten. Er is ook zoveel moois gebeurd in De Leidraad in zoveel jaren aan diensten en activiteiten. En in Leidschenveen als kerkelijke gemeente: van Bergeendsingel naar De Walvis naar De Leidraad, twintig jaar kerk-zijn. Daar kunnen we hoe dan ook met dankbaarheid op terugkijken. We zullen zoeken naar mogelijkheden om daar wat van te behouden, bijvoorbeeld door dierbare materiële zaken te bewaren en/of over te nemen in de toekomstige vierplek, een mooi fotoboek... Ideeën zijn welkom.

De vierplek op de langere termijn

Als kerkenraad willen we benadrukken dat we er **nog niet uit zijn** of we de Kruisheuvelkerk of Dorpskerk zullen behouden. We winnen daarvoor ook onafhankelijk advies in: van Kerkvitaal en een architect. Ons streven is om **uiterlijk eind 2023 de keuze voor een gebouw** te maken. Dit is **onafhankelijk van daadwerkelijke verkoop**; ervaring van onafhankelijke deskundigen is dat het proces van gebouw(en) afstoten ca. 1,5 jaar duurt vanaf planvorming. Het College van Kerkrentmeesters is leidend in dit proces, met inhuur van een architect voor waardebeoordeling, onderzoek en advies. Alle voor- en nadelen van de gebouwen worden getoetst aan onze geïnventariseerde wensen als gemeente: wat vinden we belangrijk aan ons gemeente-zijn, onze activiteiten, welk gebouw past daarbij? De jeugd wordt ook hierbij betrokken: de toekomst van onze kerk!

Gemeenteavond: woensdag 28 juni, Kruisheuvelkerk

Op woensdag 28 juni, 20.00 uur is de volgende Gemeenteavond en informeren we u en jullie over de voortgang en verdere voorgenomen besluiten. We willen via onze website de mogelijkheid bieden om relevante documenten/presentaties na te lezen. Veel van de reacties van gemeenteleden zijn persoonlijk. Deze worden besproken in de vergaderingen van de kerkenraad en Team Toekomst PGL maar zullen we niet publiceren.

Wilt u reageren of heeft u vragen? Dat kan via toekomst@pg-leidschendam.nl.

Ingrid den Hartog, voorzitter

College van Kerkrentmeesters



Scriba: dhr. Rob Taag

Telefoon: 06-18 27 46 66

E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl

IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam
IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

Jaarrekening 2022

Namens het College van Kerkrentmeesters bieden wij u de samenvatting van de Jaarrekening 2022 aan. Deze is in de vergadering van de Kerkenraad besproken.

Het resultaat van 2022 is vrijwel gelijk aan de begroting.

Bijgaand de cijfers

	Begroting 2022	Rekening 2022
BATEN		
Verhuur, activiteitencommissies en rentebaten	€ 88.800	€ 102.741
Kerkelijke bijdragen, collecten en giften	€ 266.800	€ 271.843
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen	€ 10.000	€ 23.011
	<u>€ 365.600</u>	<u>€ 397.595</u>
LASTEN		
Kosten predikanten	€ 181.500	€ 178.088
Kerkgebouwen – lasten, onderhoud & inrichting	€ 106.900	€ 135.991
Kerkdiensten, koster, catechese & jeugdwerk	€ 76.800	€ 80.010
Centrale kosten en beheer	€ 37.000	€ 38.186
	<u>€ 402.200</u>	<u>€ 423.275</u>
Begroting en exploitatietekort 2022	€ 36.600	€ 34.680

Verhuur, activiteiten en rentebaten: De verhuurinkomsten van de kerkelijke ruimten zijn ruim meer dan begroot, ook ruim meer dan voor de coronacrisis.

Kerkelijke bijdragen: De vrijwillige bijdragen zijn rond 2% lager dan in 2021. Het totaal aan vrijwillige bijdragen, giften en collecten is gelijk aan 2021.

Onttrekking aan fondsen en voorzieningen: Er is € 10.000 gebruikt uit het Pastorale fonds. Het saldo van dit fonds is nu € 68.200.

Predikant traktementen: Het totaal van de traktementen is vrijwel gelijk aan hetgeen begroot was.

Kerkgebouwen en Pastorieën: De kosten voor onderhoud van de Dorpskerk en de Kruisheuvelkerk waren dit jaar relatief gering en zijn vanuit de voorzieningen betaald. De kosten voor het laatste deel van de herinrichting (de verlichting) van de Dorpskerk zijn betaald vanuit het fonds hiervoor (ca. € 6.000). Aan een van de pastorieën was bijzonder onderhoud nodig. De kosten daarvoor konden maar voor de helft ten laste van de desbetreffende onderhoudsvoorziening gebracht worden. Het restant (ca. € 20.000) is in de lasten voor 2022 opgenomen.

Resultaat 2022: Het resultaat over 2022 is iets beter dan de begroting, maar komt wel uit op een tekort van € 34.680. Dit zal ten laste komen aan de algemene middelen.

Legaten: In 2022 zijn twee legaten ontvangen voor een totaal aan € 35.000. Een legaat is toegevoegd aan het pastorale fonds en het andere is toegevoegd aan de algemene middelen.

De volledige jaarrekening 2022 zal per 20 mei 2023 beschikbaar zijn op de website van onze gemeente onder 'downloads'. Diegenen die een papieren kopie op prijs stellen worden verzocht contact op nemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Gert van Spronsen, penningmeester
penningmeestercvk@pgleidschendam.nl

06-14 18 14 55

Deelname actie Solidariteitskas

Ook dit jaar nemen we als PGL weer deel aan de solidariteitskas, grote kans dat u al een uitnodiging om mee te doen heeft ontvangen. Maar wat houdt deze actie eigenlijk precies in? De landelijke kerk beheert een fonds – de solidariteitskas – waar alle kerken in het land een beroep op kunnen doen. Deelnemende gemeenten storten voor alle leden van 21 jaar of ouder een bedrag van € 5,- in dit fonds. Eventuele meeropbrengsten zijn voor de eigen gemeente. Wij nodigen u allen van harte uit aan deze actie deel te nemen!

Mark Rip, voorzitter



Secretaris: vacature

E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Collectebestemmingen

Het is lente en de zomer komt eraan. Het is de tijd dat veel mensen op vakantie gaan. Ook dit jaar gaan er twee gezinnen met behulp van diaconie en vakantiebureau een weekje op vakantie. Het is zo van belang dat je rust in je leven hebt. We zijn blij dat we met de inzameling van middelen er ook voor kunnen zorgen dat deze mensen een weekje rust mogen ervaren. Maar het geld dat we inzamelen creëert op vele plekken rust, ruimte en ruimte om dingen te doen. Dus vandaar: geef gul en zorg dat we nog meer mensen rust en ruimte kunnen geven. En vergeet natuurlijk ook niet om zelf rust te nemen. Rust als in ontspanning, maar ook rust om het contact met God te zoeken en te weten waar wij de rust mogen zoeken en vandaan halen. Ik bid u een ieder de rust van God toe.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven. Aangezien we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen dan ook de onderstaande wekelijkse collectedoelen onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collecte-app 'Appostel' onder uw aandacht brengen, waarbij het makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen, hieronder staat hoe het werkt.

Collecten-app - digitaal collecteren

Als thuis-luisteraar en bezoeker van de kerk kunt u ook digitaal een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 'Appostel' op uw telefoon kunt via iDeal of via een tegoed binnen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het e-mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail dan ook gerust.

Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overgemaakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaconie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepassing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van Diakenen.

Zondag 28 mei Pinksteren - Collecte Kerk in Actie

Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/bijbelinegypte

Zondag 4 juni - Diaconie - Stichting Zulu Aid

Op verzoek vanuit de gemeente hebben we dit doel op het collecterooster gezet. Deze stichting heeft als doel: het

ondersteunen van projecten van het Hillcrest Aids Centre en Hillcrest Aids Centre Trust en de aan hen verbonden organisaties in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Deze organisaties zorgen ervoor dat mensen die leven met HIV/Aids en/of mensen waarvan de familieleden besmet zijn met het virus, toegang krijgen tot zorg, preventie, behandeling, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

Zondag 11 juni - ZWO project 2023 - 2024

Bethanië – Moldavië

De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in Moldavië voelbaar. Bethania, partner van Kerk in Actie, merkt dat ouderen en kinderen het nóg moeilijker hebben en dat de armoedeproblemen alleen maar groter worden. Veel gezinnen ontvangen praktische hulp, zoals een voedselpakket. "Zo kunnen we Gods liefde laten zien aan kwetsbare mensen."

Toen de scholen sloten en onderwijs online gegeven werd, heeft het team van Bethania meer dan 560 voedselpakketten bij gezinnen rondgebracht. Zo'n 20 kinderen ontvingen nieuwe schooltassen en schoolspullen, schoenen en kleding. Vijf kinderen met een beperking kregen medicijnen, meer dan 200 kinderen kregen winterschoenen. Arme families kregen kachelhout om hun huis in de winter te kunnen verwarmen.

Donderdag 18 juni - Diaconie - Godly Play

De diaconale collecte is bestemd voor Godly Play, de vertelmethodede waarmee gewerkt wordt in de kindernevendienst. Door middel van materiaal en vragen worden de kinderen gestimuleerd zelf de onderdelen van het verhaal te ontdekken. Jongere kinderen zullen zich meer bezighouden met het verhaal, oudere kinderen zullen doordat zij het verhaal al kennen de diepere betekenis gaan ontdekken. Met de opbrengst van deze collecte kunnen nieuwe materialen aangeschaft worden.

Zondag 25 juni - Kerk in Actie 2023 - WereldDiaconaat

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er zo'n 100 miljoen mensen op de vlucht. Dit jaar collecteren we voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. Met steun van Kerk in Actie begeleidt de Colombiaanse organisatie Renacer jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen.

De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira en in de toeristische kustplaats Cartagena. 's Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact met kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden. Ook is er aandacht voor preventie via voorlichting aan jongeren en docenten op scholen, aan ouders, (kerk)leiders en ambtenaren. Lees meer op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia

Zondag 2 juli - Diaconie - Algemene middelen diaconie

De diaconie ondersteunt een groot aantal algemene zaken, maar daarvoor is ook aanvulling nodig van de middelen. Deze zondag is de collecte voor de aanvulling van de algemene middelen.

Het vakantiebureau

Wat doet Het vakantiebureau?

Het vakantiebureau organiseert het hele jaar door vakanties voor mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. Zij doet dit vanuit een protestants-christelijke achtergrond. Het vakantiebureau is onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV) en verbonden met de Protestantse Kerk Nederland.

Voor wie?

Ouderen met of zonder zorgvraag, mantelzorgers, mensen met een meervoudige beperking en gezinnen met weinig geld. Iedereen is welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Er is voor iedere gast een passend zorgaanbod!

Wat voor soort vakanties?

Het vakantiebureau biedt verschillende mogelijkheden. Meestal zijn de vakantieweken in een van de drie aangepaste hotels in Nederland. Maar ook een bootreis op vakantieschip Prins Willem-Alexander of een gezinsvakantie op een vakantiepark of een week voor mantelzorgers met een partner met dementie is mogelijk. Er is altijd zorg aanwezig en vrijwilligers ondersteunen waar nodig. Een overzicht van alle vakanties leest u op www.hetvakatiebureau.nl.



Commissie voor ZWO



Secretaris: mw. Dory de Niet
Telefoon: (070) 367 70 43
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

40dagentijdproject 2023

Het ligt alweer een tijd achter ons, het 40dagentijdproject 2023. Wij hebben gekozen voor de stichting Signs of Hope, aangedragen door ons gemeentelid Annet Anvelink. Famke Wildeman van deze stichting werkt op een dovenschool in Uganda. Zij heeft in Nederland gewerkt als tolk Nederlandse Gebarentaal en heeft deze kennis nu in Uganda ingezet. Zoals u weet is het plan een nieuwe school te bouwen waar nog meer kinderen in de toekomst dit onderwijs kunnen volgen. Wij kunnen als ZWO-commissie wel stellen dat onze inzameling een enorm succes is geworden. Het eindbedrag houden we nog even geheim en maken we zoals gebruikelijk bekend op Eerste Pinksterdag. Als het goed is zal Famke daarbij aanwezig zijn aangezien het plan is dat zij naar Nederland komt. Daar verheugen wij ons dan ook op! Wij hopen dat het een mooie, feestelijke dienst zal worden. U allen nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage op welke manier dan ook.

Dory de Niet, secretaris

Gentlecare



Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan
Telefoon: 06-22 64 45 66
E-mail: krijn.jongejan@outlook.com
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Beste vrienden in Leidschendam,

We hopen dat het goed met jullie gaat en dat jullie een mooie zomer tegemoet gaan. Na een bloedhete zomer hier, is onze winter in Zuid-Afrika heel snel gekomen, het is nu erg koud. We wensen jullie een prachtige lente en hopen dat jullie al die mooie bloemen zien bloeien. Velen van ons zien die schoonheid nooit. Om ons heen zien we al die 'gevangenen' in de waan van de dag!

Gentlecare is tien uur per dag bezig om te 'dealen' met het dagelijkse gebrek aan voldoende elektriciteit. Helaas konden we nog niet beginnen met de installatie van zonnepanelen bij Gentlecare. De levertijd is enorm hoog en er zijn lange

wachlijsten op de bestellingen. Zodra de zonnepanelen geleverd zijn en geïnstalleerd kunnen worden, horen jullie daar natuurlijk van. Ook de landelijke waterreservoirs in het land zijn niet in staat om over genoeg water te beschikken; het is zo erg triest allemaal. De nutsvoorzieningen hier in Zuid-Afrika, zoals water en elektriciteit, brokkelen af en het trieste hiervan is dat de armen de prijs hiervoor betalen.

We zijn jullie nog steeds zo dankbaar voor de watertanks die, door jullie hulp, indertijd aangeschaft konden worden. Om 33 patiënten in ons centrum een dag niet te kunnen wassen, kan leiden tot een ramp.

Onze patiënt van de maand is Nicolette. Ze is 47 jaar oud ze heeft een heel slecht leven gehad. Ze kreeg de meest vreselijke aanvallen. Ze werd getroffen door een herseninfarct. Het lopen gaat haar nu zeer moeilijk af. Ze kan niet voor zichzelf zorgen en haar zus moet werken. Ze kan nu wel langzaam lopen en kan slechts een arm gebruiken. We zijn zo dankbaar dat we kunnen helpen en het verschil kunnen maken in het leven van een persoon.

Het raakt ons iedere dag weer dat we ook de dankbaarheid ervaren van onze bewoners die we bij Gentlecare tóch de noodzakelijke hulp kunnen bieden. BEDANKT aan jullie allemaal. We sturen jullie allemaal vele zegeningen vanuit het hart van de Karoo en we wensen jullie allemaal een prachtige lente. Mogen jullie allemaal de tijd nemen om te genieten van de schoonheid van de natuur, overal om je heen.

Liefde van iedereen bij Gentlecare.

Ivonne Gentle

Leidschendam's Kerkkoor

Secretaris: dhr. Rob Taag
Schadeken 143, 2264 KK Leidschendam
Telefoon: 06-18 27 46 66
E-mail: r.taag@kpnplanet.nl

Leidschendam's Kerkkoor 70 jaar

Het Leidschendam's Kerkkoor is 70 jaar geleden opgericht, in 1953, en heeft zijn bestaan inmiddels al lang bewezen. Het koor bestaat uit 26 leden die elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur bij elkaar komen om te zingen en de gezelligheid van de koorleden onderling te ervaren. Het is bewezen dat als je zingend door het leven gaat, dit een positieve uitwerking heeft op je lichamelijke gezondheid en het daarom een aanbeveling is om je aan te sluiten bij het koor.

Een aantal keer per jaar verlenen wij onze medewerking tijdens de kerkdienst. Het is de bedoeling volgend jaar ook tijdens hoogtij-diensten in de kerk te zingen zoals Pasen en Pinksteren. Hiervoor zijn gemeenteleden die het leuk vinden om mee te zingen, van harte welkom! Doe mee met ons koor en ervaar de beleving van gezelligheid en het 'met elkaar zingen'!

In de maanden juni, juli en augustus houden we vakantie. Voor informatie over het koor kunt u nu ook Facebook raadplegen onder: L.K.K. De contributie voor het koor-lidmaatschap bedraagt 17,50 euro per maand. Indien u graag nog meer informatie wilt over het Leidschendam's Kerkkoor, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 06-18 27 46 66 of een e-mail sturen naar: r.taag@kpnplanet.nl.

Wanneer u ons financieel wilt steunen zijn uw giften van harte welkom op: gironummer NL21 INGB 0000 7042 50 t.n.v. Leidschendam's Kerkkoor.

Rob Taag, secretaris





Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met één van de AKB-kerkrentmeesters:

- André Vaders, 06-22 59 23 86 (e-mail: vaders.jaa@hetnet.nl)
- Hans Grolle, (070) 320 12 26 (e-mail: hgrolle@ziggo.nl)
- Mark Rip, 06-48 15 40 09 (e-mail: markrip1@gmail.com)

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl

Tussen Palmpasen en Pasen in de Dorpskerk

Op Palmpasen zijn weer veel palmpasestokken gemaakt en weggebracht. Altijd een heel gezellige zondag waarbij zowel het maken als het wegbrengen een feestje is. En laten we dan het rondje lopen in de kerk ook niet vergeten.



Op Stille Zaterdag is met Godly Play het verhaal van de Stille Week verteld. Het verhaal in de kerk, de verwerking in De Binnehof en het lekkers eten en drinken in de voorzaal. Een mooie bijeenkomst.



Advertenties

want met afscheid
begint herinnering



Uitvaartcentrum
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg
- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur

Kantoor
Nieuwstraat 16-B - 2266 AD Leidschendam-Voorburg

Voor een waardevol
afscheid met zorg en
respect afgestemd op
ieders persoonlijke
wensen.



070-3202040  www.vdhuz.nl

Op Pasen begonnen we met een Paasontbijt in de Dorpskerk waarbij de kinderen eerst nog zelf hun eieren mochten verven. Met ouders en leiding van het jeugdwerk hebben we daarna het paasontbijt genuttigd.

Tijdens de kindernevendienst is het laatste verhaal van de gezichten van Christus, de serie verhalen van Godly Play in de tijd voor Pasen, verteld. Een prachtig verhaal.



Al met al weer een heel fijne periode met elkaar. Namens de leiding van de kindernevendienst,

Wilma Bemer



Kerkkamp 2023

Het weekend van 14 tot en met 16 april ligt alweer even achter ons. Wij kijken er met warme herinneringen op terug. Met 37 kinderen mochten we het weekend doorbrengen in en rond kamphuis Fijnoord in de bossen van Ermelo.

Het thema was feesten het jaar rond. En het was een feestje! Zo gingen we o.a. van Oud en Nieuw, via Pasen, Koningsdag, Moeder en Vaderdag, naar het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Dit alles kwam tot uiting in spellen in het bos en op het sportveld, een kampverhaal, knutselen, hapjes maken, een bonte avond, dropping en een kampdienst op zondagochtend. Er zijn mooie contacten tussen de kinderen onderling gelegd en de leiding heeft dit in een zeer ontspannen sfeer mogen begeleiden. Op naar volgend jaar!

Namens alle leiding dank dat jullie er weer bij waren,

Diana van Velzen

