

Orde van Dienst

Dorpskerk

Zondag 10 september 2023

Twaalfde zondag van de zomer

‘We worden aan alle kanten bestookt,
maar raken toch niet klem..’

2 Korinthe 4



Voorganger: ds. Meindert Burema
Organist: Duurt Renkema



Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in onze gemeente zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt!

Orgelspel

Woord van welkom

Door ouderling van dienst

We gaan zo mogelijk staan

Aanvangslied: Lied 632: 1 en 3

We zoeken stilte.....

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw blijft de eeuwen door

A: en nooit loslaat het werk dat Zijn hand eens begon.

V: Genade voor u en vrede, van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest.

A: Amen

We zingen als drempelgebed: Lied 836: 2, 4 en 5

We gaan weer zitten

Kindernevendienst vertrekt naar eigen ruimte

Tijdens het aansteken van de kaars zingen wij: Lied 285

Kyriegebed

Acclamatie:



Glorialied: Lied 305

Gebed om Geeskracht:

V: Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U.

A: Wij wachten op Uw Woord dat ons ontvankelijk maakt.

V: Stem ons af op Uw stem –

A: Op Uw stilte..... AMEN

Lezing: 2 Korinthe 4: 7 – 15 (Willibrordvertaling)

Luisterlied: `Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend water, enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht zijn....` (Taize)

Overweging 1

Lezing: Tekst van Dom Helder Camara

Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden.

De korst van egoïsme stukbreken,

die ons gevangen tracht te houden in ons eigen 'ik'.

Vertrekken, dat is ophouden rondom zichzelf te draaien,

alsof men het middelpunt van de wereld en van het leven was.

Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten

binnen de problemenkring van het wereldje

waartoe wij behoren; hoe belangrijk dat ook mag zijn,

de mensheid is veel groter - en die moeten we juist dienen.

Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden

zeeën oversteken of supersonische snelheden bereiken.

Het is in de allereerste plaats, zich opstellen

voor anderen, hen ontdekken, hun tegemoet gaan.....

Overweging 2

Stilte.....

Orgelspel

Dank- en voorbede, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Tijdens het stil gebed is er de mogelijkheid om een kaars te ontsteken aan de kaarsenboom.

Kinderen van de nevendienst komen terug

Collecte:

Diaconie: Jeugdwerk
Kerk: Kerkrentmeesters

Slotlied: Lied 864: 4 en 5

Zegen



Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.

Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413

Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak.

U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt tijdens de spreekuren op dinsdag en woensdag van 9.00 tot 10.00 uur. **Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar!**

pgleidschendam.nl

Volgende week is er opnieuw een dienst: **Kruisheuvelkerk**
Zondag 17 september 10.00 uur ds. Maarten Hameete