

Het Kerkblad

Protestantse Gemeente
te Leidschendam



34e JAARGANG - No 6, 27 oktober 2023

Maandblad voor Leidschendam en Leidschenveen



In ons hart en in ons huis
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht,
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin,
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.
AMEN

Iona Abbey Worship Book



	Locatie	Voorganger	Bijzonderheden
Zondag, 10.00 uur 29 oktober 2023	Dorpskerk Damhouderstraat 2A	Ds. Maarten Hameete	Kliederkerk
Zondag, 17.00 uur 29 oktober 2023	Dorpskerk Damhouderstraat 2A	Ds. Maarten Hameete	Middaggebed/vesper Crèche, kindernevendienst
Woensdag, 20.00 uur 1 november 2023	Dorpskerk Damhouderstraat 2A	Ds. Maarten Hameete	Dankdag en Gemeente-avond
Zondag, 10.00 uur 5 november 2023	Dorpskerk Damhouderstraat 2A	Ds. Adrie Sterrenburg (te Voorburg)	Crèche, kindernevendienst The Lounge
Zondag, 10.00 uur 12 november 2023	Dorpskerk Damhouderstraat 2A	Ds. Carel van der Meij	Dienst van Schrift en Tafel Crèche, kindernevendienst
Zondag, 10.00 uur 19 november 2023	Dorpskerk Damhouderstraat 2A	Ds. Jeroen Tiggelman (te Spijkenisse)	Crèche, kindernevendienst
Zondag, 10.00 uur 26 november 2023	Dorpskerk Damhouderstraat 2A	Ds. Maarten Hameete	Gedachteniszondag Crèche, kindernevendienst
Zondag, 12.00 uur 26 november 2023	Dorpskerk Damhouderstraat 2A	Ds. Maarten Hameete	Gedachteniszondag Crèche, kindernevendienst
Zondag, 17.00 uur 26 november 2023	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6	Ds. Maarten Hameete	Middaggebed
Zondag, 10.00 uur 3 december 2023	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6	Dr. Freek Bakker (te Voorschoten)	Eerste zondag van Advent Crèche, kindernevendienst The Lounge
Zondag, 10.00 uur 10 december 2023	Kruisheuvelkerk Burg. Roeringlaan 6	Ds. Carel van der Meij	Tweede zondag van Advent Dienst van Schrift en Tafel Crèche, kindernevendienst

Bij de diensten



U kunt de dienst ook online meemaken via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 'mijn PGL online diensten' (wachtwoord: zie hieronder in 'Colofon'). Meeluisteren en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl.

Colofon

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht.

Informatie over deze kerkgemeente: Kerkenraad PG Leidschendam, p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam.

Website: www.pgleidschendam.nl

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging:

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV Leidschendam

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft.

Redactieadres:

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl

Inleveren kopij:

Het volgende nummer verschijnt op 8 december en zal gegevens bevatten voor een periode van 6 weken: 9 december t/m 19 januari 2024.

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat.

De termijn sluit 24 november om 24.00 uur.

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie.

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem

Autorijdienst: Voor vragen over de autorijdienst kunt u terecht bij de coördinatoren. Dorpskerk: Harry Hoft, (070) 320 10 90 of harryhoft@casema.nl. Kruisheuvelkerk: mevrouw Den Hartog-Snoei, (070) 327 46 04. (De Leidraad: vacant.)

Zondag 19 november 2023

In de **Dorpskerk** gaat ds. Jeroen Tiggelman voor, een bekende gastvoorganger in Leidschendam. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, is Jeroen sinds eind augustus predikant van de gemeente rond de Ontmoetingskerk in 's Gravendeel.

Zondag 26 november 2023 - Gedachteniszondag

Op 26 november is het Zondag Voleinding. Een zondag die in het licht staat van de toekomst, en de hoop op een nieuw begin voor alle mensen. Dit is ook de laatste zondag van het kerkelijke jaar, waarna op 3 december een nieuw kerkelijk jaar met de adventsperiode start. In de Protestantse Gemeente Leidschendam-Leidschenveen zijn we gewend om op deze zondag stil te staan bij hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dat zal ook dit jaar niet anders zijn. Maar nu we samen vieren zal het er wel iets anders uitzien. Zo zijn er twee (dezelfde) diensten vanuit de **Dorpskerk**. De eerste om **10.00 uur**, en de tweede om **12.00 uur**. In beide diensten zullen alle namen genoemd en herdacht worden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een voorbereidingsgroep uit de breedte van de PG Leidschendam gaat deze viering(en) van 26 november voorbereiden. Samen vieren we de eredienst, en samen gedenken we hen die we missen.

Voor iedereen die niet in de morgendiensten aanwezig kan zijn, is er in de middag om **17.00 uur** een middaggebed in **Kruisheuvelkerk** waarin het ook mogelijk is om geliefden te gedenken. Ook daar bent u van harte welkom.



Verschillen overbruggen of waarderen?

Eind september bezochten twee (adspirant-)theologen, die deelnemen aan het programma Bridging Gaps van de VU in Amsterdam, onze gemeente. We deelden met elkaar ervaringen over het gemeentelven in ons eigen land en de gebruiken in Brazilië en Myanmar. Wat mij in de verhalen vooral opviel



Nyein Chan



Anderson Junio

was de impact van de politieke en maatschappelijke situatie in de drie landen voor de manier waarop het gemeentelven invulling krijgt en de activiteiten die de kerk oppakt. We luisterden naar elkaar en probeerden in gesprekken een brug te slaan tussen christenen van verschillende continenten.

Deze contacten wereldwijd bieden ons gelegenheid te ontdekken hoe christenen op verschillende manieren invulling geven aan hun geloof. Het ging over onze acties om mensen die in Nederland in armoede leven te ondersteunen en de manier waarop we kinderen meenemen in onze kerkdiensten. We hoorden over de positie en problemen van weduwen in Myanmar en de invloed van de politiek op het kerkelijk leven in Brazilië. Nieuwsgierigheid en bereidheid om goed te luisteren zijn belangrijk om deze gesprekken te voeren. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we verschillen overbruggen. En dat geldt niet alleen wereldwijd, maar ook binnen onze eigen geleerden. Juist nu we op zoek zijn naar de weg om één gemeenschap te vormen.

Ik heb in de loop van de jaren wel geleerd dat verschillen overbruggen en verbinding maken belangrijk zijn. Maar ik houd er niet van als de verschillen worden weggepoetst. Juist de belangstelling en waardering voor het anders zijn maakt mijn leven kleurrijker en boeiender. Niet voor niets ga ik graag op reis om andere landen en culturen te leren kennen. En je hoeft echt niet altijd naar de andere kant van de wereld te reizen om die verschillen te ervaren. Ook binnen Europa valt er veel te ontdekken en te genieten.

En hoe gaan we om met verschillen in de kerk? De afgelopen 2.000 jaar bieden geen rooskleurig en inspirerend (voor-)beeld. De hoeveelheid geloofsrichtingen, kerkscheuringen en ook heilige oorlogen die zich hebben voorgedaan, zijn ontelbaar. Daarnaast staan gelukkig ook mooie ontwikkelingen als de aandacht voor oecumene en de spanningen van bijvoorbeeld de Raad van Kerken. In de activiteiten van dit samenwerkingsverband van 19 christelijke kerken en organisaties weerklinken de woorden van Paulus in de brief aan de christenen in Korinthe, dat onze Heer Jezus Christus wil dat we samen een volmaakte eenheid vormen (1 Korinthe 1:13).

Wat mij betreft mogen er in de kerk verschillen zijn, maar mogen ze ons niet scheiden. Dat vraagt van mij dat ik nieuwsgierig blijf naar andere culturen en verdraagzaam ben naar andere overtuigingen. Of zoals Leon van den Broeke, buitengewoon hoogleraar kerkrecht in Kampen, zegt: 'Samen kerk zijn betekent dat je niet altijd je zin doordrijft.'

Mijn droom is dat de verschillen tussen mensen en de manier waarop mensen invulling geven aan hun geloof ons inspireren om de andersdenkenden op te blijven zoeken en samen te bouwen aan een wereld waarin we samen de eenheid bewaren en in vrede met elkaar leven: eenheid in verscheidenheid.

Margreet Meijer



Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, tot en met 8 december 2023

Datum	Activiteit	Locatie	Contactpersoon
Di. 31 oktober, 20.00 uur	Gesprekskring: verdieping in de verhalen van Jezus	Dorpskerk	fam.bemer@ziggo.nl
Wo. 1 november, 20.00 uur	Dankdagviering en gemeenteavond	Dorpskerk	
Do. 2 november, 10.00 uur	Ontmoetingsochtend	De Leidraad	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 2 november, 18.00 uur	Gezamenlijke maaltijd	Kruisheuvelkerk	Aanmelden uiterlijk di. 31 oktober 18.00 uur: maaltijd@pgleidschendam.nl
Vr. 3 november, 10.00 uur	De Bijbel ter sprake	De Binnenhof	
Za. 4 november, 13.30 uur	Ga je mee: naar Het Depot	Rotterdam	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Wo. 8 november, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Do. 9 november, 10.00 uur	Ontmoetingsochtend	Dorpskerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 9 november, 18.00 uur	Gezamenlijke maaltijd	De Leidraad	Aanmelden uiterlijk di. 2 november: maaltijd@pgleidschendam.nl
Do. 9 november, 20.00 uur	Met de Bijbel op tafel	Nnb	ds.hameete@pgleidschendam.nl
Wo. 15 november, 10.00 uur	Vrouw en geloofskring		
Do. 16 november	Oud papier	Dorpskerk	
Do. 16 november, 10.00 uur	Ontmoetingsochtend	Kruisheuvelkerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 16 november, 18.00 uur	Gezamenlijke maaltijd	Kruisheuvelkerk	Aanmelden uiterlijk 14 november: maaltijd@pgleidschendam.nl
Vr. 17 november, 20.00 uur	Kerkcafé: pubquiz	Kruisheuvelkerk	
Vr. 17 november, 10.00 uur	De Bijbel ter sprake	De Binnenhof	
Zo. 19 november, 14.00 uur	Afscheidsmiddag De Leidraad	De Leidraad	rene.bron.kerk@gmail.com
Wo. 22 november, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Do. 23 november, 18.00 uur	Gezamenlijke maaltijd	Kruisheuvelkerk	Aanmelden uiterlijk di. 21 november: maaltijd@pgleidschendam.nl
Do. 23 november, 20.00 uur	Ontmoetingsavond	Dorpskerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Wo. 29 november, 20.00 uur	Gemeenteavond Onze toekomst	Kruisheuvelkerk	
Do. 30 november	Oud papier	Kruisheuvelkerk	
Do. 30 november, 10.00 uur	Ontmoetingsochtend	Dorpskerk	pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
Do. 30 november, 18.00 uur	Gezamenlijke maaltijd	De Leidraad	Aanmelden uiterlijk di. 28 november: maaltijd@pgleidschendam.nl
Vr. 1 december, 10.00 uur	De Bijbel ter sprake	De Binnenhof	
Wo. 6 december, 10.00 uur	Spelletjes 60+	De Binnenhof	
Do. 7 december, 18.00 uur	Gezamenlijke maaltijd	Dorpskerk	Aanmelden uiterlijk di. 5 december: maaltijd@pgleidschendam.nl
Wekelijks			
Di. 10.00 uur	Koffiedrinken	De Leidraad	
Wo. 13.00 uur	Open kerk	Dorpskerk	
Vr. 10.00 uur	Koffie bij de koster	Kruisheuvelkerk	

In onze nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie.

Koffiedrinken in De Leidraad

Elke **dinsdagmorgen** is er vanaf 10.00 uur de mogelijkheid om koffie te drinken in De Leidraad. Terwijl de dampende bakjes koffie en thee op tafel staan gaan de verhalen rond. Over vroeger en nu, terwijl de lach nooit ver weg is.

U bent van harte welkom om langs te komen om met elkaar een kop koffie te drinken en bij te praten. Neem ook gerust wat lekkers mee. Tot snel!

Annemieke en Maarten

Koffiedrinken bij de koster

Ebo zet elke week op **vrijdagochtend** vanaf 10.00 uur een heerlijke bak koffie op tafel in de Kruisheuvelkerk. Een moment om elkaar te ontmoeten, en te genieten van alles wat op tafel komt. U bent van harte welkom om aan een van de tafels aan te schuiven. Neem ook gerust wat lekkers mee om van te delen! Tot daar!

Ebo, Annemieke en Maarten

Open Kerk

Elke **woensdagmiddag** van 13.00 tot 15.00 uur kun je in de Dorpskerk terecht voor een kop koffie of thee. We ontmoeten elkaar aan tafel voor een gezellig en goed samenzijn. De kerkzaal is ook open, en er is gelegenheid om een kaarsje te ontsteken voor wie dat wil. Kom gerust een keer langs! Er is ook een

pastoraal inloopspreekuur. Eta Woudenberg, Marianne Pompert of ds. Maarten Hameete zijn afwisselend aanwezig en beschikbaar voor een gesprek.

Kerkcafé & Zinnig café

Elkaar ontmoeten is leuk, en dat kan toch het beste in een ontspannen sfeer waar gezelligheid en verdieping elkaar afwisselen. Daarom wisselen we dit seizoen de concepten van het Kerkcafé en het Zinnig Café met elkaar af. De ene maand is er een Kerkcafé (gezellig samenzijn) op vrijdag, en de andere maand zal er dan een Zinnig Café (samen verdiepen) zijn op dinsdag.

Het volgende Kerkcafé is op **vrijdag(!) 17 november**. Het winnende team van de afgelopen pubquiz gaat nu zelf een quiz hosten. Het gaat niet om winnen of om de hoeveelheid punten die je haalt. Want de ervaring leert dat er vooral een hoop gelachen wordt. En heel af en toe gezucht over dat ene feitje dat je nét niet meer weet. We kijken uit naar weer een heel gezellige avond.

Voor uw agenda: het volgende Zinnig Café is op **dinsdag(!) 12 december**.

Ebo, Annemieke en Maarten

Schoenendoosactie 2023

Op startzondag 17 september is de aftrap gegeven voor de schoenendoosactie 2023. Hierbij nog wat meer informatie. De schoenendozen kunnen tot uiterlijk vrijdag 17 november ingeleverd worden. Dit kan in de Kruisheuvelkerk o.a. op vrijdagochtend tijdens een kopje koffie bij de koster. In De Leidraad kan het op dinsdagochtend tijdens de koffieochtend. En in de Dorpskerk voor of na de kerkdienst. Of op een ander moment wanneer u in een van de kerken aanwezig bent. Mocht het inleveren toch nog een probleem vormen, laat het dan even weten! Dan is er zeker nog wel iets mogelijk.

Op zondag 29 oktober is er kliederkerk in de Dorpskerk. Er zal dan een workshop 'schoenendoos versieren' zijn. Voor jong en oud! Neem zoveel mogelijk een eigen schoenendoos mee. We gaan er dan wat leuks van maken. Let wel op de maat van de doos! Zie de folder.

Lees vooral goed de folder door. Daar staan aardig wat tips in, ook voor het vullen van de schoenendoos. Mocht u denken "Ik ben niet in staat om een schoenendoos te vullen", dan kunt u uiteraard in plaats daarvan een financiële bijdrage leveren. Ook die is nodig voor de verzendkosten van de dozen à € 5 per doos. Schrijf in ieder geval op de enveloppe het bedrag dat u gedoneerd heeft - dit mag ook anoniem - zodat wij weten hoeveel geld er is opgehaald. Op de website van de schoenendoosactie vindt u veel meer informatie. Altijd leuk om even een kijkje daar te nemen: schoenendoosactie.nl. Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, laat het mij dan weten:

Nathalie Ros, 06-28 19 49 56



Kring: Verdieping in de Bijbelverhalen over Jezus

Dit jaar start de kring *Verdieping in de verhalen van Jezus*. Centraal staan de onderlinge ontmoeting tussen volgelingen van Jezus en het op een dieper niveau ervaren van de Bijbelverhalen over Jezus. Er zijn acht bijeenkomsten gepland. Bij de eerste bijeenkomsten beginnen we bij het begin van de bijbel en het begin van het leven van Jezus. De daaropvolgende bijeenkomsten vormen een reeks van zes verhalen over het leven van Jezus en Gods ongrijpbare aanwezigheid in Zijn openbare leven, de Grootste Gelijkenis. Onderwerpen die aan bod komen zijn: onderwijzing, gemeenschap, roeping van volgelingen en de rust van de sabbat.



Deze kring zal bestaan uit twee groepen: een groep bij de PKN Voorburg, en een groep bij de PKN Leidschendam-Leidschenveen. Beide groepen volgen hetzelfde programma, waardoor het mogelijk is om een avond aan te sluiten bij de andere groep. De eerste avond in Leidschendam is op **dinsdag 31 oktober** in de Dorpskerk en in Voorburg op **donderdag 2 november** in de Koningkerk.

De avonden beginnen met ontmoeting en delen in het geloof. Vervolgens wordt het verhaal verteld, gevolgd door ruimte voor spirituele verdieping onder leiding van een predikant (in Voorburg) of gespreksleider (in Leidschendam). Er is ook ruimte voor creatieve verdieping door middel van boetsen, schilderen, tekenen, breien etc. De verhalen worden verteld volgens de Godly Play-methode door de vertellers van de beide PKN-gemeenten.



De verhalen en het materiaal van deze methode inspireren en verrijken op spiritueel gebied. Als vertellers willen we dit delen met meer mensen en tegelijkertijd samen het geloof verdiepen. Wees welkom.

Anita Neuteboom, Annette Hendriks en Irma Nieuwenhuis
vertellers Godly Play Voorburg
Paulyn Berding en Wilma Bemer
vertellers Godly Play Leidschendam-Leidschenveen

Groep Leidschendam:

Inloop en ontmoeting vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Vanaf 1 januari is de locatie afhankelijk van het besluit gebruik kerkgebouw.

Dinsdag 31 oktober 2023	Dorpskerk
Dinsdag 19 december 2023	Kruisheuvelkerk
Dinsdag 16 januari 2024	
Dinsdag 27 februari 2024	
Dinsdag 19 maart 2024	
Dinsdag 23 april 2024	
Dinsdag 14 mei 2024	
Dinsdag 11 juni 2024	

Groep Voorburg:

Inloop en ontmoeting vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

donderdag 2 november 2023	Koningkerk
donderdag 7 december 2023	Oude Kerk
donderdag 18 januari 2024	Koningkerk
donderdag 15 februari 2024	Oude Kerk
donderdag 14 maart 2024	Koningkerk
donderdag 18 april 2024	Oude Kerk
donderdag 16 mei 2024	Koningkerk
donderdag 20 juni 2024	Oude Kerk

Ga je mee: naar het Depot?

Samen een museum bezoeken, dat is veel leuker dan alleen. En je kijkt nóg weer anders naar de kunstwerken als je wordt rondgeleid. Gaat u, ga jij daarom mee op **zaterdag 4 november** naar het Depot in Rotterdam? Het is dat enorme spiegelende gebouw in het Museumpark met daarin de collectie van het Boijmans van Beuningen. Om 13.30 uur krijgen we daar een rondleiding in twee groepen van maximaal dertien personen. De rondleiding kost 7,50 euro plus de entree voor het museum (20 euro, met museumkaart 1 euro). Daarna is er nog alle gelegenheid om zelf het Depot te bezoeken.

Aanmelden kan via: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.

Bijbel op tafel

Op **9 november** gaat de Bijbel weer op tafel.

Voor iedereen die eerder ook al deelnam is de opzet van de avond bekend, voor anderen: we beginnen de avond met een Bijbelgedeelte, dat we lezen volgens de Lectio divina, een verstillende manier van Bijbel lezen, afkomstig uit de kloostertraditie. Daarna bespreken we een onderwerp, en dat kan van alles zijn: verschillende geloofsbelijdenissen, een Bijbelboek, een spel, een onderwerp uit de kunst.

Naast dat het ongetwijfeld een fijn samenzijn gaat worden, is het ook een inspirerende manier om met het geloof bezig te zijn. Samen kom je meer op het spoor dan alleen. De avond begint om 20.00 uur, en de locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Weet je van harte welkom!

Aanmelden mag via ds.hameete@pgleidschendam.nl of door-tje@kloos-devries.nl.



Wintermarkt 2023

Het is weer bijna zover, de winter komt eraan dus ook de Wintermarkt in de Kruisheuvelkerk, waar wij elkaar weer gezellig kunnen ontmoeten! Op **zaterdag 2 december van 11.00 tot 15.00 uur** is iedereen weer van harte welkom om leuke zelfgemaakte creaties te bewonderen en eventueel te kopen. Natuurlijk is er ook weer de befaamde loterij. Ook zullen er winterse lekkernijen zijn, zoals rookworst met zuurkool, gevulde speculaas, warme chocolademelk en glühwein.

We hebben nog enkele lege kramen in de verhuur à 10 euro per tafel. De opbrengst is weer voor een nader bekend te maken goed doel. Wij zoeken vrijwilligers die ons willen helpen met catering en opruimen na afloop. Je kunt je opgeven bij Rokus van den Bout, rokusvandenbout@me.com.

Feestelijke groet van de organisatie:

Aïcha, Anja, Annelies, Rokus

Oliebollen en kerststerren

Ook dit jaar worden er op de boerderij van Arie weer oliebollen gebakken en verkocht door de activiteitencommissie. En wel op **zaterdag 9 december**. U kunt ze komen halen **tussen 10.00 en 15.00 uur**. Ook zullen we weer kerststerren verkopen. Als u uw bestelling komt halen, zorgen wij voor koffie, thee, glühwein of chocolademelk met wat lekkers. Dit jaar zorgen we ook voor zitjes zodat u even met elkaar kunt bijpraten.

Wanneer en hoe u kunt bestellen en wat de oliebollen en kerststerren kosten volgt later in een nieuwsbrief. Maar als u (weer) wilt komen, noteer alvast de datum! Hopelijk tot zaterdag 9 december.

Alja, Arie, Coert, Gerard, Liesbeth
Maarten, Rob, Ron, Ronald en Wilma

Save the date: Running Dinner!

Heb je het ook zo gemist? Wat was het altijd leuk, zo'n Running Dinner. De laatste keer dat we een Running Dinner konden organiseren was alweer in 2019! We zijn dan ook heel blij dat het nu allemaal weer kan en nodigen iedereen uit om met ons mee te doen.

We zijn met een klein groepje gestart met de voorbereidingen van een nieuw Running Dinner en hebben de datum bepaald: het Running Dinner is gepland op **zaterdag 20 april 2024**. Het thema volgt. Zet deze datum dus vast in de agenda, vanaf januari hoor je meer!

Mandy, Henk-Martijn, Néander en Anja

Nieuws uit de gemeente



Pastoraal Centrum



Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende gevallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer altijd bereikbaar: (070) 327 84 13

E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl

Spreekuren: dinsdag en woensdag
van 9.00 tot 10.00 uur

Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman

Predikant

Ds. Maarten Hameete

Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Telefoon: 06-83 82 74 34

E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl

Ds. Carel van der Meij

Telefoon: 06-18 05 70 70

E-mail: vdmeijc@kpnmail.nl

Meeleven

Heeft u suggesties voor bloemengroeten, wilt u graag bezoek 'van iemand van de kerk' of wacht u op een operatie? Laat het ons weten, via het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kunnen we naar elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet in de kerk ontmoeten.

Ontmoetingsochtenden in de herfst

Graag nodigen we alle gemeenteleden deze herfst uit voor een gezellige en inspirerende ochtend in de kerk. Een ochtend om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Ds. Maarten Hameete, ds. Carel van der Meij en Annemieke Hartman zullen deze bijeenkomst leiden.

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee met wat lekkers klaar. Om 10.15 uur begint het inhoudelijke programma (we verzinnen ook dit keer weer een creatieve manier om met elkaar in

gesprek te gaan) en we ronden af om 11.30 uur.

U kunt kiezen uit de volgende data:

- Donderdag 2 november in De Leidraad
- Donderdag 9 november in de Dorpskerk
- Donderdag 16 november in de Kruisheuvelkerk
- Donderdag 30 november in de Dorpskerk

Kunt u overdag niet, dan bent u welkom op **donderdag 23 november om 20.00 uur in de Dorpskerk**. Ook hiervoor vinden we het fijn als u zich aanmeldt: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl of bel tijdens de spreekuren.

Geef je op voor de Levende adventskalender

Wat was het vorig jaar vooraf spannend en wat bleek het ontzettend leuk. Dus ook dit jaar maken we als PGL geen papieren adventskalender maar willen we een levende kalender vormen, eentje die past bij ons jaarthema 'Ga je mee'.

Hoe werkt dat? We zoeken gemeenteleden die in de adventstijd hun huis één ochtend (van 10.00 uur tot 11.30 uur) openstellen zodat wie wil er een kopje koffie of thee kan komen drinken. Er zijn ook altijd leden van het pastoraal team aanwezig om te helpen met verwelkomen. Op zondag drinken we samen koffie na de kerkdienst, dus het gaat om de dagen van maandag t/m zaterdag. Behalve gastvrij zijn moet je/u ook een beetje van verrassingen houden, want de koffiedrinkers hoeven zich niet aan te melden. Het is dus altijd afwachten wie er komen. (We hebben ervaren dat als het te vol wordt in een huiskamer er vanzelf weer mensen opstappen, dat regelde zichzelf.) Opgeven als koffieadres kan via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.

De deelnemende adressen (hopelijk kriskras door heel Leidschenveen en Leidschendam) komen in de adventstijd in de nieuwsbrief te staan.

*Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt*

*Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom*

*Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.*

Sytze de Vries

In de Schijnwerpers, Jan en Dory de Niet

Op 10 september beleefde de PGL een hoogtepunt, de volwassendoop van Jan de Niet. Reden om hem te interviewen voor het kerkblad.

Ik werd gastvrij onthaald en het werd een bezoek met levensverhalen. Jan en Dory, ze hadden beiden een druk leven met werk en zorg voor ouders. En voor Dory niet te vergeten naast haar drukke baan het kerkenwerk. Al ging Jan niet mee naar de kerk, Dory bleef trouw en heeft zich tot op de dag van vandaag met hart en ziel ingezet voor vele doeleinden. Jan was bode bij de Tweede Kamer, ik heb daar leuke dingen over gehoord die wellicht niet naar buiten mogen treden en dat zal ik dan ook niet doen. Misschien alleen de anekdote van een vermoeide minister lang geleden die tijdens een gesprek in de avond écht een cognacje nodig had waardoor Jan tot het eind van het gesprek en de lege fles moest blijven.

Jan had geen behoefte om mee naar de kerk te gaan en Dory liet hem vrij. Soms probeerde Jan Dory over te halen om thuis te blijven maar dat was tegen dovenmansoren gezegd. Totdat Jan met pensioen ging en er best voor voelde om te helpen bij de Voedselbank. Daar ontmoette hij een medevrijwilliger Kees de Rover, die steeds maar weer bleef vragen of hij Jan zondag in de kerk zou zien. Maar dan was het zondag, geen Jan. Kees bleef vragen en uiteindelijk is Jan gezwicht en nooit meer weggegaan. De Leidraad bleek een hechte gemeenschap en Jan voelde zich thuis. Zó thuis dat hij besloot zich te verdiepen in het geloof en zich op een gegeven moment te laten doppen. Ik denk dat menig gemeentelid een traantje weggepinkt heeft.

Jan en Dory hebben helaas geen kinderen maar zij en het echtpaar Kemeling vonden elkaar. Zó intens dat het gezin wekelijks op zaterdagavond bij Jan en Dory op visite komt. Door de aankomende doop kwam het ter sprake dat het leuk zou zijn als zoon Willem het doopvont mocht vullen met water. Op de foto zie je dat Jan op een zaterdagavond aan hem uitlegt wat en hoe de doop in zijn werk gaat.

Door dit warme verhaal heb ik er vertrouwen in dat de gemeentelieden van De Leidraad blijven samenkomen, net zo hecht als nu maar misschien nog wel hechter.

Annelies van Markwijk



Scriba: dhr. Floris van Hoek
Telefoon: 06-26 57 40 25
E-mail: scriba@pgleidschendam.nl

Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2
Telefoon: (070) 320 42 24
Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6
Telefoon: (070) 327 44 61
Koster: dhr. Ebo Roek
E-mail: koster.kruisheuvelkerk@pgleidschendam.nl

Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20

Terugblik Gemeenteavond 4 oktober

Bij de afgelopen Gemeenteavond in de Dorpskerk keken we eerst terug naar het proces van het afgelopen jaar. In november 2022, en in februari, april en juni 2023 hebben we tijdens Gemeenteavonden gesproken over o.a. onze financiële situatie, visie en beleid, en de te nemen stappen voor een vitale toekomst als PG Leidschendam-Leidschenveen. Een toekomst als één gemeente, in één gebouw. We moesten het moeilijke besluit nemen De Leidraad begin 2024 te gaan sluiten. Een team kijkt naar wat er nodig is om ook in Leidschenveen het gemeenteleven vitaal te houden. Sinds half september kerken we als één gemeente samen in één kerkgebouw, in een roulatieschema.

Als Team Toekomst PGL, kerkenraad, en als gemeente zijn we aan de slag gegaan met onze dromen en wensen, over onze kerkelijke gemeente en over wat voor gebouw daarbij past. Voor het nodige objectieve, onafhankelijke advies worden we bijgestaan door adviseur Jan Boer van Kerkvitaal. Hij werkt voor het onderzoek naar de (mogelijkheden van) Dorpskerk en Kruisheuvelkerk samen met architect en stedenbouwkundige Alwin Kaashoek (Kaader) en architect Ron Verduijn (STIEL). Jan en Alwin zag u al bij de Gemeenteavond in juni. Afgelopen Gemeenteavond op 4 oktober lieten zij, samen met Ron Verduijn, zien hoe onze wensen en ideeën verwerkt zijn in mogelijke verbouwplannen. Als gemeente konden we, ter plekke maar ook via mail, op deze plannen, plattegronden en tekeningen reageren.

Rode draad van de reacties

Allereerst heel veel dank voor het meedenken! De rode draad van de reacties: heel mooie, inspirerende verbouwplannen en mogelijkheden, complimenten daarvoor. Wel een pittig prijskaartje, dus we zullen ook moeten kijken naar wat haalbaar is. Met hoeveel houden we rekening qua bezetting bij een (zondags)dienst? We halen echt niet altijd die 200, dus laat dat los, zegt de een; in de toekomst worden het wellicht nog minder. De ander zegt: juist de speciale diensten die veel mensen trekken wil je niet in twee groepen vieren en dan heb je vaak ook extra ruimte/podium nodig voor bijvoorbeeld koor of muziekgroep. Wat centraal gelegen is of wat een (on)overkomelijke afstand, wordt verschillend over gedacht. Parkeren is makkelijker bij de ene locatie, een kleine intieme dienst past beter in de andere locatie. We willen graag samen verder in een gebouw dat het beste bij ons past, dat kan niet alleen een financiële afweging zijn of een kwestie van leeftijdsopbouw en andere getallen. Maar het financiële plaatje speelt natuurlijk wel een rol. Geen of minimale aanpassingen aan het gebouw waar we voor kiezen wordt als optie genoemd, maar het liefst gaan we samen verder in een gebouw dat door aanpassingen voor iedereen nieuw voelt. Als je gaat 'samenwonen', wil je toch ook samen een frisse start maken.

Met alle input gaan we als Team Toekomst PGL en kerkenraad weer verder, met ook weer betrokkenheid en advies van Jan Boer, Alwin Kaashoek en Ron Verduijn. Het voornemen is om voor het eind van dit jaar onze keuze bepaald te hebben in welk

kerkgebouw we het beste verder kunnen gaan. Maar zorgvuldigheid blijft uiteraard voorop staan. We zullen daarom ook alvast, onafhankelijk van het te maken besluit, nadenken hoe we vanaf januari kerken: wederom met roulatieschema of in één gebouw.

De agenda voor de komende tijd

Om al onze gemeenteleden betrokken te houden, zijn er ook de komende maanden gemeenteavonden gepland.

Woensdag 1 november 2023, Dorpskerk, 20.00 uur: Dankdagviering en aansluitend de gemeenteavond waarbij het College van Kerkrentmeesters de begroting 2024 presenteert. Ook het jaaroverzicht van de Diaconie komt aan bod. Dit is dus een 'reguliere' gemeenteavond zoals we andere jaren ook hebben. U kunt uw vragen over onze financiële situatie en over de diaconie op deze avond kwijt.

Woensdag 29 november 2023, Kruisheuvelkerk, 20.00 uur: Presentatie van de overwegingen tot een keuze tussen beide gebouwen en van het voorgenomen besluit welk gebouw het wordt. Als voorbehoud: dit indien de kerkenraad inmiddels tot een weloverwogen voorgenomen besluit heeft kunnen komen. De gemeente heeft ook hier uiteraard de mogelijkheid te reageren.

Presentaties van eerdere gemeenteavonden en overige documenten staan op de PGL-website op de besloten pagina: <https://pgleidschendam.nl/toekomst-pgl/> wachtwoord: #PGL-member#. De mailbox toekomst@pgleidschendam.nl blijft open voor vragen, en natuurlijk kunt u ook altijd iemand van Team Toekomst PGL of de kerkenraad aanspreken. Veel dank voor uw betrokkenheid!

Namens Team Toekomst PGL en kerkenraad,

Ingrid den Hartog

Afscheid De Leidraad

Na een behoorlijk aantal jaren gebruik gemaakt te hebben van het gebouw De Leidraad is er een tijd gekomen om afscheid te nemen. En dat willen doen met iedereen die zich betrokken voelt of in de afgelopen jaren betrokken heeft gevoeld. 13,5 jaar is De Leidraad het thuis geweest voor velen. Een thuis waar men zich geborgen mocht voelen en waar vreugde en verdriet gedeeld werden. En dat allemaal onder de leiding van God, die er voor ons is en zal zijn.

We willen terugkijken op de 13,5 jaar in De leidraad, maar ook op de jaren ervoor, kerken in de school en de uitvalsbasis aan de Bergeendsingel. Het is voor vele mensen een belangrijk onderdeel geweest in de wijk. Dus het is goed om daar met zijn allen op terug te kijken, ja met weemoed, maar ook met trots dat er vanuit het niets het is geworden zoals het is. We willen dan ook het afscheid gebruiken om herinneringen met elkaar op te halen en zo op deze manier ook nieuwe herinneringen te maken.

We gaan proberen zo veel mogelijk mensen, die vrijwilliger zijn geweest of hun medewerking beroepshalve aan De Leidraad hebben verleend, persoonlijk uit te nodigen. Maar we beseffen ook dat we niet van iedereen gegevens meer hebben of dat we misschien iemand over het hoofd zien, dus mocht u mensen kennen die een persoonlijke uitnodiging moeten krijgen, geef ons dat door en wat ook goed is: maak de mensen attent op dit afscheid.

Nu heb ik een heel verhaal geschreven over het afscheid, maar het belangrijkste heb ik nog niet genoemd, namelijk wanneer willen we dit gaan doen!

Het ophalen van de herinneringen zal op **zondag 19 november 2023 plaatsvinden van 14.00 uur tot 16.00 uur** in De Leidraad. Iedereen is welkom. Het is in verband met de inkopen voor ons wel handig om te weten of u komt, dus we stellen het op prijs als u het door zou willen geven of u wel of niet komt.

En ja, natuurlijk bent u ook welkom als u zich niet opgeeft maar het maakt het voor ons even een stuk eenvoudiger met het doen van inkopen. Opgeven kan via het mailadres rene.bron.kerk@gmail.com.

Rene Bron en Marianne Kruizinga



Scriba: dhr. Rob Taag

Telefoon: 06-18 27 46 66

E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl

IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam

IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te Leidschendam onder vermelding van *vrijwillige bijdrage*

Hulp gevraagd bij Actie Kerkbalans

Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans zijn inmiddels weer begonnen. De afgelopen jaren is een aantal mensen dat hielp bij het bezorgen en ophalen van de brieven gestopt.

Vele handen maken licht werk! Daarom doen we hier graag een oproep aan u allen: wie kan in januari helpen bij het bezorgen en/of ophalen van de enveloppen?

Wilt u uzelf aanmelden, of heeft u vragen: neem dan contact op met Hans Grolle, André Vaders of Mark Rip.

Mark Rip, voorzitter CvK

Begroting 2024

Namens het College van Kerkrentmeesters bieden wij u hierbij de begroting 2024 in verkorte vorm aan. Deze is in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 28 september 2022 besproken en goedgekeurd.

De volledige begroting 2023 is beschikbaar op de website van onze gemeente bij de "downloads". Wie een papieren kopie wil ontvangen, wordt verzocht contact op nemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Bijgaand de cijfers	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN		
Verhuur, activiteitencommissies en rentebaten	€ 81.500	€ 88.500
Kerkelijke bijdragen, collecten en giften	€ 263.500	€ 253.000
Bijdrage Pastoraal Fonds	€ 10.000	€ 10.000
	<u>€ 355.000</u>	<u>€ 351.500</u>
LASTEN		
Kosten pastoraat	€ 190.000	€ 192.500
Kerkgebouwen – lasten, onderhoud & inrichting	€ 121.300	€ 93.600
Kerkdiensten, koster, catechese & jeugdwerk	€ 75.200	€ 75.500
Centrale kosten en beheer	€ 37.000	€ 35.200
	<u>€ 423.500</u>	<u>€ 396.800</u>
Te kort 2023 resp. 2024	€ -68.500	€ -45.300

Deze begroting is opgesteld met de huidige personeelsbezetting, twee predikanten met een totaal van 1.6 fte, een kerkelijk werker met een bezetting van 0.33 fte en twee koster, ieder met 0.5 fte.

Belangrijkste verschillen ten opzichte van vorig jaar: lagere inkomsten, lagere uitgaven

Voor 2024 worden er enigszins hogere inkomsten uit verhuur van onze gebouwen verwacht dan begroot voor 2023. Daarnaast is de verwachting dat de AKB-inkomsten wat terug zullen lopen met als saldo wat lagere inkomsten voor 2024.

De lasten voor de kerkgebouwen zullen in 2024 ruim lager zijn dan in 2023, omdat voor De Leidraad alleen nog een incidentele last van ongeveer € 7.500 voor de eerste twee maanden van 2024 is.

Voor de Dorpskerk en Kruisheuvelkerk zijn voor 2024 geen verandering in de begroting opgenomen, omdat er ten tijde van het opstellen van deze begroting nog geen definitieve besluiten genomen zijn op dit gebied. Voor de personele kosten is een nominale verhoging begroot.

Lager tekort verwacht dan 2023, maar nog steeds te hoog

Op basis van de hierboven geschetste uitgangspunten, wordt in 2024 een tekort verwacht van € 45.300. Ter vergelijking: voor 2023 is het verwachte tekort € 68.500.

Advies CvK: Er zijn snel nog meer beleidskeuzes nodig om het tekort verder terug te dringen

Er is in 2023 een aanvang gemaakt om moeilijke keuzes te maken die tekorten terugdringen. Om op korte termijn tot een sluitende begroting te komen zullen er nog meer moeilijke besluiten genomen moeten worden. Ook deze verdere besluiten zullen op korte termijn genomen moeten worden.

De landelijke organisatie zal pas toestemming geven om een predikant te beroepen om onze vacature te vervullen als we een meerjarenbegroting kunnen maken die sluitend is, dat is op dit moment nog niet mogelijk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Gert van Spronsen, penningmeester

Telefoon: 06 14 18 14 55

email: penningmeestercvk@pgleidschendam.nl

Werkzaamheden CvK

De laatste tijd hebben we vaak de vraag gekregen over de bezigheden van het College van Kerkrentmeesters. Hoog tijd dus om wat meer inzicht te geven in onze activiteiten.

Natuurlijk voeren we de gebruikelijke taken uit, zoals het beheeren van financiën, het uitvoeren van klein onderhoud en het organiseren van de Actie Kerkbalans. Daarnaast hebben we na het vertrek van Fulco hard gewerkt aan het verhuren van de pastorie aan de Gerrit Jan van der Veenstraat, om de vacature die na zijn vertrek ontstond op te vangen.

Bovendien zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het beëindigen van de huur van De Leidraad. Daarbij houden we voortdurend contact met de kerkenraad om de concrete stappen te coördineren. Er spelen hierbij tal van praktische uitdagingen mee, in het bijzonder het vinden van een geschikte nieuwe locatie voor de huidige inventaris en het gereedmaken voor de oplevering. Gelukkig hebben we voor het orgel al een mooie nieuwe plek kunnen vinden, én blijft het voor ons beschikbaar tot en met de laatste dienst die we samen in De Leidraad vieren op oudjaarsdag. Heeft u zelf ideeën of tips voor onze inventaris? We horen die natuurlijk graag!

Tot slot houden we een scherp oog op de ontwikkelingen binnen onze gemeente, met name met betrekking tot het samengaan naar één nieuw gezamenlijk gebouw. Hierbij kijken we natuurlijk ook naar de financiële haalbaarheid van de (verbouw)plannen.

Dit is slechts een beknopte samenvatting van onze activiteiten, want er zijn nog tal van andere zaken waar we aan werken. Heeft u vragen over het werk van het College van Kerkrentmeesters of heeft u suggesties? Laat het ons vooral weten!

Mark Rip, voorzitter



Secretaris: vacature

E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl

IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34

IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05

Collectebestemmingen

Er gebeurt van alles in de wereld, u kunt de kranten en internet niet openen of u wordt geconfronteerd met de ellende in de wereld. We willen zo graag helpen en weten helaas ook dat we hier vanuit Leidschendam de wereldellende niet op kunnen lossen. Maar we kunnen het wel bij onze Heer neerleggen of hij met de mensen in de wereld wil zijn en vragen in gebed dat Hij een einde wil maken aan deze ellende.

We doen als diaconie ons best om de pijn te verzachten en dat is ver weg, maar ook om de hoek. We krijgen ook verzoeken van mensen die het financieel niet meer redden en die mensen wonen bij wijze van spreken bij u om de hoek. We willen graag een steentje daarin bijdragen, hoe klein het ook is. Maar is het dan ook niet zo dat we het eigenlijk nooit alleen kunnen? We hebben God nodig in ons leven, die ons leidt. En hoe Hij dat doet weten we niet. Dat kan door andere mensen op ons pad te

brennen, die hulp aanbieden. We hebben God en elkaar zo hard nodig om in deze wereld te leven.

Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te geven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecteren. We willen graag de onderstaande wekelijkse collectedoelen onder de aandacht brengen.

Zondag 29 oktober en 12 november - ZWO project 2023-2024 Bethania - Moldavië, kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië. Zie elders in kerkblad onder ZWO.

Zondag 5 november - Eigen Jeugdwerk - diaconie

Deze collecte is bestemd voor heel veel doelen voor onze eigen jeugdigen. Zij zijn de toekomst van de kerk. Door middel van deze collecte maakt u het mogelijk dat jongeren kunnen deelnemen aan het kerkkamp en het tienerkamp, maar ook aan activiteiten zoals The Lounge-diensten, de Youth Group, kindernevendiensten, de kliederkerk en de crèche.

Zondag 19 november - Fonds Noodhulp - Diaconie

De financiële crisis is voor velen nog steeds niet voorbij. De diaconie krijgt regelmatig melding van mensen die buiten hun eigen schuld in acute financiële problemen zijn gekomen. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan incidentele financiële hulpverlening. Dankzij uw bijdrage kan de diaconie haar werk doen.

Zondag 26 november - Collecte PKN - Pastoraat:

Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Zondag 3 december - Vrienden van De Hoop

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen uitzicht op een nieuw bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, door geld in te zamelen voor het werk dat niet wordt vergoed. Dankzij uw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben.

Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en van een aantal stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Binnen die organisaties worden mensen geholpen die worstelen met verslaving of met psychische problemen. Vaak zien de cliënten geen uitweg meer. Zij lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig. Zoals een cliënt eens treffend zei: "Dood wil ik niet, maar leven kan ik niet." De medewerkers kunnen hun gelukkig laten zien dat een nieuw bestaan wél mogelijk is! Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven.

Niet vergoed

Niet alle hulp die we bieden wordt vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de inloophuizen in Dordrecht en Vlissingen, waar mensen die eenzaam, dakloos en vaak ook verslaafd zijn terecht kunnen voor een kop koffie, maaltijd en een luisterend oor. Daarnaast bieden we geestelijke verzorging aan cliënten die vragen hebben over de Here God en meer over Hem willen leren. Ook bieden we werkervaringsplaatsen. Door werkervaring op te doen wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind voor onze cliënten. Benieuwd naar alle projecten die we dankzij uw hulp mogelijk maken?

Kijk op www.vriendenvandehoop.nl/hoewijhelpen.

René Bron, penningmeester

Afscheid van kerkomroep.nl

Sinds jaren maken wij voor het uitzenden van de kerkdiensten gebruik van de Kerkomroep. Eerst direct van de zender naar de telefoonaansluiting van u als klant. Twintig jaar geleden

kwamen er kastjes die via een modem de kerkdienst doorgeven, eerst via een telefoonlijn en later via het internet. Daarvoor zijn in alle kerken zenders geplaatst. Met de digitalisering verouderden ook deze kastjes. En als luisteraar bent u nu vaak in het bezit van computer, laptop, tablet of smartphone om de diensten te kunnen ontvangen.

Inmiddels is er in coronatijd onderzoek gedaan naar welk platform het meest kan bieden. En daar kwam toen niet de Kerkomroep als beste naar voren, maar 'Kerkdienst gemist'. Nu we maar een dienst per zondag uitzenden is de noodzaak voor drie uitzendpunten vervallen. We gaan in de loop van de tijd langzaam maar zeker de uitzendingen via Kerkomroep beëindigen. U kunt de dienst via www.kerkdienstgemist.nl of www.pgleidschendam.nl/meekijken kijken en luisteren. Later kunt u de dienst terugzien via www.pgleidschendam.nl onder het kopje 'mijn PGL online diensten'. Kijkers en luisteraars via tablet (iPad) of smartphone kunnen ook meekijken en -luisteren via de app van 'Kerkdienst gemist'. Daar is de PGL-dienst eenvoudig te vinden. U klikt op het vergrootglas rechts boven in het scherm, kiest de provincie Zuid-Holland, vervolgens Leidschendam en dan voor de PGL Leidschendam en dan start de dienst automatisch op. Als niemand meer via de Kerkomroep luistert, maar kijkt en luistert via 'Kerkdienst Gemist', kunnen wij de uitzendingen via Kerkomroep.nl beëindigen. De planning is dat we dat in het eerste kwartaal van 2024 gaan doen.

Heeft u nog vragen, dan horen we die graag via kerkwebradio@pgleidschendam.nl of, na vijven, via de telefoon 06-23 73 53 94.

Rokus van den Bout

Commissie voor ZWO



Telefoon: (070) 367 70 43
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl

ZWO project 2023-2024 Bethania – Moldavië

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië.

Collecte zondag 29 oktober en 12 november

Kerk maakt dorpen in Moldavië weer leefbaar

Parcova, een dorpje in het noorden van Moldavië, loopt leeg. Door de armoede en werkloosheid zoeken veel inwoners een baan over de grens. Tijdens zijn pastorale bezoeken zag voorganger Ghenadie (34) veel verdriet en eenzaamheid bij ouderen die achterbleven. "Zeventig procent heeft niemand om op terug te vallen. Van hun schamel pensioentje houden ouderen nauwelijks geld over. Ik voelde dat we als kerk in actie moesten komen." Met de jeugdgroep van zijn kerk ging hij aan de slag. Een paar keer per week bezoeken jongeren nu de ouderen thuis. Ze helpen met klusjes in huis en tuin, brengen boodschappen, doen de was, en tussendoor is er tijd voor een praatje. "Door de gesprekjes met de jongeren verdwijnt eenzaamheid voor even naar de achtergrond", vertelt Ghenadie. "De lach op het gezicht van ouderen is onbetaalbaar." De tieners voelen zich op deze manier helemaal betrokken bij de gemeenschap in Parcova. "Ze leren hoe ze anderen moeten helpen, en dat ze zelf een schakeltje kunnen zijn voor een beter leven hier in het dorp. Samen komen we verder!" Doet u ook weer mee in de collecte?



40dagentijd 2024

Graag wil de ZWO-commissie u/jullie weer vragen mee te denken over een mooi project voor de 40dagentijd 2024. Deze begint op woensdag 14 februari en eindigt op 28 maart. Volgend jaar een vroege periode en zoals u/jullie weet gaat daar heel wat werk in zitten. Dus wie weet er een mooi project waar we weer ons steentje kunnen bijdragen? Onze ervaring is dat als het uit de gemeente zelf komt, het altijd weer een mooi eindresultaat oplevert.

Wat is daar voor nodig:

- Een betrouwbare organisatie of stichting met ideële doelstelling om bij te dragen aan duurzaamheid en rechtvaardigheid wereldwijd.
- Een goed onderbouwd voorstel voor een concreet doel.
- Materiaal in tekst en beeld zoals flyers, posters, foto's (of met elkaar maken).
- Ervaringsverhalen.
- Het is gezien onze huidige samenstelling als één gemeente wat lastig een opbrengst te schatten. Maar we gaan toch zeker voor een mooi bedrag met elkaar!!

Wij horen heel graag uw/jullie ideeën en wel **voor vrijdag 3 november**; de commissie zal dan in de vergadering van 7 november een keuze maken.

Dory de Niet, secretaris

Gentlecare



Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan

Telefoon: 06-22 64 45 66

E-mail: krijn.jongejan@outlook.com

IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare van de PG te Leidschendam

Beste vrienden,

Whow, wat een geweldige donatie hebben we van u ontvangen... **DANK U WEL!!!**

Zo'n enorme hulp maakt het leven voor ons hier gemakkelijker omdat het leven hier, net zoals hoogstwaarschijnlijk ook in Europa, erg duur is. We zijn jullie allemaal echt heel dankbaar.

De tijd gaat snel. Gelukkig gaat het ons zelf, bij Gentlecare, wel goed, maar we hebben de afgelopen maand zeven sterfgevallen gehad. Dat is natuurlijk niet goed.

Wij bij Gentlecare/Britstown hebben veel uitdagingen doorgemaakt. Bij Gentlecare hebben we op dit moment 33 patiënten en zodra er een overlijdt, wordt de volgende patiënt direct binnengebracht.

Het is triest om te zien dat het in onze provincie Karoo steeds slechter gaat. Op ons stadskantoor is het een puinhoop. Er zijn geen vuilniswagens beschikbaar. Al onze afvoerleidingen lopen over. We kunnen niet eens de toiletten gebruiken. We gebruiken nu emmers om de fecaliën af te voeren.

Gelukkig hebben wij, mede dankzij jullie donatie, wel elektriciteit en water. We zijn echt dankbaar voor de watertanks die jullie destijds aan ons hebben gedoneerd. Want water is de belangrijkste levensbehoefte.

Ook ons Ministerie van Volksgezondheid wordt met de dag armer. We hebben hier in Britstown niet eens meer een ambulance beschikbaar. Het is zo triest dat alles lijkt in te storten.

Een van onze patiënten heeft een ongeluk gehad en heeft een ernstig gebroken been. Hij moet gewoon wachten totdat hij met een ambulance opgehaald wordt om in het ziekenhuis opgenomen te worden. Als hij op eigen gelegenheid bij ons vertrekt, weigeren ze hem te helpen! Dat is heel triest omdat mensen het soms met hun leven moeten bekopen, maar ze weten niet beter.

Onze zomer komt er nu aan. De winter was erg lang en nat. Dat was wel een bonus voor de boeren in de Karoo. We vertrouwen erop dat het jullie ook goed gaat. En nogmaals: we zijn echt zo dankbaar voor de donatie van € 2.750,-¹⁾ (=SA Rand 55.000). Dit alles maakt het harde werk de moeite waard om de verandering en het geluk in het leven van onze patiënten te zien. Het zijn gewoon de kleine dingen die je doet voor de minder bedeelden die een enorm verschil in hun leven maken. Met al uw

gulle donaties zijn we in staat om hen zoveel meer te geven. Mogen jullie allemaal gezegend worden want jullie hebben zoveel mensen geraakt die hier in Britstown leven, gewoon geweldig.

Namens het hele team van Gentlecare en iedereen in Britstown, Zuid-Afrika. **BEDANKT!**

¹⁾ Het bedrag van € 2.750 heeft de penningmeester van de Diaconie in september 2023 overgemaakt.

Nieuws uit de Oecumene



Oecumenisch vrouwenwerk

Het thema dat Vrouw en Geloof heeft gekozen voor dit seizoen is *grenzen*. De komende bijeenkomst vindt plaats op 15 november in De Haard (bij de Petrus en Paulus kerk) om 10.00 uur. De inleidster van de bijeenkomst in november is Nel van Drie. U bent van harte welkom!

Voor meer informatie: evkouenvrijn@kpnmail.nl.

Els van Kouwen

Interkerkelijke inzameling Voedselbank 2023

Help te delen!

De kerken in Leidschendam en Voorburg organiseren op 5, 11 en 12 november de jaarlijkse inzamelingactie voor de Voedselbank Leidschendam-Voorburg. De Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben. Helaas is de Voedselbank nog steeds hard nodig. De gezamenlijke kerken van Leidschendam en Voorburg vinden het daarom belangrijk om de Voedselbank ook dit jaar weer te steunen.

Het delen met de medemens is fundamenteel verbonden met christelijk geloven en handelen. Wij willen oog houden voor mensen die in onze samenleving extra aandacht en hulp nodig hebben. De maand november is daarvoor een passende maand. Op 1 november is de Dankdag voor het Gewas en op 11 november is het feest van Sint Maarten die volgens de overlevering de helft van zijn mantel afstond aan een arme bedelaar. En we leven alweer toe naar Kerstmis.

Wij hopen van harte dat u meedoet met onze actie zodat de Voedselbank in de periode van Kerstmis weer extra feestelijke kerstpakketten samen kan stellen.

Meer informatie vindt u in de folder in de kerken.

Help te delen! Doet u mee?
Deel met uw medemens!
5, 11 en 12 november 2023

Ook kunt u een financiële bijdrage overmaken op IBAN: NL03 ABNA 0613 5832 21 ten name van Voedselbank Leidschendam-Voorburg (ANBI instelling).

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking en uw giften.

Namens de werkgroep inzameling Voedselbank,

Rokus van den Bout

Binnengekomen berichten



= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie =

Over de drempel

We kennen allemaal de beelden: volgepakte woningen met één klein looppad tussen de stapels. Zoals te zien in de tv-series 'Mijn leven in puin' of 'Hoarders'. Vrijwilligers van Stek Den Haag 'Over de Drempel' kennen deze problematiek als geen ander. Vrijwilligers van 'Over de Drempel' helpen al ruim 25 jaar mensen om hun overvolle woning op te ruimen.



Wat vraagt het van jou?

Het vraagt geduld, aandacht en veel creativiteit om mensen met een compleet andere levensstijl te motiveren hun huis op te ruimen. Als vrijwillige opruimcoach ga je eens per week langs bij je 'verzamelaar'.

Wat krijg je van Stek?

Als vrijwilliger bij Stek Over de Drempel krijg je een introductie in onderwerpen als psychische ziektebeelden en hygiënische probleemsituaties. Jaarlijks volg je een training over bijvoorbeeld motiverende gesprekstechnieken of verbindend communiceren. Tijdens de intervisiebijeenkomsten steun je elkaar en krijg je begeleiding van professionele hulpverleners. En natuurlijk organiseert Stek elk jaar een leuke activiteit voor vrijwilligers en cliënten.

Meer weten? Bel of mail naar:

Jan Grotendorst

T 070 318 16 16, E jgrotendorst@stekdenhaag.nl

Zie ook www.stekdenhaag.nl/overdedrempel.

Kerkelijke administratie



Kerkelijke bijdrage

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans kunt u contact opnemen met één van de AKB-kerkentmeesters:

- André Vaders, 06-22 59 23 86 (e-mail: vaders.jaa@hetnet.nl)
- Hans Grolle, (070) 320 12 26 (e-mail: hgrolle@ziggo.nl)
- Mark Rip, 06-48 15 40 09 (e-mail: markrip1@gmail.com)

Ledenadministratie

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschendam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing?

Advertenties

want met afscheid
begint herinnering



Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg

Strandwal 1, 2265 AR Leidschendam-Voorburg

- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum

Damlaan 64, 2265 AP Leidschendam-Voorburg

- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur

Kantoor • Toonzaal grafmonumenten

Nieuwstraat 16-B, 2266 AD Leidschendam-Voorburg

Voor een waardevol afscheid
met zorg en respect
afgestemd op
ieders persoonlijke
wensen.



070-3202040



www.vdhuz.nl

Jongeren **Aan Bod** **Aanbod** voor jongeren

E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl



Leidschendam

Kom jij ook naar de kliederkerk? Zondag 29 oktober van 10:00-12:00

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waar jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van de bijbelverhalen ontdekken. Op zondag 29 oktober 2023 staat **OP REIS MET NAÄMAN** centraal.



Samen ontdekken

In alle hoeken van de kerk ontdekken we het verhaal.



Samen vieren

We komen bij elkaar en luisteren naar het verhaal.



Samen eten

Tot slot is er eten voor iedereen. Om gezamenlijk de kliederkerk af te sluiten.



Voor iedereen is er wat te beleven: kinderen, jongeren en ouderen.

IEDEREEN IS WELKOM!

Zondag 29 oktober 2023 om 10:00

**LET OP DE LOCATIE IS DIT KEER;
DORPSKERK, DELFTSEKADE 7, 2266 AJ LEIDSCHENDAM**



PIC•COLLAGE